

Thema Advent en Kerst bijbelklas “Dicht bij het licht”

Dicht bij het Licht! Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van advent en Kerst. Wat betekent het dat Jezus zichzelf in het Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht? Verwonder je bij de filmpjes van de zandtovenaar, laat je verrassen door het projectlied “Kijk maar naar mij” op een bekende melodie met nieuwe elementen.

Meer info: <https://debijbel.nl/bijbelbasics>



29 november Johannes 8: 12-19 Jezus het licht voor de wereld

Het evangelie volgens Johannes is als laatste geschreven van de vier evangeliën, dus na Marcus, Matteüs en Lucas. Johannes vertelt op zijn eigen manier over Jezus. Hij vertelt niet alleen de verhalen over Jezus' leven, maar geeft als het ware ook commentaar. Daarin benadrukt hij steeds weer dat Jezus bij God vandaan komt en de beloofde Messias is. Johannes doet dat omdat veel mensen, zeker ook de geestelijke leiders van die tijd, niet konden geloven dat Jezus bij God vandaan kwam. En ze konden Jezus daarom vaak ook niet begrijpen. In het evangelie van Johannes lees je zeven keer een uitleg waarin Jezus zegt: 'Ik ben...' Bijvoorbeeld:

'Ik ben de goede herder' (Johannes 10:11), of

'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven' (Johannes 14:6).

Al die 'Ik ben'-uitspraken van Jezus doen denken aan de naam van God: 'Ik ben'. Zo maakte God zich bekend aan Mozes in Exodus 3:14.

Op deze manier benadrukt Johannes de eenheid tussen God de Vader en Jezus de Zoon. In de tekst van deze zondag zegt Jezus:

'Ik ben het licht voor de wereld' (Johannes 8:12).

Ook hierin klinkt de verbondenheid met God de Vader door: God, die helemaal aan het begin het licht heeft geschapen en die steeds heeft beloofd dat het licht het van het duister zal winnen, komt in Jezus naar ons toe.

IK BEN' Als iemand je vraagt: 'Wie ben jij?' zeg je: 'Ik ben...' In het evangelie volgens Johannes lees je dat Jezus zeven keer zegt: 'Ik ben...' - 'Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft' (Johannes 6:35). - 'Ik ben het licht voor de wereld' (Johannes 8:12). - 'Ik ben de deur waar de schapen doorheen gaan' (Johannes 10:7). - 'Ik ben de goede herder' (Johannes 10:11). - 'Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft' (Johannes 11:25). - 'Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven' (Johannes 14:6). - 'Ik ben de stam van Gods druivenplant' (Johannes 15:1). Jezus vertelt met voorbeelden wie Hij voor de mensen wil zijn. En deze 'Ik ben'-uitspraken van Jezus doen ook denken aan de naam van God. Bij de brandende doornstruik vertelt God zijn naam aan Mozes: 'Ik ben' (lees maar in Exodus 3:14-15). Met andere woorden: 'Ik ben er voor jou.' Zo wil Johannes laten zien dat God de Vader en Jezus helemaal bij elkaar horen.

Om te zingen: Lied van het licht (Hemelhoog 143)
Jezus is het licht der wereld (Marc el en Lydia Zimmer)

6 december Genesis 1:1-5 God scheidt het licht

Genesis is het eerste boek in de Bijbel. De Hebreeuwse titel is beresjiet, dat is het eerste woord in Genesis. Het betekent: 'in het begin'. Daar begint het bijbelgedeelte van deze zondag mee.

Genesis begint met het scheppingsverhaal: het ontstaan van de wereld en de mensen. Genesis 1:1-2:4 is in een bijzondere stijl geschreven. Het leest bijna als een gedicht en telkens komt dit refrein terug: 'Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de ... dag.' En ook deze woorden lees je steeds weer: 'En God zag hoe mooi het was.' Dit verhaal wil er vooral de nadruk op leggen dat God de schepper is van alles wat er is in de wereld, en dat die schepping goed is. Meer over het scheppingsverhaal kun je lezen in Bijbel Basics zondag 25.

Zoals de Bijbel begint met het scheppingsverhaal, zo begint Johannes zijn evangelie ook met de woorden: 'In het begin...'. Daarmee wil Johannes laten zien dat Jezus al bij het allereerste begin bij God was. Johannes noemt Jezus in die tekst ook 'het licht voor de mensen'. Deze tekst lezen we dit jaar op kerstochtend

Om te zingen: De aarde was leeg uit de Samenleesbijbel. Je vindt het lied op debijbel.nl/bijbelbasics.
God die alles maakte (Hemelhoog 247)
Zie ik sterren aan de hemel staan (Hemelhoog 258).

13 december Jesaja 9, 1-6 De mensen zullen een stralend licht zien

Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Zijn naam betekent: de Heer helpt. Het boek dat naar hem vernoemd is, is een verzameling van profetische uitspraken van Jesaja, maar ook van andere profeten. De hoofdstukken 6 tot 9 horen bij een van de oudste gedeelten en vertellen over Jesaja zelf.

Jesaja leefde van ongeveer 765 tot 700 voor Christus in Juda (Zuid-Israël). Juda wordt op dat moment van verschillende kanten bedreigd. In de duisternis van die bedreigende situatie wordt over de geboortes van verschillende kinderen gesproken die een naam krijgen met een speciale betekenis. In Jesaja 7 wordt de geboorte een kind aangekondigd met de naam Immanuel: 'God is bij ons' (Jesaja 7:14). Daarna lezen we dat Jesaja zelf een kind krijgt dat hij 'Snel weggehaald, meteen meegenomen' moet noemen (Jesaja 8:3). Die naam verwijst naar de nare dingen die zullen gebeuren. En ten slotte klinkt in Jesaja 9 (de tekst die we vandaag lezen) de belofte van een koningskind dat meerdere namen krijgt. Al die namen verwijzen naar het licht dat door het donker heen schijnt.

De laatste verzen van hoofdstuk 8 gaan over de ellende waarin de mensen leven, doordat ze ongehoorzaam zijn aan God: ze leven niet met God, maar gaan hun eigen gang. De mensen leven in de zwartste duisternis, 'nergens is licht' (Jesaja 8:21-22). Maar, staat er dan in vers 23, het zal niet altijd donker blijven: eens zal er een einde komen aan de slechte tijd in het land. Zo komen we bij het gedeelte van deze zondag. Jesaja vertelt dat er hoop is op herstel en een mooie toekomst, als het

volk van God weer met God gaat leven en Hem gaat vertrouwen. Dan zullen ze een stralend licht zien – een helder licht zal voor hen gaan schijnen.

Om te zingen: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur (Sela)
Een kind is ons geboren (Sela),
Namen van God (Opwekking voor kids, 176),
Vrolijk kerstfeest iedereen (Oké4kids).

20 december

Lucas 1: 67-79

Zacharias zingt over het hemelse licht

In de tijd van het Nieuwe Testament zijn de Romeinen de baas in Israël. Het volk kijkt uit naar de messias, van wie ze hopen dat Hij het volk zal bevrijden van de bezetters. Ook de profeten (denk aan Jesaja) vertelden dat God zijn volk steeds weer zal bevrijden, maar dat is inmiddels alweer een paar eeuwen geleden. Vorige week lasen we een tekst van de profeet Jesaja (Jesaja 9:1-6. En zie ook het kerstproject: De profeten zien het al, Bijbel Basics zondagen 59-63.

Dan komt de engel Gabriël bij Zacharias en hij belooft dat Zacharias en Elisabet een zoon zullen krijgen (zie ook Bijbel Basics zondag 5 over Lucas 1:5-25). Deze zoon mag het volk voorbereiden op de komst van de Heer (Lucas 1:17). Maar Zacharias gelooft de engel niet. Vanwege zijn ongeloof kan Zacharias vanaf dat moment niet meer praten. Pas als zijn zoon geboren wordt en de naam Johannes krijgt, krijgt Zacharias zijn stem terug en dankt hij God met een loflied (zie ook Bijbel Basics zondag 8 over Lucas 1:57-80).

Lucas vertelt over drie mensen die een loflied zingen. Voorafgaand aan dit verhaal heeft ook Maria een lied gezongen om God te danken (zie Bijbel Basics zondag 7 over Lucas 1:39-56). En later dankt de oude Simeon God, wanneer hij baby Jezus in zijn armen heeft (Lucas 2:28-32). Ook hij spreekt daarin over Jezus als licht dat de mensen de weg naar God wijst.

Om te zingen: Zacharias en Elisabeth (Hemelhoog 85)

25 december

Johannes 1: 1-18

Jezus is het ware licht

Vandaag lezen we een bijzonder kerstverhaal: het verhaal over Jezus' komst in de wereld, zoals Johannes dat vertelt. Daarin komen geen Jozef en Maria voor, geen herders en engelen, en ook geen voerbak, zoals bij Matteüs en Lucas. Op het eerste gezicht lijkt het daardoor helemaal geen kerstverhaal. Maar door hoe Johannes zijn verhaal begint, lichten weer andere dingen op over Jezus en over zijn komst naar de wereld.

De tekst die we dit jaar met Kerst lezen, is de inleiding van het Johannesevangelie. We begonnen dit adventsproject met een gedeelte uit Johannes 8 (Bijbel Basics zondag 165). Daar zegt Jezus over zichzelf dat Hij het licht voor de wereld is. In zijn inleiding vertelt Johannes waar dat licht vandaan komt en vanuit welk perspectief zijn lezers naar Jezus moeten kijken. Wie is Hij?

In het Johannes-evangelie staat zeven keer een uitspraak van Jezus die begint met 'Ik ben...'. Met die 'Ik ben'-uitspraken laat Johannes zien dat Jezus nauw verbonden is met God, de Vader. Vooral in

Johannes 14-17 lees je veel over de eenheid tussen Jezus en de Vader. In Johannes 14:9 zegt Jezus: 'Als je mij hebt gezien, dan heb je ook de Vader gezien.' Die verbondenheid tussen Jezus en God de Vader staat ook in de tekst van vandaag centraal: Jezus, het licht voor de mensen, was vanaf het begin bij God.

Om te zingen: Als je veel van iemand houdt (Elly & Rikkert)
Hij is de rots (Elly & Rikkert)
Kom vier het feest met mij (Hemelhoog 141)
Lied van het licht (Hemelhoog 143)
Vrolijk kerstfeest iedereen (Oké4kids)

Bijbelteksten die ook verwijzen naar Het licht

Bron; "In het licht" door Daniëlle Heerens

Adventsdagboek – 26 dagen toelevén naar het licht

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Genesis 1, 3-4 | Het eerste licht |
| 2. Handelingen 13, 47 | Keten van licht |
| 3. Openbaring 22, 16 | Licht van de nieuwe dag |
| 4. Johannes 12, 36 | Kind van het licht |
| 5. 1 Johannes 1, 5 | honderd procent licht |
| 6. Psalm 119, 105 | Licht op je pad |
| 7. Psalm 8, 4-5 | Licht van de maan |
| 8. Efeze 5, 8 | De weg van het licht |
| 9. Openbaring 22, 5 | God als licht |
| 10. Mattheus 5, 16 | Schijn je licht |
| 11. Psalm 43, 3 | Geleid door het licht |
| 12. Jesaja 2, 5 | Leven in het licht |
| 13. Johannes 8, 12 | Licht van de wereld |
| 14. Psalm 31, 17 | Licht van Gods gelaat |
| 15. Psalm 36, 10 | Door Uw licht zien wij licht |
| 16. 1 Johannes 2, 10 | Blijf in het licht |
| 17. Psalm 97, 11 | Lichtzaadjes |
| 18. Mattheus 5, 14 | Licht in de wereld |
| 19. 2 Samuel 22, 29 | Het onoverwinnelijke licht |
| 20. Prediker 11, 7 | Geniet van het licht |
| 21. Psalm 27, 1 | Reddend licht |
| 22. Lucas 12, 35 | Houd je licht brandend |
| 23. Maleachi 3, 20 | Licht vol gerechtigheid |
| 24. Jesaja 60, 1 | Lichtje in de duisternis |
| 25. Johannes 1, 9 | Het licht van Kerst |
| 26. 1 Petrus 2, 9 | Geef licht |

