

Tijd om te dromen...

Het is stil in het Palet. Het InloopCafé is iedere ochtend open, zodat mensen die dat willen terecht kunnen. Verder liggen de meeste activiteiten stil en is er soms een klein groepje dat elkaar ontmoet in het Palet. Daarnaast één op één ontmoetingen met mensen die hun verhaal kwijt willen, vragen hebben of gewoon een kop koffie willen drinken of er even uit willen zijn.

De enige activiteit die op volle toeren doordraait is de Voedselbank. Iedere week (!) staan de vrijwilligers klaar om ruim 120 pakketten uit te delen. Geweldig hoe ze dat, ondanks de beperkingen, iedere keer weer voor elkaar krijgen.

Maar regelmatig is het echt stil in het Palet. Tijd om na te denken én tijd om te dromen.

Wat is er mogelijk als...

...als het gaat lukken om richting de toekomst de winkel verder uit te breiden. Om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, daarbij in te schakelen. Om leer-werk plekken te realiseren. Als de inkomsten mee stijgen en er meer mogelijkheden groeien voor Open Arms.

...als er op termijn een nieuwe locatie komt, waarin we op nog meer manieren goed nieuws kunnen zijn. Als er meer mensen mee gaan doen, bidden en denken. Als er meer mensen uit de buurt aanhaken bij een activiteit die voor hen goed nieuws is. Als de relatie met de verschillende kerken en organisaties groeien en zich verder ontwikkelen. Als we een nog grotere positieve impact mogen hebben op de wijk waarin we actief mogen zijn.

...als het BijbelCafé zich verder ontwikkelt tot een 'familie' die steeds beter leert om Jezus te volgen in daden. En als mensen daar meer over willen weten, daar graag over vertellen.

Als er misschien wel een tweede, derde of vierde BijbelCafé bij komt in de loop van de jaren, die weer andere mensen en groepen mensen aanspreken en inschakelen.

...als de taallessen zich verder ontwikkelen, zodat taal geen handicap meer is voor mensen die uit andere landen komen. Maar dat de taallessen hen helpen om stappen te zetten, die ze niet voor mogelijk

hadden gehouden. Dat ze daar vriendschappen op doen, die ervoor zorgen dat ze zich echt thuis gaan voelen in Rotterdam en Nederland.

...als we meer mogen gaan betekenen voor gezinnen met kinderen waar weinig te besteden is

...als tieners geholpen worden met hun huiswerk en daarnaast een luisterend oor vinden en stappen maken in het maken van goede keuzes en gestimuleerd worden om hun dromen te volgen.

Dream on...

Daar kan ik van dromen. Daar kan ik naar verlangen. Omdat ik dagelijks zie hoe eenvoudig het is om iets voor een ander te betekenen. Daar knappen bezoekers van op, maar zeker ook de medewerkers. Er gebeurt al heel veel, maar ik ben er van overtuigd dat er meer mogelijk is.

Zoveel mensen die graag ergens bij willen horen, die gezien willen worden, gehoord willen worden, die anderen willen ontmoeten, die het leven willen delen, lachen, huilen, samen optrekken. 'Als schapen zonder herder', zegt Jezus aan het einde van Mattheus 9. Volgens mij een rake typering van heel veel mensen die in het Lage Land wonen. Wat gun ik het al die mensen om Jezus als de goede Herder (beter) te leren kennen. 'De oogst is groot' zegt Hij erachteraan. Om vervolgens af te sluiten met: "Vraag de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om die oogst binnen te halen"

Hij is aan het werk! Wij mogen met Hem meewerken. Totdat de oogst aanbreekt. En...af en toe mogen we al iets zien van de oogst. Een plaatje van de nieuwe



wereld die eraan komt.
Een droomwereld!

Droom mee!

Wordt u of jij helemaal enthousiast van één of meer dromen die hierboven staan? Of heb je een hele andere droom waar je graag handen en voeten aan wilt gaan geven? Neem dan alsjeblieft contact op. We hebben u en jou nodig om het werk verder te ontwikkelen!

Kerstfeest BijbelCafé

Op 12 en 19 december hebben we, met aanpassingen, kerstfeest gevierd op het BijbelCafé. Erg fijn om elkaar, hoewel anders dan anders, weer te ontmoeten.

Helaas, helaas...

Helaas zijn we sinds maart niet meer gezamenlijk bij elkaar geweest op het BijbelCafé. Toch hebben we de adventstijd samen beleefd. Alle bezoekers van het BijbelCafé hebben dezelfde adventskalender ontvangen. Elke dag hebben we dezelfde stukjes kunnen lezen, hoewel we elkaar niet zagen.

De bezoekers van het BijbelCafé zijn ingedeeld in groep 1 en groep 2. Groep 1 is steeds de eerste bijeenkomst van de maand aan de beurt en groep 2 de andere keer. En in het Palet worden deze groepen ook weer gesplitst, zodat er maximaal negen personen per ruimte zijn. Gelukkig konden we zo toch kerstfeest vieren. Het was wel wennen hoor; met je mondkapje op in het Palet, op je stoel blijven zitten, geen gezamenlijke maaltijd en toch, en toch....

En toch, en toch...

Tòch zagen we elkaar weer, tòch was er weer ontmoeting en gezelligheid en lekkers. We begonnen de avond met koffie, thee en iets lekkers. Daarna vierden we het kerstfeest. Het programma kende een afwisseling in liederen; een lied van Sela, Stille Nacht, het prachtige stuk 'For unto us a child is born' en het lied 'Geef Licht' van Stef Bos. Dit laatste lied was ook het thema van de avond: Geef Licht!

Het kerstverhaal mochten we luisteren, kijken en beleven door het prachtige schilderijen van Wilma Veen van het project 'Kleurrijke Kerst' van Jesus.net. Fijn dat dit mogelijk was. Ook zorgde Wim voor een passend gedicht over kerst in corona tijd. Zelfs de schapen in Efratha's velden hadden daarin mondkapjes op... Aan het einde van de avond kreeg iedereen een kerst kadootje mee, met wat lekkers en daarin de CD 'Geef Licht' van Stef Bos.

2021

In het nieuw begonnen jaar, komen we – zolang de lockdown duurt- niet fysiek bij elkaar. Toch proberen we elkaar niet uit het oog te verliezen. Iedereen van

het Team BijbelCafé heeft contact met een vast aantal bezoekers. We appen elkaar, bellen, sturen kaartjes en/of gaan even langs. Zo proberen we niemand uit het oog te verliezen. We hopen dat 'ergens' dit jaar, alles weer 'gewoon' gaat worden. Maar tot die tijd, gaan we in aangepaste vorm verder. Ook al zien we elkaar niet; verbonden zijn we wel.

Terugblik Wensboom 2020

Het is gelukt met de Wensboom. In totaal hebben we 257 kinderen blij kunnen maken met een cadeautje van ongeveer € 10,-.

Op zaterdag 12 december zijn de meeste cadeaus gekocht. Een deel door het winkelend publiek. Een ander deel door zo'n tien actieve SGA-gemeentelieden die op pad zijn gegaan om vele tientallen cadeaus te kopen en in te pakken. Samen met deelnemers van het Armoedeplatform Prins Alexander hebben zij ervoor gezorgd dat aan het einde van de zaterdagmiddag al 190 cadeaus gekocht waren.

Door de naderende lockdown hebben we op maandagmiddag nog eens 40 cadeaus gekocht. Daarmee waren we nog net op tijd. De laatste 27 hebben we online besteld en inmiddels hebben alle kinderen hun pakje gekregen.

Dinsdagochtend 15 december vroeg hebben alle deelnemende scholen de pakjes gekregen zodat ze nog net voor de vervroegde Kerstvakantie aan de kinderen konden worden meegegeven.

Met de fondswervingsactie hebben we meer dan € 2.400,00 opgehaald. Dat is echt een prachtig resultaat. Met het geld dat we overhouden willen we komend jaar een extra activiteit organiseren voor kinderen die opgroeien in armoede (1 op de 5 kinderen in Rotterdam).

Iedereen die geholpen en gegeven heeft, namens 257 kinderen, heel hartelijk dank!

Henk den Breejen



Kerstpakketten

Alle klanten van de Voedselbank krijgen jaarlijks een kerstpakket via de Voedselbank. Daarnaast lopen er in december allerlei mensen het Palet binnen met hun kerstpakket en de boodschap: "Geven jullie het maar aan iemand die het harder nodig heeft dan ik" Een zeer dankbare taak om deze pakketten bij een nieuwe eigenaar te brengen en de reacties te zien en horen. Echt geweldig!

Bidden en danken



- Dank God dat Hij aan het werk is in onze tijd in onze omgeving
- Dank voor de mogelijkheden die we van God krijgen om goed nieuws te zijn
- Dank voor de plek van het Palet in de wijk, voor veel mensen een tweede huis
- Dank voor alle medewerkers die betrokken zijn bij Open Arms.
- Dank voor de mogelijkheden die er zijn om verder te groeien.
- Dank voor alle bezoekers van Het Palet en Open Arms.
- Dank voor de Wensboom, dat alles goed verlopen is.
- Dank voor de betrokkenheid van de verschillende kerken bij Open Arms.
- Dank voor alle mensen die meer mens geworden zijn door het werk van Open Arms
- Dank dat we onderweg zijn naar de grote oogst, God nieuwe wereld.
- Bid voor open ogen, dat we zien waar we aan

kunnen sluiten bij wat God doet

- Bid voor open ogen, dat we zien hoe we aan kunnen sluiten bij behoeften van mensen uit de wijk
- Bid voor zoveel mensen die zich alleen en eenzaam voelen
- Bid voor mensen die soms het gevoel hebben dat ze er niet toe doen en er misschien wel liever niet meer willen zijn. Bid dat ze weer moed vatten om het leven te leven.
- Bid voor mensen die door schulden het leven niet meer overzien. Bid dat ze de juiste mensen tegenkomen om hen verder te helpen.
- Bid voor mensen die het gevoel hebben nergens bij te horen.
- Bid voor de medewerkers van Open Arms. Dat ze gezegend mogen worden in de contacten die ze hebben met elkaar en met de bezoekers.
- Bid voor nieuwe 'medewerkers' die mee willen helpen om het werk van Open Arms verder te ontwikkelen.



wat, wanneer, waar?

Bekijk de agenda op:

www.openarms.nl

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

(opbouwwerker)

Email:

henkdenbreejen@openarms.nl

Telefoon:

06-2633 0860

OpenArms