

## **Aan tafel**

De afgelopen weken zijn we vanuit Open Arms weer gestart met activiteiten rond maaltijden.

Op de maandag 'het Lunchcafé'. Op de donderdag de wijkmaaltijd 'Samen Eten'.

Alles op anderhalve meter afstand en met kleinere groepen. Maar toch, de betekenis ervan voor de mensen die aanschuiven, is moeilijk te overschatten. Samen aan tafel zitten. Tijd voor ontmoeting. Genieten van lekker eten.

In de Bijbel wordt het Koninkrijk van God regelmatig vergeleken met een maaltijd of een feest. Een bruiloft of een ander feestmaal. Bij alle Joodse feesten die gevierd worden is de maaltijd een essentieel onderdeel en worden er meerdere dagen uitgetrokken om een feest te vieren. Een maaltijd geeft uitdrukking aan verbondenheid. Een plek om tot rust te komen. Anderen ontmoeten. Genieten van het goede dat God ons geeft. Stil staan bij Zijn zegeningen.

Een beeld van de wereld zoals God hem bedoeld heeft. Een teken van Gods Koninkrijk zoals het eens zal zijn. Misschien herken je het wel. Als je een feest viert met mensen waar je van houdt, die dichtbij je staan. Een bruiloft, een verjaardag, een jubileum of een andere mijlpaal. Van die dagen dat je denkt: "Zo is het leven bedoeld. Dit zou nooit meer moeten stoppen."

Natuurlijk is het op zulke dagen gewoon genieten, feesten, eten en drinken. Toch speelt er, denk ik, ook wat anders. Heimwee. Heimwee naar een wereld zoals God Hem oorspronkelijk bedoeld heeft. Ook heimwee naar een toekomst, zoals het eens volmaakt zal worden.

Aan tafel bij God zelf. Tijd voor ontmoeting. Genieten van alle zegeningen die Hij geeft.

Het mooie van de boodschap van de Bijbel is dat iedereen die wil, aan mag schuiven. Dat heeft alles te maken met Jezus. Hij stond bekend als iemand die at met allerlei mensen. Met mensen die er niet bij hoorden ging Hij aan tafel. Net voor zijn lijden en sterven stelt Hij een maaltijd in. Een maaltijd om te gedenken, maar zeker ook een maaltijd om vooruit te kijken.

Nodig eens iemand uit om samen te eten. Denk daarbij niet alleen aan mensen die dichtbij staan.

Denk ook eens aan andere mensen. Die buurvrouw, die collega, een teamgenoot van de sportclub, iemand van school. Laat hen iets proeven en ervaren van hoe God het leven bedoeld heeft. Proef er ook zelf van en wie weet ... wat er verder uit voortvloeit.

## **Denken in mogelijkheden**

Bijna alle activiteiten van Open Arms zijn weer opgestart. Daar zijn we bijzonder blij mee. Altijd al, maar in deze tijd in het bijzonder.

Een compliment aan alle medewerkers die ondanks de beperkende maatregelen creatief zijn in het toch door laten gaan van activiteiten. Andere opstelling van de zalen, kleinere groepen, andere frequentie van activiteiten. Eindeloos uitleggen wat anderhalve meter afstand is.

Het kost extra energie omdat alle automatisen wegvallen. Mooi om te zien dat we steeds met elkaar zoeken naar wat wél mogelijk is.

## **Triest record**

Iedere donderdagochtend bij de Voedselbank is het een drukte van belang. Vorig jaar rond deze tijd werden er zo'n 85 pakketten per week uitgedeeld. Vanaf het begin van dit jaar zit het aantal pakketten dat we uitdelen structureel boven de 120 pakketten. Begin oktober hadden we een nieuw triest record. We kregen 137 pakketten binnen om uit te delen.

Voor de vaste vrijwilligers is het iedere donderdag weer hard werken om alles in goede banen te leiden en de bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

## **Mag ik je een hand geven?**

Net voor de zomervakantie was ik op bezoek bij een vaste bezoeker van Open Arms. Ze was ernstig ziek en we realiseerden ons allebei dat het de laatste keer was dat we elkaar zouden spreken. Bijna letterlijk met haar laatste adem bedankte ze me uitgebreid voor alle goede middagen en momenten die ze in de loop der jaren bij Open Arms beleefd had.

Ik zeg altijd dat we 'goed nieuws willen zijn voor mensen uit de buurt'. Op dit soort momenten maakt het me stil en dankbaar, dat dat ook echt zo is voor mensen uit de buurt.

We hebben met elkaar gebeden en definitief afscheid van elkaar genomen.

Toen ik weg ging zei ze: "Mag ik je een hand geven?" De enige hand die ik het afgelopen half jaar geschud heb, was van haar.

## **Vacatures**

Open Arms is een vrijwilligersorganisatie. Voor een aantal activiteiten zijn we op zoek naar nieuwe mensen. Interesse? Laat het weten. Ook als u wel iets wilt doen, maar niet precies weet wat, ga ik graag in gesprek om helder te krijgen wat u/je zou kunnen gaan doen.

## **Taalles**

Mooi om te melden dat we voor de taallessen twee nieuwe taaldocenten hebben gevonden. Door de Corona duurt het nog even voor ze van start kunnen, maar ze hebben veel zin om van start te gaan. Voor de maandagavond en dinsdagmorgen kunnen we bij de gevorderden taallessen nog heel goed een nieuwe vrijwilliger gebruiken. Eén van de vaste vrijwilligers kan momenteel haar taak niet uitvoeren. Omdat het om gevorderden groepen gaat, is een onderwijsachtergrond wel heel handig.

## **Opknapperij voor mannen**

Iedere woensdagochtend zijn we met enkele mannen actief in en rond het Palet.

We halen spullen op, brengen spullen weg. Doen klusjes in het Palet of in de tuin.

Versterking is zeer welkom! Het is van 9 tot 12 uur en we sluiten af met een gezamenlijke lunch.

## **Fondswervers**

Richting de toekomst hebben we volop plannen voor het verder ontwikkelen van Open Arms. We geloven dat we nog meer kunnen betekenen voor de mensen in de buurt. Nieuwe stappen hebben ook gevolgen voor de financiën van Open Arms. Of het nu gaat om meer ruimte, nieuwe activiteiten, nieuwe materialen of een tweede werker, het kost allemaal geld.

Het verder uitbouwen van de fondswerving van Open Arms is een behoorlijke klus. We zijn op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. We hebben zelf een aantal ideeën hoe we de fondswerving kunnen verbreden, maar nieuwe ideeën zijn zeer welkom. Plan is dat we richting de toekomst voldoende financiën binnen blijven krijgen om alle plannen te kunnen bekostigen.

Uitdaging is om dit zo te doen, dat we ook de vrijheid houden om activiteiten in te vullen zoals wij dat graag willen en waar wij in geloven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester Erik van der Poel. [erikvanderpoel@openarms.nl](mailto:erikvanderpoel@openarms.nl)

## **Medewerkers BijbelCafé**

In oktober bestaat het BijbelCafé alweer drie jaar. Het is een vaste activiteit geworden waar zo'n dertig vaste bezoekers komen die samen optrekken. Op iedere eerste en derde zaterdag van de maand, komen we van 17 tot 19 uur bij elkaar om met elkaar de Bijbel te lezen en te eten. We trekken met elkaar op. We zijn op zoek naar teamleden voor het

BijbelCafé. Als u/jij mee wilt doen, laat het weten. We zoeken naar een taak die bij je past. Dat kan zijn in hand-en-spandiensten voor en rond de maaltijd, contacten met bezoekers onderhouden, inhoudelijk meedenken over de invulling of een combinatie van deze dingen. We kunnen ons voorstellen dat u eerst een keer wilt komen kijken, voor u beslist. Van harte welkom!

## **Dankpunten**

- Alle vrijwilligers die zich iedere week weer inzetten voor de mensen uit de wijk
- Bijna niemand van de bezoekers en vrijwilligers van Open Arms hebben Corona gehad. We weten van één mevrouw die het gehad heeft, maar die is gelukkig weer genezen.
- Dat we voor heel veel wijkbewoners van betekenis mogen zijn en goed nieuws voor hen mogen zijn.
- Het Palet als thuisbasis voor alle activiteiten
- Dat het gelukt is contact te houden met alle bezoekers, ook toen de activiteiten stil hebben gelegen

## **Gebedspunten**

- Zoveel mensen in de wijk die alleen wonen en zich ook alleen voelen
- Nieuwe medewerkers om de lopende activiteiten te ondersteunen
- Wijsheid voor het bestuur als we nadenken over toekomstplannen. Wat moeten we prioriteit geven? In welke volgorde kunnen we volgende stappen het best aanpakken? Welke mensen/organisaties kunnen ons hierin verder helpen?
- Een oplossing voor het ruimtegebrek waar we steeds meer tegenaan lopen.
- Dat we als medewerkers oog blijven houden voor elkaar en voor alle bezoekers die binnen stappen.
- Dat we oog hebben voor wat God aan het doen is en hoe we daar als Open Arms bij aan mogen sluiten.

