

Vrij van schuld!

Regelmatig spreek ik mensen die meer of minder schulden hebben. We proberen hen vanuit Open Arms zo goed mogelijk te helpen en door te verwijzen, zodat ze kunnen beginnen met het afbetalen van deze schuldenlast. Omdat we vaak langere tijd met mensen optrekken, maken we het ook mee dat mensen klaar zijn met hun schuldentraject. Dat zijn prachtige momenten om met mensen te vieren. Het geeft een enorme opluchting. Ja zelfs een bevrijding! Sommigen kunnen zich nauwelijks meer herinneren wanneer ze voor het laatst geen schulden hebben gehad. Alsof ze aan een nieuw leven beginnen.

Lukas 7

In deze weken rond Pasen worden we er regelmatig bij bepaald: Jezus bevrijdt ons van onze schuld. Dankzij hem mogen we aan een nieuw leven beginnen.

Ik moest denken aan de geschiedenis uit Lukas 7 vers 36 tot en met 50. De verloren dochter. Jezus stelt hier een vrouw, die een absolute buitenstaander is, als voorbeeld. In de context van mensen die hun leven keurig op orde (dachten te) hebben. Wie veel vergeven wordt, zal veel liefde betonen. De vreugde, de dankbaarheid en het daar uiting aan willen geven, herken ik bij mensen die eindelijk vrij van schulden zijn.

Spiegel

Het zet me aan het nadenken en houdt me een spiegel voor. Hoe blij ben ik dat Jezus mijn schuld heeft betaald? Hoe betoon ik Hem mijn liefde? Hoe vier ik bevrijding? Wat mag het mij kosten om Hem te volgen en Hem de dank te geven die Hem toekomt? Besef ik wel dat ik een leven heb gekregen, waar ik echt geen recht op heb?

Goed nieuws zijn

Dat is de noemer waaronder ik vaak de activiteiten van Open Arms samenvat. We willen goed nieuws zijn voor de mensen in de buurt. Bijvoorbeeld door mensen te helpen met hun schulden, maar ook door voedselpakketten uit te delen en ontmoetingsplekken te bieden. Opvallend vind ik dat naarmate je mensen langer kent, ze ook komen met hun vragen over God, Jezus en de Bijbel. Dat zijn mooie momenten. Zeker als je mensen hierin stappen ziet zetten en ze Jezus leren kennen. Vrij van schuld! Een nieuw leven! Het zijn bij uitstek de momenten waarop ik me opnieuw realiseer hoe rijk ik ben. Hoe heerlijk en krachtig de

boodschap is die ons is toevertrouwd. Dankzij Jezus! Dat Hij betaalde voor onze schuld, dat maakt alle verschil van de wereld. Laten we Hem onze liefde betonen. In woorden, maar zeker ook in daden. Wie weet komen we weer een 'buitenstaander' tegen die ons helpt het beter te begrijpen.

Henk den Breejen

Het is stil in het Palet

Door alle maatregelen is het vanaf 16 maart stil in het Palet. Dat is vreemd voor een ontmoetingscentrum. Zelf ben ik vrijwel dagelijks van 9.00 tot 14.00 uur in het Palet aanwezig. Af en toe loopt er iemand binnen met een vraag of iemand wil gewoon even een praatje maken. Verder is het stil.

Omzien naar elkaar vanuit de activiteiten

Vanuit verschillende activiteiten wordt met alle vaste bezoekers wekelijks contact opgenomen. Dat wordt door die bezoekers zeer gewaardeerd. Mooi om te zien dat er in de loop van de tijd verschillende gemeenschappen zijn ontstaan waar mensen deel van uit maken. Ook prachtig om te zien dat mensen elkaar onderling contacten en naar elkaar omzien. Op deze manier proberen we iedereen in beeld te houden en er ook te zijn voor mensen als we ergens mee kunnen helpen. Bij de taalgroepen proberen we mensen te helpen om digitaal bezig te blijven met het leren van de taal.



Voedselbank gaat gelukkig gewoon door

De enige activiteit die wel gewoon doorgaat is het uitdelen van de voedselpakketten. In deze tijd worden er wekelijks ruim 115 pakketten uitgedeeld. We hebben alles zo ingericht dat we voldoende afstand houden en zo min mogelijk direct contact hebben.

Tot nu toe lukt het prima. We zijn blij dat de Voedselbank in Rotterdam gewoon open is gebleven en dat we wekelijks mensen van dienst kunnen zijn.

Maatwerk

Daarnaast heb ik inmiddels een lijst van meer dan 60 mensen, waarvan ik weet dat ze een klein netwerk hebben en/of een kwetsbare gezondheid. Ik benader hen zoveel mogelijk iedere week om te horen hoe het met hen gaat en ook om te horen of we nog iets voor hen kunnen betekenen. Zo zijn al een aantal vrijwilligers gekoppeld aan mensen om boodschappen te doen, brengen we mensen naar een medische afspraak of bieden we andere praktische hulp. Ook krijg ik via verschillende kanalen signalen binnen van mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Hier proberen we ze goed mogelijk op aan te sluiten.

Uitdeelactie met Pasen

In de week voor Pasen gaan we zo'n 200 tasje uitdelen aan mensen uit de buurt. Klanten van de Voedselbank, maar ook anderen. We doen dit samen met de Alexanderkerk, Ichthuskerk en SGA. In het tasje zit een Paasstol, een pakje servetten, een boekje over de betekenis van Pasen en een kaartje namens de kerken en Open Arms. Goed om zo aandacht te geven aan mensen en ook aan te bieden dat ze met vragen terecht kunnen in deze bijzondere tijd.

We zien er naar uit dat we iedereen weer echt kunnen ontmoeten. Tot die tijd richten we ons op de mensen die we kennen en proberen we er zo goed mogelijk voor hen te zijn. Kent u mensen waar hulp nodig is of heeft u zelf een vraag? Laat het weten.

Henk den Breejen



wat, wanneer, waar?

Bekijk de agenda op:

www.openarms.nl

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

(opbouwwerker)

Email:

henkdenbreejen@openarms.nl

Telefoon:

06-2633 0860

OpenArms



Gebedspunten

Danken

- Dat God ons een heerlijke boodschap heeft gegeven om uit te leven en door te geven.
- Dat we er mogen zijn voor heel veel mensen in deze tijd, al is het op afstand.
- Voor alle medewerkers die zich inzetten.
- Voor alle contacten die we met wijkbewoners mogen hebben.
- Voor de mensen die de Alpha cursus volgen en de mooie lessen die we gehad hebben.
- Dat de Voedselbank gewoon door mag gaan in deze tijd.
- Voor de samenwerking met heel veel organisaties in de wijk.
- Voor de uitdeelactie met Pasen, waarin we als kerken samen optrekken.

Bidden

- Voor medewerkers. Dat we geen mensen over het hoofd zien in deze tijd.
- Voor mensen die zich in deze tijd dubbel alleen voelen.
- Voor de medewerkers en bezoekers die grote zorgen hebben vanwege hun gezondheid. Dat ze de juiste hulp mogen ontvangen en dat we trouw zijn in de contacten met hen.
- Veel mensen ervaren dat de kring van mensen om hen heen steeds kleiner wordt. Bidt dat mensen die verdrietig zijn omdat ze mensen missen, Gods nabijheid en troost mogen ervaren.
- Dat de activiteiten weer snel opgepakt kunnen gaan worden en we ook de Alpha cursus kunnen afronden met deze mooie groep.
- Voor een vaste plek voor Open Arms in de toekomst.
- Voor wijsheid voor het bestuur in het maken van keuzes richting de toekomst.