

## Klaar voor de ... oogst!

Een nieuw jaar! Nieuwe kansen!

Goede voornemens!

Ben jij er klaar voor? Klaar voor de start? Klaar om in actie te komen en om aan de slag te gaan!

Jezus is in het Bijbelgedeelte hiernaast in gesprek met zijn discipelen. Hij probeert hen iets te laten zien, waar ze tot nu toe aan voorbij geleefd hebben. God is allang aan het werk! Het is niet zo dat God pas gaat beginnen als wij gaan beginnen. Gelukkig niet! Het initiatief lag en ligt bij God.

### Tegen alle verwachtingen in

De volgelingen van Jezus zijn met Jezus in Samaria. Waarschijnlijk zijn ze er nog nooit eerder geweest, want de meeste Joden liepen met een boog om Samaria heen. Daar, het gebied Samaria, kun je niets goed van verwachten is hen geleerd. De mensen daar zitten op een verkeerd spoor. Het zijn niet 'ons soort mensen'. Ze zijn anders en leven van God los. Maar Jezus heeft het over vruchtbare grond. Hij ziet een oogst aankomen. Vanuit het stadje Sichar gaan mensen op zoek naar de Messias, de Verlosser. Kennelijk zijn deze mensen toch niet zo 'van God los' als gedacht werd door de Joden in die tijd. Dwars tegen alle verwachtingen in, komt er een stroom van mensen op gang. Mensen die meer van God willen weten! De boodschap die lang geleden al gezaaid is, draagt vrucht.



### Uit het niets

Ik moest aan dit Bijbelgedeelte denken, toen ik in een week tijd verschillende mensen ontmoette, die uit het niets vragen begonnen te stellen over het christelijk geloof en de kerk. Het verraste me en maakte me stil.

God is allang aan het werk. Ook in de levens van mensen waar wij het niet van verwachten. Hij gaat, voor ons vaak onzichtbaar, Zijn gang in de levens van mensen. Soms vangen we er glimpen van op. Soms zelfs meer dan dat, mensen komen tot geloof en getuigen openlijk van datgene wat God in hun leven gedaan heeft.

### Wat mogen wij doen?

Het bijzondere is dat God ons, in het zich bekendmaken aan mensen, niet uitschakelt, maar inschakelt. God is aan het werk in jouw leven én in de levens van de mensen om ons heen. We mogen aansluiten bij wat Hij aan het doen is. Als we ons, net als die vrouw, realiseren dat Jezus de door God beloofde Verlosser is, mogen we het doorgeven aan de mensen om ons heen. Niet krampachtig, maar wel vol verwachting. Jezus heeft zijn levende water in ons uitgestort. Hij wil niets liever dat het stroomt. Door ons eigen leven heen, maar zeker ook naar de mensen om ons heen. We maken onderdeel uit van Gods plan met deze wereld. Jezus' goede voornemen is dit:

'Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die mij gezonden heeft en Zijn werk voltooien.'

Laten we Hem volgen hierin. Vol verwachting van waar Hij ons wil gebruiken.

## Jubileum: 10 jaar Open Arms



Op 2 november 2019 was het precies 10 jaar geleden dat Stichting Open Arms werd opgericht. Vanuit een bezinning begin van deze eeuw binnen de Samenwerkings-Gemeente Alexander is er in 2005 begonnen met een Uitdeelpunt van de

Voedselbank. Al snel gevolgd door Het InloopCafé en het CreaCafé. In 2008 worden deze activiteiten ondergebracht in het Missionair Diaconaal Project met een eigen werkgroep. Initiatieven als de VakantieBijbelWeek en de Alpha-cursus worden hierin ondergebracht.

In 2009 startten de Ouderensoos en de Nederlandse Taalles. Al deze activiteiten bestaan dus al als Open Arms wordt opgericht en de meesten bestaan nog steeds!

### Opbouwwerker

Onder leiding van Grethe Kruizinga, die in mei 2010 als Opbouwwerker wordt aangesteld, ontwikkelt het werk zich verder. De samenhang tussen de activiteiten groeit, de activiteiten zelf groeien en er komen nieuwe activiteiten bij, zoals het Samen Eten en een Bijbelkring in de Burcht. April 2012 verhuizen de meeste wekelijkse activiteiten naar de Ichthuskerk. Vanaf dat moment sluit de Ichthuskerk officieel aan in het ondersteunen van Stichting Open Arms. Er ontstaan dwarsverbindingen bijvoorbeeld tussen het Zomerproject en Open Arms.

Oktober 2012 neemt Henk den Breejen het werk als Opbouwwerker over van Grethe. In januari 2013 gaat er voor het eerst een gezamenlijke Alpha-cursus van start.



### Het Palet

Eind 2013 en begin 2014 wordt duidelijk dat een oud schoolgebouw aan de Duikerstraat beschikbaar

komt voor een nieuwe bestemming. Samen met de Leliezorggroep worden gesprekken gevoerd met de Gemeente Rotterdam. Dit heeft tot resultaat dat we vanaf augustus 2014 een eigen locatie in de wijk kunnen openen.

Na een aantal maanden intensief klussen, gaat in december 2014 de Kringloopwinkel van start in het Palet. Januari 2015 verhuizen alle vaste activiteiten van Open Arms naar het Palet en in maart 2015 wordt het Palet officieel geopend als buurtcentrum van Open Arms en de Leliezorggroep.

Het InloopCafé en de Kringloopwinkel gaan open van woensdag tot en met vrijdag en langzaam maar zeker groeit het aantal vaste bezoekers. Er komen ook nieuwe activiteiten bij zoals het Inloopspreekuur en het Lunchcafé. Daarnaast gaan andere groepen van het Palet gebruik maken zoals bijvoorbeeld Buurtwerk, de Zonnebloem en de Scootmobielclub. Het Palet wordt steeds veelkleuriger.

### Huis van de wijk

Vanaf januari 2016 wordt een Samenwerkingsovereenkomst met Buurtwerk getekend en wordt het Palet officieel een Huis van de Wijk van de gemeente Rotterdam. Vanaf die tijd is er iedere werkdag InloopCafé en is de winkel van dinsdag tot en met vrijdag open. Verder gaat de Paletkring van start op de vrijdagmiddag en blijven vaste activiteiten maar doorgroeien. De Nederlandse taalles bestaat dan bijvoorbeeld al uit vijf verschillende groepen.

In het najaar van 2016 gaat het BijbelCafé van start en ontstaat er een gemeenschap van mensen die betrokken zijn op elkaar en samen willen leren vanuit de Bijbel. Het aantal vrijwilligers van Open Arms is op dat moment inmiddels de 100 mensen gepasseerd.



### Huiskamer van de wijk

Buurtwerk besluit dat ze het Huis van de Wijk in oktober 2018 willen verplaatsen naar de Remmelt van Millplaats. Daardoor wordt het Palet Huiskamer van de Wijk. Voor de activiteiten en het aantal bezoekers van het Palet heeft dit nauwelijks gevolgen. Sterker nog, het wordt alleen maar drukker bij de verschillende activiteiten.



Augustus 2018 gaat het SeniorenCafé van start. Dit zorgt ervoor dat ook de tot dan toe 'rustige' maandag een dynamische dag wordt. De combinatie met het Lunchcafé dat inmiddels wekelijks plaatsvindt, is het een schot in de roos. Ook hier ontstaat een gemeenschap van mensen die op elkaar betrokken zijn.

Afgelopen najaar hebben we een start gemaakt met activiteiten voor vrouwen en mannen onder de naam Studio Knapp. Laagdrempelig met elkaar bezig zijn, waarbij ontmoeting centraal staat. Hoe het zich gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk, maar de eerste start is veelbelovend.



### Ongelooflijk

Als je alles zo op een rij zet is het echt ongelooflijk hoe het werk van Open Arms ontstaan is en in de loop van de tijd gegroeid is. Het uitdeelpunt van de Voedselbank is ooit gestart met twee vrijwilligers die op een ochtend 15 pakketten uitdeelden. Inmiddels zijn er meer dan 100 vaste vrijwilligers en zijn we vijf of zes dagen in de week open om mensen te ontvangen en van dienst te zijn. Naast praktische hulp en samen optrekken, groeit de belangstelling voor het christelijk geloof en mogen we ook daarin samen met mensen onderweg zijn.

We hebben het jubileum op verschillende momenten en manieren gevierd. Op 2 november met een feest voor de buurt, waar naar schatting ruim 300 bezoekers geweest zijn. Op 10 november hebben we in zowel de Ichthuskerk als de SGA God gedankt voor alles wat Hij in de loop van de jaren gegeven heeft en geeft. We stonden stil bij 'Goed nieuws zijn' in je eigen omgeving.

Zaterdag 30 november hebben we met vele (oud) vrijwilligers met elkaar feest gevierd in het Palet. We hebben ervaringen gedeeld, samen gegeten en een pubquiz gespeeld.

Het is al met al een geweldige jubileummaand geweest. In het Palet hangt de komende maanden nog de Expositie van 10 jaar Open Arms in de Ontmoetingsruimte. Loop gerust eens binnen om 'm

te bekijken.

### De blik vooruit

Vanuit het bestuur hebben we besloten dat we Open Arms verder willen ontwikkelen. We zien tal van mogelijkheden om nog meer 'goed nieuws te kunnen zijn' voor de bewoners van het Lage Land en daarbuiten.

Bemensing, financiering en huisvesting zijn thema's waar we regelmatig bij stilstaan over nadenken en stappen in zetten. Maar de belangrijkste vraag is en wordt steeds meer: Wat vraagt God van ons? Waar zien we Hem aan het werk? Hoe kunnen we aansluiten bij wat Hij aan het doen is en de weg gaan die Hij wijst?

Het is een voorrecht om te zien wat er in de afgelopen jaren gegroeid is en om daar deel vanuit te mogen maken. Maar we zien vol verwachting uit naar de toekomst.

We vragen u en jou om mee te bidden of God ons wil leiden richting de toekomst en ons vol wil maken van Zijn Geest. Zodat we door kunnen gaan met 'goed nieuws zijn'.

We weten ons in alles van God afhankelijk.





## Gebedspunten

### Danken

- Dat God aan het werk is in Het Lage Land. Dat Hij doorgaat met Zijn werk.
- Dat we het 10-jarig jubileum mochten vieren
- Voor alle medewerkers die zich inzetten
- Voor alle bezoekers van Open Arms.
- Voor de vele manieren waarop we actief mogen zijn in de wijk
- Voor de organisaties in het netwerk van de wijk waar we mee samen mogen werken.
- Voor de vele Kerstvieringen bij alle activiteiten en de prachtige Kerstmaaltijd in de Ichthuskerk.

### Bidden

- Voor medewerkers. Dat we oog hebben voor de mensen die God op het oog heeft.
- Voor mensen die zich alleen voelen. Eenzaamheid is een enorm probleem in de wijk waarin we actief zijn. Bid dat we speciaal voor deze mensen een veilig thuis mogen bieden.
- Voor de medewerkers en bezoekers die grote zorgen hebben vanwege hun gezondheid. Dat ze de juiste hulp mogen ontvangen en dat we trouw zijn in de contacten met hen.
- Veel mensen ervaren dat de kring van mensen om hen heen steeds kleiner wordt. Bid dat mensen die verdrietig zijn omdat ze mensen missen, Gods nabijheid en troost mogen ervaren
- Voor een vaste plek voor Open Arms in de toekomst.
- Voor wijsheid voor het bestuur in het maken van keuzes richting de toekomst.



**wat, wanneer, waar?**

Bekijk de agenda op:

**[www.openarms.nl](http://www.openarms.nl)**

*Vragen, meer info of interesse in een vacature?*

Henk den Breejen

Email:

Telefoon:

(opbouwwerker)

[henkdenbreejen@openarms.nl](mailto:henkdenbreejen@openarms.nl)

06-2633 0860

**OpenArms**