

Bergen verzetten in Het Lage Land

Afgelopen maand had ik het voorrecht om in Namibië te zijn. Ik ontmoette een man die probeert goed nieuws te zijn in de buurt waar hij woont.

Dat op zichzelf vond ik al een wonder. Er is nagenoeg niets van alles wat wij 'gewoon' vinden.

Geen stromend water, geen elektriciteit, geen vast inkomen, geen sanitair, geen degelijk huis, geen matrassen en iedere dag te weinig voedsel. En er groeit ook nauwelijks iets vanwege de droogte.

Ik sprak met hem over zijn droom voor de toekomst van het werk dat hij doet. Als ik hem vroeg "hoe?" was zijn eerste antwoord "prayer". Dat was geen loze kreet. Iedere dag is er een bidstond van een uur, waar hij samen met alle betrokkenen bidt.



Droom voor de toekomst

Met Open Arms hebben we ook een droom voor de toekomst. We dromen ervan hoe we voor meer mensen uit de wijk goed nieuws kunnen zijn. We dromen van kinderwerk en jongerenwerk. We dromen van dagbesteding voor mensen die nu geen vaste dagbesteding hebben, maar graag iets willen doen. We dromen van een groter pand met meer mogelijkheden. We dromen van een grotere achterban van betrokken mensen. We dromen ervan dat meer mensen in God gaan geloven, in Hem hun houvast vinden en dat ze als volgeling van Jezus gaan leven.

Als wij nadenken over "hoe?" starten we met een brainstorm van ideeën over bemensing, pr, fondswerving, programma van eisen, partners om mee op te trekken, praktische uitwerking en dergelijke. Ergens op de flipovers zal zeker ook het woord "gebed" staan, maar heel snel sneeuwt het onder te midden van al die andere dingen.

Wederkerigheid

Een aantal dagen heb ik intensief met die man uit Namibië opgetrokken. Samen zijn we bezig geweest om de droom voor de toekomst op papier te krijgen,

Jezus zei tegen de leerlingen: 'Je moet op God vertrouwen. Luister goed naar mijn woorden: Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook. Zelfs als je tegen die berg daar zegt: 'Kom van je plaats en laat je in de zee vallen.' Daarom zeg ik: Als je iets aan God vraagt, geloof dan dat je het al gekregen hebt. Dan krijg je het ook. (Marcus 11 vers 22 t/m 24 BGT)

prioriteiten te stellen en een plan van aanpak te maken. Hij was zeer dankbaar voor mijn hulp hierbij. Ik ben hem ook zeer dankbaar. Hij heeft me erop nieuw bij bepaald dat alles begint met contact hebben/houden met God. Als Hij het huis niet bouwt, zijn al onze inspanningen tevergeefs zegt Psalm 127.

Impact op je omgeving

Hoe kunnen we als Open Arms meer impact hebben op de mensen van Het Lage Land?

Leven in contact met God. Leven als leerlingen van Jezus. Bereid om iedere dag af te stemmen op Jezus en op wat Hij belangrijk vindt. Tijd reserveren voor de relatie met Hem.

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Open Arms als organisatie. Het geldt voor ons allemaal.

Hoe kun je als volgeling van Jezus meer impact hebben op je omgeving?

Het eerste antwoord is 'gebed'. In contact zijn/blijven met Jezus.

Hij is aan het werk in Het Lage Land. Hij is aan het werk in jou en in mij. Hij is aan het werk in onze omgeving. Als we op Jezus gefocust blijven, kunnen we bergen verzetten.

In Namibië maar ook in Het Lage Land en in uw/jouw eigen omgeving. Henk den Breejen



Nieuws

Jaarverslag 2018 en financieel verslag 2018

Het Jaarverslag van 2018 is te vinden op onze website. Een overzicht van alles wat er gebeurd is en ook van ontwikkelingen waar we dit jaar op in willen zetten. Ook de financiën van 2018 staan op de website. We hebben het jaar 2018 positief kunnen afsluiten. Voor 2019 wacht ons een uitdaging om de begroting sluitend te krijgen.

We kijken dankbaar terug op 2018!

Zomer

In het Palet hebben een aantal activiteiten een zomerstop. Gelukkig niet allemaal. Want ook in de rustige zomervakantie willen we er zijn voor de bewoners van Het Lage Land. Voor hen kan de zomer juist lang duren.

In de Paletflyer voor juli/augustus staat alles overzichtelijk op een rij. U vindt de flyer in het Palet, bij de infofolders in de kerken en op de website van Open Arms. (www.openarms.nl)

Geen Zomerproject

Helaas zal er in de eerste week van de zomervakantie geen Zomerproject zijn bij de Ichthuskerk. Vorig jaar vond het Zomerproject in afgeslankte vorm plaats. Dit jaar is besloten geen zomerproject te organiseren omdat er niet genoeg menskracht / draagkracht is om het te organiseren. Dit is begrijpelijk, maar ook heel jammer voor de mensen uit de wijk; vooral voor de kinderen die de kinderclub zeker zullen missen.



November: 10 jaar Open

Arms!

In november bestaat Stichting Open Arms 10 jaar. Dat willen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zijn al verschillende ideeën om dit met onze medewerkers, bezoekers en achterban te gaan vieren. U gaat hier binnenkort zeker meer over horen. November gaat in ieder geval onze Jubileummaand worden.

Vindt u/vind jij het leuk om mee te helpen bij het organiseren van Jubileumactiviteiten?

Laat het weten!

14 september

Bazaar Open Arms in het Palet

28 september

Burendag in het Palet

Nieuws vanuit de coördinatoren

Iedere activiteit van Open Arms heeft één of twee coördinatoren. Zij zorgen ervoor dat alles goed loopt en geregeld is/wordt.

In de afgelopen maanden zijn Els Cok en Henriëtte Harinck gestopt als coördinator van Samen Eten. Hans en Ineke Meijer hebben deze taak van hen overgenomen. We bedanken Henriëtte en Els voor het vele werk dat zij als coördinator hebben verzet. Bij het Inloopcafé heeft Anneke Kooistra afscheid genomen als coördinator. Zij heeft deze taak van voor de oprichting van Open Arms invulling gegeven. Eerst alleen op de vrijdag, later van woensdag t/m vrijdag en sinds de laatste jaren is de Inloop er vijf dagen in de week.

Het spreekt voor zich dat we haar aanwezigheid, inzet, betrokkenheid en haar vakkundigheid gaan missen. We zijn heel dankbaar voor alles wat zij heeft kunnen/mogen betekenen!

Marjon Bosman gaat stoppen met het coördineren van de Alpha cursus. We willen ook haar hartelijk danken voor haar enthousiasme en inzet voor de Alpha in de afgelopen jaren.

Voor Anneke en Marjon zijn we op zoek naar een opvolger. Heb je zelf interesse of weet je mensen voor wie dit echt wat zou kunnen zijn? Neem contact op met Henk den Breejen.

Afgelopen half jaar heeft Piet van Turenhout zich ingewerkt als coördinator PR. Daar zijn we bijzonder blij mee. Met de groei van het werk in de afgelopen jaren, is ook de PR een omvangrijke taak geworden. Geweldig dat Piet dat wil coördineren.



Ontmoetingsmiddag voor vrouwen

Een aantal vrouwen uit de buurt zijn een ontmoetingsmiddag gestart. Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand komen ze bij elkaar in het Palet. Van 13.00 – 16.00 uur kunnen vrouwen uit de buurt binnenlopen. Ze eten met elkaar, er is tijd voor ontmoeting, soms wordt er iets verteld over een bepaald onderwerp of maken ze met elkaar iets. Rawan en Maream wonen zelf in de wijk en coördineren deze middagen. De start is veelbelovend met 15 tot 20 vrouwen. We zien uit naar verdere ontwikkelingen. Kleine kinderen kunnen gewoon worden meegenomen naar de middagen.

Vacatures

Na de zomervakantie willen we natuurlijk graag dat alle activiteiten weer verder kunnen gaan. We zoeken mensen voor verschillende taken. Omdat coördinatoren stopten of omdat activiteiten groeien. Hieronder staan de vacatures op een rij. Misschien iets voor jou/u? Misschien voor mensen die u kent. Laat het weten als u/jij interesse hebt of meer info wilt.

Wilt u wel iets voor Open Arms doen, maar weet u nog niet precies wat? Neem dan ook contact op om een keer in gesprek te gaan hierover. Of misschien heeft u juist wel een idee, maar staat het er hier niet bij. Neem dan ook contact op met Henk, 06-2633 0860.

Bijbelcafé

Wat? Elke eerste en derde zaterdag van de maand komt een groep van ongeveer 25 bezoekers van het BijbelCafé bij elkaar in het Palet van 17.00 – 19.00 uur. We lezen uit de Bijbel, praten erover en eten met elkaar.

Wie? We zoeken betrokken christenen, die houden van contact hebben met mensen. Om te praten, te koken of gewoon aanwezig en betrokken te zijn. Houd je alleen van koken? En niet van praten? Ook dan komen we graag met je in gesprek.

Kringloopwinkel

Wij zoeken een nieuwe collega!

Voor de kringloopwinkel in Het Palet zijn wij op zoek naar een paar extra handen.

Ben jij een enthousiaste vrijwilliger die van aanpakken weet en

nog een paar uurtjes tijd heeft op (voorlopig) woensdag en

niet bang is voor vieze handen en

die goede maatjes wil worden met onze kassa en

deel wil gaan uitmaken van ons geweldige team?

Dan bieden wij een wereldbaan met veel afwisseling op een geweldige plek met heel veel gezellige klanten.

lets voor jou? Zet dan op papier of op de mail (kringloopwinkel@openarms.nl) waarom jij geschikt bent voor deze zeldzame plek. Je mag 'm ook persoonlijk overhandigen of in mijn postvak leggen (H.J. Odink). We hopen snel een nieuwe collega te mogen begroeten.

Ellen Odink

Paletkring

Wat? De Paletkring is een laagdrempelige kring, elke vrijdagmiddag van 13.00 – 14.30 uur in het Palet. We praten over een Bijbelgedeelte en delen onze vragen daarover.

Wie? Houd je van God, mensen en de Bijbel? En heb je anderhalf uur tijd op vrijdagmiddag? Welkom op de Paletkring!

Ouderensoos

Wat? Op de ouderensoos komen ouderen uit de gemeente en uit de wijk. We komen één keer per maand bij elkaar op de eerste dinsdagmiddag van de maand.

Wie? Voor de ouderensoos zoeken we een coördinator. Taak van de coördinator is: contact houden met de ouderen en een inleiding (laten) voorbereiden. Èn... het moet iemand zijn die tegen zijn/haar verlies kan... Het tweede uur wordt er fanatiek gesjoeld, rummikub of scrabble gespeeld.

Schoonmaak

Wat? Het Palet wordt zeer intensief gebruikt. Met elkaar proberen we het schoon en leefbaar te houden. Een aantal mensen draagt daar in het bijzonder zorg voor, maar we kunnen daar wel wat extra mensen bij gebruiken.

Wie? We zoeken mensen die minimaal 2 uurtjes in de 2 weken beschikbaar zijn voor schoonmaakwerkzaamheden. Dag en tijdstip is in overleg vast te stellen. Lijkt het je een mooie taak om het geheel van de schoonmaak te coördineren? Ook dan komen we graag met je in contact.



Studio KNAPP activiteiten

Wat? In september starten en vervolgen de activiteiten van Studio KNAPP op woensdag. Het motto is 'opknappen door opknappen'. Er zijn verschillende activiteiten voor mannen en vrouwen. Activiteiten om tot rust te komen, activiteiten van ontmoeting en 'klus' activiteiten. We zijn op zoek naar handige mannen die mee willen doen met de 'Opknapperij'. Samen aan de slag met klussen die in en om het Palet moeten gebeuren. Maar ook in de wijk willen we aan de slag. Deze activiteit is bedoeld voor mannen uit de wijk 'met afstand tot de arbeidsmarkt'.

De opknapactiviteiten die in de werkplaats gebeuren gaan verder onder de naam 'OpKNAPPCafé'. Wie? We zoeken handige, vrolijke creatievelingen die het leuk vinden om samen met anderen aan de slag te gaan. Ervaring is helemaal niet nodig! Alles kun je leren.

Kinderwerk



Wat? Het opzetten van structureel kinderwerk vanuit het Palet is een lang gekoesterde wens. Samen met studenten van de CHE is al eerder in kaart gebracht waar de kinderen in

deze wijk behoefte aan hebben. Aan laagdrempelig kinderwerk of huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen waar weinig financiële middelen zijn. Tot op heden is Open Arms nog niet in contact gekomen met mensen die 'voortrekker' willen zijn om het kinderwerk in de wijk op te zetten.

Wie? We zoeken mensen die ernaar verlangen om structureel te gaan investeren in kinderen/jongeren uit de wijk. We hebben daar zelf ideeën bij, maar horen graag wat jouw/uw ideeën zijn om zo tot een goede invulling te kunnen komen.

PR & Communicatie

Wat? De komende periode willen we onze PR en communicatie verbeteren en verbreden. Meer bekendheid geven aan ons werk, richting wijkbewoners. Maar ook meer investeren in het informeren en betrokken houden van mensen die ons werk steunen en op verschillende manieren betrokken zijn bij wat we doen en wie we zijn. Naast alles wat we al doen willen we de PR en communicatie verder ontwikkelen.

Wie? Mensen die enthousiast zijn/worden van bezig zijn met PR en communicatie. Vind je/vindt u het leuk om stukjes te schrijven, foto's te maken, filmpjes te maken, flyers te ontwikkelen, op social

media actief te zijn of op andere manieren actief bezig te zijn met communicatie en PR? Laat het ons weten!

Bezorgers

Wat? Elke twee maanden wordt de Palet-flyer bezorgd in zo'n 3000 brievenbussen.

Omdat enkele bezorgers moesten stoppen zijn we dringend op zoek naar bezorgers.

Wie? Bezorgers die 1 x per twee maanden de Palet-folder willen bezorgen in een deel van Het Lage Land. Kost u/je ongeveer 2 uur per keer op een moment dat het u/jou zelf goed uitkomt.



Taaldocenten

Wat? Inmiddels zijn er 8 taalgroepen die wekelijks bij elkaar komen in het Palet. Vijf groepen op vrijdagmorgen, één op de maandagavond, één op dinsdagochtend en één op woensdagochtend. Regelmatig zoeken we versterking van ons team van docenten. Het niveau en invulling van de groepen verschilt, dus we kunnen kijken wat het best bij u/jou past.

Wie? We zoeken mensen die het leuk vinden om Nederlandse les te geven aan mensen die Nederlands willen leren. Als u/jij niet weet of het wat voor je is, loop dan gerust een paar keer vrijblijvend mee.

Betrokken bidders

Wat? We geloven dat bidden voor het werk van Open Arms een belangrijke basis is voor al ons doen en laten. We zijn ervan overtuigd dat een 'biddend draagvlak' tot zegen zal zijn. We zoeken mensen die hierin mee willen doen.

Wilt u bidden voor het werk van Open Arms, voor alle medewerkers en de wijkbewoners. We geloven dat we stappen kunnen maken in het vergroten van verbondenheid door regelmatig en aanhoudend

gebed.

Vanaf september zullen we met meer regelmaat concrete gebedspunten onder uw aandacht brengen. Wie? Mensen die Open Arms een warm hart toedragen en graag zien dat we voor nog meer mensen en op nog meer manieren goed nieuws kunnen zijn.

U kunt zelf kiezen wanneer u/jij bidt en hoe vaak en hoe lang jij/u dat doet. Het belangrijkste is dát u/jij het doet. Hieronder vast een handvat om te beginnen.

Gebedspunten

Danken

- We zijn dankbaar voor het afgelopen seizoen. Ontzettend veel mensen hebben het Palet gevonden of zijn blijven komen. In het jaarverslag 2018 wordt genoemd dat er 30.000 x iemand over de drempel van het Palet is gestapt. Ongelooflijk toch?
- We zijn dankbaar voor het enthousiasme van de vele medewerkers. Samen zetten zij meer dan 1.000 vrijwilligersuren per maand om.
- Dankbaar zijn we voor alle ingeleverde en verkochte spullen in de kringloopwinkel en de stroom van bezoekers en inkomsten die dat oplevert.
- Veel medewerkers van Open Arms hebben ontdekt dat ze niet alleen hun activiteit 'doen', maar onderdeel worden van de Palet-familie. Er ontstaan contacten, vriendschappen met mensen uit de wijk. Zo mogen we ons leven delen!
- We zijn dankbaar dat het Palet vaak verhuurd kan worden. Dit zorgt voor extra inkomsten.
- De nieuwe ontmoetingsmiddagen op de vrijdagmiddag die gestart zijn.
- Dat we in november mogen vieren dat we al 10 jaar bestaan!

Bidden



- Verschillende vacatures staan open. (zie het overzicht). We bidden om mensen die een stukje van hun tijd en mogelijkheden in willen zetten voor Open Arms
- De verbondenheid met de kerken in de wijk kan en mag groter. Bid dat meer mensen betrokken raken bij het werk van Open Arms. Dat het werk meer bekend wordt en nog meer mensen actief meebidden, meewerken. En anderen vertellen over het werk dat we doen.
- Om ook in de komende jaren zoveel mooi werk te mogen doen en nieuwe activiteiten te kunnen starten is veel geld nodig. Bid dat de fondswerving gezegend mag worden en dat we de juiste personen en fondsen zullen vinden om het werk financieel te steunen.
- Vanuit de Kringloopwinkel. Ruud van de Kringloopwinkel is al langere tijd aan het revalideren. Wilt u bidden voor een voorspoedig herstel van zijn gezondheid en geduld voor het traject waarin hij zit. Aly heeft een nieuwe heup gekregen en er zijn ook andere gezondheidsklachten. Wilt u bidden voor een herstel van haar gezondheid. Ingrid maakt een heftige tijd door. Ze heeft te horen gekregen dat twee van haar kinderen chronisch ziek zijn. Bid dat ze er voor hen kan/mag zijn en voor de gezondheid van haar zoon en dochter.



wat, wanneer, waar?

Bekijk de agenda op:

www.openarms.nl

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

(opbouwwerker)

Email:

henkdenbreejen@openarms.nl

Telefoon:

06-2633 0860

OpenArms