

Kerstbazaar in het Palet

Op zaterdag 8 december was de Kerstbazaar in het Palet. Tegelijk was er ook in de Alexanderkerk Kerstmarkt.

Mooi om te zien hoeveel mensen er van hun oude kerstspullen af willen. Die worden door de medewerkers van de Kringloopwinkel, door het jaar heen, bewaard voor de Kerstbazaar.

Ook mooi om te zien hoe blij klanten van de Kringloopwinkel zijn met de inkopen die ze kunnen doen in het Palet. Alle medewerkers liepen er op hun Kerst-best bij in hun foute Kersttruien.

De Kerstbazaar was de derde bazaar in het Palet dit jaar. Naast veel tweedehands artikelen die worden uitgesteld en verkocht draaien ook de bar en de keuken op volle toeren.

Veel bezoekers zijn regelmatige bezoekers van het Palet. De sfeer is gemoedelijk, de prijzen worden laag gehouden zodat iedereen mee kan doen. Het is een feest van ontmoeting met koffie, koek, pannenkoeken, tosti's en soep.

Super hoe ook de vrijwilligers achter de bar en in de keuken er alles aan doen om er een geslaagde dag van te maken. Mooi ook dat een aantal leerlingen hun maatschappelijke stage op deze dag hebben



gedaan. Kom de volgende keer ook eens kijken als het bazaar is!

Of help mee, helpende handen zijn altijd welkom.

Wensboom 2018



Zaterdag 15 december stonden we als Armoede Platform Prins Alexander (Appa) voor de 15e keer met de Wensboom in het Alexandrium. Open Arms maakt al vele jaren deel uit van het Appa. Vanuit de uitdeelpunten van de Voedselbank, Vluchtelingenwerk en verschillende basisscholen (vaak via Schoolmaatschappelijk werk), zijn er van 200 kinderen wensen verzameld. Voor al deze kinderen hing er een kaartje in de boom met daarop de jongen/meisje, leeftijd en de cadeau-wens.

We stonden er van 11.00 tot 15.00 uur en hebben in die tijd bijna 150 wensen kunnen vervullen met de hulp en sponsoring van het winkelend publiek.

Het gaat om wensen van ongeveer € 10. In de dagen erna is er door een aantal mensen hard gewerkt om ook de resterende 50 cadeautjes aan te schaffen en ervoor te zorgen dat de pakjes bij de juiste scholen en uitgiftepunten terecht kwamen. We zijn dankbaar dat we voor zoveel kinderen iets extra's hebben kunnen doen. Een moeder barste spontaan in tranen uit van vreugde toen ze de cadeaus zag die ze aan haar kinderen kon geven.

Alle medewerkers en sponsoren hartelijk dank!

Misschien denkt u/jij: 'Dit is een actie waar ik me graag ook voor in wil zetten!'

Dan horen we dat graag.

Kerst vieren met het BijbelCafé

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is het BijbelCafé in het Palet van 17 tot 19 uur. Als team vonden we het leuk en goed om een extra avond te organiseren om Kerst te vieren. Een aantal vaste bezoekers van het BijbelCafé kon er niet bij zijn, dus we dachten dat het rustig zou worden. Maar dat hadden we verkeerd ingeschat. De vaste bezoekers die wel konden hadden bijna allemaal iemand meegenomen. Echt prachtig!

Heteerste halfuur hebben we met elkaar kerstliederen gezongen, naar het Kerstevangelie geluisterd en naar een prachtig Kerstverhaal. Daarna was het tijd voor ontspanning met Party en Co. Iedere keer verbaas ik me er weer over hoe makkelijk het is om iets voor de mensen uit de buurt te betekenen. Je zet de deur open, schenkt koffie en thee of warme chocomel met wat lekkers erbij en je bent met elkaar gezellig bezig. Misschien denkt u/jij: 'Dat doen we thuis ook!' Dat is mooi, maar realiseer je dan even hoe bijzonder dat is. Meer dan de helft van de huishoudens in het Lage Land bestaat uit één persoon. In het BijbelCafé vinden ze een familie waar ze bij mogen horen. Dat doet iets met mensen. Prachtig om te zien! Misschien denkt u/jij: 'Dat kunnen we thuis ook doen!' Mensen uit de buurt uitnodigen. Namens hen alvast hartelijk dank!

Kerst bij Crea Café



Soms gebeuren er van die mooie onverwachte dingen. Dat er iemand naar je toekomt en zegt: "Ik heb een bedrag gesponsord gekregen om een Kerstmaaltijd van maximaal 50 mensen te organiseren. Weet jij mensen voor/met wie we dat zouden kunnen doen?" Zo kwam het dat de Kerstmiddag van de Crea er dit jaar iets anders uitzag. Van 12.30 tot 14.30 uur werden er heel veel kaarten gemaakt. De meeste kaarten zijn naar de Voedselbank gegaan inclusief decemberzegels. Zodat mensen die klant zijn bij de Voedselbank een kaartje kunnen sturen naar mensen die voor hen belangrijk zijn.

Een mooi voorbeeld van een win-win situatie. Om 15 uur stond er een uitgebreid chinees buffet klaar voor alle kaartenmakers. Veel van hen zijn vaste Crea Café bezoekers, maar ook hier waren weer allerlei gasten meegenomen. Uiteindelijk is er met ruim 40 mensen gegeten. Een prachtige middag!

Kerstmaaltijd op Kerstavond

Ongeveer half oktober beginnen de eerste mensen te bellen. Of ze zich al op kunnen geven voor het Kerstdiner in de Ichthuskerk. 'Nee, meneer/mevrouw nog even geduld. Vanaf december weer'. Het geeft wel aan hoe de Kerstmaaltijd 'leeft' onder wijkbewoners.

Het is nauwelijks te overschatten hoe belangrijk mensen het vinden om erbij te zijn. Uiteindelijk zit de zaal altijd weer helemaal vol. Vanaf 15 uur zijn er al mensen bezig om te zorgen dat alles er als een restaurant uitziet. Om 17 uur staan de eerste bezoekers al voor de deur, want ja om 17.30 uur gaat de deur open.

Het is altijd een hele organisatie om alles rond te krijgen en soepel te laten verlopen, maar het is absoluut de moeite waard. Dit is goed nieuws met hoofdletters en tussen de gangen door vertellen we ook nog over het goede nieuws.

Alle kokers, helpers, afwassers, gastheren/-vrouwen, klaarzetters en opruimers, super bedankt voor jullie inzet, aanwezigheid en betrokkenheid.

Belangrijke onzichtbare en onmisbare mensen

Als Open Arms willen we graag goed nieuws zijn in de wijk. Maar om dat te kunnen zijn, wordt er door heel veel mensen hard gewerkt om het Palet schoon en gezellig te houden.

Wekelijks of twee wekelijks zijn er mensen die vaak op tijdstippen dat er nog niemand of niemand meer in het Palet is aan het werk zijn. Ze maken schoon, gooien nog even het karton in de papiercontainer, vouwen de was op of zetten een was aan, de vaatwasser moet nog leeg of juist vol, de voorraad aanvullen, wc's nalopen, vegen, dweilen, poetsen enzovoort.

Goed om er even bij stil te staan en je te realiseren dat het niet 'vanzelf' gaat.

Meestal ziet het Palet er goed uit, soms gaat het mis, maar dan is het ook weer snel hersteld.

Alle mensen die meehelpen om het Palet schoon en leefbaar te houden hartelijk dank!

Ook dank aan alle Bijbelkringen die als kring een dag geholpen hebben. Echt super!

Dankpunten

- De vele vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende activiteiten van Open Arms
- De vele bezoekers die het Palet weten te vinden en voor wie we goed nieuws mogen zijn. Bij de verschillende activiteiten, maar zeker ook bij het Inloopspreekuur.
- De vele mogelijkheden die het Palet biedt
- Voldoende financiële middelen om alles te kunnen doen
- De enorme groei die de Nederlandse taalles doormaakt en de nieuwe stappen die we kunnen zetten om hen allemaal van dienst te zijn.
- De Alpha cursus van afgelopen najaar. Voor veel bezoekers is de cursus van grote waarde geweest. Er gaat een nieuw Beta-groep starten.



Gebedspunten

- Voor het BijbelCafé zoeken we mensen om het team uit te breiden
- Dat de betrokkenheid van de achterban verder mag groeien
- Deelnemers voor de nieuwe Alpha cursus en Youth Alpha cursus die eind januari gaan starten
- De Beta-groep die gaat starten. Dat het een goede plek mag zijn om samen meer te leren over Jezus en de boodschap van de Bijbel.
- Voldoende financiële middelen om het werk te kunnen blijven doen.



wat, wanneer, waar?

Bekijk de agenda op:

www.openarms.nl

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

(opbouwwerker)

Email:

henkdenbreejen@openarms.nl

Telefoon:

06-2633 0860

OpenArms



Gebed van een Alpha teamlid

Lieve Vader,
Wat hebben wij het goed gehad met elkaar.
Zoveel verschillende mensen, achtergronden,
problemen, karakters en vragen.
En toch elkaar respecteren omdat we allemaal op
zoek zijn naar de zin van het leven.
Dank U wel lieve Vader dat u mensen heeft
aangeraakt.
Zegen ook de mensen die nog aarzelen om een stap
in geloof te zetten.
Wilt u voor een ieder zorgen, hen vullen met Uw
Geest en vasthouden in Jezus naam.
Amen