

### De les van een mosterdzaadje

In Markus 4 worden heel wat beelden gebruikt om uit te leggen hoe 'het werkt' in het koninkrijk van God of Gods nieuwe wereld, zoals het in de Bijbel in Gewone taal staat.

Eén van die voorbeelden is het mosterdzaadje. Een heel klein zaadje.

Als je je er niet bewust van bent, zie je het niet eens. Maar wanneer het wortel schiet verandert dat. Er komt een stevige plant tevoorschijn.

Zo groot dat vogels er zelf een nest in kunnen bouwen.

Met zo'n mosterdzaadje kunnen we het koninkrijk van God vergelijken zegt de Bijbel.

Het begint klein. Als je je er niet bewust van bent zie je het niet eens.

Een berichtje. Een knipoog. Een 'goede morgen' of 'fijne dag'. Een kop koffie of thee. Een kaartje. Een uitnodiging. Een hand opsteken. Iemand groeten. Een duim opsteken als je iemand waardeert.

Een deur openhouden. Iemand voor laten gaan. Even tijd voor iemand maken. Een gebed.

Moet dat het verschil gaan maken?

Ik kom er steeds meer en steeds weer achter dat het zó begint.

Zo klein. Zo eenvoudig. Je ziet het bijna niet.

Maar als het wortel schiet, ontstaan en groeien relaties. Dan kan het zomaar gebeuren dat je er op een bepaald moment niet meer omheen kunt.

Hier is God aan het werk. Een teken van zijn koninkrijk.

Dat is zo gaaf om te zien!

Als mensen door al die kleine, eenvoudige dingen heen veranderen en meer mens gaan worden zoals God ze bedoeld heeft.

En als er ergens behoefte aan is in deze tijd dan is het aan een 'veilig nest'.

Zaait u/zaai jij mee?

Het begint heel klein. Het is heel eenvoudig. Bijna simpel. Maar het kan levens veranderen.

Sowieso, maar zelfs voor eeuwig! Hoe gaaf is dat?

Henk

Voor meer informatie over onderstaande of andere

zaken, kijk op de website van Open Arms, [www.openarms.nl](http://www.openarms.nl). Vraag het aan de mensen die genoemd worden of neem contact op met Henk den Breejen, [henkdenbreejen@openarms.nl](mailto:henkdenbreejen@openarms.nl) of telefonisch via 06-2633 0860

### Start Seniorencafé op 27 augustus

Elke maandag van 10.00 - 11.30 uur gaat het Seniorencafé van start. Een activiteit gericht op het doorbreken van eenzaamheid en alleen zijn. Een plek om samen te zijn met anderen. Een kop koffie te drinken. Een praatje te maken of misschien samen een spelletje te doen. Of wilt u gewoon even langskomen zonder iets te moeten? Dat kan allemaal vanaf eind augustus. Iedere maandagmorgen bent u van harte welkom in het Palet. Wij zorgen voor koffie of thee met iets lekkers erbij. We starten op maandag 27 augustus!

Kent u ouderen voor wie dit wat zou kunnen zijn, nodig ze hartelijk uit.

Vindt u het zelf leuk om te komen? Van harte welkom! Als u het leuk vindt, kunt u aansluitend meedoen met de lunch in het Palet.

Ellen Snijder en Ellen van der Poel

### Start Alphacursus op 19 september

Op woensdag 19 september begint er een nieuwe Alphacursus. Alpha is een (hernieuwde) kennismaking met het christelijk geloof. De woensdag is de vaste cursusavond en we komen wekelijks bij elkaar in het Palet. De inloop is vanaf 18.45 uur. Om 19 uur beginnen we met een maaltijd. Daarna wordt wat verteld over het onderwerp van die avond, waarna we met elkaar daarover doorpraten. Om 21.30 uur ronden we de avond af. De cursus loopt tot half december.

Op de informatietafel en in het Palet liggen uitnodigingsfolders. Stel dat 1 op de 10 mensen die we met elkaar uitnodigen naar de Alphacursus komt. En we nodigen allemaal 2 of 3 mensen uit... Denk nog even aan dat mosterdzaadje uit



Markus 4. Er kan zomaar iets uit groeien waar we niet meer omheen kunnen.

Nodig twee of drie mensen uit en bid voor hen!

En als u/jij zelf een keer mee wilt doen, bent u meer dan welkom!

Meer informatie bij Marjon Bosman en Jeannette Jonker.

### Jaarverslag en financieel verslag 2017

Een uitgebreid verslag van het jaar 2017, en ook de financiële verantwoording van het jaar, staan beiden op de site van Open Arms, [www.openarms.nl](http://www.openarms.nl). U vindt ze onder het tabblad ANBI. Wilt u ze via de mail of op papier willen ontvangen, laat het ons weten.



### 15 september:

#### Bazaar Open Arms in het Palet

Op zaterdag 15 september staat de eerst volgende Bazaar van Open Arms gepland.

Noteert u 'm vast in uw/jouw agenda wat het wordt weer een gezellige dag.

Als u/jij het leuk vindt om te helpen in de organisatie van deze dag, of te helpen op de dag zelf, dan horen we dat graag. Laat het weten aan Henk den Breejen.



### 22 september: Burendag in het Palet

Op zaterdag 22 september sluiten we aan bij de landelijke burendag van het Oranjefonds.

Met elkaar steken we de handen uit de mouwen om het Palet en de buitenruimte op

te knappen. Daarnaast lunchen we met elkaar en met wijkbewoners die dat leuk vinden.

We beginnen om 9.30 uur en ronden om 14.30 uur af. Kom ook meehelpen! Ook als u/jij maar 2 uurtjes beschikbaar bent, horen we het graag.

### Maatjes gezocht

Regelmatig zoek ik maatjes voor mensen. Mensen die één op één willen optrekken met iemand. De frequentie kan verschillen van eens per week tot eens per maand.

De invulling kan verschillen: regelmatig wandelen of andere buitenactiviteiten doen, iemand helpen met de administratie, mensen die graag samen met iemand boodschappen doen, iemand die mee wil gaan naar de fysiotherapeut of een doktersbezoek, een spelletje doen, een uitstapje maken, samen sporten, het uitzoeken van spullen, enzovoorts.

Bent u/ben jij iemand die het leuk vindt om maatje van iemand te worden?

Laat het weten!

### Een broodkoerier



Iedere donderdagmorgen tussen 8 en 8.30 uur mogen we bij een supermarkt in het Alexandrium het brood van de dag ervoor ophalen. Dit delen we weer uit aan de klanten van de Voedselbank. We zijn op zoek naar iemand die wekelijks of eens in de twee weken dit brood op wil halen en af wil leveren bij het Palet.





### Medewerkers gevonden!

Het is niet zo dat we alleen maar mensen zoeken. Regelmatig komen er nieuwe medewerkers bij die taken oppakken. Zo is het team van het BijbelCafé uitgebreid met nieuwe mensen. Hebben zich vanuit de Ichthuskerk zoveel soepkokers gemeld dat we iedere donderdag soep kunnen uitdelen aan de bezoekers van het Palet. Hebben zich mensen gemeld die helpen bij de verspreiding van het Paletnieuws en mensen die regelmatig willen helpen met het schoonmaken/schoonhouden van het Palet. Ook hebben zich mensen gemeld die willen helpen bij de Bazaar of incidentele klussen.

Hartelijk dank voor alle reacties!

We zijn zeer dankbaar voor al deze mooie mensen die hun steentje bijdragen.



### Welkom bij De Kringloopwinkel!

Velen van u/jullie weten de Kringloopwinkel in het Palet te vinden en komen er regelmatig.

Anderen zijn er misschien nog nooit geweest.

Weet u/je van harte welkom bij de Kringloopwinkel. Van dinsdag t/m vrijdag van 10 – 14 uur is de winkel open. Let op! De middelste vier weken van de zomervakantie zijn we alleen op donderdag open.

Ook uw/jouw/jullie oude spullen zijn van harte welkom bij de winkel. Graag aanleveren onder de openingstijden. Maar laat het weten als dat niet lukt, dan maken we een andere afspraak. Als u/jij thuis aan het opruimen bent en u/je wilt goede spullen weg doen, denk dan aan de Kringloopwinkel van het Palet. Kleding en kleinere spullen kunnen we altijd goed gebruiken. Heeft u grotere meubels in de aanbieding neem dan even contact met ons op. Liefst met een foto dan kunnen we gelijk inschatten of het verkocht gaat worden.

Samengevat: Zowel u/jij als jullie spullen zijn van harte welkom bij de Kringloopwinkel.

Meer info: [kringloopwinkel@openarms.nl](mailto:kringloopwinkel@openarms.nl) of loop gewoon een keer binnen.



**wat, wanneer, waar?**

Bekijk de agenda op:

[www.openarms.nl](http://www.openarms.nl)

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

Email:

Telefoon:

(opbouwwerker)

[henkdenbreejen@openarms.nl](mailto:henkdenbreejen@openarms.nl)

06-2633 0860

OpenArms