

### Het DNA van Open Arms

Eind maart zaten we met de coördinatoren van Open Arms bij elkaar. Vijftien mooie mensen die leiding geven aan de verschillende onderdelen van Open Arms. Onmisbaar voor het goed functioneren van Open Arms. Het is goed om een aantal keer per jaar bij elkaar te komen om geïnspireerd te worden en af te stemmen op God en op elkaar.

Met elkaar hebben we nagedacht over het DNA van Open Arms. Wat maakt Open Arms tot Open Arms? Wat is kenmerkend voor onze manier van zijn en doen?

Hieronder een korte samenvatting van hoe we hier woorden en beelden aan hebben gekoppeld.

#### 1. Verbonden met de Wijnstok

Het geheim van de groei van Open Arms zit niet in ons als medewerkers. De Bijbel zegt dat we als een wijnrank verbonden moeten zijn met de Wijnstok en daarmee wordt Jezus bedoeld. Hij is het geheim van het werk van Open Arms. Als we met Hem in verbinding staan, kunnen we zijn liefde uitdelen en kunnen we Gods liefde als een licht laten schijnen in de wijk. Zoals iemand het prachtig verwoordde:

“Jezus laten zien. Soms met woorden. Altijd met daden.”

Jezus' liefde voor ons, motiveert ons om anderen lief te hebben en te dienen in Zijn naam.

Het is ons verlangen dat bezoekers van Open Arms de bron van onze liefde leren kennen.



#### 2. Iedereen is welkom

Een tweede centraal punt in het DNA van Open Arms is dat we er willen zijn voor alle mensen. We spreken mensen aan op hun mens zijn en daarin zijn alle mensen gelijk.

We willen mensen met 'open armen' ontvangen, in het bijzonder de mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren.

#### 3. Een veilig thuis

We willen mensen uit de buurt een veilige plek bieden. Een plek waar je jezelf kan en mag zijn en waar je dat ook durft te zijn. Mensen een thuisgevoel geven. Een fysieke plek waar mensen terecht kunnen. Een plaats waar je er gewoon mag zijn en waar je niets hoeft, maar wel van alles kan en mag doen.

#### 4. Samen

De verbinding zoeken met wijkbewoners en gericht zijn op ontmoeting is een vierde belangrijk punt. We willen naast mensen staan, met hen samen zijn, naar hen luisteren en samen dingen doen. Een echte ontmoetingsplek bieden waar de mens centraal staat.

Ook als medewerkers willen we samen optrekken, aandacht voor elkaar hebben en met elkaar meeleven. Dit heeft een enorme impact op de manier waarop we in de wijk aanwezig (willen) zijn.

#### Draagvlak

Gelukkig staan we er als coördinatoren niet alleen voor. We geven gezamenlijk leiding aan meer dan 100 vrijwilligers die binnen Open Arms actief zijn. Iedereen is nodig om het DNA van Open Arms handen en voeten te geven.

Daar omheen staat een brede achterban van mensen die ons werk een warm hart toe dragen. Daar zijn we heel blij mee. Blijft u/jij meehelpen?

- Bidt voor het werk van Open Arms, voor alle medewerkers en alle bezoekers.
- Vertel anderen over de mogelijkheden die er zijn en nodig ze hartelijk uit om mee te doen.
- Wilt u/wil jij zelf mee helpen of heeft u/heb jij een goed idee? Laat het ons weten.

Henk den Breejen.  
Opbouwwerker Open Arms.

### **Maatschappelijke stage**

In de afgelopen maanden hebben heel wat scholieren hun maatschappelijke stage bij Open Arms gedaan. Ze hebben geholpen bij Samen Eten, bij de Taalles en bij het BijbelCafé.

Ook op de NL Doet dag in het Palet hebben heel wat jongeren mee geholpen!

Bedankt allemaal!

### **Aanhanger te huur**



Vanuit Open Arms hebben we een aanhanger aangeschaft. Handig voor onszelf voor als er spullen vervoerd moeten worden. Maar de aanhanger is ook te huur voor medewerkers van Open Arms en voor gemeenteleden van de Ichthuskerk en de SGA.

Voor € 25 kunt u 'm een dag huren. Wel graag vooraf reserveren om teleurstellingen te voorkomen. Dit kan via de beheerders van het Palet: [hetpalet@openarms.nl](mailto:hetpalet@openarms.nl)

### **Medewerkers voor mannen-activiteit**

Regelmatig kom ik in de wijk mannen tegen die op zoek zijn naar een zinvolle en leuke invulling van de dag. Om verschillende redenen hebben ze geen vaste dag-invulling. Maar het zijn wel mannen die best wat willen en ook echt wel wat kunnen.

Heel graag wil ik voor deze mannen een nieuwe activiteit op gaan zetten, zodat ze in ieder geval één dag in de week op een zinvolle en gezellige manier actief bezig kunnen zijn.

Vindt u/vind jij het leuk om hierbij te helpen?

Neem dan contact met me op dan vertel ik er graag meer over.

Henk den Breejen

### **2 juni Bazaar Open Arms in het Palet**



Op zaterdag 2 juni staat de eerst volgende Bazaar van Open Arms gepland.

Noteert u 'm vast in uw/jouw agenda wat het wordt weer een gezellige dag.

Als u/jij het leuk vindt om te helpen in de organisatie van deze dag of te helpen op de dag zelf dan horen we dat graag. Laat het weten aan Henk den Breejen.

### **Ontwikkelingen nieuwbouw plannen**

Op termijn gaat er zeer waarschijnlijk iets nieuws gebouwd worden op de plaats waar nu het Palet staat. Als Open Arms zijn we in gesprek met de Alexanderkerk, Boele en van Eesteren(aannemer), De Leliezorggroep, de Gemeente Rotterdam en de buurtbewoners.

Over het uiteindelijke plan dat hieruit gaat rollen is nu nog niets te zeggen. Als Open Arms hebben we de wens dat we ook in de toekomst vanuit een eigen locatie goed nieuws willen zijn voor de buurt. Daarin willen we waar mogelijk samen werken met andere partijen. Dat is onze inzet in de gesprekken. Als er concrete nieuwe punten te melden zijn, laten we dat weten.

Open Arms Bestuur



## Tien jaar ouderensoos Open Arms

In april 2008 vond de eerste ouderensoos plaats. Toen nog vanuit het Missionair Diaconaal Project. De soos, die inmiddels onder Open Arms valt, bestaat deze maand dus tien jaar. Vanaf het begin zijn Tineke van der Poel en Henk Roggeveen bij de ouderensoos betrokken. Na tien jaar nemen zij afscheid en hopen zij dat er anderen zijn die het stokje over gaan nemen.

“Oorspronkelijk bestond de leiding van de ouderensoos uit vier personen, omdat toen ook Hennie Meijer en Dick van Veelen als leiding meewerkten. Toen zij er mee stopten zijn we met zijn tweeën verder gegaan. Dat bleek ook prima te gaan en we hebben fijn samengewerkt. Daar kijken we dankbaar op terug.”, vertelt Henk. De ouderensoos vindt elke eerste

dinsdag van de maand plaats. “Wij keken er naar uit en dat doen de deelnemers ook.”, weet Tineke. “De groep is zeer trouw. Als het niet echt nodig is, wordt er niet afgezegd. Ook is er een warme betrokkenheid naar elkaar toe. Dat is goed voor de sfeer. Uiteraard hebben we te maken met een kwetsbare leeftijdsgroep waardoor we door overlijden of ziekte afscheid hebben moeten nemen van een aantal leden. Maar we hebben door de tijd heen toch altijd wel kunnen rekenen op zo’n vijftien personen per middag. In de afgelopen jaren hebben we ook op de hulp van anderen mogen rekenen, zoals op Francien van der Baan die ons hielp met koffie schenken. Ook aan Wim Harlaar bewaren we warme herinneringen. Hij vond het fijn om af en toe de meditatie voor zijn rekening te nemen.”

De bezoekers bestaan vooral uit leden van de SGA met af en toe bezoekers uit de wijk. “Via de nieuws-



brief van Open Arms die in de wijk wordt verspreid, wordt de ouderensoos onder de aandacht gebracht. Af en toe komen er mensen die nieuwsgierig zijn. We willen vasthouden aan de christelijke identiteit. Voor sommigen hoeft dat niet en die haken dan af, maar zij hebben voldoende mogelijkheden om iets anders te zoeken. Om twee uur beginnen we met het zingen van een lied en lezen een stukje uit de Bijbel. Vervolgens verzorgden Henk of ik een meditatie. Daarna is er tijd voor bijvoorbeeld scrabble, rummikub, sjoelen of gezellig kletsen met elkaar. Iedereen is daar helemaal vrij in en doet wat het beste past. Om vier uur stoppen we.”

“We hebben deze maand het tienjarig jubileum gevierd.”, vertelt Henk. “Het betekent ook dat wij er mee stoppen. We worden er niet jonger op en hopen dat er mensen zijn die onze plaats willen overnemen, want dat verdient deze groep echt. Begeleiding tijdens deze twee uurtjes is nodig. Zelf doen we een stapje terug. Qua leeftijd zou het kunnen, maar het is niet goed om zolang de leiding te hebben gehad en dan als bezoeker aan de soos te gaan deelnemen. We hopen dat er mensen zijn die zich zullen aanmelden, want het geeft enorm veel bevrediging. Dat hebben wij de afgelopen tien jaar mogen ervaren!”

Piet van de Watering



**wat, wanneer, waar?**

Bekijk de agenda op:

**www.openarms.nl**

*Vragen, meer info of interesse in een vacature?*

Henk den Breejen

Email:

Telefoon:

(opbouwwerker)

henkdenbreejen@openarms.nl

06-2633 0860