

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 2:1,2 DNP ¹ (vervolg Daniël: God boven volken)
Bidden	
Lezen	Daniël 2:31 – 35 Daniël 7
Zingen	Ps 72:2,4
Tekst	Daniël 7:18;27
Preek	
luisteren	https://www.youtube.com/watch?v=iOPA0suKGzo (school) Opw 806: soeverein. (niet in bundel, 5,53)
Wet	Gk 176b (links, rechts)
Bidden	
Collecte	
Zingen	LvdK 285:1,2,34
Zegen	

Beneden, bij Flip-over.

- kinderen: wie wil koning zijn? Wat is daar leuk aan? Wat zou je doen?
- Iedereen: één dag koning of minister van iets naar keuze. Aardig budget: wat zou je doen? Op flip-over. Kom ik straks op terug. (ev helpen: zorg, veiligheid, defensie, milieu, verkeer, onderwijs, vluchtelingen)
- Jongeren, 12-20. Wie van jullie zou willen ruilen met prinses Amalia? (groot deel is er niet: zit op kamp (zaterdagavond gevraagd)). Nee: in de bladen, iedereen kijkt mee enz. Geen werk kiezen. Rijkdom weegt dat op? Druk. Conclusie: zal nog niet zo makkelijk zijn.

¹ 1. Wat willen jullie, wereldmachten, toch met al die plannen en die dwaze dromen? Verwacht je door dat goddeloos bedrog van God en zijn gezalfde vrij te komen? Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning, een boze stem vol goddelijke spot: 'Ik ben de HEER; en mijn gezalfde koning regeert in Sion, op de berg van God.'

2. De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord: 'Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles vragen. Er is geen land dat jou niet toebehoort. Ik geef je macht de vijand weg te vagen.' Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren. Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem; anders zal Hij je als een vuur verteren. Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem!

Gemeente van Christus, gasten,

Wie wil er koning zijn?

Dat klinkt wel mooi, maar dat zal nog niet meevallen.

Onze koning, onze ministers, hebben moeilijk werk.

Stel, dat je de macht hebt, als je echt invloed kunt hebben.

Wat is wijs?

Je moet altijd allerlei belangen afwegen.

Altijd nadenken over budget; als je geld aan het ene uitgeeft, dan kom je tekort op iets anders.

Koning zijn, dat valt nog niet mee.

Opvallend aan dit hoofdstuk van Daniël.

(klik) *Wij zijn koningen op aarde.*

Wie bij de Heer hoort, ontvangt het koningschap, vers 18.

In 27 nog eens: het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen...

Wen even aan de gedachte: wij zijn koningen.

Niet alleen straks; het gaat erover, dat dat koningschap begint, voor eeuwig is en altijd blijft.

Dat is niet alleen na de terugkomst van de Heer Jezus.

Maar dat is nu al begonnen.

Die koning is ook niet alleen 'iemand die er uit zag als een mens', vers 13.

Je denkt dan aan de Heer Jezus; het is net anders; ik kom er nog op.

Nee, het volk van de heiligen; wie bij God hoort, die zijn koningen op aarde.

Dat koningschap heeft veel met de Heer Jezus te maken, maar alle nadruk valt op de heiligen, of volk van heiligen.

Daarom begon ik daar ook over: koning zijn.

Stel dat je een dag koning bent, invloed hebt, maatregel mag nemen.

Wat zou je doen?

Wij zijn koningen.

Alle heiligen zijn dat.

Wat is 'heilig', of 'de heiligen'?

Heeft u een omschrijving? Wat is heilig?

Wie een beetje opgelet heeft bij catechisatie, geeft denk ik dit antwoord: heilig is 'apart gezet voor God'.

Apart gezet voor God.

Je ziet de priesters uit het Oude Testament voor je.

De Levieten; een aparte plaats om bijzonder werk voor de Heer te doen.

Hou dat element vast.

Ik maakt het nog iets positiever.

Heilig is toegewijd aan God.

Door de Heer in beslag genomen.

Je leeft in de sfeer van Gods aanwezigheid.

En dat dat dan gevolg heeft dat je apart komt te staan, dat kan.

Maar dat is niet doel op zich.

Heilig, horen bij God, toegewijd aan God.
En daarom niet zozeer de nadruk apart gezet of weg uit de wereld.
Nee, hier de nadruk: wie bij de Heer hoort, juist zij zijn koningen op aarde.
Erfgenaam van de aarde en dat is al begonnen.
Wie dicht bij de Heer leeft, beërft de aarde².

(klik) *Wij zijn koningen op aarde, ook al lijkt het er niet op.*
Hoeveel invloed hebben christenen op aarde?
Koningen, wat zie je er van?
Als ik zo voor mijzelf spreek, voel ik me ook niet erg koning op aarde.
Misschien een beetje over mijn eigen leven, maar kan je nu?
Waarin kan ik de wereld sturen in een goede richting, in lijn is met Gods koninkrijk?

Logisch, dat we daar niet zo veel van zien.
Daar gaat het boek Daniël ook over.
Je lijkt geen invloed te hebben op aarde.
Iedereen is speelbal van een zee aan machten.
Dat is de zee hier, door wind van alle kanten in beroering gebracht.
Stel je het je voor; de zee, een kust met rotsen in een vliegende storm.
Van alle kanten water, golft en klotst overal heen.
Een beeld van de machten op aarde; koningen, onderdrukkers, bezetters.
Soms is de zee redelijk kalm, redelijk vrede.
Andere tijden is alles in beweging.
En niet te voorspellen hoe alles gaat; het water komt van alle kanten.

Uit die zee van machthebbers en krachten ziet Daniël 4 dieren opkomen.
Je kunt de koninkrijken min of meer aanwijzen, net als bij Daniël 2.
Een parallel: hoofd van dat beeld is de leeuw, de borst is de beer, de buik is de panter, benen het dier zonder naam.
En vooral dat 4^e dier, daar vraagt Daniël extra naar.
Daar vertelt de Heer het meest over.
Achteraf kun je de tijd van Antiochus IV Epifanes er in herkennen.
Deze machthebber, ruim 100 jaar voor Christus' geboorte heeft zich zeer tegen Gods volk gekeerd.
Hij heeft er alles aan gedaan om de tempel te ontwijden en het geloof in God uit te roeien.
Vreselijke tijd.

De machthebbers zijn één voor één aan te wijzen: Babylonisch rijk, het Medische rijk, het Perzische rijk³ en dus Grieks-Macedonische rijk, waar Antiochus één van de vorsten was.
En tegelijk je kunt het ook algemener maken⁴.

² Matteüs 5:5

³ Ik volg hier de (mij) overtuigende uitleg van Jochem Douma, Ezechiël en Daniël, Kampen 2006

⁴ Deze gedacht ook overtuigend, overgenomen van H.Veldkamp, die knopen ontbindt, Franeker z.j. (1950)

Sinds het einde van Israël, de ballingschap, zie je overal leeuwen, beren, panters en monsters.

Een leeuw zonder vleugels, koningen die sterk beginnen, maar toch niet de macht hebben om groter te worden.
Een beer, de machthebber die altijd maar meer landhonger heeft, steeds gebied wil uitbreiden.
Een panter, de generaal die met kleine aanvallen en haast stiekem zijn invloed vergroot.
En het dier zonder naam.
Presidenten die steeds meer zich keren tegen wie bij God hoort.
Zoveel regiems op aarde vervolgen Gods kinderen.

We krijgen een kijkje achter de schermen.
Het beeld van de woedende zee, waar van alles uit opkomt.
Het lijkt chaos en willekeur.
God laat zien, dat Hij alles weet.
Hij voorspelt alles en ondertussen blijkt Hij de machtige.
Hij lacht om de macht van koningen⁵.
Maar als je er middenin zit, dan lach je niet.
De kaart van de wereld moet om de zoveel tijd opnieuw getekend worden.
Grenzen veranderen; hoort de Krim nu bij Rusland of bij Oekraïne?
Wordt Catalonië onafhankelijk of blijft het bij Spanje⁶?
Machten komen op en gaan weer.
De spanning tussen Amerika en Noord-Korea, waar loopt dat op uit?
In de jaren '80 dachten we: 'carrière te maken totdat de bom valt'⁷.
Het viel mee.
Nu weer? Je weet het niet.

De Heer gunt ons een kijkje achter de schermen.
Zijn volgelingen zijn koningen op aarde en alles is in Gods hand, maar *het lijkt er niet op*; wij zien er niet veel van.

(klik) *De Heer heeft veel geduld.*
Hij grijpt niet in, Hij laat zijn macht nauwelijks zien.
Hij laat het kwaad uitwoeden.
Twee opvallende dingen zie je in Daniël 7: geen toenemende beschaving.
Dat lijkt toch wel de algemene gedachte op aarde, misschien denk ik dat zelf ook wel onbewust.
Het wordt op aarde steeds beschaafder.
Hoe langer we als mens leven, hoe beter we het hebben en hoe beter we met elkaar omgaan.
Daniël en ook andere profetieën laten het tegendeel zien.
Geweld en onrecht neemt toe.

⁵ Psalm 2

⁶ preek gehouden op de dag van het illegaal referendum 1 oktober 2017.

⁷ Liedje van Doe Maar, de Bom

En denk je er over na; het klopt ook wel.
Grotere conflicten, effectievere wapens, grotere problemen.
Steeds meer mensen lijden; het wordt er niet beter en veiliger op op aarde.
Daniël heeft het voorspeld.

Tweede tendens: machten op aarde keren zich vaak tegen God en zijn volgelingen.

Wij hier in Westen hebben al een paar eeuwen betrekkelijke rust en vrede.
Maar wereldwijd, wat is er geweldig veel christenvervolging.
Die onderdrukking is meer normaal dan dat het ons lukt om aan te voelen.

De termen hoor je weinig meer.
Ik zelf heb ze ook maar zelden gebruikt.
Maar uit mijn jeugd herinner ik me, dat het vaak ging over de antichrist of de antithese.
Er is voortdurend een strijd.
God heeft alle macht, maar het gevecht tegen het kwaad is nog niet voorbij en Gods tegenstander is machtig, bundelt zijn krachten en zet alles in om Gods werk te vernietigen.
Wij zitten er middenin.

Is dat besef bij ons ergens wat weggeëbd?
Als ik het goed proef, is er bij ellende op aarde eerder een zacht verwijt of op zijn minst vragen over de rol van God.
Waarom doet Hij niets?
Waarom laat Hij ellende en kwaad toe?
De profetieën van Daniël en anderen beginnen aan de andere kant.
De realiteit van het kwaad dat verworteld is overal op aarde.
De vijandschap tegen God beheerst heel de wereld.
En met geduld en stap voor stap is God bezig om ons en heel de wereld daar uit te redden.

De Heer bouwt aan Zijn koninkrijk, met aandacht en geduld.
Hij bouwt aan zijn kerk, uit alle generaties mensen die bij Hem horen.
Mensen, toegewijd aan Hem, de heiligen, aan God verbonden, bewaart Hij in de storm van vijandschap.
God bouwt zijn kerk, is er voor zijn kinderen.
En alles wat er in de wereld gebeurt, de wereldgeschiedenis, de machthebbers en wat die doen, is als een steiger om die kerk⁸.
Steigers zijn tijdelijk, je bouwt ze op en net zo snel weer af.
Door de steigers zie je vaak de kerk zelf niet.
Maar het wordt pas mooi als je de steiger weghaalt.
Koningen, machthebbers, de zee van macht en corruptie, dat zien we nu.
Daar achter bouwt God aan zijn kerk.

⁸ Voorbeeld van H.Veldkamp

God heeft geduld.
Zijn kinderen leven op een wereld vol kwaad en onrecht.
Straks zal blijken wie iedereen is, straks zal blijken welk kwaad er allemaal gedaan is.
Daniël schrijft over boeken, feiten worden opgeschreven.
Hij schrijft over het hof, er wordt recht gedaan.
Echt recht, alle omstandigheden kan God meewegen.
Er gebeurt van alles, in de wereld, in je eigen leven, onbegrijpelijk voor ons.
Alles wordt onthouden, God zet alles straks recht.

(klik) *Nu nog heeft Hij geduld en werkt zijn koninkrijk uit.*
Daniël 2 en Daniël 7 laten voor een deel hetzelfde zien.
Nebucadnessar droomde over een prachtig beeld van verschillende materialen.
En een steen, zomaar losgeraakt, rolt tegen het beeld en doet het omvallen.
Vorige week vertelde ik, dat je de Heer Jezus daarin herkent.
Hij die zichzelf ook vergelijk met een steen.
Een steen, onopvallend en gewoon, zonder veel waarde vergeleken met beeld van goud en zilver.
God kwam op aarde als een gewoon mens waar je ook zomaar aan voorbij kon lopen.
En juist deze gewone Man, Jezus van Nazareth, Hij is God en heeft alle macht.

Dit visioen van Daniël 7 gaat een stapje verder.
Dat nieuwe dat met de Heer Jezus begint, werkt Hij uit.
Hij werkt zijn koninkrijk uit.
De heiligen, ieder aan Hem verbonden, toegewijd aan de Heer Jezus, zij zijn Zijn vertegenwoordigers op aarde.
Zij laten iets van God zien.

(klik) En daar gaat Daniël over.
Het gaat over onderdrukken en volhouden.
In die zee van overheersing en geweld, volhouden om bij de Heer te blijven.
Zo laat je de band met de Heer zien.
In sommige tijden is iedereen welwillend en vriendelijk voor Gods volk.
Zie de eerste hoofdstukken van Daniël.
Daniël en zijn vrienden krijgen de kans om hun eigen voedselregels te volgen.
Daniël wordt met roem overladen als hij de droom van Nebucadnessar uitlegt.
Zijn vrienden krijgen hoge posten.
De regering is welwillend.
Eén hoofdstuk verder, de drie vrienden van Daniël worden in een oven gegooid.
Alle welwillendheid en vriendelijkheid kan zomaar over zijn.
In alle omstandigheden als kind van God je weg vinden.
Zo werkt de Heer aan ons, zijn koninkrijk; volhouden, blijven vertrouwen, je weg met God gaan.

En ondertussen heeft de Heer alles in handen.
De Oude Wijze, zo wordt de Heer hier uitgebeeld.
Hij heeft overzicht, weet meer dan alleen zijn eigen tijd.

Hij geeft de macht aan iemand als een mens.
Dat is de Heer Jezus met ieder die bij Hem hoort (dus niet alleen Hij).
God is met de Heer Jezus iets nieuws begonnen.
Ieder die bij Hem hoort, is vertegenwoordiger, is 'iemand als een mens', heilige.
Zij gaan midden in alle omstandigheden hun weg met God.
De Heer heeft laten zien in droom en visioen, dat Hij alle macht heeft.
Alles komt goed, het werk achter de steigers gaat rustig door.
En straks is het af.

(klik) *Wij zijn koningen op aarde,
ook al lijkt het er niet op.
De Heer heeft veel geduld
en werkt Zijn koninkrijk uit
met ons als voorbodes.*

Daniël 2 en Daniël 7 gaan over hetzelfde.
Wel een verschil in blikrichting.
Daniël 2 ligt het accent op God die iets nieuws begint.
De steen die zonder mensenhanden het beeld omverkegelt.
Daniël 7 gaat meer over de blijvende gevolgen daarvan.
Ieder die bij die steen, Jezus Christus, hoort, krijgt een rol.
Daniël 7 gaat vooral over de rol van de heiligen, de mensen toegewijd aan God.
Zij zijn koningen op aarde, als voorbodes van de tijd dat alles en iedereen zich
aan God onderwerpt.

Die heiligen hebben twee rollen: slachtschappen en koningen.
Slachtschappen, misschien nog minder herkenbaar dan koning.
Tenminste voor ons hier in dit deel van de wereld.
Daniël, ook andere profeten, de Heer Jezus het boek Openbaring, heeft het er
uitgebreid over.
Het volk van God, de heiligen, worden vervolgd, verdrukt, vernederd, vermoord.
We kennen de verhalen uit de Arabische landen, uit Korea, China.
Het is realiteit voor zoveel van onze broers en zussen.

En tegelijk, de heiligen ontvangen het koningschap en houden het.
Naast slachtschappen, verdrukten, tegelijk koningen.
Vorbodes van het rijk van God dat komen gaat.
Is ook dat niet herkenbaar?
Gods kinderen hebben niet veel macht.
En tegelijk, sluipend: die heiligen, het volk van God, de leerlingen van de Heer
Jezus, ze zijn overal op aarde.
De Heer Jezus die bij zijn afscheid op aarde zegt: Ik heb alle macht, maak overal
op aarde leerlingen⁹.
En het gebeurt: christenen worden vervolgd, gedood en gemarginaliseerd, maar
de mentaliteit van de Heer Jezus laat zich niet wegduwen.

⁹ Matteüs 28:16-20

Sinds Zijn dood en opstanding is er echt iets veranderd.
De grenzen zijn open gegaan.
De volgelingen van de Heer Jezus zijn overal het zout van de aarde.
Overal verspreiden ze het licht van de Heer Jezus¹⁰.
Het rijk van de Heer Jezus zit niet in vechten en land en bezit of rijkdom.
Het zit in rechtvaardigheid, aandacht voor de aarde, liefde voor je naaste, in iedereen plaats gunnen, blij zijn met God.
En in iedere heilige, toegewijd aan God, zie je daar al iets van.

We hebben de Geest van God gekregen.
We oefenen in de mentaliteit van Christus.
Je ziet overal op aarde plaatsen waar mensen leven van vergeving en genade.
Mensen die de Heer bidden om Gods kracht, die kracht ook krijgen.
Iets van het koninkrijk van de hemel is in allerlei voorbodes te zien.

En met elkaar wachten we op de afloop.
Het kan zomaar afgelopen zijn, dat de Heer terugkomt.
En dan is de koninklijke positie, die we hebben, die we oefenen, die maar in kleine dingen lukt, die positie is dan meer dan duidelijk.
En wat zullen we er van genieten.
Amen.

slot (bij flip-over):

- lijst van dingen die je zou doen met invloed
- als koningen aangesteld, mee-heersen. Slachtschappen en koningen tegelijk. Wat kun je doen? Hoeveel invloed heb je? In ieder geval dit: (1) bidden en belangstelling en manier van praten (2) in kleine dingen, waar je ook maar wat kunt doen. Met elkaar te maken.
 - o asielzoekers: vriendelijk bejegenen, hulp aanbieden, gevoel van welkom, hoe je over hen praat, bidden. Contact aangaan; zeer regelmatig in onze diensten.
 - o zorg: zelf royaal bijdragen, niet klagen over eigen risico, niet onnodige zorg nemen. Gebed voor wie beslissingen neemt, glimlachen naar de zorgverleners.
 - o veiligheid: bidden voor politie; zelf eerlijk zijn, voorleven aan kinderen, geen controle nodig, je laten controleren, inleven in misdaad; weten hoe mensen er toe komen, vergeving.
 - o milieu / verkeer: terugdraaien 130 km/u: 110 van maken. Zelf rustig rijden, je hoeft geen 130.
 - o onderwijs: hoe je praat met je kinderen over docenten en juffen. Steunen en bedanken, je kind rust en gehoorzaamheid respect aanleren.
- Neem je punt we je bedacht had mee, wees in eigen kring koning op aarde, rechtvaardig, goed, mild, zoals de Heer Jezus. Bid voor deze dingen. Let op hoe je er over praat.

¹⁰ Matteüs 5:13,14