

Zingen nav overlijden	GK 155: 3,4
Advent	Intro JWB, kaars, gedicht
Zingen	Ps 121: 4(t)
Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 98: 2,4 (verwachting, Gods beloften komen uit)
Gebed	
Zingen	Gk 124: 1,2,3
Doop formulier 3	
Zingen	GK 124: 4,5
Slot formulier en gebed	
Zingen	Gk 141: 1
Lezen	Amos 5: 1-24 <sup>1</sup>
Zingen	Ps 72: 1,2,4 (goede koning, zo bedoeld), bijbelk 7,8
Lezen	Amos 7: 1-17
Tekst	Amos 7: 10-15
Preek	Lb 120: 1,2,3
Zingen	
Wet	GK 176b (wisselzang, 2 groepen)
Gebed	
Collecte	Kerk en TU
Zingen	GK 141: 2,3
Zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

**(klik)** Voor je kind heb je alles over.

Hoe lang laten jullie Meisje of Jongen<sup>2</sup> huilen 's nachts? ...

Zal niet lang zijn.

Ook al moet je je warme bed uit, je gaat er naar toe.

En ben je in gesprek, hoor je de baby, je bent direct afgeleid.

Die gaat voor.

Misschien zijn er ouders die een huilbaby hebben of gehad.

Je krijgt het advies om het een paar uur te laten huilen, dat lukt je haast niet.

Voor je kind heb je alles over.

Iedereen wil je kind op schoot wil; die moet wel heel voorzichtig doen.

Iedere ouder heeft een gevoel van bescherming.

Kinderen veranderen je leven, een lange periode van aanpassen.

Niet meer uitslapen, kinderen naar school brengen – voor jullie duurt dat nog even.

Je leven past zich steeds aan, vakanties worden anders, etenstijden, uitjes, levensritme.

Voor je kind heb je alles over.

Ik hoorde laatst een onderzoek: toename van stress als mensen kinderen krijgen.

Spanning in de relatie, tijdgebrek, slaaptkort, zelfs geluksgevoel daalt.

<sup>1</sup> elementen vorige preken: alle waarschuwingen is evangelie: zoek mij en leef!

Vormendienst, eigenwilligheid, wegstijgen bij onrecht. En: prachtig (komisch) beschreven.

<sup>2</sup> Alle namen in deze preek heb ik anoniem gemaakt.

Dat heb je allemaal over voor je kind.

Het zit in ons, en daarin lijken we op God.  
Zo is God Zelf.  
Hij is Vader, Adam en Eva worden kinderen van God genoemd<sup>3</sup>.  
God kent moederlijke gevoelens<sup>4</sup>.  
En zo zijn wij gemaakt, naar Gods beeld.  
Een liefde voor kinderen, een kracht die van God zelf komt.

Daarom is ongewilde kinderloosheid zo pijnlijk.  
Verdriet om een relatie, die nooit ontstaan is.  
Het zit in ons om te beschermen, te zorgen, alles voor je kind over te hebben.  
Als de Heer dat niet geeft, een gat wat opvulling blijft vragen.  
Zo zijn we gemaakt, zo lijken we op God zelf.  
Ouderliefde, het hoort bij een mens.  
Bij een ramp, wat raakt ons het meest?  
Als er kinderen bij betrokken zijn.  
Geen verdriet zo zwaar als een kind verliezen.  
Daarin zijn we kwetsbaar.  
Daarin lijken we op God.  
Voor je kind heb je alles over.

Dat is de achtergrond van deze geschiedenis uit Amos.  
Gods volk, het is Gods kind.  
Hij heeft het lief, Hij zoekt contact, zoekt haar geluk.  
We hebben al heel wat gelezen uit Amos.  
Een beklemmend boek, vol waarschuwingen; er vallen harde woorden.  
Bij al die emotie is dit de achtergrond.  
De Heer stuurt zijn profeet, omdat hij alles over heeft voor het geluk van zijn kind.

**(klik)** *Voor je kind heb je alles over, juist als het niet goed gaat.*  
Want dat is aan hand.  
En niet een beetje niet goed.  
Als een puber die is gaan spijbelen, blowen, foute vrienden krijgt, wegglijdt.  
Eigen gang gaan, stelen, weglopen, niet meer aanspreekbaar.  
Je ziet hem steeds ongelukkiger worden, harder worden.  
Hoe moet dit eindigen?  
Je ziet het mis lopen, iedereen ziet het.  
Alleen hijzelf niet.  
Dat is een beetje de situatie tussen God en zijn volk.

Maar er is enige hoop.  
Amos is gaan preken: duidelijk, recht op de man af.  
Het lijkt wat effect te hebben.  
Het volk lijkt te luisteren: sommigen 'bieden geen weerstand tegen Amos' woorden'.

---

<sup>3</sup> Lucas 3:38: ... zoon van Enos, zoon van Set, zoon van Adam, de zoon van God.

<sup>4</sup> Jesaja 66:13: zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten;

Zo zegt priester Amasja het.  
En dan breekt er een conflict uit.  
En daar zit iets moois in.  
Ik ben de eerste die een hekel heeft aan conflicten, maar dit is goed.  
Bij conflicten komen gevoelens boven.  
Conflicten brengen duidelijkheid.  
En daarom soms onvermijdelijk.  
Amasja wordt goed boos op Amos.  
Het wordt duidelijk waarom.  
Wat heeft hij tegen Amos en zijn gepreek?

Amos op zijn beurt wordt ook boos.  
En ook hij laat zien wat hem drijft.  
Niemand houdt van conflicten, maar met toedekken wordt alles erger.  
Stel dat ouders hun afglijdende zoon of dochter maar laten gaan....  
Logisch, dat als Meisje of Jongen over 15 jaar gaat stelen en liegen, dat de stukken er wel eens af vliegen in huize Achternaam of Achternaam.  
Het zou niet best zijn als het niet zo was.  
Lees je het hele boek Amos, dat is heftig.  
Stevige taal, behoorlijke bedreigingen.  
Niet zo'n makkelijke boek.  
Hier in dit gedeelte komen de motieven boven.  
Het gaat niet goed met Israël, deze ruzie maakt duidelijk wat daar achter zit.

Amasja heeft het goed begrepen.  
Als de mensen naar Amos luisteren, dan kun je de tempel in Betel wel sluiten.  
Luisteren naar Amos, dan verandert er wat.  
Rijkdom beter verdelen, veel oude gewoonten gaan overboord.  
Het heiligdom in Betel en in Dan, het staat er ondertussen al 150 jaar.  
Dat gaan we niet zomaar afbreken.  
Wij gaan niet naar Jeruzalem.  
Wat heeft Amos te zeuren?  
Al 150 jaar is hier de koning de baas over het heiligdom.  
Al 150 jaar is de priester in dienst van de koning.  
Dat gaan we niet zomaar veranderen.  
Amos rammelt – letterlijk – aan een heilig huisje.  
En dat doet pijn, dat gaat Amasja niet meemaken.  
Hij roept de koning te hulp.

En juist ook bij hem ligt het probleem.  
En juist daarom laat de Heer een profeet als Amos komen.  
De koning en de priester zijn de schuldigen.  
Een koning in Israël gaat voorop in God dienen.  
Dat is zijn taak.  
Dat doet hij juist niet.  
Hij gaat voor in beeldendienst.  
Hij houdt Gods volk weg uit Jeruzalem.  
Een priester maakt contact tussen de Heer en het volk.  
Zijn taak is zonden wegdoen.  
Dat doet hij juist niet.

Dat komt nu boven in dit conflict.  
Amasja laat in zijn boosheid zien wat hem drijft.  
Tot nu toe liet hij die profeet Amos wat begaan.  
Maar zo kan het niet langer in zijn ogen.

Zo slecht gaat het in Israël.  
Komt er een profeet van God, lijken er mensen te luisteren, dan wordt de profeet weggestuurd.

**(klik)** *Juist als het niet goed gaat, haal je alles uit de kast.*  
Denk je Amos eens in.  
Hij heeft er niet voor geleerd om profeet te zijn.  
Hij wil dat ook helemaal niet.  
'Ik ben ook zeker geen profetenleerling', zegt hij, niks voor mij.  
Wel is hij bewogen en betrokken.  
Wat vond hij het moeilijk om te waarschuwen.  
'Ach, Heer, vergeeft toch', zegt Amos twee keer tegen de Heer.  
Amos ziet hoe diep Israël in de ellende zit.  
Amos weet de enige weg: bekering.  
Maar hij ziet ook de mensen, weet dat bekering pijn doet, zwaar is.  
En van alles haalt hij uit de kast om mensen te bereiken.  
Kinderen betrekken<sup>5</sup>, vrouwen apart aanspreken<sup>6</sup>.  
Hij preekt beeldend, gebruikt sarcasme; op vele manieren probeert hij de mensen te bereiken.

Amos voelt zich verantwoordelijk.  
Want moet je nagaan.  
Hier in Israël als profeet optreden, het kost hem wel wat.  
Hij komt uit Juda, laat zijn huis en zijn bedrijf in de steek.  
Het zal hem inkomen gekost hebben.  
God heeft hem 'van achter de schapen vandaan gehaald'.  
God zet allerlei middelen in om opnieuw zijn volk te bereiken.  
Omdat het niet goed gaat, haalt God alles uit de kast.  
Voor je kind heb je alles over.

Ik hoor het van ouderen.  
Ze vertellen me, dat hun zoon of schoondochter of kleinkind een ziekte heeft.  
Had ik het maar gekregen in plaats van hen.  
Je kind wil je allerlei ellende besparen.  
Dat zie je hier.  
De Heer haalt alles uit de kast om mensen te bereiken.  
Amos van achter de schapen vandaan gehaald; plotseling in dienst.  
Zo gaat dat vaker.  
Mozes werd tegen zijn zin geroepen<sup>7</sup>.  
Elia roept Elisa en Elisa moet alles achterlaten<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Zie preek Amos 3

<sup>6</sup> Zie preek Amos 4

<sup>7</sup> Exodus 3 en 4

<sup>8</sup> 1 Koningen 19:20

Jeremia vond het vreselijk om profeet te zijn.  
Ezechiël had een zwaar leven als profeet.  
En wat hebben ze soms rare dingen moeten doen.  
Ezechiël moest een tijd lang op zijn zij liggen om aandacht te trekken van het volk<sup>9</sup>.  
Jeremia moest dingen uitbeelden.  
Profeten hebben soms gevangen gezeten.  
God haalt alles uit de kast om zijn boodschap duidelijk te maken.

Ook hier weer.  
Stel het je voor.  
Hoe is dat geweest voor de mensen?  
Amos is gekomen, trekt de aandacht.  
Hij is kritisch, hij is aansprekend.  
En tegelijk: wat moet je van hem vinden.  
Hij schudt aan van alles.  
Niks is er goed, wat is dat voor man?  
Weer zo'n man.  
Wel vaker zijn er profeten geweest<sup>10</sup>, wat moeten we daarmee?

En dan mag hij ineens niet meer preken.  
Denk je ook dat even in.  
Dit zal ook wel bekend zijn geworden.  
Amasja verbiedt nog langer, dat Amos optreedt.  
De koning wordt er bij gehaald.  
Stel dat ik of een collega ineens op non-actief wordt gezet, dat slaat wel in.  
Iedereen wil dat weten.  
Wat is er aan de hand?  
Wat heeft Amos dan gezegd?  
Waarom moet hij zwijgen?  
Denk het je, zoiets trekt de aandacht.

Amos van achter de schapen vandaag gehaald.  
Door God aangewezen voor een bijzondere taak.  
Onverwacht geroepen, want God wil zijn volk bereiken.  
Dat is een tendens in heel de bijbel.  
David is van achter de schapen vandaan gehaald.  
Elisa – ik zei het al.  
De apostelen, de vissers in de tijd van Jezus.  
Jezus kwam langs, 'volg mij'.  
Zo gaat dat bij God.  
Alles in het werk om mensen te bereiken.

Sterker nog: zo is God zelf.  
De Heer Jezus kwam uit de hemel om mensen te bereiken en te redden.  
Hij, Zoon van God, levend in heerlijkheid, omringd door engelen, op de troon naast God de Vader.  
Hij liet zich vanuit de hemel naar de aarde sturen.

---

<sup>9</sup> Ezechiël 4

<sup>10</sup> Ik denk ook wel meer dan die we uit de bijbel kennen.

Hij kwam om mensen te zoeken en te redden.  
Voor zijn volk heeft God alles over.  
Juist als het niet goed gaat, haal je alles uit de kast.  
God gaf zelfs Zichzelf.

**(klik)** *God ondergaat dan zelfs miskening.*

Wat een wantrouwen.  
Amasja stuurt Amos weg.  
Hij beschuldigt hem van van alles.  
Amos handelt zeker uit eigenbelang?  
Hij verdient zeker aan dat preken in Israël?  
Onzin, het kost Amos juist geld, weg van zijn bedrijf.  
Amasja dikt ook aan wat Amos zegt.  
Amos heeft niet gezegd, dat koning Jerobeam zal sterven.  
Nee, als het zo doorgaat – zegt Amos –, dan zal het huis van Jerobeam ondergaan.  
God had aan Jehu beloofd, dat zijn koningshuis in ieder geval tot het 4<sup>e</sup> geslacht zou bestaan.  
Koning Jerobeam is de 3<sup>e</sup>.  
En inderdaad, de zoon van Jerobeam is door een staatsgreep gedood.  
God is wel betrouwbaar.

Amos hitst het volk ook niet op.

Juist niet.  
Hij roept niet op tot opstand, maar tot terugkeer naar God.  
En wie bij God hoort, naar Hem luistert, ziet eerst en vooral eigen fouten.  
Bekering is niet aanvallen van anderen, maar je eigen gedrag veranderen.  
Het meest nog moet het Amos gekwetst hebben, dat hij uit eigenbelang zou spreken.  
Of dat hij geen medelijden zou hebben met Israël.  
Twee keer lasen we van zijn medelijden en gebed tot God.  
'Ach Heer vergeef toch, hoe zou Israël overleven? Het is zo klein'.  
Wat een betrokkenheid en liefde voor het volk.

Wat een miskening.

Zo gaat dat.  
Mensen zien goede motieven vaak niet.  
Kinderen al niet.  
'Jullie eten alleen maar chips, als ik naar bed ben': kind van 3.  
'Jullie gunnen mij ook niks' als ouders een feest verbieden of een eindtijd opgeven.  
'In de vakantie doen jullie alleen wat je zelf leuk vindt'.  
Daar ben je gevoelig voor als ouder.  
Voor je kind heb je alles over.  
En daar twijfelen ze aan?

Denk je Amos in.

Denk je een ouderling in.  
Je hebt dit werk niet gezocht.  
Je hebt er niet in het bijzonder voor geleerd.  
En je doet het toch, je weet je geroepen.

En je bent betrokken.  
Je doet dit uit liefde voor mensen, uit liefde voor hun leven, hun eeuwig leven.  
En je spreekt mensen aan.  
Met je beperkte kennis wijs je de weg.  
Dit is Gods weg, hier rust zijn zegen op.  
Je wijst fouten aan, wegglijden, risico's.  
Je nodigt uit om werkelijk met God te leven.  
En dan zeggen ze tegen: ach, dat moet je alleen maar zeggen, omdat het zo hoort.  
Je komt hier alleen maar, omdat je graag mensen naar je hand zet.  
Die kerk, die gunt me ook niks.  
Miskennen van je goede motieven.

Natuurlijk, bij mensen kan dat gebeuren.  
Vorige week had ik het over twee gevaren – eigenwillige dienst aan God en vormendienst.  
Bij ons ligt dat altijd op de loer.  
Eén van beide en ze lokken elkaar uit.  
Maar zie God zelf achter waarschuwingen en aanwijzingen.  
Hij zoekt je, Hij komt Zelf naar je toe.  
Hij wil je leven geven, eeuwig leven.  
Hoeveel profeten, ouders, ouderlingen, jeugdleiders wijzen vanuit oprechte liefde de goede weg.

Achter deze miskennen van Amos is dit een aanval op God zelf.  
Alsof God eigenbelang heeft.  
Alsof God wel plezier moet hebben in straffen.  
Wat een miskennen.  
God die zelf op aarde komt.  
De Heer Jezus die preekt en miskend wordt.  
De Heer Jezus die waarschuwt, maar uitgemaakt wordt voor duivel.  
De Heer Jezus die alles over heeft voor zijn volk, maar gekruisigd wordt.  
God zelf ondergaat miskennen van zijn volk.

Niets maakt ons zo boos dan miskend worden.  
Als mensen twijfelen aan je goede motieven....dan hoeft het niet meer.  
Laat ze dan ook maar stikken.  
Jij denkt dat ik alleen aan mijzelf denk?  
Dan zal ik eens laten zien wat er gebeurt als ik inderdaad alleen maar aan mijzelf denk....  
Iedereen zal Amos begrijpen als hij Israël verder aan zijn lot overlaat.  
Hoe logisch als God zijn volk in de steek laat.  
Maar nee...

**(klik)** *Voor je kind heb je alles over.  
Juist als het niet goed gaat,  
haal je alles uit de kast.  
God ondergaat zelfs miskennen,  
omdat ware liefde blijft zoeken.*

Dat is God.  
Hij wil voorkomen, dat het koningshuis van Jerobeam door het zwaard sterft.  
God wil voorkomen, dat Israël in ballingschap gaat.  
Want dat dreigt.  
Zonder God, Israël wordt een speelbal in zijn tijd.  
Allerlei volken vechten om de macht, het ene na het andere wordt overwonnen.  
Alleen God houdt dat tegen, Hij wil Israël bewaren, een voorbeeld laten zijn van een mooi en goed leven.  
Laat je dat los, ga je onder zoals allerlei volken ondergaan.

Voor je kind heb je alles over.  
Daarom komt Amos, daarom profeten.  
'Zoek de Heer en leef'<sup>11</sup>.  
Zoek bescherming, zoek vergeving.  
God wil je verleden afwassen, je schuld wegdoen.  
God wil je veranderen.  
Dat is wat God via Amos laat weten.  
Dat is wat God wil bereiken.  
Zoek de Heer en leef.  
Hij zoekt je.  
Er is maar één weg om aan ballingschap en dood te ontsnappen: God zoeken;  
vlucht naar God

Zie je de tegenstellingen?  
Wie heeft nu het beste voor met de mensen?  
Amasja zegt dat Amos de mensen ophitst, negatief tegen de koning, gevaarlijk.  
Nee, Amos heeft medelijden, wijst de weg.  
Juist Amos wijst de weg naar leven.

Amasja zegt dat Amos op eigen belang uit is.  
Hij preekt om er zelf van te leven.  
Nee, Amos preekt om anderen, Gods volk eeuwig leven te geven.

Amos zou preken uit eigenbelang, is uit op vergroten van de invloed in Juda.  
Nee, achter Amos woorden zit God zelf.  
Ware liefde blijft zoeken, ook na 150 jaar ellende en weglopen.  
God blijft zoeken.  
In de botsing tussen Amasja en Amos komen de motieven boven.  
Conflicten zijn soms nodig om duidelijkheid te geven.  
Gods motieven, zoeken van zijn volk, zijn liefde wordt duidelijk.

Deze liefde van God voor zijn kinderen, het zit in ons allemaal.  
Ieder van ons heeft behoefte aan liefde.  
Ieder van ons komt het best tot zijn recht als je liefhebt, je beste eigenschappen inzet voor anderen, over de grenzen van jezelf heen kijkt.  
Dat hebben we van God.  
Bij ons is dat beperkt, soms haast het tegendeel, maar we kennen allemaal het verlangen naar liefde.

---

<sup>11</sup> Amos 5:4,6



We kennen ook allemaal je aan iemand willen geven.

Bij onze God gaat dat zo ver, dat Hij ons komt zoeken.  
In deze tijd van advent staan we daar in het bijzonder bij stil.  
God zoekt ons.  
Hij komt er voor op aarde.  
En God laat zich niet wegsturen.  
Ondanks alle tegenwerking en miskenning heeft zijn liefde zoveel mensen bereikt.  
Allerlei tegenwerking op weg naar de dag dat Gods Zoon geboren werd.  
Tegenwerking nog meer toen Jezus op aarde was.  
Zelfs de moord op Zijn Zoon kon Gods liefde voor zijn kinderen niet tegenhouden.

Want kijk nu eens.  
Overal op aarde zijn volgelingen van de Heer Jezus.  
Altijd weer lijkt Gods boodschap weggedrukt.  
Maar overal wordt het toch gehoord.  
Mensen overlijden in geloof, zoals br.Achternaam.  
Altijd weer vertrouwen mensen op Gods beloften.  
Altijd weer brengen ouders hun pasgeboren kinderen in de kerk.  
Ook dit kindje hoort bij God, ook deze Meisje of deze Jongen mag bij Hem horen.

Onze God blijft zoeken.  
Hij blijft ook vinden.  
Hij werkt tegen alles in naar ons toe.  
Zo zien we dat vandaag.  
Ware liefde kan alles aan.  
Onze God is volmaakt, Hij blijft zoeken. Amen.

Jaap Boerma  
GKv Rotterdam-Oost  
1 december 2013