

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 68:13
Wet	
Zingen	Ps119:30
Gebed	
Lezen	Amos 1:1-2; 3:1-8.
Tekst	Amos 1:1-2
Preek	
Zingen	Lb 360:1
Gebed	
Formulier 2	
Viering	Lb 360:2,3 Ps 149:1,2,3 GK 125:1,2,3,4,5,6
Dankzegging (2)	
Collecte	
Zingen	Ps 98:2(t),3
Zegen	

Gemeente van Christus,

Ik las in een autoblad, dat de politie in Dubai rijdt met auto's als een Aston Martin, Lamborghini, Ferrari en Bentley¹.

Binnenkort komt daar een Bugatti Veyron bij.

Dubai, waarschijnlijk de rijkste stad van de wereld, snel groeiend.

In 30 jaar opgebouwd uit olie-inkomsten, legt zich nu toe op toerisme en wordt zo centrum van het Midden-Oosten.

Hoogste gebouw van de wereld, in zee aangelegd land (vanuit de ruimte zichtbaar), het grootste winkelcentrum, golfbaan en indoor ski-piste in de woestijn, dat zijn de manieren van deze tijd om rijkdom te etaleren.

Ik moest aan Dubai en zijn extreme rijkdom denken, toen ik het boek Amos las. Israël in de tijd van Jerobeam de tweede.

Nu was Samaria echt niet het centrum van de wereld.

Maar wel in korte tijd zeer welvarend geworden, de rijkste tijd van Noord-Israël.

Een plotseling centrum van macht en luxe.

Het is een ander tijd, je leest in Amos over ivoren banken en divans², over muziek en overvloed aan eten en drinken, de beste olie, feesten en wat rondhangen³.

Ook dat etaleren van rijkdom, de sfeer van het kan niet op.

En of dat in Dubai ook zo is, weet ik niet.

Maar in Amos' tijd: rijkdom ten koste van de armen.

Uitbuiting, zelf zwelgen in rijkdom, opgebouwd door uitbuiting.

Ik ben van plan om de komende weken uit Amos te lezen.

Ik wil u vragen: lees het eens door, duurt een kwartier.

¹ GTO nr 3, 2013, blz.77

² Amos 6:4

³ Amos 6:6

Lees Amos achter elkaar, proef de sfeer, er even niets van vinden of proberen te verklaren.

Maar lees het eens en bedenk eens, hoe we onze God uit dit boek leren kennen. Hoe komt Hij hier naar voren?

Het opschrift zet de toon: Amos kort opgetreden.

Kwam uit Juda, het zuidelijk rijk.

Is profeet voor het Noordelijk rijk, de tijd van Jerobeam II.

Uit het boek Koningen kennen we die tijd ook: welvaart, rijkdom, ook actief in de dienst aan God.

Het lijkt een mooie tijd, maar daar heeft Amos behoorlijk kritiek op.

Het opschrift heeft ook iets dreigends: twee jaar voor de aardbeving.

Klinkt als Gods ingrijpen.

Achteraf geschreven; Israël was gewaarschuwd en toch is de aardbeving gekomen, niet geluisterd.

Amos klopt aan, vertelt namens God, dat het niet zo goed gaat als het lijkt.

God waarschuwt: de uitbundige offers, de overvloed aan godsdienstige feesten, God waardeert het niet.

Verander dat.

2 jaar voor de aardbeving stuurt de Heer een profeet, 25 jaar voor het einde van dit deel van Israël.

Dat is de sfeer van het boek Amos.

De oproep: volk van God, wat maakt je nog bijzonder?

Waar is het aan te zien, dat werkelijk met God leeft?

Waar is de levende band, de liefde voor eerlijkheid, liefde voor Gods wet, de liefde voor Hem zelf?

Lees zo het boek Amos.

Herken je misschien overeenkomsten met westers christendom?

Welvaart, rijkdom, actief voor de Heer.

Altijd een gevaar, dat je door welvaart of door juist door afname of onzekerheid daarover van God wegglijdt.

Altijd een gevaar dat de levende band met God formeel wordt en afbrokkelt.

Amos, een profeet die dingen scherp zegt.

Maar let eens op, hoe mooi Amos begint.

Eerst wie hij was, de tijd waarin hij profeet was, iets van dreiging.

(klik) Maar dan samengevat de inhoud: de Heer brult vanaf de Sion.

Beeld van een leeuw, komt ook verder in Amos ter sprake⁴.

Die moet je inderdaad niet tegenkomen, zeker niet als die jongen heeft.

Maar hoe geweldig is het om jong een leeuw te zijn.

Beter bescherming dan van leeuw of leeuwin kun je niet hebben.

De leeuw, een geweldig beest, de leeuw als beeld van beschermer kennen we van de Heer Jezus zelf.

Hij wordt de leeuw uit Juda's stam genoemd⁵.

⁴ Amos 3:4

⁵ Genesis 49:9; Openbaring 5:5

Leeuw, beeld van kracht, van bescherming, van ergens voor opkomen.

De Heer brult als een leeuw, vanaf Sion.
Dat is opvallend, vanaf Sion, vanuit Jeruzalem.
Dat is de plaats van de tempel.
De Sion, daar woont de Heer.
Meer nog, dat is de plaats waar Hij de offers geeft.
De Sion, daar herstelt de Heer de relatie.
Daar vergeeft Hij de zonden.
Weglopen van Hem, niet leven zoals passend bij Gods volk, dat wordt je einde.
Tenzij... tenzij, de je Gods belofte van de Sion aanpakt.
Op de Sion kan dat vergeven worden.
Op Sion, daar worden zaken rechtgezet, daar kan het leven weer mooi worden.

Brullen vanaf de Sion, dat is een uitnodiging om te leven.
Een dwingen om naar de noodzaak van verlossing te kijken.
Amos komt aandacht trekken, waarschuwen, brullen vanaf Sion, omdat een mens verlossing nodig heeft.
Een mens moet God niet kwijtraken, de lijn naar God moet open blijven.
Want alleen Hij kan verzoening geven, alleen Hij kan het leven geven, zoals het bedoeld is.

Zo is de verbinding met avondmaal vieren is snel gelegd.
De Heer roept ons steeds weer naar de tafel.
Er is een bevel om avondmaal te vieren.
Om de paar weken brult de Heer als het ware vanaf de Sion.
Kijk nog eens even wat Ik voor je overhad.
Kijk naar brood en wijn, Ik moest mijn leven geven, anders hadden jullie geen leven, liep je vast in schuld.
Verzoening is nodig, kom naar de tafel en laat je met God verzoenen.
Pak brood en wijn aan, laat je leven vullen met genade.
Dat is avondmaal vieren.
Luister zo naar het formulier.
We horen opnieuw wat de Heer voor ons gedaan heeft en hoe nodig dat is.
Amen.

Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Oost
27 oktober 2013