

Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544.

Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen
Voor de dienst "Laat ons samen één zijn" (Sela)

1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost)
2. Overdragen goederen Noord
 - a. Avondmaalskleed
 - b. Symbolisch 1 fotolijst overdragen
3. Lied: NLB 793:1,2,3 'Bron van liefde, licht en leven'
4. Openingsbelijdenis
5. Groet
6. Lied door Cantorij met de gemeente – OPW 249 'Heer, wat een voorrecht'
7. Gebed
8. Bijbellezing: Marcus 12:28-34
9. Bijbelklas: let op, twee kinderen uit wijk RHS
10. Verkondiging (spits: Marcus 12:28-31)
11. Lied: Opw. 705 'Toon mijn liefde' (MT)

Leiding: ds. Jaap Boerma

12. Bijbellezing: Matteüs 28:16-20
12. Verkondiging (spits: Matteüs 28:18-20)
13. Lied: Psalm 89:1,3,6
14. Wet
15. Lied: Opw. 194 'U maakt ons één'(MT)
16. Gebed (door gemeenteleden)
17. Rond de collecte de wijken voorstellen
18. Lied: GK 167:1,2,3 'Samen in de naam van Jezus' (MT, orgel, cornet)
19. Collecte (muziekteam speelt : SELA 'Laat ons samen één zijn)
20. Bord onthullen.
21. Zingen Lb 413 (LvdK 444): 2,3 (koffie, gebak, 2 mensen spreken)
22. Zegen
23. Uitloop – orgel/cornet

Gemeente van Rotterdam-Noord/Oost, gasten,

Afgelopen jaar hebben we als twee gemeenten een paar avonden gehad. Focus-avonden, bezinnen op kerk-zijn (die avonden die begonnen om 19.38). Het is één van de dingen die we al samen deden.

Uit beide gemeenten mensen bij elkaar, nadenken over wat we als kerk doen, hoe we het doen, waarom we het doen.

(klik) De eerste vraag was: waarom is er een kerk?

Wat is Gods reden daarvoor?

'Waarom bestaan we?'

En dit was het antwoord: de kerk van Rotterdam-Noord/Oost bestaat omdat we samen God kennen en liefhebben en als volgeling van de Heer Jezus Zijn liefde in de wereld doorgeven.

(klik) Dat zit in die twee teksten.

Liefde, het grote gebod, en doorgeven, de grote opdracht.

Twee kernwoorden van de Heer Jezus, daar willen bij stil staan deze morgen. Ds.

Mark van Leeuwen heeft laten zien dat onze liefde voor God en voor elkaar opgewekt wordt door de liefde die God voor ons heeft, zichtbaar geworden in Jezus Christus.

Alles in de kerk begint bij de Heer.

Dat is ook de basis van de grote opdracht die de Heer ons geeft.

Daar gaat het nu over.

Ik doe het een beetje zoals op catechisatie.

Daar behandelen we deze tekst ook ieder jaar wel een keer.

Twee vragen over de uitspraak van de Heer Jezus: wat is precies de opdracht van de Heer Jezus; dat zijn 4 dingen.

En: hoe kunnen de leerlingen dat doen?

Kijkt u daar even naar, overleg eventueel even met elkaar.

(klik) *Welke 4 dingen zitten in de opdracht?*

En: hoe kunnen de leerlingen dat doen?

Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

(1) Ga dus op weg en (2) maak alle volken tot mijn leerlingen, (3) door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en (4) hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

....

(klik) De vier elementen in de opdracht, ik onderstreep ze even: 1 ga op weg, 2 maak leerlingen, 3 doop hen, 4 leer ze dingen; blijvend onderwijs.

En: hoe kunnen de leerlingen dat doen: twee antwoorden.

De opdracht aan hen is er tussen in geklemd.

Ik ben er bij hè?

De Heer Jezus zegt eerst, dat Hij alle macht heeft, overal, in het hele universum. Een geruststelling: als Zijn macht zo groot is, dan komt het met de planeet aarde ook wel goed.

En de laatste zin: deze Jezus met deze macht is bij ons, altijd, voor eeuwig, nu nog.

De opdracht staat dus ingeklemd tussen de belofte van Gods macht en aanwezigheid.

Daarmee zit er direct een spanning in de tekst.

De Heer doet alles, de kerk is van Hem alleen.

Hij kan alles aan.

En tegelijk een behoorlijke opdracht aan de kerk: de wereld in, overal leerlingen maken.

Die spanning zal ook altijd wel blijven.

Laten we het opvatten als twee waarschuwingen.

De eerste waarschuwing: sta niet alleen stil bij de opdracht.

Ga op weg, maak leerlingen, geef onderwijs.

Dat je alleen maar actief bent.

Je voelt vooral de opdracht.

De kerk, dat is ons werk, ons project, mijn verantwoordelijkheid.

De opvoeding en het onderwijs van de kinderen van de kerk drukt op je.

Je hebt zoveel te doen in de kerk, dat je er niet van kunt slapen.

En ook nog naar buiten toe.

Er moet zo veel.

Dan is het goed naar de eerste en laatste zin te kijken.

De kerk is van de Heer Jezus; Hij kan alles, Hij kan alles aan.

En Hij Zelf is er bij.

De eerste waarschuwing: laat de Heer Zijn werk doen, wees ontspannen.

De tweede waarschuwing is de andere kant.

Je kunt alles aan God overlaten: wie weet wat de Heer doet!

Of mensen tot geloof komen, of onze kinderen de Heer gaan liefhebben: het is in Zijn hand.

En dan bereid je dingen slecht voor of denkt nauwelijks na over aanpak of methode.

Nee, er is wel een opdracht van de Heer.

Concreet, duidelijk, vier elementen.

En die spanning tussen Gods werk en onze inbreng, die zal altijd blijven.

Neem nooit één van beide elementen: kerk zijn is aan het werk zijn, dingen oppakken, Gods liefde leren en eigen maken, Gods liefde doorgeven aan de volgende generatie, aan mensen om ons heen.

En tegelijk, denk nooit, dat het ons werk is.

Doe alles in de kerk in rust en afhankelijkheid.

Over die 4 elementen wil ik nog kort iets zeggen.
(klik) Leerling maken¹, dat is de kern.
De hele mensheid leerling van de Heer Jezus.
Iedereen op aarde volgeling.
Dat is het doel, dat is de opdracht.
Daarom bouwt de Heer zijn kerk, Rotterdam-Noord/Oost maakt daar deel van uit.

Daarin zijn we allemaal gelijk, iedereen is leerling van de Heer Jezus.
Op zondag komen we samen.
Kern van de kerkdienst is: samen naar onze God leren kijken.
We zingen en bidden samen, allemaal met dezelfde richting: kijken, contact maken met de Heer Jezus.
Dat is ook de preek: ik of mijn collega's helpen om de bijbel te lezen.
U kijkt niet allemaal naar mij wat ik te zeggen heb.
Maar de bedoeling is, dat ik u help om naar God te kijken.

Gods liefde dringt door op aarde.
Die liefde proeven en beantwoorden, dat is leerling zijn.

(klik) Ga op weg, 2^e element in Jezus' opdracht.
Daar zit iets in van plannen maken, activiteiten organiseren, dingen regelen.
Uitbreiding van de kerk heeft twee kanten.
Het eerste waar je misschien aan denkt bij deze opdracht is: mensen die de Heer niet kennen.
De wereld in; landen en volken die Jezus niet kennen.
In eigen land: mensen die de Heer kwijt geraakt zijn of van huis uit niets van God weten.
Dat is groei in de breedte.

Deze opdracht van de Heer gaat ook over groei in de diepte.
Dat is het tweede soort groei: de volgende generatie.
Onze kinderen horen al bij de Heer; ze zijn gedoopt.
Hen leren wie de Heer is, hen blij maken met alles wat de Heer belooft, ook dat is op weg gaan en Gods liefde uitbreiden.

Op weg gaan, het is plannen maken.
We zijn helemaal afhankelijk van de Heer.
Hij alleen kan groeit geven, dat de volgende generatie het evangelie weer doorgeeft.
De Heer kan alleen resultaat geven op ons werk van mensen bereiken, via zomerproject, via Alphacursus, via #Hill, Open Arms of een gesprek met je collega.
God alleen, en tegelijk: we pakken dingen in de kerk verstandig aan.
We lezen eens een boek over planmatig werken, of gaan naar een lezing over

¹ hoofdwkwoord is 'maak leerlingen', op weg gaan, dopen en onderwijzen zijn bepalingen bij dat hoofdwkwoord.

dingen gedaan krijgen.
Een fusie doe je zorgvuldig.
Op weg gaan vraagt voorbereiding, nadenken, overwogen aanpakken.

(klik) Dan de doop.
Veel kan ik zeggen over de inhoud.
Dat doe ik niet.
Eén ding: de doop is een beslismoment.
Kom je tot geloof, na een tijd van bezinning en onderwijs, dan laat je je dopen.
En we dopen in de kerk onze kinderen ook niet zomaar uit gewoonte.
We hebben mijlpalen nodig, beslis- en bezinningsmomenten.
Je bewust worden: ja, de Heer is in mijn leven gekomen.
Ik ben er blij mee.
Ik wil bij Hem blijven.
Dat zit ook in de doop.

(klik) En tenslotte: blijvend onderwijs, het 4^e element.
Voor en na je doop blijven we over de Heer leren.
Hoe meer we over de Heer weten, hoe mooier het wordt.
Doorgeven van het evangelie, dat is geen opdringen van onze mening aan een ander.
Het evangelie is als anderen vertellen, hoe goed God is.
Als mensheid hebben we honger, we bedelen om eten en vertellen anderen waar brood te vinden is.

Dat is kerk zijn, samen blij zijn over wat de Heer geeft.
Een fusie, een nieuwe start.
Sinds de Heer Jezus opgestaan is, gaat het evangelie de wereld in op allerlei manieren.
Er zijn gemeenten opgebouwd, afgebroken, verhuisd, gesplitst, samengevoegd.
Wat een werk allemaal, allemaal op weg om leerlingen te maken en leerling te blijven.
Laten we daar met elkaar aan blijven werken.

Laat ik de woorden van de Heer Jezus een keer herhalen.
Dit zegt Hij: Ik heb alle macht, bedenk dat als jullie op weg gaan, leerlingen maken, dopen, onderwijs geven.
En nogmaals: Ik ben er bij hè?

Amen.

Ds.Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
8 januari 2017