

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 68:1,8,13
Gebed	
Lezen	Matteüs 18:1 – 20 Leviticus 24:17-22 Exodus 21:26-27                      bijbelklas 3/4 en 7/8.
Tekst	Matteüs 18:8-9
Preek	
Zingen	GK 245: 1,2 (Zalig, die in Christus sterven)
Nawoord	
Wet	
Zingen	Opw 244 (welzalig de man..)
Zambia	Laura Brinks
Zingen	Lb 416:1-4
Gebed	
Collecte	(no longer slaves)
Zingen	Gk 246:1,2,3 (Nu bidden wij...)
Zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

Komende donderdag hopen Yvonne en ik naar Afrika te vliegen.

We gaan op bezoek bij Jorrit en Elianne.

**(klik)** Geen Boeing 737 max 8, geloof ik.

We staan op het punt om op te stijgen, ik kijk uit het raampje en zie rook en vuur uit de motor komen.

Ik denk dat ik dan wel even ga roepen.

De start wordt afgebroken, deuren gaan open, glijbanen naar buiten, iedereen uit het vliegtuig.

Dat zal niemand leuk vinden.

We staan te kleumen op de startbaan, jas en bagage moest je achterlaten.

Zouden de mensen om me heen kwaad op mij zijn?

Ik denk het niet.

Liever zonder jas in de kou, dan dat we zouden neerstorten.

Iedereen is blij, dat ik gewaarschuwd heb.

**(klik)** Nu een ander voorbeeld, jongeren van de middelbare school.

Wat vinden jullie hier van? Wat zou je doen?

Je moet een opdracht maken voor school.

Je hebt er alles bij elkaar best wel een hoop tijd in gestopt.

Dan komt er iemand uit je klas naar je toe, dit zeg: hé, ik ben niet zo toegekomen aan die opdracht, morgen moeten we inleveren.

Kun je jouw opdracht even aan mij mailen, dan kan ik dat overnemen. ...

Bedenk eens voor jezelf: zou je dat doen?

Stuur jij jouw opdracht door?....

Wanneer wel? Wanneer niet?

Misschien doe je dat voor een goede vriend of vriendin.  
Misschien doe je dat sowieso niet (ik ga geen werk voor een ander doen!) of ben je juist heel makkelijk daarin (best).  
Maar wie zou zeggen: 'natuurlijk mag dat, jij krijgt mijn antwoorden.  
Maar je hebt er niets aan.  
Misschien haal je nu een voldoende, maar je leert niets.  
En straks komt het examen en snap je het allemaal niet.  
Dan haal je je diploma niet'.  
Dat is ongemakkelijker hè?  
Tenminste ik zou dat lastig vinden.  
Je bent kritisch, je waarschuwt; misschien wordt die persoon wel boos.

Nog een stap verder: je kind, uw kleinkind, een goede vriend krijgt verkering.  
Wie durft dan te zeggen: 'volgens mij passen jullie niet bij elkaar; jullie worden nooit gelukkig samen.  
Volgens mij duwt jouw vriend God een beetje weg.  
Dit gaat nooit goed'.  
Ik kan me maar zo voorstellen, dat iemand daar boos om wordt.  
Lastig toch?  
Durf je er iets van te zeggen als iemand regelmatig afwezig is in de kerk?

Of andersom: hoe reageer jij als iemand dat tegen jou zegt: zie ik je nu steeds minder op bijbelstudie?  
Ben jij niet wat te makkelijk met je kind thuishouden van school?  
Ik zie je in de kerk bijna niet meezingen.  
Hoe reageer je daar op?

Voor brand mag je iedereen waarschuwen, persoonlijke dingen zijn gevoeliger.  
Hoe komt dat?  
Ik denk dat er twee dingen spelen: Eén: hoe *duidelijker* het gevaar, hoe meer je open staat voor een waarschuwing.  
Als ik zelf het gevaar zie, dan ben ik blij dat iemand me waarschuwt.  
Als ik het vliegtuig af zien branden, ben ik blij dat ik er niet in zit.

**(klik)** En het tweede: hoe *dichterbij* het gevaar, hoe meer je open staat.  
Als gevolgen nog niet te zien zijn, sta ik minder ervoor open.  
Een diploma ver weg, een ongelukkig leven over een paar jaar, dat zie je nog niet.  
Ook nog niet helemaal zeker of dat die gevolgen wel komen.  
Gevolgen later voel ik nog niet, dat is lastig om je er nu druk over te maken.  
Dan zie je vooral wat ik nu op moet geven, het stoort in mijn comfort nu.

Ik ga verder met de preek over een waarschuwing van de Heer Jezus.  
En dat is lastig om deze twee dingen: het Gehenna, de hel, hoe vaag is dat?  
Je kunt en wilt je er geen voorstelling van maken.  
We weten ook niet wat het precies is.  
Kloppen onze voorstellingen wel?  
**(klik)** En het is ver weg, eind van je leven, als de Heer Jezus terugkomt.  
Wanneer is dat?  
Kan nog heel lang duren.

Waarschuwing van de Heer Jezus over de hel: nu even niet: vaag en ver weg.

**(klik)** Dat maakt het lastig om te preken of te luisteren over deze woorden.  
Moet ik met daar nu druk over maken?  
Zijn er geen mooiere woorden van de Heer Jezus?  
Ik kan me ergernis over deze tekst wel voorstellen.  
Toch preek ik er weer over.  
De Heer Jezus vraagt relatief vaak aandacht voor de hel.  
Dit moet je blijkbaar weten en er staat veel op het spel.

Ik zei het vorige week: waarom waarschuwt Jezus voor de hel?  
Om ons er uit te houden.  
Hij is Zelf op weg naar de hel, daarom kwam Hij op aarde.  
Hij onderging dit alles, om ons er van te redden.

**(klik)** Zo zei ik het vorige week: op weg naar de hel wil Jezus óns er van bevrijden.  
a. waartegen waarschuwt de Heer Jezus? (vorige week)  
b. wie waarschuwt de Heer Jezus? (vorige week)  
c. welke boodschap heeft de Heer Jezus?

Vorige week heb ik geprobeerd vanuit de hele bijbel dingen te vertellen.  
De bijbel beschrijft de hel niet.  
Een moeder die een kind waarschuwt bij het oversteken, weidt ook niet uit over wat je allemaal kan gebeuren en welke verwondingen je allemaal op kunt lopen.  
Maar ze waarschuwt wel.  
Zo is de Heer Jezus; Hij praat in beelden en maakt maar één ding duidelijk: hier wil je niet zijn, want hier is God niet, hier ben je eenzaam.  
De Heer Jezus kwam juist om contact te herstellen.  
Ik benadrukte vooral, dat de hel niet de plaats is waar God bezig is mensen iets aan te doen, maar een plaats waar je er zelf voor kiest om zonder God te zijn.  
God heeft geen plezier aan de hel; Hij kwam om ons te bevrijden van zonder Hem zijn.  
Daarbij gebruikte ik dat beeld van die mensen met de stijve armen.

En wie waarschuwt de Heer Jezus?  
Niet Pilatus, niet de beulen die Hem aan het kruis slaan, niet de ongelovigen, niet mensen ver weg.  
Hij waarschuwt zijn eigen leerlingen.  
Wie een ander in de weg staat om God te kennen.  
Iemand hinderen in God kennen.  
Ik zal er straks nog iets meer over zeggen.  
Maar de Heer zegt niets over de hel om naar anderen te wijzen of gaan speculeren of beschuldigen.  
Hij wil vooral dat wij, u, jij, in verbondenheid met Hem blijven leven.  
Hij wil ons, jou, u, niet kwijt.

**(klik)** Daar gaat het nu dan nog over.  
De Heer is zelf op weg naar de hel, om ons er van te bevrijden.  
Welke boodschap heeft de Heer Jezus?

Ik ga vooral in op die bijzondere uitspraken van de Heer Jezus over ogen uitrukken en afhakken van handen en voeten.

Veel mensen kennen Quinten wel, denk ik.  
Deze jongen woont hier in de buurt, we zagen hem rond het zomerproject bij activiteiten.  
Een paar jaar geleden kreeg hij een ongeluk, lag in het ziekenhuis, kreeg trombose in zijn been en werd doodziek.  
Eén ding kon zijn leven redden: been amputeren.

Denk het je even in.  
Hoe oud was Quinten toen, jaar of 8?  
Geef je als ouders toestemming?  
Heb je eigenlijk wel keus?  
Het is overlijden of met één been verder leven.  
(klik) Dan is het wel duidelijk.  
Andere voorbeelden, door suikerziekte sterven ledematen af.  
Dan moet je rigoureuus ingrijpen, teen er af, voet er af, been er af.  
Wilma Verschoor moest dit twee jaar geleden ondergaan.  
Je raakt beperkt, allerlei dingen worden lastig, je wereld wordt kleiner.  
Maar je doet het.

Voet afhakken; iedereen zou het doen in die situatie.  
Het is leven zonder voet of sterven met voet.  
Dan is de keus duidelijk.  
Dat zegt de Heer Jezus hier.  
Maar wat betekent het?  
Wat voor situatie bedoelt de Heer Jezus?  
Het eerste waar je aan denkt bij een oog, dat je tot zonde verleidt, is porno en overspel.  
Of de verleiding van kopen, meer spullen bestellen dat je portemonnee aankan.  
Je oog ziet te veel, je hand klikt op de verkeerde sites, je voet brengt je naar verkeerde plaatsen.  
Ruk het oog uit, hak je hand en voet af.

Maar... als ik één oog eruit haal, ziet mijn andere oog nog net zoveel porno.  
En heb ik één hand, met de andere hand kan ik ook wel dingen aanklikken.  
Wat bedoelt de Heer Jezus?  
Letterlijk kan het haast niet bedoeld zijn.  
Wel: iets ergs doen, jezelf iets aandoen, beperken, om iets ergers te voorkomen:  
de voorbeelden van amputeren of sterven.

Wat hoorde een Israëliet?  
We lazen twee wetten uit het Oude Testament.  
Daar ging het over uitgerukte ogen en afgehakte handen en voeten (Leviticus 24).  
Daar staat: wanneer je iemand een letsel toebrengt, geldt deze straf: een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet.  
Dit klinkt hard: oog om oog, tand om tand.  
Dat is het juist niet.

Als er geen rechters zijn, als er geen overheid is, wat gebeurt er dan?  
Vergelding loopt altijd op.  
Als iemand mij slaat, ik sta dubbel terug.  
Vergelding en wraak loopt altijd op.  
Ik ben pas tevreden als een ander erger lijdt dan ik.

Deze wet houdt dit soort vergelding tegen.  
Een oog voor een oog: de strafmaat moet in verhouding staan met de schuld.  
Niet meer straf dan wat je een ander aangedaan hebt, en niet minder.  
Je leest nergens in de bijbel, dat deze straf letterlijk toegepast is.  
Waarschijnlijk kon je het met een geldboete afkopen.  
De wet bedoelt: rechtvaardig: wat je een ander aandoet, dat krijg je zelf als straf.  
Als dat consequent gebeurt, krijg je een rechtvaardige samenleving.  
Je haalt het wel uit je hoofd om een ander iets aan te doen.  
Want dan doe je dat in feite jezelf aan.  
Hand afhakken, oog uitrukken, het doet deed de Israëliet denken aan de wetten.

Deze wetten van Mozes beschermen de geringen, de zwakken, in Israël.  
Dat is wel opvallend. [vorige week: Jezus over de 'gingen']  
De wetten van Mozes gaven iedereen hetzelfde recht.  
Arm en rijk, slaaf en vrije, Israëliet en buitenlander.  
De wetten beschermen de geringe, de mensen die weinig rechten hebben.  
Werden die wetten van Mozes goed toegepast, dan werd het kwaad bestraft.

Nu het opvallende van Jezus' uitspraak.  
Wetten komen altijd van buiten.  
Doe ik iets verkeerd, dan leggen anderen je de straf op.  
Dat doe je niet zelf.  
Het bijzondere van de Heer Jezus is, dat hij zegt: zelf je oog uitrukken, zelf je hand afhakken of je voet.  
Om anderen te beschermen, moet je de straffen niet afwachten, maar op jezelf toepassen.  
Niet door andere gedwongen om de geringen, de zwakken, de rechtelozen te bescherming, maar het zelf doen.  
Het koninkrijk van God, dat is vrijwillig goed doen, vrijwillig het goede voor een ander zoeken.  
Hier lees je een belofte zoals uit Jeremia en Ezechiël, dat God de wet in ons hart gaat leggen<sup>1</sup>.  
Niet gedwongen goed doen, door angst of voor straf, maar vanuit jezelf; je wil het.  
(klik) Jezelf vrijwillig dwingen goed te doen voor God en voor je naaste.

Wat betekent dat?  
Alles uit je leven wegdoen, wat jezelf of een ander kan hinderen om met God te leven. 2x  
Wie denkt niet direct aan alle misbruik in de kerk, van priesters, predikanten, werkers in de kerk of in de christelijke zorg.  
Naleven van dit woord van Jezus, wat was er veel ellende voorkomen.  
Radicaal, de andere kant op kijken, je handen thuis houden, niet de verkeerde weg

---

<sup>1</sup> Jeremia 31:33; Ezechiël 36:27

op gaan.  
Verleiding afkappen.

Hoe goed voor henzelf, hoe goed voor de kinderen die hen toevertrouw waren. Want misbruik laten lopen, niet vanaf het begin wegdoen van de verleiding, het groeide uit, woekerde voort, broeide soms verder in een doofpot. En hoeveel slachtoffers (en ook daders zelf) zijn daardoor de Heer kwijtgeraakt? Is het niet waar wat Jezus zegt: liever een priester met één oog of een dominee met één arm, een verpleger op één been dan kinderen die door hun misbruik vervreemd zijn van God? Als dit soort verminkingen de prijs waren om het te voorkomen, dat was het toch waard geweest? Niet als straf, maar om te voorkomen?

Wie ziek wordt, laat – als het niet anders kan – zijn been amputeren. Wie borstkanker krijgt, laat – hoe pijnlijk ook en het echt niet anders kan – laat er één afzetten. Angelina Jolie zelfs beide borsten, om eventuele latere borstkanker te voorkomen. Je laat je prostaat wegnemen om te voorkomen dat kanker doorgroeit. Dat wil je allemaal niet, maar je doet het om erger te voorkomen.

Dat is het punt dat de Heer Jezus maakt. Leiden dingen je af om God lief te hebben of om voor altijd bij Hem te blijven, leidt je anderen af om de Heer lief te hebben, doe het helemaal weg, vanaf het begin, als het nog klein is. Snijden in eigen vlees<sup>2</sup>. Dingen wegdoen, die op zichzelf goed zijn. Ergens van afzien, omdat je een beter doel hebt. Omdat je anderen of jezelf niet in de weg wil staan om bij God te blijven.

De Heer Jezus is zelf het voorbeeld. Hij liet zijn handen en voeten vastspijkeren aan het kruis. Hij vond het beter om geen van beiden handen of voeten te gebruiken. Hij werd zwaar verminkt in het graf gelegd. Aan dat kruis gespijkerd ervoer Hij de ultieme hel; verlaten worden van God. (**klik**) Hij had het voor ons over, zodat wij het leven kunnen binnengaan. Christus keek verder dan dit leven. Keek verder dan de pijn en de ellende aan het kruis. Om ons – geringen, zwakken – te redden, hakte Hij handen, voeten en leven af.

Verder kijken dan hier en nu. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. Moeilijk, als het gevaar vaag en ver weg is; als je het niet voelt, niet ziet. Ezaü had nu honger en verkocht zijn eerstgeboorterecht. Simson koos voor een nacht met Delila en verloor zijn kracht, zijn vrijheid, zijn beide ogen. Een baas heeft weekend met zijn secretaresse en verliest zijn huwelijk en het

---

<sup>2</sup> niet letterlijk zo deze uitdrukking, maar naast Matteüs 5:29-30 en deze tekst (Matteüs 18:8-9) ook Matteüs 19:12 over jezelf snijden voor het koninkrijk.

contact met zijn kinderen.

Je kiest een leuk contract voor je telefoon, het kost je voor jaren je financiële vrijheid.

Wees niet kortzichtig.

Hou jezelf in bedwang, zegt de Heer Jezus.

Kijk over de grens van dit leven.

Als je wil leven, als je gelukkig wil zijn, kijk dan verder.

Hier verlies je misschien mogelijkheden.

Maar wie met één oog in de hemel komt, krijgt ogenblikkelijk zijn andere oog terug.

Een eeuwigheid kun je kijken naar wat je wilt.

Wie mank of gehandicapt in de hemel komt, krijgt alles terug.

Is het misschien een woord, wat Jezus zegt voor onze tijd?

We kunnen alles: vakantie, reizen, genieten, ontspannen.

Je kunt jezelf kwijt in je werk, voldoening in hobby's.

We leven met Netflix, Pathé, Sport, dingen meemaken.

We kunnen alles kiezen, we hebben tijd tekort.

Er is zoveel te genieten.

Is dat niet de verleiding van deze tijd?

Zo opgaan in het leven, geen tijd voor God, voor elkaar, voor familie, voor de gemeente.

Duwen al die mooie dingen God uit je leven weg?

Bij jezelf, bij je kinderen, in de gemeente.

Er is behoefte aan aandacht, contact, gezien worden.

Een tijd geen tijd, lange tijd geen tijd, God drijft weg.

Leven met God en geloven, het is niet altijd leuk.

Het is soms ook goede, mooie, fijne dingen afhakken.

Je kent toch de mensen die zo van God wegdreven?

Wilt U daar deze week eens bij stil staan?

Waar bent u zo druk mee?

En zou het helpen om eens een aantal dingen níet te doen: vakantie, weekend weg, een serie volgen, een klus?

Komt er dan rust en ruimte voor gesprek, aandacht, God, bijbel.

Wie hier naar alles kijkt, hier van alles onderneemt, zichzelf geen beperkingen oplegt.

Hij haalt alles uit zijn leven voor zichzelf.

De drijft weg.

Je gaat met al je ledematen naar het Gehenna, de plaats waar God niet is.

Juist dan ben je alles kwijt.

Wat moet je daar met armen, benen en ogen als er niets te genieten valt?

Wat denk je?

We lazen een wet uit het Oude Testament<sup>3</sup>.

Een slaaf, door zijn eigenaar verwond, oog kwijt, tand kwijt.

---

<sup>3</sup> Exodus 21:26

Die werd vrijgelaten.  
Zou een gezonde slaaf daar wel eens over fantaseren.  
Sloeg mijn baas mij maar een tand uit?  
Zou ik een oog over hebben voor mijn vrijheid?  
Vrijheid is meer waard dan een volmaakt lichaam.  
Zit er in dit oude gebod al iets van Christus evangelie?  
De vrijheid, het eeuwige leven met God is meer waard dan je lichaam?  
Meer waard dan wat ook op aarde?

Oefen je hier om met Christus en zijn stijl te leven, dan blijft dat voor eeuwig.  
Nee zeggen tegen jezelf.  
Goede dingen uit je leven wegdoen, omdat je oog het voor Christus en voor anderen.  
Dat is het echte leven, dat is leven wat uitloopt op geweldige plezier.  
Hard, een been amputeren is vreselijk, maar als je wilt leven, dan doe je dat.  
Amen.

Broers, zussen, gemeente,  
Nog even kort.  
Een serie over Jezus' toespraken.  
En dan komt dit hoofdstuk over de hel.  
En dan preekte ik er ook nog 2 keer over.  
Heb ik er goed aan gedaan?  
Bouwt dat op?  
Bevordert dat geloof?  
Had ik een boodschap?  
En belangrijker: heb ik God recht gedaan?  
Was ik eerlijk over wat God zegt over de Gehenna?  
Is dit Gods bedoeling?  
Veel heb ik nagedacht over de vraag: waar waarschuwt de Heer voor?  
En waarom?  
Wie niet gelooft in de hel, onzin om hen te waarschuwen.  
Wie van de Heer houdt en wel gelooft, hoeft niet bang te zijn.  
Wat doet dan een preek over de hel?  
Alleen maar onzekerheid veroorzaken en pijn over kinderen en kleinkinderen?

Graag wil ik nog één ding meegeven.  
In Joh 21:21 vragen de leerlingen naar de toekomst.  
Bezorgd, nieuwsgierig.  
En dan zegt de Heer: 'het is niet jouw zaak'; daar gaat God over.  
Het gaat over vertrouwen.  
Ik zei dat de vorige keer: als het gaat over deze dingen, bedenkt dat God meer liefdevol is dan jezelf.  
Hij houdt meer van onze geliefden dan wij zelf.  
Hij is ook eerlijker dan wijzelf.  
Daarom: laat het in handen van de Heer: 'het is niet jouw zaak'.  
Het is veilig bij God.



De belangrijkste boodschap van de Heer Jezus: maak werk van je eigen band met Mij.  
Geloof zelf, wees niet bezig met de ander.  
Dat is niet geloof in je eentje, alleen voor jezelf.  
Het is wel: laat je zelf vullen met Gods liefde, straal dat uit door liefde en aandacht te geven om je heen.  
Zo verlaag je drempels, zo strooi je zadjes.  
Laat de vrede met de Heer voor alles gaan<sup>4</sup>, en laat het verder aan Hem over.

En ten slotte, iets heel anders: ik wil de jongeren zeer bedanken: vooraf en vorige week na de dienst; veel aan gehad.

---

<sup>4</sup> Matteüs 10:13