

Preek Matteüs 13:16-17, 17 feb 19 mo, nr 583, JWB.

Zingen	Ps 73:9	
Votum en zegengroet		
Zingen	Ps 46:1,3	
Bidden		
Lezen	Matteüs 13: 9-17; 31-33	
Tekst	Matteüs 13:16-17	
Meditatie		
Zingen	Opw 369 (door uw genade)	
Wet		
Bidden		
Formulier 3		
Zingen	Gk 183: 1 (Heer, wij gedenken hier)	
Viering / zingen	Opwekking 737 LB 181 (een heel klein zaadje) GK 183: 2,3,4,5	
Collecte	(opw 627)	
Zingen	Ps 103:4	
Zegen		

Gemeente van Christus, gasten,

Wie zit allemaal op de basisschool? ...

Bij wie is het wel eens een beetje een lawaai in de klas? ...

Kinderen praten door elkaar, gaan soms van hun stoel af.

Of de juf of de meester is even weg, in het begin praat iedereen zachtjes, maar steeds harder.

En dan komt de juf weer terug.

Wat moet ze dan doen? ....

Ik vraag het nu aan de kinderen van de basisschool.

Jongeren op de middelbare school: herkenbaar denk ik?

Een klas waar iedereen zit te praten; iedereen die iets wil zeggen, vriendinnen die even wat moeten bespreken door de uitleg van de leraar heen.

Wat moet zo'n leraar doen?

Logisch: harder praten, schreeuwen misschien, strafwerk geven, iemand er uit sturen. ...

Sommige juffen en docenten gaan zachtjes praten.

(wat er op bladzijde 5 staat van het boek, dat zit zo: ....

Bij het proefwerk volgende week is dit één van de vragen).

Zachtjes praten... en dan wordt het stil in de klas.

Alsof iedereen denkt: 'maar dat wil ik horen'.

Je moet mijn best doen om te luisteren.

'Stil eens, wat zegt hij nou?' ....

Een juf die zachtjes gaat praten, dat is spannend.

Dat werkt niet altijd, het kan mislopen, dat er helemaal niemand meer luistert.

En het werkt ook niet meteen, zachtjes gaan praten, je moet het soms lang

volhouden.

In Matteüs 13 gebeurt net zoiets.  
De Heer Jezus gaat als het ware zachtjes praten.  
Hij gaat spreken in gelijkenissen.  
Een hoofdstuk met verhalen en uitleg alleen aan de leerlingen.  
Waarom doet de Heer Jezus dat?  
Het meest logisch lijkt: voorbeelden zijn er voor om dingen duidelijk te maken.  
Zo gebruik ik voorbeelden.  
Daarom begon ik over een onrustige klas.

De Heer Jezus gebruikt verhalen, voorbeelden, gelijkenissen andersom.  
Niet om dingen duidelijk te maken, maar om te verbergen.  
Het is als zachtjes gaan praten in een klas.  
Wil je het horen, moet je je best doen.  
Je gaat als het ware naar voren buigen; 'wat zegt hij nou?  
Ho, ik mis iets belangrijks'.  
Dat is wat de Heer Jezus wil bereiken.

Gelijkenissen om scheiding te maken.  
Het onderwijs van de Heer Jezus gaat steeds verder.  
Bij de Bergrede, Matteüs 5-7, een uitnodiging: wees niet alleen luisteraar, volger van Jezus, maar treedt toe, wees leerling.  
De vraag aan ons: ben je luisteraar, meeloper of echt leerling, wil je dingen weten, kom je verder?

2

---

Bij de rede van Matteüs 10, een sterkere oproep van de Heer Jezus: graag of niet.  
Kiezen; half volgen, dat kan niet.  
Luister naar de Heer Jezus, wat de gevolgen ook zijn.  
Hier in de 3<sup>e</sup> grote toespraak van de Heer Jezus, wordt die scheiding nog duidelijker.  
Het koninkrijk is een mysterie, een geheim.  
'Jullie mogen het geheim van het koninkrijk kennen', zegt Jezus in vers 10, 'anderen is dat niet gegeven'.  
De twee sporen – afstandelijk volgen en betrokken leerling zijn – ze groeien uit elkaar.  
Jezus spreek in beelden, verhalen, gelijkenissen.

Twee reacties: 'hè, wat zegt Hij nu?  
Stop even, ik snap het niet, leg even uit, hoe zit dat'?  
Of: 'wat een onzin, ingewikkeld, domme verhaaltje, laat toch'.  
Gelijkenissen brengen scheiding.  
Daarom die aanhaling uit Jesaja: wel oren, niet horen; wel ogen, niet zien.  
God biedt alles aan, maar pak je niet aan, mis je het.

Geheimen van het koninkrijk: Jezus onthult het voor wie luistert, moeite doet, ernaar verlangt, nieuwsgierig is.

Jezus onthult iets waar eeuwen naar uitgekeken is.

Het koninkrijk is als een zuurdesem, een snuifje gist.

Het is als een mosterdzaadje, een pluisje wat zo wegwaait.

Wat stelt het voor?

Een beeld dat de sporen uit elkaar drijft.

'Koninkrijk, als een pluisje, laat toch, onzin, onbelangrijk'.

Of: 'hè?

Koninkrijk als een pluisje, wat bedoelt Hij, stil eens, laat een horen!

wat zegt Jezus'?

Dit beeld is de werkelijkheid, dit beeld is de boodschap.

Wie is God?

Hoe leer je God kennen en liefhebben?

Hoe krijg je contact met God?

Waar is de poort naar de hemel?

Jacob vroeger, lang geleden zag in een droom engelen op en neergaan naar de hemel.

Hij kreeg een boodschap van God.

Hij bouwde een altaar.

'Dit is het huis van God, de poort naar de hemel', zei hij<sup>1</sup>.

God liet Mozes een tabernakel maken, een plaats waar God woont.

Zo was er contact.

Salomo bouwde een tempel.

Daar woont God, daar krijg je contact met God.

In de tijd van de Heer Jezus staat er een grote indrukwekkende tempel.

Daar gebeurt het allemaal.

De tempel, de plaats waar God is.

Ieder dag offers, paar keer per jaar grote feesten.

Wil je onder de indruk komen van God, kijk naar de tempel<sup>2</sup>.

Daar is de plaats van aanbidding en vergeving van zonden.

Dat ben Ik nu, zegt Jezus.

Het koninkrijk van God, niet in die tempel, niet in de offerdienst, niet bij priesters, niet bij de Schriftgeleerden.

Wil je God kennen, dan ben Ik dat, zegt Jezus.

Het koninkrijk van God staat voor je, dat ben Ik, het is nabij, hier is het<sup>3</sup>.

Ik ben het.

Het koninkrijk is als een snuifje gist, je stopt in het deeg en ziet het niet meer.

Het koninkrijk, als een gewone Man die opgaat in de mensheid.

---

<sup>1</sup> Genesis 28:17

<sup>2</sup> Matteüs 24:1-2

<sup>3</sup> Matteüs 3:2; 4:17; 10:7

Wat stelt dat koninkrijk nu voor?  
Een pluisje, hoe onbelangrijk kan het zijn?  
Zo'n timmerman, zo'n man uit Nazaret.  
Bijzondere Man hoor, met zijn wonderen en zo.  
Maar Hij de poort naar de hemel?  
Hij de plaats van verzoening?  
Hij God Zelf?

Bij alle gelijkenissen draait het om één ding: wie is Jezus?  
Haal je je schouders op, of ga je scherp luisteren.  
De wegen gaan uiteen.  
'Gelukkig jullie ogen, omdat ze zien.  
En jullie oren, omdat ze horen.  
Jullie zien Mij, jullie zien het koninkrijk, al Gods beloften.  
Profeten en gelovigen hebben ernaar verlangd om Mij te zien.  
Jullie krijgen het nu te horen'.

Je ziet het pas als je Jezus ziet.  
Hij is het grootste wonder: een gewoon mens op aarde.  
Hij is God.  
Hij is het huis van God, Hij is de plaats van gebed, van verzoening, van feestvieren.  
Alle gelijkenissen wijzen naar luisteren naar Jezus.  
Alleen dan zie en hoor en ervaar je het koninkrijk.  
Het mysterie, het geheim van God is dat Hij mens werd, gewoon zoals wij.  
Het geheim is, dat Hij heel tempel afbreekt, alle pracht en praal en waar je trots op bent.  
Hij gaf zichzelf om te verschrompelen en weg te laten blazen.  
Een pluisje, een snuifje gist.  
Dat is God.  
God is als Jezus<sup>4</sup>.

Vandaag vieren we avondmaal.  
Hoe goed is dat te vieren.  
We ontmoeten God, we ontmoeten elkaar.  
We bezinnen ons op wie we zijn en wat de Heer van ons vraagt.  
En juist als we het ook wel eens moeilijk hebben met elkaar, dwingt Hij ons terug naar zelf scherp luisteren.  
Als er lawaai om je heen is en Jezus zachtjes praat, met je zelf extra opletten.  
Dat geldt voor ieder van ons, met wat voor gevoel of mening we hier ook zitten.  
De Heer Jezus fluistert als het ware.  
Je moet je best doen om zelf iets op te vangen.

Het koninkrijk van God is nabij.  
Het is maar op één manier te snappen: de eeuwige, grote God, werd mens.

---

<sup>4</sup> Preek zondag 1509 10 feb 19

De Heer Jezus zien, Hem erkennen, leren luisteren naar Hem.  
Alleen dan kunnen we verder.  
Dingen oplossen, elkaar begrijpen, elkaar meenemen.  
Het kan alleen als je eerst zelf steeds leert luisteren naar de Heer Jezus.  
Avondmaal vieren is terug naar die kern.  
Laten we dat vieren.  
Amen.

Ds.Jaap Boerma  
Rotterdam-Noord/Oost  
17 februari 2019 morgendienst