

votum en zegengroet	
zingen	Ps 42:1,7 Ps 42a = Opw 281 (als een hert)
bidden	
lezen	2 ^e rede van de Heer Jezus Matteüs 10:5 – 42 (wat valt op?)
zingen	Opw 526 (nav Matt 10:7) (goed nieuws, goed nieuws bijbelklas 3 / 4
tekst	Matteüs 10:13
preek	
zingen	Gk 164: 1,2,4,5 (Heer laat het licht zijn
wet	
zingen	Ps 100:1,2(t),3(t),4
gebed	
collecte	1 spreekuur / gespreksgroep 2 wat neem je mee? 3 jongeren even spreken
zingen	Lb 413:1,2,3 (Grote God, wij loven U)
zegen	

(tekst op de beamer met nummers)

Gemeente van Christus, gasten,

Bij mijn werkgever vorig jaar kwam ik dit boekje tegen.

(klik) Salesmanagers kennen het misschien: Jos Burgers, geef nooit korting¹!
Grappig boekje, allerlei verkooptips.

Op de voorkant bijvoorbeeld deze reclame: nu van 17,95 voor 19,95.

Het boekje heeft een duidelijke boodschap: geef je een klant korting als hij het vraagt, dan geef je de boodschap af: ik probeerde je eerst meer te laten betalen dan nodig.

Ik was te duur, mijn prijs was niet eerlijk.

Korting geven voedt dus wantrouwen.

Ik moest aan dit advies denken bij deze toespraak van de Heer Jezus.

Jezus is eerlijk en helder over het koninkrijk en de prijs ervan.

Het kan je alles kosten: je familie, je vrienden, je plannen, je dromen, je geluk, zelfs je leven: 'je leven verliezen omwille van Mij'².

Jezus is eerlijk: Hij biedt het koninkrijk aan.

(klik) Je mag zomaar binnentreden, dan twee mogelijkheden: *graag of niet*.

Blij ontvangen, inclusief de kosten of weggaan, geen tussenweg.

De leerlingen gaan op weg, ze bieden aan, vertellen het evangelie, doen wonderen, maken het leven mooi en goed.

Maar wil je niet? Dan niet.

Ze gaan niet leuren, niet omkopen met geld, passen de boodschap niet aan.

¹ Jos Burgers, Geef nooit korting! Culemborg 2011

² Matteüs 10:39

Het kan niet voor minder.
Graag of niet, dat proef je door de hele toespraak heen.

Wat is er gebeurd sinds de Heer Jezus de lange rede op de berg hield?
Daar ging het vorige week over³.
Zoek het koninkrijk, zei de Heer Jezus.
Hij legde uit waar Johannes al mee begonnen was.
Het koninkrijk van de hemel is nabij; tijd om toe te treden, leerling worden.
Het is Jezus leren kennen, Hem volgen, jezelf mooi laten maken door Hem.

Verschillende mensen zijn Jezus gaan volgen.
Geloof, inzet voor Hem, meer onderwijs, je laten genezen.
Mooi om hoofdstuk 8 en 9 te lezen: de Heer trekt rond in het noorden van Israël,
komt in synagogen, genezingen, onderwijs.
Mensen die toetreden, aarzelend soms, maar ook veel die afwachten.
Tegelijk ontstaat een tegenbeweging.
Er komt verzet, vooral van de leiders van de synagogen⁴.
Verdachtmakingen, tegenspreken, terwijl die leiders de mensen juist moeten
voorgaan en de weg wijzen naar Jezus.
De Messias is eeuwenlang beloofd.
Nu is Hij er en de kerk van die tijd, wijst Hem af.
Gods goede boodschap wordt tegengehouden; dat moet niet.

2

12 leerlingen stuurt Jezus het land in, twee aan twee of ieder alleen.
Niet één boodschapper, maar 6 of 12 keer zo veel: veel meer bereik.
Wie binnen wil gaan in het koninkrijk, extra arbeiders om de oogst binnen te
halen⁵.
12 leerlingen, 12 apostelen op weg.
Zou iemand de vergelijking gemaakt hebben met de 12 stammen?
Een parallel die Johannes later in Openbaring maakt?
Ziet iemand dat Jezus een nieuw volk vormt: naast de leiders van de 12
stammen van Israël, de Farizeeën en Schriftgeleerden, zijn er nu 12 leerlingen
van Jezus Christus.
God vormt een nieuw volk.
Treed het koninkrijk binnen, het staat in Heer Jezus voor de deur.
Treed toe, niet meer afwachten, niet meer aarzelen, niet meer tegenspreken.
Apostelen op weg met de vraag om een keus: *'graag of niet'*

(klik) is Gods uitnodiging.

Moet u zich even de 12 leerlingen voorstellen.
Hoe mooi moet dat zijn geweest.
Op weg gaan met de opdracht: genees zieken, wek doden op, maak mensen
beter en drijf demonen uit.
Wat een geweldige opdracht krijg je dan!
Wat is God royaal; overal in het land leeft het leven op.

³ Matteüs 6:33, 13 januari 2019, nr 579.

⁴ Matteüs 9:3; 9:34

⁵ Matteüs 9:35-37

Wat zal er een verdriet weggenomen zijn, wat zullen mensen dankbaar zijn geweest.
Hoe mooi is dat om dat te mogen uitdelen.

Zo gaat dat.
De Heer geeft zijn beloften op een presenteerblaadje, gratis.
Uitdelen aan iedereen.
En wat is God royaal en loyaal.
Royaal, iedereen mag toetreden.
Hier nog alleen in Israël, het zal later uitgebreid worden.
Heel de wereld moet het weten.
Loyaal ook: Israël eerst, de mensen die God al kennen.
De Israëlieten, de gelovigen, ook mensen die een beetje weggedwaald waren.
De mensen die niet zo betrokken meer waren, vroeger wel besneden, wel opgevoed met de Heer, maar nog zoekend, niet meer wetend.
Eerst naar deze mensen, dichtbij, waar God Zich aan verbonden heeft.
Eerst naar de verloren schapen, de mensen die door eigen leiders tegengewerkt worden, degenen die zelf het hadden laten lopen, degenen die niet zoveel aansluiting hadden in de synagoge.
Proef de zorg van de Heer om deze mensen.
Hij kent ze, God kent ze, treed binnen.
Ga naar hen toe, vertel, laat zien, breng het goede nieuws en het goede leven.
De Heer heeft extra zorg voor degenen die Hij nog kent; Hij wil ze terug.

Wat de Heer Jezus hier zegt tegen de 12 leerlingen, gaat verder dan dat moment.
Jezus praat ook over de verdere toekomst.
Hij praat over de boodschap en de wonderen, over pijnlijke keuzes, over vervolging, over beloning.
Sommige dingen zullen de 12 leerlingen toen beleefd hebben, veel andere dingen bij een 2^e uitzending.
Maar ook later.
Petrus en Johannes zijn na Pinksteren opgepakt en verhoord voor het sanhedrin⁶.
Nog later heeft Paulus voor 3 Romeinse stadhouders gestaan⁷.
Ook de wonderen, die Jezus noemt, opwekken van doden; we lezen het bij Petrus en Paulus.
Gods uitnodiging gaat steeds weer de wereld in; de oogst is groot.

Bij deze eerste uitzending heeft de Heer Jezus de hele wereld op het oog.
Eerst nu nog Israël in en rond Galilea.
Een volgende uitzending van 72 mensen⁸, dan komen ze ook in andere delen van Israël.
Als de Heer Jezus vlak voor de hemelvaart nog een keer de leerlingen de wereld

⁶ Handelingen

⁷ Handelingen 23vv

⁸ Lucas 10

in stuurt, praat Jezus over de hele wereld⁹.

In Handelingen 1 noemt Jezus de uitbreidende kringen: Jeruzalem, Israël, Judea, Samaria, de grenzen van de aarde¹⁰.

En hier in deze eerste uitzending zegt de Heer al, dat we er nooit mee klaar zullen zijn.

Zelfs in Israël zal het werk nooit klaar zijn; de Heer komt eerder terug, vers 23.

Graag of niet is Gods uitnodiging.

Dat dubbele zit heel Christus' toespraak.

Hou je niet bezig met het effect van de boodschap.

Breng die gewoon, maak je niet druk over de uitwerking.

Twee elementen: de Heer is bij je, Hij legt je de woorden in de mond.

Maar ook, als het niet aanslaat, als mensen het vreemd vinden, als ze het jouw moeilijk maken, laat het gaan.

Leg Mijn koninkrijk als het ware op een presenteerblaadje en dat is het.

Laat het verder los.

Ik ben bij je bij alle gevolgen, ook als het moeilijk wordt.

En: Ik ga over het resultaat.

Wij geven het geloof niet.

Voorgangers en predikanten niet.

Jeugdleiders niet.

De sfeer in de kerk niet.

Onze vormen niet, onze aanpak niet, onze vernieuwingen niet.

We maken het geloof niet.

Ook ouders niet; vader niet, moeders niet; je geeft het koninkrijk in woorden en daden op een presenteerblaadje.

Maar ze pakken het zelf al of niet aan.

Dat is lastig en pijnlijk, tegelijk bevrijdend.

Jij gaat niet over het geloof van je kinderen.

Dat geeft verdriet bij ouders, zorg, wanhopig bidden bij grootouders.

Is het daarom, dat de Heer Jezus juist ouders en kinderen noemt hier?

Hij weet hoe hecht de band is; hoe groot de pijn als geloof wegvalt, niet aanslaat.

Graag of niet is Gods uitnodiging.

Toch is dit de enige keus.

Dit evangelie van Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Geen tussenweg, geen drempel verlagen, gaan aanpassen van de boodschap.

(klik) *Gods radicale uitnodiging: Jezus Christus is alles waard.*

Wat had jij gedaan? U?

De Heer Jezus met zijn 12 leerlingen kwam bij je: zijn boodschap, zijn radicaliteit, zijn heftige uitspraken.

Was je toetreden?

⁹ Matteüs 28:19

¹⁰ Handelingen 1:8

Had je Gods liefde herkend in deze Man die alles vraagt?
Als je er bij was geweest toen, was je toegetreden tot die kring van leerlingen?
Bij de Bergrede al?
Bij Jezus' komt in de synagoge?
Later, als je één van de leerlingen trof?
Waren ze welkom geweest in je huis?

Ik vroeg bij de Bijbellezing: wat valt je het meest op in dit hoofdstuk?
De troostvolle woorden?
Genezingen, vrede die over een huis komt, woorden die je gegeven worden, je haren die geteld zijn, het loon we zullen ontvangen¹¹?
Of vallen je de waarschuwingen en de pijn op?
Oordeel, geselen, uitleveren, gehaat worden, wig tussen ouders en kinderen, je leven verliezen¹².
Het zijn twee kanten van één zaak: de Heer Jezus is alles waard: Hij geeft alles; Hij vraagt alles.

Jezus meer waard dan je familie, je kinderen, je geliefde.
Vraagt Jezus dat?
Jezus meer waard dan wat ook.
Zeg je Hem dat na?
Gaat Hij voor alles? Wil ik dat?
Ik kan me voorstellen, dat je wel even tegen de kosten aan kijkt.

5

Gods koninkrijk, explosief materiaal.
Dat is wel duidelijk.
Wie met Mij in zee gaat, zegt Jezus, moet niet overal op applaus rekenen.
Het evangelie en de gevolgen voor je leven, leg dat eens uit aan Jeroen Pauw of Eva Jinek.
Dat gaat niet lukken, die gaan je raar aankijken, die gaan je verkeerd begrijpen.
Kun je daar tegen?
Gods koninkrijk, zijn stijl, zijn soms scherpe woorden kan je niet altijd uit kan leggen, niet altijd geloofwaardig maken voor je kinderen.
Doe je dan nog mee?
Proef wat de Heer Jezus zegt: omwille van Mij gehaat worden...¹³ Als ze Mij al Beëlzebul genoemd hebben – een duivel -, waarvoor zullen ze jullie dan uitmaken¹⁴?
Keuzes voor de Heer, zeker op het gebied van leven, geluk, relaties – of je dat nu wat onhandig uitlegt of genuanceerd – reken er niet op, dat het begrepen wordt.
Wie durft te zeggen, dat leven met Christus niet om jou geluk draait, krijgt zomaar een draai om zijn oren.

¹¹ Matteüs 10: 8,13,19,30,40-42.

¹² Matteüs 10: 15,17,21,35,39.

¹³ Matteüs 10:22

¹⁴ Matteüs 10:25

Jezus is alles waard.
Gods koninkrijk binnengaan is: je leven verliezen, je kruis op je nemen.
Niet je kruis accepteren, lastige dingen, onvermijdelijk, met God geduldig dragen.
Maar óp je nemen; je kunt het laten liggen, er ook omheen lopen.
Maar je doet dat niet, je pakt het op, vrijwillig.

Dit past zo niet bij ons leven.
Iedere tijdschrift over leven, iedere site over geluk, iedere adviseur over geld of werk, alles wat langskomt op je scherm zegt het tegendeel: ga voor je eigen plan, je eigen gemak, je eigen leven, je eigen geluk.
Maak je leven, het is jouw leven.
Ga voor het beste, haal alles uit je leven, kies voor jezelf, pak je kans.

Nee zegt Jezus, niet: pak je kans, maar pak je kruis.
Een streep door jouw plannen.
Zet een streep door jou geluk, jou comfort, jou relaties.
Mij volgen, een leven met Mij, dat kost wat.

Kan het niet wat minder? Is er geen korting?
Is dat niet alleen voor bijzondere mensen, die in buitenland iets goeds gaan doen of zo?
Nee, God is eerlijk, Hij laat het weten, graag of niet: serieuze kosten.
Als je denkt, dat de Heer Jezus volgen je leven makkelijk maakt... Als je denkt, dat jij je eigen leven leidt en God je daarbij helpt, dan heb je er niet veel van begrepen.
Binnengaan in een andere wereld: andere waarden, ander normen.

Ik ben alles waard, zegt Jezus.
Van Hem is dat geen goedkoop woord.
Hij is geen leider die zelf in weelde leeft en offers aan zijn volgelingen vraagt.
Nee... zelf leefde Hij zo, was Hij zo.
God koninkrijk heeft Hem alles gekost.
Wij waren Hem alles waard, alles wat Hij hier noemt, onderging Hij zelf: overgeleverd, gemarteld, verlaten, leven verliezen.

(klik) *Het was Hem alles waard, die Heer Jezus doortrekt ons leven.*
Waarom zou je dat doen? Wie kiest daarvoor?
Een wig in je familie, meewarig bekeken worden, bekritiseerd, uitgelachen, of erger.
Is dit het wel waard, geluk loslaten?

Ik hoorde van christenen in Japan¹⁵.
Jongeren, studie, eerste, tweede baan.
Veel van die generatie worden christen.
Dat is geen veilige keuze daar.

¹⁵ Via een preek van Niels de Jong

Horen je vrienden dat je christen bent, velen spreken niet meer met je af.
Hooft je baas, dat je christen bent, promotie zit er niet meer in.
Of je verliest je baan zelfs.
Ook je familie, je eigen ouders worden boos.
Verschillende breken met hun christen geworden kind.

En toch groeit daar in Japan het aantal christenen.
Toch kiezen veel jongeren daar voor de kerk.
Waarom is het ze dat waard?
Wat ze zeggen: bij de Heer Jezus vinden we rust.
Bij Hem vinden we liefde.
Ze zijn moe van de prestatiedruk, op het werk, thuis, bij vrienden, bij hun ouders, overal.
Moe van de kilte, de zakelijkheid.
Bij de Heer Jezus ervaren ze warmte, opbloei, liefde, leven, uitzicht, hoop, eeuwige toekomst.
En de kosten?
Dat weegt er tegenop.
Jezus is alles waard, Hij doortrekt mijn hele leven.

Als je een weegschaal zou maken.
Aan de ene kant zet je: mijn idealen, mijn dromen, mijn plannen, mijn geluk, mijn relaties, mijn plezier, mijn gemak, mijn veiligheid.
En dit alles zonder Jezus.
En aan de andere kant niets van dat alles, niets, maar met Jezus.
Dan slaat de weegschaal overtuigend ver door naar deze kant: de kant waar de Heer Jezus is.
Dit is meer waard, dit is mooier, beter, meer bevrediging, meer liefde, meer geluk.
Wie het ziet, begrijpt, zegt: heel graag.

Jezus zei dit.
Alle apostelen hebben dit uitgedragen, hebben zo geleefd.
En je zag het, je ziet het.
Met de Heer Jezus, je eigen leven verliezen, alle kosten accepteren, het is alles waard.
Hij doortrekt alles.
Alles wordt anders.
De 12 leerling, ze brachten geluk en blijdschap.
Ze brachten een nieuwe wereld: mensen werden genezen, doden opgewekt, demonen verdreven.
Een spoor van geluk en opbloei volgde hen.

En zo blijft het.
Overal waar het evangelie komt, wordt het leven mooier.
Verhoudingen worden beter, liefde krijgt een kans.
In de kerk hoor je niet alleen Gods boodschap, je ontmoet er een meelevende mensen, vrienden, hulp.

Een zending komt nooit alleen naar een land.
Dan komen er scholen, ziekenhuishuizen, landbouwhulp.
Een kerk staat niet op zichzelf, heeft een diaconie, doet iets in de wijk,
organiseert hulp.
De leerlingen, ze brengen niet alleen een boodschap, ze brengen vrede voor een
huis, vrede voor een stad of dorp.
Daar waar de Heer Jezus komt, daar waar mensen Hem volgen, daar wordt het
leven mooi.
Daar zie je iets van Gods koninkrijk: vriendelijkheid, geduld, herstel van
verhoudingen.
En dat is nog maar het begin.
We staan op in een nieuw leven.
Jezus Christus doortrekt ons leven.

(klik) *'Graag of niet'*
is Gods uitnodiging.
Christus is alles waard,
Hij doortrekt ons leven.
Verder geen zorgen.

Geen zorgen, laat je niet afleiden.
Vorige week had ik het voorbeeld van een soldaat.
Die doet zijn werk, zijn taak, zijn opdracht.
Verder niet.
De generaal zorgt voor het overzicht, voor voedsel, onderdak, voorraad, tactiek,
resultaat.
Maak je als soldaat geen zorgen over het geheel.
Kijk alleen naar wat jouw opdracht is.
Dat zegt Jezus hier ook.
Als een stad je vrede niet wilt ontvangen, laat de vrede bij je terugkeren.
Afwijzing, tegenwerking, word daar zelf niet anders van; dat is Gods zaak.
Laat de vrede die je uitdeelt bij jezelf blijven.
Blijf zelf goed doen.

De Heer zegt er bij: schud het stof van je voeten.
Dat klinkt in onze oren als stampvoeten of boos weglopen.
En inderdaad, voor de mensen van toen zat daar ook iets dreigends in.
Graag of niet, wil je niet, dan ga ik verder en kom niet meer terug.
De 12 leerlingen gingen op weg met een boodschap van urgentie.
Niet meer twijfelen, niet meer afwachten, maar erken de gekomen Messias.
Val de Heer Jezus aan zijn voeten, treed binnen in het koninkrijk.
Straks heb je spijt.

Er zit iets moois in die uitdrukking 'stof van je voeten schudden'.
Het betekent voor de leerlingen: het is niet meer jullie verantwoordelijkheid; het
is graag of niet.
En 'niet' - hoe erg ook -, accepteer het en ga verder.
Houd je niet bezig met het resultaat of de reactie op Gods boodschap.

Leef zelf in alles met God, laat je niet leiden door de reacties.
Open je mond, ook als je niet zo goed durft en laat het verder aan God over.
Richt jij je op standhouden, zelf in contact met de Heer leven, verder hoef je ook niets.

Zo is dat gegaan.
De leerlingen trokken rond, werden ontvangen, bleven een tijd ergens.
Ze vonden geloof, vierden hun band aan de Heer en elkaar.
Vaak vonden ze geen geloof en trokken verder: graag of niet.
De vrede van Gods koninkrijk, die raakten ze niet kwijt.

De leerlingen trokken verder, schudden het stof van hun voeten.
Maar God niet!
Hij gaat over het resultaat, Hij heeft het overzicht, een groter plan.
Na deze uitzending van de 12, zond Jezus later 72 leerlingen uit.
Dezelfde boodschap, dezelfde oproep: Jezus is alles waard, laat je verlossen!
Na Jezus' dood en opstanding, opnieuw de opdracht alles te vertellen over Jezus' leven, Zijn werk, Zijn opstanding.
Matteüs heeft het allemaal opgeschreven.
Dit evangelie geschreven, speciaal voor de Joden, met bijbelcitaten en bewijsteksten en alles.
Zie toch wie Jezus is, laat je leiden door zijn nieuwe leiders.
Veel mensen – misschien ook wil die hier nog nee zeggen - zijn na Pinksteren toch toetreden.

Onze God gaat over het resultaat.
Onze kerken krimpen.
Geloof in Nederland, West-Europa neemt af.
Velen willen het evangelie niet ontvangen, willen niet toetreden.
Veel gezinnen en families kennen dat verdriet van dichtbij of maken zich zorgen om kinderen.
Het is zo dichtbij, maar ze zien het niet, geloven het niet, willen het niet.
Wat doe je dan?
De boodschap aanpassen, de scherpe kantjes verzachten, zelf ook wat kritisch worden op Jezus' woorden?
Wat doe je als je omgeving afstand neemt?
Selectief de bijbel gebruiken, jezelf aanpassen?
De vrede die je bracht en vertelde, zelf loslaten?
Of juist altijd praten, altijd aandringen, altijd ter sprake brengen, vijandig haast, agressief?

Laat de vrede bij je terugkeren en ga verder.
Laat het los.
Graag of niet.
Ga niet leuren met het evangelie, daar is het te groot voor.
Als je zelf met pijn in het hart het stof van je voeten schudt, afstand neemt, dan zijn er anderen.
Gods plan is groter, Gods leger is groter, Gods zending zijn meer.

Laat het los, ga verder, leef zelf met God, deel zijn boodschap met ieder die het wil horen.

Maak je geen zorgen over het resultaat, dat is aan God.

Wij leven met de Heer, bidden voor zijn koninkrijk.

En altijd weer blijkt Gods koninkrijk te groeien.

Soms hier, soms daar, onverwacht ook hier misschien.

Blijf bidden, leef zelf met Gods vrede, straal het uit.

Hij is alles waard, Hij doortrekt je leven.

Leef met God, verder geen zorgen.

Dat is aan Hem en veilig bij Hem.

Amen.

Ds. Jaap Boerma
Rotterdam-Noord/Oost
20 januari 2019

Beamer:

Matteüs 10:13

10

laat vrede 1
over het huis komen 2
als dat het waard is 3
maar zo niet 4
laat de vrede terugkeren 5

4 *'Graag of niet'*
1 *is Gods uitnodiging.*
3 *Christus is alles waard,*
2 *Hij doortrekt ons leven.*
5 *Verder geen zorgen.*