

Votum en zegen	
Zingen	Ps 89:1(t),5(t),8
Gebed	
Lezen	Matteüs 5:1-20
Zingen	Lb 314 (=LvK 328):1,2,3 (bijbelklas 1,2)
Tekst	Matteüs 5:17-20
Zingen	Ps 119:21
Wet	
Zingen	Ps 119:34,37
Gebed	
Collecte	
Zingen	Lb 675 (=LvK 477):1,2
Zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

Martijn en Thomas werken bij hetzelfde bedrijf.

Ze zitten op verschillende afdelingen.

Bij het koffieapparaat raken ze met elkaar in gesprek.

Martijn zegt iets over de formulieren die hij in moet vullen.

Het kost hem veel tijd.

Dat herkent Thomas.

Hij wordt gek van de procedures en regels.

'Alles in het bedrijf draait om veiligheid.

Je wordt er niet goed van.

Vorige week nog.

Bij een inspectie bleek er een schroefje weg.

Heel de installatie werd stilgelegd; dat heeft zeker 10.000 euro gekost.

En wat bleek: niets aan de hand natuurlijk.

Maar ja, procedures hè'?

Martijn is verantwoordelijk voor contact met de overheid.

'Het gaat nog wel erger worden', zegt hij, 'er is een nieuwe wet aangenomen.

Straks moeten 3 mensen inspectie doen.

Er komt vanaf 1 mei nog iemand van buiten er bij.

Dat wordt helemaal een drama.

Wij hadden laatst een scheurtje in een betonwand gezien.

Je weet wel, dat apparaat voor de koeling voor als er eens mis gaat.

De afgelopen 30 jaar hebben we die noodkoeling nog nooit nodig gehad.

Vanwege dat scheurtje wilden ze het proces weer afbreken.

Dat hebben mijn collega en ik maar even door de vingers gezien'.

'Mijn vrouw had het er ook al over', zegt Thomas, 'die werkt in de zorg.

Ze is meer bezig met opschrijven wat ze doet dan dat ze bij de mensen is.

Alles moet achteraf terug te lezen zijn voor als er iets mis zou gaan.

En juist door te weinig zorg gaat het mis'.

'Ja, ik hoor van de politie ook, dat ze meer achter de computer zitten dan op straat lopen', zegt Martijn.

'Dat kan ik jou wel vertellen nu: er was laatst hier iets mis gegaan.
100.000 liter water vervuild.
Dat moet je dan op laten halen, per tankwagen.
Dat hebben we dus maar even niet gedaan.
We hebben zo nu en dan een kraantje open gezet.
Het verdunt snel, zeker als op zee komt; jammer voor die paar vissen.
Ik ben wel een beetje klaar met die neurotische aandacht voor veiligheid'.

Regels, procedures, richtlijnen, wetgeving, controle... ik hoor er veel mensen over.

Misschien kunt u zich Martijn en Thomas wel voorstellen.
Zijn protocollen soms niet wat doorgesloten?
Totdat je weet, dat Martijn en Thomas in een kerncentrale werken.
Ik ben wel machtig blij met zorgvuldigheid daar.
Liever één keer te vaak stilgelegd, dan één keer te weinig.
Ik mag toch hopen, dat twee werknemers niet zomaar radioactief water kunnen lozen.
Wees blij met zorgvuldigheid.
Als iets veel waard is of kwetsbaar, is goede bescherming nodig.

Net zo blij ben ik met strenge procedures en voorschriften als een arts mijn ogen gaat laseren.
En ik ben ook zeer blij met de protocollen van hygiëne in een ziekenhuis voordat ik geopereerd wordt.

Regels, voorschriften en wetten, ze beschermen ons.

Wees blij met zorgvuldigheid.
Dat zit achter de uitspraak van de Heer Jezus.
De wet blijft van kracht.
Ik schaf de wet niet af, zelfs geen titel of jota verdwijnt.
Leer zelf en elkaar zelfs de kleinste geboden; doe meer dan andere je best rechtvaardig te zijn.
Positief over wetten en regels.

Deze woorden lijken minder warm dan het begin van Jezus' woorden.
Gelukkig ben je als je bescheiden bent, arm bent, nederig, zuiver van hart.
Geweldige beloften liggen voor je klaar.
En het gedeelte er na: jullie zijn het licht in de wereld en het zout, de smaakmakers van de aarde.
Dat is een heel andere toon dan hier.

Tenminste, zo proef ik dat in eerste instantie: denk maar niet, dat ik de wetten ga afschaffen.

En pas maar op, je staat zo maar buiten het koninkrijk.
Een tekst die je op kan zwepen of je bang kan maken.
Waar is de toon van vorige week toen we avondmaal vierden¹?
'Jij bent mijn geliefde dochter, u bent mijn geliefde zoon.
Ik kijk met plezier naar je'.

¹ Preek over Marcus 1:9-13 HA morgendienst.

Ik heb wat mensen gevraagd wat hun reactie is op deze woorden van de Heer Jezus.
Ik proef wat verlegenheid: wat betekenen deze woorden voor nu?
Wees niet als Farizeeën en schriftgeleerden; pas op voor starre regels en eigen wetten.
Maar gaat het hier om huichelaars? Nee.
En het gaat ook niet over eigen wetten en regels.
Nee, het gaat over Gods goede regels.
Jezus diept ze flink uit in de rest van dit hoofdstuk.
Geen titel of jota verdwijnt.
Dat zijn de kleinste letters in Hebreeuws en Grieks.
Wij zouden zeggen: de puntjes op de i.

Ik ga het proberen uit te leggen.
Eén ding alvast: Jezus praat positief over wetten en geboden.
De kinderen beneden in de bijbelklas krijgen daar een mooi voorbeeld van.
Jona is niet gehoorzaam, vlucht weg van God.
Het gevolg is, dat de mensen in Ninevé niet Gods liefde horen.
Gelukkig zegt God: Jona, terug, doe wat ik zeg.
Wees blij met zorgvuldigheid.
Wees blij, dat God zijn wil doordrijft.
Anders loopt er zoveel fout.

(klik) *Wees blij met zorgvuldigheid.*
God wil terug naar het paradijs.
De Heer Jezus zegt, dat hij wet en profeten niet komt afschaffen.
Twee keer staat het er.
Wet en profeten, de bijbel van die tijd.
Ik schaf er niets van af.
Alles blijft waardevol.

Goed om even bij stil te staan.
Heel de bijbel is waardevol.
Dat zegt Jezus hier.
Later zeggen de apostelen hetzelfde².
Lees de hele bijbel.
Het kan je gemakkelijk gebeuren, dat je maar een klein deel leest.
Brieven of de evangeliën, die zijn sneller te begrijpen.
Maar lees je ook de andere delen?
Ga eens na: hoe lang is het geleden dat je de profeten las?
Jeremia? Obadja?
Een boek met wetten en offers?

Niet ieder bijbelboek heeft een heel directe boodschap voor nu.
Maar blijf wel heel de bijbel lezen; de bijbel komt tot zijn recht als je het geheel kent.
Ook de lastige stukken horen er bij.
En de minder aansprekende stukken.

² 2 Petrus 1:19; 2 Timoteüs 3:16

Want dat is een tweede gevaar, dat je – in de praktijk – alleen dat gelooft wat je aanspreekt.
Dat zal zelden bewust zijn.
Maar wel een gevaar: je geloof bestaat uit die dingen die je aanspreken uit de bijbel.
De rest, het drijft buiten beeld.

Bijbellezen, Jezus volgen, dat is álles volgen.
De gelukwensen, begin van het hoofdstuk.
De mooie woorden over zout en licht.
En dan ook deze oproep.
Dan is soms zoeken naar wat Jezus bedoelt; hoe passen uitspraken van Hem bij elkaar?
Alles is genade, waarom dat toch soms zo scherp?
Jezus preekt genade, tegelijk: de wet schaft Hij niet af.

Zo ging de Heer Jezus ook met mensen om.
Tollenaars en prostituees kwamen naar Jezus.
Hij wees hen niet af.
En ze kwamen graag bij Hem; Hij was mild en vriendelijk.
Genade deelt Hij uit.
En dan gebeurt er wat.
Jezus zet dan aan tot verandering van leven.
Bekeer je, verander je leven.
Genade en wet gaan bij Hem samen.

Dat is Gods trouw.
God verandert niet.
De God van het Oude Testament is dezelfde als Jezus.
De God van het begin is dezelfde als de God die naar het eind werkt.
En daar gaat hier ook om.
God wil terug naar het paradijs.
De gelukwensen, die voelen al zo aan, koninkrijk zien, aarde beërven, getroost worden.
En dit is een belangrijk onderdeel: de goede geboden, de mooie wet, de zuiverheid, de zorgvuldigheid.
Dat wil de Heer bereiken.
Zoals Hij begonnen is, zo moet het weer worden.
Alles wat God beschreven heeft, het zal gebeuren.

Terug naar het paradijs, waar engelen ons dienen en we te midden van leeuwen en kaaimannen leven³, de gemakkelijke omgang met God en met elkaar.
Daar wil God naar terug; dat is een leven van zuiverheid, het niveau van God, zoals het was.
Daar moeten we naar terug, niets wil de Heer van dat niveau, geen titel of jota, loslaten.

³ Kindermoment preek 31 januari 2016 morgendienst

Hoe gaat we dat bereiken?
[beneden, flapover⁴].

- [horizontale streep boven]: [God, volmaakt], mooi, heilig. [100%]
- [horizontale streep beneden]: [0%] waardeloos, liefdeloos, [slecht, gewetenloos].
- [verticaal]: waar zit u? Waar zit jij? hulpmiddel: mensen die je bewondert om geloof, liefde, gedrag, dicht bij de Heer leven.
- Neem eens iemand in gedachten. Henk Binnendijk, Ds Arie.vd.Veer. De paus; zijn toewijding wat ik er van zie. Pater Frans.
- Voor mijzelf: iemand hier uit de gemeente: leeft dicht bij God. Twee professoren uit de tijd studie: respect voor vakkennis, veel meer natuurlijke manier van met God leven, ontzag voor Hem, mild voor ons.



- Waar sta ik dan? Daar onder.
- 100% wil God: hoe kom ik daar.
- Zoiets zegt Jezus: Farr en Schriftgeleerden, denk aan Gamaliel, Nicodemus, Paulus; ijver en liefde voor God: hier positief: ergens op de lijn. Jij moet er boven zitten. [vers 20]
- (**klik**) *Dat niveau haalt niemand.*
- Hoe nu?
Dit wil God: terug naar paradijs, volmaakt, mooi, goed.
- Ik ga Henk Binnendijk niet inhalen. Hij zelf komt niet boven
- [kruis tekenen]: Jezus is volmaakt, goed, enz. Komt bij ons.
- Al deze mensen trekt God tot zijn niveau: God kijkt via Jezus.
- jij geliefde zoon, dochter, ik kijk met vreugde naar je.

Het hoge niveau komt, niet door ons, maar door Christus.
Onze God laat het niet zitten, maar Hij geeft ons de Heer Jezus om ons als het ware op te halen, op te tillen tot Zijn niveau.
Lees het Oude Testament met zijn straffen, met Gods boosheid en vloek over alles wat onzuiver is.
Dat laat God niet los, Hij verlaagt het niveau niet.
Hij geeft de Heer Jezus, Hij ondergaat alle straffen en ellende.
Zo trekt Hij ons naar Zich toe.
De wet blijft van kracht, totdat alles gebeurd is.

(**klik**) *Wees blij met zorgvuldigheid.
God wil terug naar het paradijs.
Dat niveau haalt niemand zonder Christus.*

⁴ Voorbeeld van Bill Hybels op GLS 2015.

Christus voedt het verlangen daarnaar.

Daarmee heb ik 'vervullen' uitgelegd.
Christus kwam om de wet en de profeten te vervullen.
Dat is: de echte betekenis laten zien en uitvoeren.
Het gaat God niet alleen om een regel of gedrag.
Het gaat Hem om die volmaaktheid, die zuiverheid, zorgvuldigheid, schoonheid, liefde.
Daar geeft de Heer Jezus in het stuk hierna een aantal voorbeelden van.
Het gaat niet om 'pleeg geen moord', maar zelfs om vriendelijke en liefdevolle woorden.
Het gaat niet om zonder botsen met elkaar omgaan, maar om het beste voor elkaar zoeken.
Jezus liet de betekenis van de wetten zien.
En... Hij deed dat zelf.
Hij leefde 100% volmaakt, zuiver, prachtig, liefdevol.
Hij liet in zijn leven het paradijs zien.
Dat heeft God bedoeld, zo had Hij ons gemaakt.

Daar begint de Heer Jezus ook mee: Gelukkig ben je, als je zuiver bent van hart.
Mooi mens ben je, als je verlangt naar eerlijkheid, als je alles wat God geeft af kunt wachten – nederigheid.
Wat ben je dan een mooi mens.
En wat zou het mooi zijn als u zo was.
En jij.
En jij.
En U.
Jezus liet het zien.
Tollenaars en andere foute mensen in de samenleving.
Ze kwamen graag naar Hem en Hij pakte ze aan: bekeer je, geef geld terug.
Niet meer terug de fout in.
En ze deden het.
Want bij de Heer Jezus zag je hoe mooi zuiverheid is en zorgvuldigheid en liefde.

Wat mooi als ik zo was.
Mooi als u volmaakt bent en zuiver en liefdevol.
En jij, en u.
Maar vooral, wat mooi als ik dat zelf ben.
Als ik zelf steeds meer gevoel krijg voor rechtvaardigheid, voor schoonheid, voor liefde.
Mooi, als ik merk, dat ik me onderdeel weet in die grote wereld van God.
Mooi om iets uit te stralen van Hem.
Licht voor de wereld.
Mooi om anderen op smaak te mogen brengen.
En dat doe je – zegt de Heer Jezus hier – door zorgvuldig te leven.
Liefde voor de wet en de profeten.
Liefde voor hoe God de wereld maakte en bedoelde.
Wat moet dat mooi zijn, wat maakt God mij mooi.
Dat zit achter die aanwijzingen en wetten.
Je wordt er mooi van.

Wil je dat?
 Wij maken onszelf niet volmaakt.
 Meer doen dan mensen die we bewonderen, dat lukt al niet.
 Maar verlang je er naar?
 Ik leg nog iets uit.
 [beneden]

- kijk ben ik; ik sta hier, onder de mensen die ik bewonder.
- en ik ben ook zo hoogmoedig dat ik denk dat er mensen onder mij staan.
- waar het om gaat nu is verlangen: naar welke kant: mensen boven je: mooi om zo christen te zijn. Of verlangen naar Christus: Hij was een mooi mens, was ik ook maar zo.
- Of: ergens jaloers / wrokkig op mensen onder je. Ik doe mijn best, maar moet je die anderen eens zien. Dat noemt zich christen...
- Ergens handig als je niet naar de kerk hoeft; zonder God is het leven leuker; Gods regels staan mijn vrijheid in de weg.
- verlangen omhoog [tekenen] of naar beneden [tekenen].
- proef je bij jezelf wel eens beneden? Ga niet hard je gedrag veranderen. Maar voedt je verlangen! Kijk naar boven: Jezus is een mooi mens. Dit is mooi, daar is het mooi, God wil optrekken tot dat.
- Verlang naar rechtvaardigheid, liefde, schoonheid, deel uitmaken van Gods wereld.



(klik) Wees blij met zorgvuldigheid.
 God wil terug naar het paradijs.
 Dat niveau haalt niemand zonder Christus.
 Christus voedt het verlangen daarnaar.
 Laat je meenemen!

[Vers 17a] de Heer geeft zijn plan niet op.
 Alles wat God van plan was, het paradijs, samenwonen met ons, leven in vrede en harmonie.
 God schaft het niet af.
 [vers 17b] Nee, Jezus laat de diepe betekenis van Gods boodschap en Gods wetten zien.
 En Hij doet het Zelf.
 Hij doet alles, tot in de kleinste details wat de bedoeling is van Gods wet.
 En Hij neemt alle straf en vloek op zich als gevolg van de ongehoorzaamheid van Gods volk.
 Dat is vers 18 [vers 18].

Hoe belangrijk vind je Gods paradijs met de volmaakte manier van leven?
 Dit is Gods niveau, dit is wat Hij mooi vindt.

Wil je daar bij horen?

Is dit het leven wat je wenst?

Daarom die nadruk op dit je eigen maken en anderen leren; vers 19 [vers 19].

Daar zit dat verlangen in: waar wil je bij horen, waar steek je je energie in; wat straal je uit, wat leer je anderen?

En dan vers 20, het laat zien, dat wij dat niet voor elkaar krijgen.

Dat niveau, die volmaaktheid, daar komt geen mens aan [vers 20].

Dit bereik je zelf nooit.

Laat je meenemen!

Gelukkig wie nederig is, zijn onvermogen erkent.

Gelukkig wie verlangt naar deze gerechtigheid.

Gelukkig wie lijdt onder de ellende van deze aarde.

Daar begon de Heer Jezus mee.

Die zullen zijn koninkrijk zien, die zullen het land bezitten, die zullen kinderen van God genoemd worden en barmhartigheid ondervinden.

Het is achter Jezus aan, volgen.

Verlangen naar de opbloei die God geeft, verlangen daar aan mee te doen.

Verlangen dat jezelf en anderen aan te leren.

En die inzet, dat volgen, daar je best voor doen, dat levert wat op.

Iets kleins hier – hoe beperkt en gebrekkig ook – de Heer waardeert het zeer!

Hij kijkt er met plezier naar.

Laat je meenemen, achter de Heer Jezus aan.

Ik begon de preek met Martijn en Thomas.

Hoge eisen in een kerncentrale.

Omdat er veel op het spel staat.

Te kostbaar en te gevaarlijk om dat te laten lopen.

Voorbeeld van hoe blij je bent met zorgvuldigheid.

En misschien ook in een ander opzicht een goed voorbeeld.

Want als er ergens inspanning is voor veiligheid en zorgvuldigheid, dan is het rond kerncentrales.

Hier de meest perfecte procedures en protocollen.

Alle menselijke kennis en slimheid wordt daarvoor gebruikt.

Haast een volmaakte beveiliging.

En toch... Tjernoby 1986 en Fukushima 2011.

Ongekende gevolgen, nog lang niet opgeruimd.

Twee schroeiplekken op aarde, als een aanklacht tegen de mensheid.

Met al onze inspanning: wat gaat er veel fout.

Onze God houdt vast aan het paradijs.

En dan niet dat wij dat kunnen bereiken.

Maar Hij kwam naar ons.

Hij alleen gaat het bereiken.

Laat je meenemen, achter Jezus aan.

Amen.

Jaap Boerma, GKv Rotterdam – Oost

7 februari 2016