

Preek Johannes 8:12 voor 2 april 2017mo, bevestiging ambt, nr 550.

Votum en zegengroet	
zingen	Ps 27:1,5 (meeste liederen over licht)
schuldbelijdenis	GK 157:1,2,3,4 (MT)
wet	
genadeverkondiging	
Zingen	GK 121:1,2,5
gebed	
lezen	Johannes 7:40 - 8: 12
zingen	Ps 18:8
tekst	Johannes 8:12
preek	
Zingen	Opw 595 (MT)
bidden	
bevestiging	
zingen	Lb 834 (LvdK 437):1 (aanp),2,3
collecte	
zingen	Lb 415 (LvdK 456):1,2
zegen	
zingen	Lb 415 (LvdK 456):3

Gemeente van Christus, gasten,

(leeg) Stel dat we geen elektrisch licht hadden.

Ik stel me dat wel eens voor.

Je zou meer leven met het ritme van de natuur.

In de winter korte werkdagen, 's avonds eerder stoppen met werken.

Ik denk wel eens, dat we een rustiger en minder gestrest leven zouden hebben.

Maar niet meer voor te stellen.

Licht, zonlicht, kunstlicht, onmisbaar voor ons.

Vanmorgen gaat de preek over licht.

Jezus zegt dat Hij het licht voor de wereld is.

Ik wil dat proberen uit te leggen.

(klik) Jezus Christus wil ons een beter leven geven.

- a. Wat is er mis met dit leven?
- b. wat stel je je voor bij beter leven?
- c. hoe bereik je dat betere leven?

a. (klik) Wat is er mis met dit leven?

Overall zie je 'de dubbelheid' van ons leven.

Kinderen ontwikkelen; ouders zijn trots.

Je ziet in kinderen dingen van jezelf, van je vrouw, nieuwe dingen.

Ieder mens is uniek.

Prachtig wanneer je kind trots is: kijk pap, ik kan al van de stoel afspringen.

Of als zij wat ouder is: aan een onzichtbare schoolklas vertelt ze allerlei dingen, die jij haar maanden geleden verteld hebt.

licht voor de wereld

Je ziet iets van Gods schepping, ieder mens heeft talenten, ieder mens is anders, ieder mens is prachtig op weer een andere manier.

Dat is de ene kant.

Er is ook een andere kant: kinderen hoef je niet te leren liegen of pesten.

Heb je een klas vol, je ziet dat ze elkaar vaak ook dwars zitten.

Je ziet daar in de verste verte de redelijkheid niet van in.

Als je kinderen hebt, maakt je je misschien ook zorgen.

Wat komt er van mijn kind terecht?

Je wil ze het beste meegeven en daar doe je je best voor, maar wie zegt je, dat je kind geen crimineel wordt?

Slechtheid komt vanzelf in ze op: jaloezie, hebberigheid, opscheppen.

En niet alleen in je kinderen, je ziet het bij anderen, en je herkent dat bij jezelf.

Dat is de dubbelheid in de wereld: prachtige dingen, natuur, mensen, dieren, uitvindingen.

**(klik)** En aan de andere kant slechtheid, bedorven dingen, verdriet, ellende die wij als mens elkaar aandoen.

Dat zit in het woord 'duisternis' wat Jezus hier gebruikt.

De mensen toen hoorden dat erin: duisternis, slechtheid, bederf, het verkeerde.

**(klik)** Er zit nog iets anders in dat woord: onzekerheid.

In het donker kun je niet alles goed zien.

Dat bedoelt Jezus: wij weten niet goed hoe je met de aarde moet omgaan.

In Nederland zijn verschillende politieke partijen; allemaal verschillende

meningen; binnen de partijen ook weer meningsverschillen.

Hoe bestuur je een land het beste?

Hoe raak je het eens om een kabinet te vormen?

Wij hebben daar niet één duidelijke, onaanvechtbare mening over.

In de loop van de tijd veranderen onze gedachten over goed en verkeerd.

100 jaar geleden aten mensen graag vet en veel vlees; dat was goed voor je.

Onze gedachten zijn behoorlijk veranderd.

Wij letten op vet: halvarine, halfvolle melk, rauwkost en vitaminen; dat is goed.

Wat zullen onze kleinkinderen over 100 jaar daar over zeggen?

Dan zijn er weer nieuwe ideeën.

En wij kunnen ons niet voorstellen dat wij dingen nu verkeerd zien, maar dat heeft iedereen in zijn eigen tijd gedacht.

Onze kinderen zullen ongetwijfeld afvragen hoe wij in onze tijd zo blind konden zijn voor dingen die dan glashelder zijn.

'Wij lopen in duisternis', zegt Jezus: de mooie aarde is bedorven en wij zoeken naar hoe je het beste leeft.

Die twee dingen zie in de geschiedenis van de betrapte vrouw.

Laten wij dat indenken.

Die vrouw is betrapt op overspel.

Je ziet eerst al iets van oneerlijkheid, dat *zij* naar Jezus wordt gesleept.

Over de man hoor je niet.

En denk je het in: hoe komt die vrouw tot overspel?

Het staat er niet, maar je kunt van alles bedenken.  
Had zij een slechte man?  
Te weinig liefde en aandacht gekregen; daardoor op zoek naar intimiteit?  
Of is dit overspel haar opgedrongen, kon zij geen nee zeggen?  
Heeft zij er al lang weer spijt van?  
Is zij tegen haar zin in de prostitutie terecht gekomen?  
Het staat er niet, maar ik wil er dit mee zeggen:  
achter ieder overspel zit een wereld van verdriet.  
Bij overspel is meer te zeggen dan alleen dat het verkeerd is.

Denk je ook de omstanders in.  
In die tijd was er een wet: ieder die betrapt werd, moest worden gedood.  
Waarschijnlijk werd die wet niet meer uitgevoerd.  
Hoe moet je reageren op dit overspel?  
Dat stel, hen beiden, doden, zoals de wet zegt?  
Of je er niet mee bemoeien; moeten mensen zelf weten; het andere uiterste?  
Onze mening zal ergens tussen deze twee uitersten zitten.  
Moet je als kerkenraad er iets van vinden, als je er van hoort?  
Wat is nu het beste?  
Ieder tijd reageert anders.  
Weer die onzekerheid, zoeken naar wat het beste is.

De Heer Jezus zegt ook iets: 'iedereen die nooit iets verkeerd doet, moet deze vrouw maar doodgooien met stenen'.  
Wij hebben dat gelezen; niemand gooit.  
Iedereen weet: ik heb ook ergens een schuld.  
**(klik)** Dat wil Jezus naar boven halen: ieder mens heeft schuld.  
Dat is de derde betekenis van 'in duisternis lopen'.  
Je ziet drie dingen bij de geschiedenis van die vrouw.

1 Bederf (aan ieder overspel gaat relatie-ellende vooraf),  
2 onzekerheid (is overspel een goede manier om geluk te vinden?  
Hoe reageer je als de omgeving daarop?).  
3 En nu als laatste: schuld.  
Iets doen, wat voor anderen of voor jezelf slechte gevolgen heeft.  
Veel daden zijn niet meer goed te maken.  
En dat is de kern van wat er mis is op deze aarde.  
Wij zitten vast in schuld.

Een voorbeeld: Joop heeft een feestje, thuis, drinkt een paar glazen.  
Iedereen is weg, bezig met opruimen, zijn vrouw snijdt zich.  
Misschien slim om dat even te laten hechten, denk niet na, stapt in de auto om  
haar naar het ziekenhuis te rijden.  
Onderweg veroorzaakt hij een ongeluk; een meisje wordt aangereden en sterft.  
Er komt een rechtszaak en de rechter spreekt uit: 'dood door schuld'.

Kan Joop het ooit weer goed maken?  
Wat hij ook doet, hij kan het verdriet bij de ouders niet wegnemen.  
Hij deed het niet expres, hij heeft die dood niet gewild.

Logisch om toch te rijden, logisch om te hard te rijden.  
Je kunt alles verklaren, maar Joop blijf verantwoordelijk.  
Wat je ook doet, wat je ook redeneert, dat meisje wordt niet meer levend.  
En wat voor verklaringen je ook geeft, wat hij de familie aangedaan heeft, maak je niet ongedaan.

Bij Joop had zijn gedrag gevolgen.  
Maar wie doet nooit eens zoiets?  
Wie doet nooit iets dom of neemt nooit eens een risico, vanuit een impuls?  
Gelukkig loopt het meestal goed af.  
Wat Joop deed, had het u ook kunnen overkomen?  
Gelukkig heeft niet al ons verkeerde gedrag zulke gevolgen.  
Maar mijn gedrag is vaak net zo verkeerd.  
Dat zegt Jezus: wie van jullie zonder zonde is, laat die een steen werpen.  
Niemand gooit.

Dat is er mis op aarde; wij lopen tegen beperkingen aan.  
Je ziet het bederf in het leven, vaak ook door eigen schuld.  
Je tast als het ware in het donker rond.  
Hoe je je leven moet inrichten, je weet het vaak niet.  
En veel dingen die je verkeerd deed zijn niet meer goed te maken.  
Wij lopen in duisternis, je stoot tegen allerlei dingen aan.  
Het lukt ons niet om een betere wereld te maken.

b. (**klik**) Jezus Christus wil ons een beter leven geven.  
Tweede vraag: wat stel je je voor bij een beter leven?

4

---

De Heer Jezus gebruikt een beeld.  
Stel je voor: je bent in een donker bos, zonder licht.  
Of in een gangenstelsel in een grot.  
Dan komt er iemand met een zaklantaarn.  
Die wijst je de weg, je loopt achter hem aan tot je in een ruimte komt waar het helder licht is.  
Twee elementen in dat beeld dus: in een donkere omgeving volg je iemand met een lamp en je komt aan op een plaats waar alles helder verlicht is.  
(**klik**) Zonder beeld is dat dus: door Jezus nu al een klein beetje duidelijkheid, straks alles duidelijk.

Stelt je weer even voor; de situatie van Jezus met deze vrouw.  
Alle mensen zijn weggelopen na Jezus' oproep om haar te stenigen.  
Dan zegt Jezus: ook Ik veroordeel u niet.  
Dat is opvallender dan het lijkt.  
Want al die mensen die wegliepen zeiden daarmee: ook ik heb schuld.  
Ook ik doe dingen verkeerd.  
Jezus niet; de Heer Jezus heeft nooit iets verkeerd gedaan.  
Hij is de enig die inderdaad stenen mag gooien.  
Maar Hij zegt: ook Ik veroordeel u niet.

En dat is nu wat Jezus biedt.

licht voor de wereld

Dit is wat iedere ouderling namens Hem mag uitdelen.  
Dit is wat iedere diaken mag helpen vormgeven.  
De Heer Jezus veroordeelt schuldige mensen niet, Hij straft niet, Hij zegt:  
Jij doet dingen verkeerd, jouw daden hebben soms vreselijke gevolgen.  
Ik neem dat van je weg.  
Ik zorg ervoor dat de slachtoffers van jouw daden daar geen last meer van hebben; Ik zorg ervoor dat jij geen wroeging meer hoeft te hebben.  
Dat kwam Jezus doen op aarde, dat mag je uitdelen en vormgeven in de kerk.  
Alle straf die wij verdienen door onze fouten, kreeg de Heer Jezus.  
Dat gebeurde toen Hij aan het kruis hing.

**(klik)** Dat is vergeving.

Jezus neemt van onze verkeerde daden de gevolgen weg.  
Wij zullen ze kunnen vergeten.  
Geen schuld meer.  
Denk aan Joop.  
Hij is van die schuld af; hij is van de gevolgen af.  
En belangrijker: de ouders van meisje zullen geen verdriet meer hebben, ook omdat Jezus haar weer levend maakt straks.  
Het komt echt weer goed, helemaal.  
Dat bedoelen wij met vergeving, dat staat ons te wachten in dat betere leven.  
Wij zijn alle schuld kwijt.

Denk aan jezelf; in grote en kleine dingen laden wij schuld op ons.  
Domme dingen die je gedaan hebt.  
Verkeerde keuzes, dingen waar je spijt van hebt, die verkeerd gelopen zijn.  
Dat is dan weg.  
Ook de schuld van dingen die je verkeerd deed, maar geen gevolgen hadden.  
Dat zegt Jezus tegen deze vrouw: Ik veroordeel je niet.  
Dat bedoelt Hij met: licht dat leven geeft; je leeft weer zonder schaduwzijde.

De Heer Jezus zegt nog iets anders tegen deze vrouw.  
Eerst: Ik veroordeel je niet; daarna: Zondig nu niet meer.  
Stel je die vrouw weer even voor.  
Een slecht huwelijk, of verleid tot overspel, op zoek naar geborgenheid.  
Iedereen zal haar geluk gunnen, en zeker de Heer Jezus.  
Maar dan zegt Hij: zondig niet meer.  
Stop met overspel, dat is de weg niet, zo maak je nog meer kapot, bij anderen, bij jezelf.  
Het is verkeerd, zo wordt je niet gelukkig.  
En de Heer Jezus kan dat zeggen, want Hij geeft een betere oplossing.  
Hij is het licht.  
Hij zegt: neem afscheid van dat duistere leven.  
Want Ik geef je een leven zonder slechte man, een leven zonder verdriet en ellende, maar een leven met echte liefde, trouw en goede relaties.  
Doe dan in dat leven wat Ik je aanwijs.

De Heer Jezus belooft ons veel.  
Hij belooft een wereld zonder ongelukken, zonder zonde.

Denk u het in; alleen al: een wereld zonder stelen; een wereld zonder controles (iedereen is eerlijk).

Een wereld zonder paspoorten, rijbewijzen, toegangsbewijzen, treinkaartjes, een wereld zonder geld.

Iedereen is eerlijk, iedereen is te vertrouwen, niemand neemt dingen ten koste van anderen.

Dat is op deze aarde onmogelijk, niet voor te stellen.

Maar stel het je voor, voed dat verlangen bij je kinderen, leef het voor.

Dat is de wereld waar je als ambtsdrager van mag vertellen en vormgeven.

Zo'n wereld, moet daar een heel ander soort mens leven.

Dat zit ook in dat woord van de Heer Jezus.

'Zondig niet meer', dat is niet alleen een opdracht, maar ook een belofte.

De Heer Jezus biedt een nieuw leven aan, een leven met kwaliteit.

De vrouw was misschien tot overspel gedwongen door de omstandigheden, en je kunt van alles zeggen over hoe begrijpelijk haar daad was.

Maar daar zit ook schuld in.

En schuld is dan niet alleen: jij bent fout, jij doet verkeerd, maar schuld is vaak ook, dat je niet anders kan.

Zij was niet sterk genoeg om Gods wil te doen, niet sterk genoeg om verleiding te weerstaan of niet sterk genoeg om uit de wereld van overspel te blijven.

Jezus zegt tegen haar: zondig niet meer.

**(klik)** Ik ga je anders maken.

Ik maak een beter mens van je, sterker dan verleiding, goed kunnen kiezen.

Dat is de boodschap die de Heer Jezus geeft.

Hij is het licht voor de wereld.

Bederf van de wereld, de duisternis, doet Hij weg, onze schuld doet Hij weg, Hij verandert ons in betere mensen.

Dat is de toekomst.

Dat is dat licht waar Hij naar op weg is.

Er is leven na schuld, en jij wordt een beter mens.

Het licht geeft leven; je krijgt de mentaliteit van de Heer Jezus.

Diezelfde goedheid, aandacht voor mensen, dezelfde wijsheid in het nemen van beslissingen, dezelfde kracht om sterker te zijn dan verleidingen.

Je proeft iets van verlangen: wie Mij volgt, loopt nooit meer in duisternis.

Eindelijk ben je van dat zoeken af.

Geen onduidelijkheid meer over hoe je je leven van jezelf en van je kinderen gelukkig moet maken.

Hoe je moet leven, welke keuzes je moet maken, de onduidelijkheid, is voorbij.

Je hebt het licht, het is duidelijk en goed.

Dat heeft God te bieden.

c. **(klik)** Jezus Christus wil ons een beter leven geven.

Wat is er mis met dit leven?

Drie dingen: 1 bederf: naast veel mooie dingen ellende en verdriet.

licht voor de wereld

2 Onduidelijkheid: hoe leef je het beste op aarde, wat is goed, wat is verkeerd?  
3 En schuld: ik kan de slechte gevolgen van mijn daden niet meer goed maken.  
Dat bedoelt Jezus met 'in duisternis lopen'.

Wat stel je je voor bij een beter leven?  
Leven in het licht, zoals de Heer Jezus dat noemt, is een wereld die nog komt.  
De Heer Jezus brengt die.  
Hij neemt de gevolgen van mijn slechte daden op Zich, en Hij maakt mij een beter mens.  
Ik leef straks in een wereld zonder verdriet, teleurstellingen, pijn en onrecht.

**(klik)** Nu nog de derde vraag: Hoe bereik je die betere wereld?  
Opvallends als je hoofdstuk 7 en 8 achter elkaar leest; proef Jezus' lijden.  
Steeds proberen mensen Jezus te arresteren, maar het lukte niet.  
Of Jezus was al weer weg, of de mensen die het moesten uitvoeren, werden onzeker, of waarom dan ook.  
Steeds merk je de haat van de Joodse leiders en de wil om Jezus te doden.

En hoe reageert de Heer Jezus?  
Hij legt steeds weer uit, dat Hij alleen maar goede bedoelingen heeft.  
Jezus wil een beter leven geven, eeuwig gelukkig.  
En Hij gaat maar door om dat aan te bieden.  
Wat een tegenstelling.  
De één wil de ander dood hebben, maar die Ander wil hen eeuwig leven geven.

**(klik)** Jezus had geen eigenbelang daarin.  
Dat is werkelijk nieuw op aarde.  
Wij zijn eraan gewend: bij ons speelt altijd eigenbelang mee.  
De Heer Jezus had dat niet.  
Of de mensen Hem nu geloofden of niet, voor Hemzelf was dat van geen belang.  
Maar voor die mensen maakte het enorm veel uit.  
Voor hen betekent het: in de duisternis blijven of in het licht leven;  
vast blijven zitten in je schuld, of eeuwig gelukkig leven.  
Wat Jezus zegt is goed voor zijn luisteraars.

**(klik)** En dan zegt Hij: volg mij.  
Dat is de boodschap van ouders, ouderlingen, diakenen, jeugdleiders: volg Hem!  
Jezus volgen: wat is dat?  
Denk aan rijden in de mist; handig als er een auto voor je rijdt.  
Ik volg zijn lichten, zo zie ik bochten aankomen.  
Ik volg, als de auto voor mij daar kan rijden, dan ik ook.  
Als de auto voor mij nergens tegenaan botst, dan ik ook niet.  
Dat zit hier in dat beeld: Jezus het licht, en wij volgen Hem.  
Achter Jezus aanlopen op weg naar zijn doel: eeuwig geluk.

Toen in Israël achter Hem aanlopen, erbij zijn als Hij onderwijs gaf.  
**(klik)** En dat zit nu nog in 'volgen': je verdiepen in het onderwijs van Jezus.  
Er bij zijn.  
Kijken wat Hij gezegd heeft, dat overdenken, toepassen in je leven.

Dat is Jezus volgen: verdiep je in wat Hij zei, wat Hij deed, waar Hij voor kwam. Dan krijg je belangstelling voor wie Hij was, en wat Hij je wil geven. Zo voed je verlangen naar Hem en zijn wereld. Verdiep je in wat Hij deed en zei, dan wil je Hem ook niet meer missen.

Jezus doet zo het licht weer aan voor ons. Hij wil dat wij inzien hoe goed het is om bij Hem te horen. Hij breng ons naar het licht, een beter leven. Laat ons zien hoe goed het is om bij Hem te horen, voor straks en voor nu.

Dat zit ook 'volgen'. Dat is: Jezus' stijl en mentaliteit overnemen. Hij helpt ons om in dit leven onze weg te zoeken. Hij geeft ons informatie over ons ontstaan, ons doel, onze bestemming. Hij geeft ons normen en waarden, die je helpen in het leven. Niet dat je dan nooit dingen verkeerd inschat en alles beter weet. Er zijn voorbeelden genoeg, waar christenen niet de juiste weg kozen en waar we later van terug moesten komen. Wij volgen ook nog wel eens dwaallichten.

**(klik)** Maar de Heer volgen, Jezus onderwijs toepassen helpt ons wel om je weg te zoeken in het leven. Er zijn veel christenen die de tijd nemen om de bijbel te doordenken en de boodschap duidelijk maken voor dingen waar wij in onze tijd mee zitten. Veel christelijke boeken of tijdschriften helpen mij om mijn weg te vinden als het gaat om opvoeden van mijn kinderen, hoe je je gedraagt onder de mensen en hoe je over bepaalde ontwikkelingen moet denken. De wereld bekijken met het licht dat Jezus gaf; dat geeft helderheid.

Dat betekent nog niet het einde van alle problemen. Jezus' eigen levensweg had een vreselijk einde. Zij leven eindigde met marteling en dood; we staan er bij stil in deze tijd. Pas daarna werd Hij levend en kwam voor Hem geluk en zichtbare macht. De Heer Jezus heeft ons gezegd, dat wij ook daarin Hem volgen: hier raak je alle ellende niet kwijt. Wij houden beperkingen, ook veel christenen hebben een moeilijk leven. Jezus altijd volgen in zijn mentaliteit blijft moeilijk. Jezus volgen is vaak tegen de stroom in.

Maar is dat niet altijd zo? Plezier aan sporten beleef je pas, als je werkelijk je best er voor doet. Plezier in een baan krijg je pas, als je je daar echt aan geeft. Een echte band met je kinderen krijg je als je geduld en tijd aan je kind geeft. Liefde voor Christus' gemeente krijg je als je in laat zetten. Het beste in het leven krijg je pas na inspanning en als je er bij betrokken bent. Zo is dat ook bij het volgen van Jezus. Bij Christus horen, hoe goed dat is, merk je ook pas als je je echt verdiept in wat Hij gezegd heeft. Van die inspanning krijg je geen spijt. Amen.