

Preek Johannes 04,29, voor 16 juli 2017mo, na ZP, 562, JWB.

Welkom en medelingen	contact maken <sup>1</sup>	Jaap
Zingen	Ps 23:1 (ivm overlijden)	
Votum en groet		
Zingen	Opw 174 bew met opw 349 (staan) Ps 36:2,3 (zitten)	MT orgel
Bidden		
ZP 2017	wat er gedaan is	Nelleke
Kinderen	2x liederen	MT
Lezen	Johannes 4:4-30; 39-42	N+M
Tekst	Johannes 4:29	
Zingen	Opw 580	MT
Preek		
Zingen	E&R 70, o, alle dorstigen... (bijbeltekst)	orgel
Wet		
Zingen kinderen	Heer, maak uw wegen bekend	MT
Bidden	(vooraf: mensen bedanken)	Jaap Ellen
Collecte		
Zingen	LvdK (1973) 476: 1,2(t),3	orgel
Zegen		
Koffie		

(balkje loopt mee)

1

Gemeente van Christus, gasten,

(**leeg**) Wat denkt u, zou de Heer Jezus nog water gekregen hebben?

Het viel me ineens op deze week.

Het gesprek begint met de vraag: mag ik een beetje water<sup>2</sup>.

Maar of de vrouw Hem uiteindelijk water geeft, het staat er niet.

Iets anders werd belangrijker.

Het zal wel goed gekomen zijn; als de vrouw terug gaat naar de stad, laat ze haar kruik staan<sup>3</sup>.

Toch opvallend; de vraag om water doet verder niet meer ter zake.

De ontmoeting met de Heer Jezus maakt alles anders.

(**klik**) Hier zal de vrouw later vaak aan gedacht hebben: *de dag dat Hij kwam*.  
Herkende u dit nummer (laten horen via telefoon)<sup>4</sup>?

Wie herkende het? ....

Titel, artiest? ... 1982... een band toen in zijn nadagen ... Zweden ....

Abba, The day before you came.

Redelijk eentonig en haast saai nummer; juist daarom zo goed: de dag voordat jij kwam.

Ik had niet door, dat mijn leven zinloos was, de dag voordat jij kwam.

<sup>1</sup> 2 gemeenten en gasten; mensen voor en achter hand en naam. En: lekkerste afgelopen maand gedronken? Ev iets over laatste onderdeel, verwijzen naar Palet.

<sup>2</sup> Johannes 4:7

<sup>3</sup> Johannes 4:28

<sup>4</sup> 'The day before you came' van Abba, 1982.

Ik vond mijn leven wel aardig in zijn vaste sleur, de dag voordat jij kwam. Daar zit iets in van verwachting en verbazing dat je zonder bent geweest. Zo'n omwenteling, zo'n overgang in je leven. Daar zijn films over gemaakt<sup>5</sup>, boeken over geschreven, de dag dat alles veranderde: jij kwam.

Daar gaat het vandaag over.  
De dag dat Jezus in het leven van deze vrouw kwam....  
Daar ga ik over vertellen.  
En – even speciaal voor de gasten – ik hoop dat u, dat uw kinderen deze week daar iets van geproefd hebben.  
Ik hoop, dat alle kinderen iets meegemaakt hebben van deze ontmoeting en dat ze zeggen: dat smaakt naar meer.  
En daar heb ik goede hoop op.  
Afgelopen jaren hebben verschillende mensen dat meegemaakt.  
Hier op het zomerproject of in het Palet of in een kerkdienst iets meegemaakt, belangstelling gekregen voor... voor wie, voor wat?  
Niet zozeer voor ons.  
Daar had ik het vorige week over.  
Toen ging de preek over het slot van deze geschiedenis.  
Wij kunnen in de kerk door wat we zeggen en vooral door wat we uitstralen belangstelling wekken.  
We kunnen vertellen over onze God.  
En dan vooral over wat onze God *ons* doet.  
Hoe blij *wij* met Hem zijn.  
(**klik str**) En daar gaat het om, dat is wat we steeds willen vertellen, aan u, aan uw kinderen, aan onze kinderen: er is Iemand, belangrijker dan wij.  
Wij willen graag dat u hem Zelf ontmoet.

Daar wil ik vandaag over vertellen, de dag dat Hij in je leven komt.  
Wie is Hij en wat is er zo bijzonder aan Hem?  
Over wie hebben wij aan uw kinderen verteld?  
Ze zullen het wel verteld hebben thuis, het thema was 'Survival'.  
Nelleke Bakker heeft er al wat over verteld.  
Er veel leuke dingen gedaan, hier bij de vertelling, 's avonds bij de poppenkast.  
Een kaart, touw, water, de wegwijzer; kinderen hebben van alles gemaakt.

Thema 'survival'.  
Mag ik eens vragen: wie is wel eens op survival geweest, bijvoorbeeld in de Ardennen? .... Of op bivak, of wezen backpacken?  
Is het leuk om daar op terug te kijken? ...  
Zeker als het al wat langer geleden is: lekker in de natuur, mooie omgeving, voldoening als je als groep aangekomen bent.

Was het ook fijn op het moment zelf? ...

---

<sup>5</sup> How I met your mother, Amerikaanse serie 2005

Regen, koud, blaren op voeten en handen, schrammen, oververmoeid, verdwaald.

Gelukkig vervagen deze herinneringen eerder dan de momenten van saamhorigheid, aankomen, opluchting dat je het gehaald hebt.

Survival, het moment zelf is vooral overleven, zeker als je niet zo sportief bent.

Is daarom survival niet een mooi beeld van ons leven?

Ik denk dat veel mensen het leven zo ervaren: overleven.

Op zijn minst perioden in je leven.

Niet alleen als je te maken hebt met ziekte of met verlies.

Ook daarnaast, leven is vaak overleven.

Voor veel mensen, misschien wel allemaal, zijn relaties vaak lastig.

Met je ouders, met je kinderen, met je partner.

Zorgen over hen, heb je genoeg tijd voor hen?

Pijn om dingen die je mist, verstoorde relaties soms.

Het leven is vaak ingewikkeld, zeker als je ook nog te maken hebt met financiële of persoonlijke problemen.

**(klik)** *Leven is regelmatig overleven.*

Dan is dit gesprek tussen Jezus en de vrouw uit Samaria mooi voor ons.

We weten niet zoveel van haar.

Weinig gelukkig in haar liefdesleven, dat is duidelijk.

Werd ze ook gemeden door haar stadsgenoten?

Op het heetst van de dag bij de put<sup>6</sup>.

Een keus om alleen te zijn, mensen te ontlopen?

Het kan, maar later heeft ze makkelijk contact heeft haar stadgenoten.

Ze kan ook gewoon van het land komen, op weg naar huis.

We weten niet zo heel veel van haar, misschien kunnen we ons daarom makkelijk inleven.

Wat het meest opvalt: ze zegt 'Hij weet alles van me'.

Twee keer staat het er.

Dat maakt deze ontmoeting tot een keerpunt voor haar.

Dit maakt de dag dat Hij kwam bijzonder.

'Hij weet alles van me', ergens vreemd toch; wil je dat?

Dat iemand 'alles van je weet'?

Afgelopen maandag was onze wasmachine stuk.

Er stroomde water uit het zeepbakje.

Maandagmiddag heb ik de wasmachine open geschroefd, kijken wat er aan de hand is.

Na een tijdje zoeken even gegoogeld wat het kon zijn.

Tegelijk ook maar even gekeken wat een nieuwe wasmachine kost.

Weer aan het werk, er bleken een paar slangen verstopt, dat verholpen en alles

---

<sup>6</sup> Het is de vraag of het midden op de dag was: 'middaguur' (vers 6) is vertaling van het 6<sup>e</sup> uur, Joodse telling. Neem je de romeinse telling, dan is het rond 6 uur 's avonds.

weer in elkaar gezet.  
Het werkt weer.

Kijk is 's avond op mijn telefoon, krijg ik reclames voor wasmachines.  
Google weet alles, vind ik dit leuk?  
Ik voel me ergens bespioneerd.  
Zo gaat het ook op YouTube en Facebook.  
Ik kijk ergens een keer naar, ik klik op iets; ik word nog weken achtervolgt met suggesties en reclames.  
Google weet alles.  
Ongemakkelijk, bedrijven, instanties, de overheid die alles wil weten, daar zijn we huiverig voor; liever niet.

Deze vrouw is enthousiast: 'Kom mee, er is Iemand die alles van mij weet'!  
(**klik str**) Hoe komt ze zover?  
Laten we eens kijken naar dat gesprek.  
Het begint over heel gewone dingen, over water en over dorst.  
Het gesprek wordt steeds serieuzer.  
De Heer Jezus praatte niet alleen over water.  
De vrouw begreep dat.  
Een mooi gesprek, omdat ze blijven praten over water; er zit een laag onder.  
Steeds meer begrijpt de vrouw: Jezus praat niet over gewoon water en over dorst hebben.  
Jezus praat over verlangen en vervullen van verlangen.

4

---

De Heer Jezus zegt: een mens krijgt steeds weer dorst.  
Hij bedoelt: een mens krijgt steeds weer wensen en verlangens.  
Als je wensen vervuld zijn, dan heb je na een tijdje weer nieuwe wensen.  
De vrouw begrijpt steeds meer wat Jezus bedoelt.  
Dat herkennen wij toch ook?  
Je ziet in een winkel iets moois en je wilt het graag hebben, je verlangt ernaar.  
Je denkt er vaak aan: als ik dat heb, dan ben ik gelukkig.  
Je koopt het, je bent blij, gelukkig, maar na een tijdje is er een nieuwe wens.  
Een paar weken geleden wilde iedereen een spinner.  
Is dat nog zo?  
Je wilt na een tijd iets anders, je hebt weer "dorst", je bent weer ontevreden.  
Zo gaat dat.

Jezus zegt: Ik heb iets, als je dat krijgt, heb je nooit meer dorst.  
Dan ben je nooit meer ontevreden, dan is je verlangen echt vervuld.  
Dan ben je altijd gelukkig en tevreden.  
De vrouw antwoordt voorzichtig: water, levend water, water wat er voor zorgt dat ik nooit meer dorst krijg, bestaat dat?  
Geef dan maar.  
Ze praat nog steeds over water, maar ze voelt wel: deze Man bedoelt iets anders, wat precies?  
Bedoelt Hij verlangen naar geborgenheid en liefde?  
Heeft Hij het over 'dorst' naar intimiteit, verlangen naar seksualiteit?

Ze krijgt belangstelling.

Want is dat haar leven?

Steeds wil ze een man, steeds weer: met hem word ik gelukkig.

Ze heeft dorst, ze drinkt, (=begint een relatie met hem), na een tijdje niet gelukkig meer.

Die man maakt haar niet gelukkig en de relatie gaat stuk.

Dan verlangt ze weer armen om haar heen, geborgenheid, warmte, aandacht.

Niemand die haar dat echt, blijvend kan geven.

Praat deze vreemde Man daar over?

Je voelt het de vrouw denken.

**(klik)** Ja, daar praat Jezus over, *over verlangen*.

Maar zij durft nog niet te zeggen, dat zij het begrijpt.

Zij vraagt: geef mij dat water, alsof Hij gewoon water bedoelt.

Alsof ze de Heer Jezus nog niet begrijpt.

Dan zegt de Heer Jezus rechtstreeks wat Hij bedoelt.

Hij laat het beeld van dorst en water vallen.

Haal je man, zegt Hij.

Ze geeft antwoord, een verdrietig antwoord.

Een mengeling van afweer en waarheid: ze zegt: ik heb geen man.

Het klinkt als: 'ik ben alleen en heb nooit een man gehad'.

Er zit ook verdriet in dat antwoord: 'zo is mijn leven, relaties mislukken.

Ik heb een puinhoop van mijn leven gemaakt of: mijn leven heeft een puinhoop van mij gemaakt.

Daar gaat Jezus op in.

Hij zegt: het klopt wat je zegt.

Je hebt 5 mannen gehad en de 6<sup>e</sup> is niet officieel je man.

De Heer Jezus wijst het aan: wat triest, wat verdrietig.

Je zoekt naar geluk en liefde, maar je vindt het niet.

Je zoekt en verwacht geborgenheid en bescherming en je krijgt het niet.

En steeds weer krijg je dorst naar geluk, en nooit is die dorst over.

Jezus raakt haar met dit gesprek.

Een moeilijk onderwerp: verlangen naar geluk, mislukte relaties.

Jezus kent haar, haar probleem, haar pijn.

Hij veroordeelt haar gedrag niet.

Hij laat haar vooral zien, dat ze niet gelukkig is.

Daar zal ook iets van eigen schuld zitten.

Natuurlijk: is het verkeerd dat de vrouw zoveel mannen heeft gehad<sup>7</sup>, maar de Heer Jezus laat vooral zien, dat dat triest is voor haar zelf.

**(klik str)** Het gesprek wordt pijnlijk.

De vrouw verandert van onderwerp, over bidden en waar je dat moet doen.

---

<sup>7</sup> er zit een kritische toon in 'die u nu hebt is uw man niet', vers 18

Herkenbaar misschien; als Jezus te dichtbij komt, haar eigen leven en eigen fouten aanraakt, naar een veilig onderwerp: verschil van mening onder gelovigen.  
Een uitvlucht.

De Heer Jezus geeft ruimte; Hij laat die 6 mannen rusten.  
Maar dit stuk van het gesprek is voor de vrouw wel het belangrijkste.  
Dit vertelt ze als samenvatting aan de mensen in haar stad: 'er is Iemand die alles van mij weet.  
Dit maakt dat ze zegt: ik weet zeker dat Hij de Messias is'!

Daar zit van alles in.  
In ieder geval dit in: alles weten, ook mijn fouten, ook de dingen waar ik niet trots op ben, waar ik me voor schaam.  
Alles weten en bij Hem is dat veilig.  
Dat is bijzonder; Jezus is mild.

Misschien zit er ook wel in: Hij is Iemand die hier over durft te praten.  
Hij durft je fouten en je verdriet aan te snijden.  
Hij is Iemand, die daar niet met een boog omheen loopt.  
Hij komt ook niet met goedkope adviezen en nietszeggende troost.  
Hij weet alles van me; Hij ziet me echt; Hij kent me en is betrokken.

Jezus roept verlangen wakker.  
Verlangen naar een beter leven.  
Verlangen als je leven overleven geworden is.  
Verlangen als je een puinhoop van je leven gemaakt hebt.  
Verlangen ook, als je schaamt over jezelf of als je je leven over zou willen doen.

En Hij, de Man die deze vrouw uit Sichar ontmoette, kan het geven.  
Dat is het beeld van levend water.  
Aan het begin van de dienst vroeg ik: wat is het lekkerste dat u afgelopen maand gedronken hebt?  
En zo is dat bij ons, vaak zijn die dingen niet al te goed voor ons.  
(**klik str**) Je moet niet teveel hebben van bier, whisky en wijn.  
Je kunt er ook zomaar verslaafd aan raken.  
En zelfs fruitsappen en smoothies, ook daar kun je teveel van krijgen.

Wij hebben redding nodig.  
Aan alle dingen zitten nadelen; alles in ons leven gaat stuk.  
Uiteindelijk sterven we allemaal.  
Er is veel fout op aarde.  
En het zit in ons.  
Deze Man, Jezus durft het aan te wijzen, omdat Hij er iets aan deed.  
Sommige mensen zouden hun leven over willen doen.  
Dat kan niet.  
Hoogstens kun je proberen een keer opnieuw te beginnen.

Je leven over doen, dat kan niet.

Hier in de kerk hoor je het verhaal van de Man die dat voor jou doet: je leven overdoen.

Jezus, die Man die het leven van deze vrouw veranderde, deze Man leefde ons leven.

Zelf deed Hij niets verkeerd, Hij hoefde nergens spijt van te hebben.

Maar Hij leefde ons leven.

Hij deed ons leven over.

Hij onderging alle gevolgen van wat u en ik allemaal verkeerd doen.

Hij liet zijn leven dood lopen, totaal mislukken.

Hij overleefde dat ook niet.

Hij stierf een afschuwelijke dood.

Maar deze Man, Jezus, stond op uit de dood.

Daar moet het een andere keer uitgebreider over gaan.

Maar deze Man brengt ons terug naar echt mens zijn.

Hij biedt aan: een leven met Hem, geborgenheid, tot je recht komen, gekend en geliefd zijn, plezier hebben zonder nadelen, een opwindend en tevreden leven.

Kortom een leven zoals we allemaal diep van binnen willen en ons ergens ook wel voor kunnen stellen.

Jezus is als een arts.

Hij durft de vingen op de zere plek te leggen.

Hij is als een arts die durft te snijden, omdat het nodig is.

'Hij weet alles van me', ook mijn donkere kanten.

En Hij kan het aan, Hij lost het op.

Mag ik daar mee eindigen?

**(klik)** Deze ontmoeting met Jezus, biedt Hij u allen aan, *contact met Hem zelf*.

Al heel wat jaren organiseren wij het zomerproject.

We merken, dat het gewaardeerd wordt: we krijgen subsidie van de deelgemeente, de vuilniswagen rijdt voor ons een extra rondje; kinderen staan maandagmorgen al te wachten.

Het zomerproject voorziet in een behoefte.

Fijn, dat er veel mensen komen en we hebben zelf een fijne week; het is mooi om te doen.

Maar mag ik u vragen: waar komt u voor?

Wilt U daar eens over nadenken?

Komt u voor de gezelligheid?

Het is leuk hier, kinderen hebben een mooie week.

Het komt goed uit, de eerste week van de vakantie.

Is het zomerproject straks een fijne herinnering voor hen, voor u?

Dat is fijn en goed; het is als water als je dorst hebt.

Het is als een lekker drankje, waar je van houdt.

Ik gun iedereen meer: ik gun een levensveranderende ontmoeting met de Heer Jezus.  
Ik gun u levend water.  
Ik gun u meer dan leven en overleven bij alles wat je meemaakt.  
Ik hoop, dat u door alle gezelligheid, verhalen en spelletjes de Heer Jezus zelf ontmoet heeft.  
Hij biedt meer dan een leuke tijd, Hij biedt een leven met Hem, dat nooit eindigt.

Dat betekent niet, dat ineens je leven perfect wordt of dat je problemen ineens weg zijn.  
Soms juist niet; Jezus ontmoeten is ook met je billen bloot, Hij weet alles en wil alle kwaad en vuil aanpakken.  
Jezus ontmoeten is ook veranderen.  
Maar vraag het aan wie hier eerder kwam en de Heer Jezus leerde kennen.  
Niemand heeft spijt.  
Er is meer dan dit leven hier en nu.  
Er is meer dan overleven en zo nu en dan een mooie ervaring.  
De Heer wil echt contact, Hij wil ontmoeting, liefde.

**(klik str)** Dat is hier te vinden.  
En nogmaals, niet bij ons, kerkmensen.  
Wij proberen alleen maar te verwijzen naar Hem Zelf.  
Hij die ook alles van ons weet, ook van onze fouten en ons falen.  
We hopen iets te laten zien van God Zelf, die graag in Uw leven wil komen en het daar mooi en goed maken.  
Amen.

*De dag dat Hij kwam  
was leven en overleven.  
Dat doet verlangen  
naar contact met Hem zelf.*

Ds.Jaap Boerma  
GKv Rotterdam-Noord/Oost  
16 juli 2017