

Preek Johannes 12:13, voor 9 april 2017mo, HA gnd, nr 551, JWB.

zingen ivm overlijden	Ps 68:8	
votum en zegengroet		
zingen	Ps 118:7(t),9 (Palmpasen)	
wet		
gebed		
lezen	Johannes 12:12-19 (HA: preek en formulier)	
zingen	Gk 40:1,2,3,4	
preek		
zingen	Ps 109:2 (Jezus' lijden)	
gebed		
formulier 3		
viering	Ps 31:1,2,3,7,8 (lijden) LvdK 360:1,2,3 (Heer, wij komen...) Ps 103:3,4,7	
collecte		
zingen	Ps 52:5,6	
zegen		

Gemeente van Christus, gasten,

(klik) De publieke opinie kan zo maar veranderen.

Voorbeelden genoeg: Diederick Samson, Job Cohen, Jolande Sap, Rita Verdonk.

In de sport, als je even niet wint.

Vandaag ben je de winnaar, morgen afgebrand.

1

Het is vandaag Palmzondag, de zondag voor Pasen.

De dag dat de Heer Jezus naar Jeruzalem kwam op een ezeltje.

De mensen waren dolenthousiast, liepen met Hem mee, kwamen Hem tegemoet.

Ze legden kleren en palmtakken – vandaar die naam palmzondag of palmpasen – op de grond, stonden te juichen en te zingen.

De hele stad komt in rep en roer: Hosanna!

Dat is wat geweest: Jezus ongekend populair.

Komende vrijdag is het Goede Vrijdag.

Goede Vrijdag is de dag dat de Heer Jezus gekruisigd is.

Op die vrijdagmorgen stonden diezelfde mensen voor Pilatus: 'weg met Hem!

Kruisig Hem'!

(klik) 5 dagen later... hoe is dat mogelijk?

Die verandering in de publieke opinie wil ik vanmorgen bepreken.

Hoe kon het gebeuren?

Wat betekent dat voor ons?

Wat leren wij daar van?

Kan het ook ons gebeuren?

We lezen veel over de mensen rond de Heer Jezus.

En dat is een wisselend beeld; niet ieder reageerde hetzelfde.

Veel mensen gingen naar Johannes de Doper, de man die vlak voor Jezus optrad.

Hij bereidde het volk voor op de komst van Jezus.

niet afwachten

Een complete uitloop naar Johannes en de meesten geloofden hem¹.
Johannes' populariteit was zelfs zo groot, dat velen dachten dat hij zelf de
belofde Verlosser was.

Jezus' optreden maakt ook geweldige indruk.
Mensen staan versteld², zijn verwonderd³, zijn gerucht drong door tot Syrië⁴.
Zoiets hadden de mensen nog nooit gezien⁵.
De mensen geloven Jezus in die beginperiode⁶.
(**klik**) Jezus is de belofde Verlosser of had er tenminste iets mee te maken.

Dat verandert daarna.
Sommigen hielden dat geloof vast, ook al deed Jezus niet wat zij verwachtten.
Maar veel mensen raakten teleurgesteld.
Jezus ziet niet bij iedereen een groot geloof⁷.
Jezus waarschuwt regelmatig om gevolgen te verbinden aan het geloof in Hem.
Jezus geloven is meer dan Hem achterna lopen⁸.
Het geloof zit bij velen niet diep⁹, is slechts aards of materialistisch¹⁰.

Dat is het punt: de meeste mensen in Israël wachten af, lopen vrijblijvend
achter de Heer Jezus aan.
Ze zien de wonderen en erkennen wel, dat Jezus bijzondere kracht heeft.
Maar het aanvankelijke geloof in Hem groeit niet.
Ze doen niet meer dan zich verbazen, zich *vrijblijvend* een mening vormen.
In het begin zeiden ze: deze moet de Zoon van David zijn¹¹.
Maar die stelligheid ebt weg, Jezus voldeed niet aan de verwachtingen.

Maar men blijft Hem volgen.
Hij is toch wel bijzonder en wat niet is, kan nog komen.
Hij kan Zich nog altijd bewijzen als de Messias.
Mensen worden heen en weer geslingerd tussen hun eigen beeld van hoe de
Verlosser zal zijn en wat Jezus Zelf daar over laat zien.

Die eigen verwachting van de mensen over de Verlosser is sterk geweest.
Zelfs de 12 leerlingen en Johannes de Doper snapten niet alles.
Hij is de Verlosser, waarom doet Hij dan niet wat daarbij past¹²?
Waarom geen volksopstand?
Waarom geen herstel van het paradijs?
Niets te zien van glorie en heerlijkheid, geen koningschap over Zijn volk.

Die verwachtingen komen maar niet uit.
Dan ontstaan er na een paar jaar onderwijs van Jezus drie soorten mensen.

¹ Matt. 3:5; Joh 1:19; Luc 3:15

² Matt. 7:28; Marc 2:12

³ Matt. 8:27

⁴ Matt. 4:24

⁵ Matt. 9:33

⁶ Joh. 2:23; Matt. 8:10; 9:2; 9:22

⁷ Matt. 8:10

⁸ Luc. 14:26-27

⁹ Joh. 2:24

¹⁰ Joh 6:26

¹¹ Matt. 7:28; 8:27; 9:8; 9:33; Marc 7:37

¹² Matt. 11:3; 16:22

1 (**klik**) Mensen die geloven en zich overgeven aan de Heer Jezus. Jezus is de Verlosser, de Messias, de beloofde Zoon van David. Deze mensen begrijpen ook niet alles, maar geloven Jezus in wat Hij zegt. Dat zijn de leerlingen en een groep mensen daar om heen.

2 (**klik**) Een tweede groep: de leiders van het volk. Zij kiezen tegen Jezus; Hij is de beloofde Verlosser niet. Hij is zelfs geen voorloper. Hij is de verleider van het volk. Alles wat Hij doet is verkeerd¹³.

(**klik**) En de derde groep is de grote massa mensen. Zij kiezen niet. Zij wachten af, blijven neutraal. Ze beslissen niet echt wie Jezus is. Of Hij is wie Hij zegt dat Hij is, of een leugenaar, zoals de leiders zeggen. De Heer Jezus gaat dan steeds meer nadruk leggen op volgen, overgave, kiezen. De Heer Jezus gaat in gelijkenissen spreken¹⁴. Geloof in de Heer Jezus moet blijken uit daden¹⁵. In die periode, Jezus werkt dan in Galilea, het noordelijk deel van het land, gaan heel wat teleurgesteld naar huis, thuis vaag hopen, afwachtend.

Die houding van blijven wachten, niet kiezen, blijven hopen, houden mensen tot het laatst toe vol. Als de Heer Jezus aan zijn leerlingen zijn lijden en sterven aankondigt, de laatste maand voor zijn sterven, vraagt Jezus wat de mensen van Hem denken. Twee weken geleden ging het daar over¹⁶. Dan komen er nog allerlei antwoorden: Jezus heeft iets te maken met de Messias, een voorloper, maar welke? Men weet het nog niet; heeft nog niet gekozen. Dat leest je ook in het evangelie van Johannes: de mensen zijn verdeeld¹⁷. Het volk neemt ruimte voor neutraliteit.

En dan komt de laatste week. Het is spannend geweest. Judea, het gebied rond Jeruzalem was gevaarlijk terrein voor Jezus. De leiders hadden geprobeerd Jezus te stenigen¹⁸. Jezus heeft een man levend gemaakt, Lazarus. Daarna verbergt Hij Zich weer. Hogepriesters en Schriftgeleerden gaven opdracht Jezus aan te geven¹⁹. Het kan zomaar uitlopen op een confrontatie tussen Jezus en de Joodse leiders. Spanning; dit loopt uit op een climax. Zou Jezus komen? Gaat Hij zijn ware gezicht laten zien?

¹³ Matt. 12:24; 12:39; 16:1v.

¹⁴ Matt. 13:12,34,35

¹⁵ Luc. 13:26,27

¹⁶ Preek Matteüs 16:15-17

¹⁷ Joh 7:12; 7:40; 9:16; 10:19

¹⁸ Joh 11:8

¹⁹ Joh 11:54-57

(klik) Wordt nu eindelijk duidelijk wie Jezus is: de Messias of toch niet.

Een paar dagen voor het Paasfeest – mensen komen uit het hele land – gaat Jezus op weg naar Jeruzalem²⁰.

Hij gaat dus toch naar het feest; wat gaat er gebeuren?

Dan komt Jezus op een jonge ezel naar Jeruzalem rijden.

Eindelijk beantwoordt Hij aan de verwachtingen van de mensen.

Inderdaad, toch de Messias, de Beloofde.

Nu gaat alles goed komen.

Eindelijk begint de bevrijding, de glorie, de geweldige tijd voor het volk.

(klik) De spanning ontaardt zich: Hosanna!

Mensen gooien hun kleren op de grond, halen takken van de bomen.

Met enorm gejuich wordt Jezus binnengehaald.

Nooit is het enthousiasme zo groot geweest.

Maar dan komt Jezus in Jeruzalem en er gebeurt... niets.

Geen glorieus vervolg.

Geen kroning, geen gevecht.

Even leek het er op, dat er een ontkenning kwam, maar het loopt op niets uit.

Twijfel, teleurstelling, ontgoocheling.

Jezus toch niet de Messias waar men op gehoopt had?

In die stemming staan de mensen op vrijdagmorgen bij Pilatus.

Dan zien ze Jezus machteloos en gebonden; Zijn kracht gebroken.

De leiders hadden dus toch gelijk.

Jezus toch niet die machtige koning, onaantastbaar.

De stemming slaat om.

En als Pilatus de mensen laat kiezen tussen Jezus en een moordenaar, laten ze zich ompraten.

(klik) Ze schreeuwen mee: kruisig Hem!

De twijfel is uit de wereld.

Jezus kan zichzelf niet redden.

En dan komt boosheid mee, zo lang gedacht dat Hij iets was, zo lang naar Hem geluisterd en zo veel over Hem gehoopt.

Hij blijkt een leugenaar, nu mag Hij ook wel dood.

Hij heeft jaren valse verwachtingen gewekt, ze haten Hem nu en zijn verbitterd.

De jarenlange twijfel, niet overgeven, slaat om in woede.

Afstand houden slaat om in woede en afkeer. (2x)

In 5 dagen van 'Hosanna' naar 'Kruisig Hem'.

Wat betekent dit voor ons?

Afgelopen week heb ik vaak hier aan moeten denken.

Een paar keer vielen me overeenkomsten op tussen de mensen toen en wij nu.

Mensen die de keuze voor of tegen Jezus uitstellen, of meer:

(klik) Je hebt niets tegen Hem, maar ben je ook voor...?

Net als toen: de leuke dingen van Jezus aannemen, Jezus genas, deed goed.

Maar ken je Hem dan ook echt?

²⁰ Matt. 20:29; Joh 12:9

En wij? Wie is Jezus: Hij is er voor je, Hij zorgt voor je.
Wil je weten wat Hij verder zegt?
Heb je echt contact?
Houd je van bidden?
Is zijn koninkrijk, zijn kerk belangrijk? Mag het wat kosten?

Er vielen me overeenkomsten op tussen de mensen toen en wij nu.
Een kenmerk van onze tijd is: niet kiezen of vooral: alles kiezen.
Kenmerk van onze tijd: voorlopigheid, opties open houden, geen gevolgen verbinden aan keuzes.
Afstand houden toen sloeg om in woede en afkeer.
Kan het ons ook gebeuren?
Afwachten, Jezus niet uit je leven wegdoen en aan de andere kant Hem ook niet als de belangrijkste toelaten.
Dat kan niet; geloven is niet bewondering, eruit nemen wat je aanstaat.
Geloof is overgave; een band onderhouden, met de Heer leven, Hem liefhebben.

Mag ik concreet vragen: bent u vandaag de dag met Hem begonnen?
Niet? Wat zegt dat?
Wil je dan avondmaal vieren? Wat houdt dat dan in?
Avondmaal is: Jezus' totale overgave aan ons (zie formulier).
Kiezen, echt kiezen voor ons.
Wat doen wij?
Hosanna?!
Amen.

Ds.Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
9 april 2017