

votum en zegengroet	
zingen	Ps 103:1 ('zegen' in alle liederen)
bidden	
lezen	1 Petrus 1:1-2 (zegen, vraag te preken) 1 Petrus 5:12-14
tekst	1 Petrus 5:14b
preek	
zingen	Lb 415 (zegen ons algoede)
wet	
gebed	
zingen	Opw 488 (Heer, ik kom tot U) nav 25 huwelijk
formulier 4	
viering	Opw 710 (Zegen mij) Ps 133 DNP 67 (God, blijf ons)
formulier 4	Dankzegging 2
collecte	koffie: wie is er niet van je wijk?
zingen	Opw 602 (vrede van God)
zegen	
oefening	ontruiming bij calamiteit

Gemeente van Christus, gasten,

'Laat de vrede naar je terugkeren'.

Een woord van de Heer Jezus in Matteüs 10:13.

Afgelopen maanden heb ik deze tekst vaak gelezen.

Bij de meeste bezoeken in de gemeente las ik deze tekst.

Bij de opening van een vergadering, bij een overleg met collega's, op een spreekavond.

In januari heb ik over deze tekst gepreekt¹.

De Heer Jezus stuur zijn 12 leerlingen het land in.

Ze brengen het evangelie met de woorden: 'het koninkrijk van de hemel is nabij'.

En dan zegt de Heer: ga naar een stad of een dorp of een huis.

Ga na of de mensen het waard zijn je te ontvangen.

Breng dan het evangelie.

'Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is.

Maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren'.

Vaak gelezen met een paar woorden uitleg.

Laat nooit de vrede die je zelf met de Heer hebt, stuk maken.

Er is van alles aan de hand.

Bij een collega zijn er wat spanningen met zijn gemeente.

Je doet je best, werkt hard, maar het wordt niet gezien niet gewaardeerd.

Het kan je eigen band met de Heer zomaar kapot maken.

'Laat de vrede die je zelf gekregen hebt, naar je terugkeren'.

Iemand is bezorgd of boos over hoe dingen gaan in de kerk.

¹ 20 januari 2019; Matteüs 10:13

Woord van de Heer Jezus: 'blijf zelf in vrede met de Heer leven'.
Laat wat je van de Heer gekregen hebt, je niet afnemen.
Je hebt verdriet over het ongeloof van je kinderen.
Je ziet dat ze andere keuzes maken dat jij ze geleerd hebt.
Een verleiding om zelf ook te veranderen.
Hoe belangrijk is de Heer en geloof en kerk voor mij nog?
'Laat de vrede naar je terugkeren'.
Er zijn allerlei redenen om de Heer los te laten: weerstand, onenigheid, gedoe, slapte, ongeloof, vermoeidheid, sleur.
Je kunt voor alles een reden vinden om je eigen band aan de Heer aan te tasten.
Een oproep van de Heer Jezus: 'laat de vrede, die je van Mij gekregen hebt en die op weerstand stuit, laat die dan naar je terugkeren'.
Laat je door slechte omstandigheden die goede band aan Mij je niet afnemen.

Deze tekst heb ik veel gelezen; deze tekst paste eigenlijk overal.
Het is een goede tekst voor deze tijd.
Voor deze tijd...?
Voor iedere tijd.
Dit woord van vrede, de brief van Petrus begint er mee: na schrijver en adres: 'genade zij u en vrede...²'.
En de brief eindigt er mee: 'vrede zij met u allen'.
De meeste brieven beginnen en eindige zo.
Iedere kerkdienst beginnen we met deze groet van God: genade voor U en vrede.
En het laatste woord wat ik in de dienst namens de Heer zeg is: vrede.
'de Heer is er om u zijn gelaat toe te wenden en u vrede te geven'.

Vrede: het is goed tussen God en ons.
Dat is wat we vandaag vieren.
Mooi om bij stil te staan.
Wat betekent het, dat we dat iedere zondag horen?
Begin van de dienst, eind van de dienst.
Ik leg u namens God de zegen op.
Dat is meer dan een wens.
Het is meer dan een gebed.
Namens de Heer spreek ik deze woorden uit.
Het is de zegen, die de Heer Jezus gaf bij Zijn hemelvaart.
Vanmiddag lezen we dat en sta ik daar bij stil.
Wat is dat, als ik in de kerkdienst u zegen?
Wat is het als we elkaar de zegen toezingen?
Of als gemeenteleden elkaar zegenen?

De vrede van God is voor u.
Het is goed tussen God en U.
God is bij je, kijkt je met vriendelijke ogen aan.
Zo wil God voor U zijn.

² 1 Petrus 1:2

Dit heeft de Heer mogelijk gemaakt.
En daarmee, de zegen, dat is niet een wens of hoop.
Ik hoop dat het goed is tussen God en jou.
Of ik wens je het toe.
Aan de andere kant, het is ook geen feit alleen: zo is het.
Daarom, u merkt dat misschien, wij als predikanten zoeken nog wel eens naar een formulering.
Moge de Heer u zegenen, dat klinkt zo afwachtend, als een wens.
En `de Heer zegent u', dat is weer zo statisch.
Er gebeurt iets als ik - of wie hier ook staat - de zegen meegeef.
Namens de Heer leg ik de goede verhouding met God op U.

De zegen, dat gaat over belofte, dat gaat over relatie.
De Heer legt zijn zegen op aan de gemeente.
Dat is: wat Hij belooft, wie Hij is, de vrede, de goede verhouding, de vriendelijke ogen: zo is Hij voor ons.
Dit belooft Hij, dit wil Hij, zo gaat Hij mee in ons leven.

De vrede van God, de goede verhouding, de belofte van vergeving.
Neem dat mee in je leven.
Leef er uit, word er blij van.
De zegen van de Heer, eind van de dienst, het is de belofte van God onderstrepen.
God wil overal bij zijn.
Hij is op aarde gekomen voor de goede verhouding met u, met jou, moet ieder die het wil aannemen.

3

Vandaag vieren we avondmaal.
Dat is vieren, dat Christus alles gedaan heeft om de verhouding goed te maken.
Vieren, dat de Heer iedere keer weer zijn zegen kan opleggen.
Als u straks het brood aanpakt en de wijn, denk daar eens aan.
Het is de basis onder de zegen.
Christus gaf zichzelf, zijn lichaam en zijn bloed.
Dat zegt alles over God.
Hij wil het beste voor U.
Hij kijkt met vriendelijke ogen, buigt zich naar je toe, en wil maar één ding en geeft dat ene ding: de vrede, de goede verhouding tot Hem.
Laat die vrede steeds weer naar je terugkeren.
Pak die altijd weer aan.
Amen.

Ds.Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
26 mei 2019