

Votum en zegengroet		
Zingen	Ps 8a:1,2,3,4 (Heer, onze God	
Bidden		
Lezen	Exodus 19:3-6 (bijzondere titels) Jesaja 43:15-21 Hosea 1:6-9; 2:21-25	
Zingen	Ps 135:1,2,3,8	
Lezen	1 Petrus 1:22 – 2:10	
Tekst	1 Petrus 1:9-10	
Preek		
Zingen	Lb 971:1,2,3 (zing een nieuw lied)	
Wet		
Zingen	GK 173:1,2,3 (Hoor Israël..)	
Bidden		
Collecte	Opw 58 (vrede zij u)	
Zingen		
Zegen		
mededeling	startweekend Matthijs Klapwijk	

Gemeente van Christus, gasten,

Afgelopen donderdag was ik op een vergadering.

Een commissie van het geheel van onze kerken.

We zorgen ervoor dat achter de schermen allerlei dingen goed geregeld zijn.

Dat is van dat werk, waarvan je niet ziet dat het belangrijk is... totdat het niet meer gedaan zou worden.

Dingen als opleiding tot predikant, geldstromen, steunpunten, juridische zekerheid, voorkomen en oplossen van conflicten.

Onze commissie houdt daarin overzicht en organiseert de synode.

Dat is de vergadering van al onze kerken samen.

Afgelopen donderdag, vergadering over de voorgenomen fusie met de NGK.

Het ging over vernieuwing van de website gkv.nl, voorbereiding van de synode.

En zo kijk je naar de kerk.

Je ziet meer dan je eigen gemeente.

Van sommige dingen kun je enthousiast worden; mooie plannen, dingen die goed gaan.

En van andere dingen minder: teruggang in leden, noodzaak tot bezuiniging, forse procenten per jaar, mensen of gemeenten waar het spannend is of waar het lijkt te botsen.

De kerken in ontwikkeling, nieuwe fase.

Dat geeft kansen, maar er loopt ook veel mis.

Dat zien we hier in eigen gemeente.

(klik) Kijk naar de kerk, wat zie je?

Hoe voel je je er bij?

Volgende week een feestelijk gezamenlijke dienst met de Koreaanse gemeente.

Plannen voor een mooi startweekend, B.V.I..

Tegelijk zijn er ook mindere dingen.
Er is best veel ziekte in de gemeente of andere zorgen.
Het geeft nieuwe kansen als ik als predikant vertrokken ben, een nieuwe fase voor de gemeente.
Maar voordat die nieuwe fase echt begint, is er best nog wat te doen.

Kijk naar de kerk, wat zie je?
Ieder heeft zijn eigen beeld, zijn eigen beleving.
Dat zal mooie en minder mooie kanten hebben.
Zorgen, verdriet, verlangen, verwachting.
Misschien dat je opziet tegen het nieuwe seizoen; er ligt best veel werk te wachten, niet alles gaat goed.
Kijk je naar de kerk, je ziet van alles en zeker niet alleen maar positief.
Je ziet lichte en donkere kanten.

Zeg je Petrus dan dit na?
Is dit de manier waarop je naar de kerk kijkt: 'u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk, dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht'.
Dat zijn wel grote woorden! Dit is wel erg enthousiast over de kerk.

Echt positief, een beeld dat ons ook wel aanspreekt: wonderbaarlijk licht.
De tegenstelling licht en duisternis.
Duisternis, donkerte, je kent het van films; spannende scenes, dan weinig licht.
Loopt een meisje alleen door een slecht verlichte parkeergarage, dat loopt slecht af.
Donker is negatief.
De meeste misdaad wordt in het donker gepleegd.

En licht, wij voelen licht ook aan als positief.
In de zomer zijn we blij met lange avonden, we houden ervan in de zon te zitten.
Lichte gebouwen maken ons vrolijk.
Overgegaan, geroepen vanuit duisternis naar wonderbaarlijk licht.
Petrus kijkt naar de kerk: alleen maar positief.

Daar gaat het over: hoe kijk je naar de kerk?
Hoe kijk je naar jezelf als kind van God?
Kijk je naar alles vanuit je ervaring, wat je meemaakt, wat je ziet?
Of kijk je vanuit Gods beloften?
Dat is wat Petrus doet.
En dat wil Hij ons leren.
(klik) *Kijk naar de kerk vanuit Gods beloften.*

Ik heb het er eerder over gehad.
Waar ligt je identiteit?
Daar gaat deze brief over.

Ben je eerder Europeaan, Nederlander, Rotterdammer?
Of noem je jezelf eerst christen, kind van God?
Zo wil Petrus ons laten kijken naar onszelf.
En proef de sfeer van wat hij zegt.
'U bent een uitverkoren geslacht', ja, dat bent u.
'Een volk, dat God zich verworven heeft', dat gaat over jou.
'Een koninkrijk van priesters', zo zie ik u.
'Een heilige natie', kijk zo naar elkaar.
Kijk naar de kerk vanuit Gods beloften.
Geloof ziet dingen met andere ogen.
We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar de onzichtbare; die onzichtbare dingen zijn eeuwig¹.

Uitverkoren geslacht, volk dat God zich verworven heeft.
Dat zegt de Heer over de kerk, waar u deel van uit maakt.
Hier hoor jij bij.
Uitverkoren: dat is: de Heer wil u hebben, de Heer wil bij jou zijn.
Dat we hier zitten, daar zit de Heer zelf achter.
Petrus gebruikt woorden uit het Oude Testament.
Zo zie je Gods weg van kiezen.
Zo is Hij ook bij ons gekomen.
De geschiedenis van God en de mensen die bij Hem horen ziet er uit als een trechter, 2 trechters.
(**klik**) God is met de hele wereld begonnen, iedereen hoorde bij Hem: Adam, Eva, hun kinderen.
Maar het wordt steeds minder.
Mensen keren zich van God af.
God kiest dan een volk, Abraham en zijn kinderen.
Een deel van de mensheid; Gods volk is kleiner geworden.
Hij redt hen, zorgt voor hen, geeft een eigen land.
Maar het wordt kleiner, mensen lopen weg, er blijft weinig over.
Profeten roepen mensen terug, maar wordt maar kleiner.
Het lijkt na de wegvoeren van de Israëlieten zelfs afgelopen.
Het houdt op.
Eigenlijk geen volk meer, God kan zijn liefde en ontferming nauwelijks nog kwijt.

Het loopt op niets uit.
Totdat Christus komt.
En dan gaat het weer breed; overal komt het evangelie: Jeruzalem, Judea, Samaria, de hele wereld².
Overal komen kerken, overal zijn kinderen van God.
En dat is de periode waarin wij leven.
God is ook bij ons gekomen.
U bent het uitverkoren geslacht; God heeft ook Nederland en Rotterdam bereikt.
Ook hier is zijn liefde uitgelegd, hier proeven we het.

¹ 2 Korinte 4:18

² Handelingen 1:8

Hier laat Hij avondmaal vieren.
En dat is het mooi van onze tijd; we zitten in de tijd van groei.
Kijk naar de kerk vanuit Gods beloften.
Hij heeft jou bereikt, jij krijgt de beloften te horen.
Oefen jezelf in de termen die hier staan.
Weinig te zien van liefde en geloof?
Zeg over jezelf: ik hoor bij de heilige natie.
Ik hoor bij het uitgeverkoren geslacht; ook ik heb het evangelie mogen horen.
Ook ik hoor bij dat groeiende volk van God.

God heeft ons verworven, mooie uitdrukking.
We hebben Hosea gelezen.
Dat is die bijzondere profeet.
Hij trouwde met Gomer, een prostitué, kreeg kinderen met bijzondere namen.
Het is de geschiedenis, die vertelt hoe God ons 'verworven' heeft.
Dat is: Hij deed alle moeite om de mensen tot liefde voor Hem te bewegen.
Hij wil graag met ons zijn.
Hij doet alle moeite om de liefde op te wekken, wederzijds te krijgen.

Een relatie is pas fijn, als je beide graag bij elkaar bent.
Dat is het mooie van liefde.
God heeft ons, zijn kerk, 'verworven'.
De Heer wil jou hebben, Christus heeft er alle voor over gehad.
Hij is gestoven, geleden, gemarteld, voor ons.
Zo weet je, dat God ons graag wil hebben.
Kijk zo naar de kerk, kijk zo naar jezelf, vanuit de belofte.

4

[beneden] (**klik**) vandaag is de laatste dag van de vakantie.
Welke jongens en meisjes gaan morgen of dinsdag weer naar de basisschool?
Ga maar eens even staan.
Heel veel plezier en wijsheid morgen.
Ik hoop dat jullie een fijn jaar hebben, dat je veel mooie en goede dingen leert.

Ik wil iets vragen; je zit in groep 0,1,2,3.
Je hebt een juf.
Jullie gaan allemaal iets maken.
En dan vraagt de juf: wie van jullie wil mij even helpen? ...
Dingen uitdelen, ergens ophalen? Wie wil dat wel?
Ja, dat is mooi om de juf te helpen.

En nu de oudere groepen.
Als de meester of de juf dat vraagt: wil jij even iets opzoeken op internet, een filmpje of een site, wie wil dat wel doen? ...
Wie wil even in de school ergens iets ophalen?
En wie van jullie wil wel tutor-lezer zijn?
Dat is, dat je met een kind uit een lagere klas oefent in lezen?

Wie wil dat wel?

De juf of de meester kan ook alles zelf doen.
Zelf alles uitdelen, zelf opzoeken, zelf met kinderen lezen.
Maar meehelpen, dat is leuk, dat is fijn, dat is makkelijk, fijn voor de meester en voor de kinderen.
Dat ga ik nu uitleggen: wij mogen de Heer God meehelpen.
Hij kan ook alles best zelf doen.
Maar het is fijn om mee te werken.
Dat heet 'priesterschap'.
Onthoud dat maar, ga maar zitten, dan leg ik het verder uit [naar boven].

(**klik**) Kijk naar de kerk vanuit Gods beloften.
*We zijn een priesterschap*³, helpers van God.
U weet dat: in Israël was er een bijzondere stam, de Levieten.
Zij hadden een bijzondere taak.
Ze werkten in de tabernakel en de tempel.
Dicht bij de Heer, zien veel van Hem.
En dat werk had twee kanten.
Ze waren als het ware de helpers van God.
Als God iets liet weten of liet doen: dat deden de priesters.
Zij gaven Gods boodschap door, zij zegenden.
En zij offerden, zij baden.
Twee kanten: namens God deden ze dingen voor het volk.
En namens het volk deden ze dingen voor God.

5

De kerk op aarde is een priesterschap.
De Heer geeft ons, zijn kinderen een bijzondere taak op aarde.
Tussen de hele wereld en de Heer geeft Hij de kerk als helper.
Ook twee kanten.
De ene kant, dat is het meest bekend.
Christenen laten iets van God zien.
Hoe wij doen, wat we zeggen, hoe we zijn, daarin kan de wereld iets van God zien.
Zijn we een fijne, vergevingsgezinde, milde, helpende gemeente.
Dan merkt de buurt iets van wie God is.
Zo zijn we als het ware namens God aanwezig op aarde.
Deze kant is het meest bekend.

Dan de andere kant.
Priesterschap is ook de wereld bij de Heer brengen.
Heel de wereld is van God, de Heer kijkt naar ons voor de hele aarde.
De kerk is het deel van Gods aarde, waar Hij al een band mee heeft.
Wij zijn Zijn Koninkrijk, dat straks heel de aarde zal vullen.
Nu is het nog een deel.

³ Veel is ontleend aan Stefan Paas, vreemdelingen en priesters, Zoetermeer 2015.

En namens de aarde hebben wij contact met de Heer.
Priesterschap, het is twee kanten op.
We zijn op aarde namens God, wie ons ziet, ziet iets van God en zijn eigenschappen.
En we zijn bij God namens de aarde.
We bidden voor de hele wereld, we vragen om God goedheid voor iedereen.

We bidden voor heel de stad, ook voor mensen die God niets vragen.
We danken de Heer voor zon en regen, voor geluk en liefde, voor vrede en herstel.
Dat doen we ook namens al die mensen die dat vergeten.
Dat is onze taak, zo staan we voor God.
Is er een ramp in een gebied zonder christenen, wie zal God om hulp vragen?
Alleen wij kunnen dat, wij volk van God, dat God kent en weet dat Hij graag luistert.
Ook daar waar niemand God kent, ook daar is Gods hulp nodig.
Wij dragen hen aan God op.

Dat is priesterschap.
Koninklijk priesterschap, we zijn als mensen koningen.
We heersen over de aarde, we zorgen voor de aarde.
Zo zijn we gemaakt, dat is onze opdracht, onze taak.
Maar het loopt ons uit de hand.
Er is onrecht, er is haat, er zijn oorlogen, onderdrukking.
Rond vervuiling, opwarming, klimaat, schoon drinkwater, er gaan zoveel dingen mis.
Als het aan de mensheid ligt, gaan we aan de wereld ten onder.
Niet wij heersen over de aarde, de aarde heerste over ons.

Maar we zijn een koninklijk priesterschap.
Dat zegt de Heer tegen ons.
Hij heeft ons verworven om die taak terug te geven.
Heersen over de aarde.
We brengen de aarde en alle ellende bij de Heer.
We bidden voor de aarde, voor de mensen, voor onszelf en allen die het niet vragen.
We bidden om medelijden, om hulp, om verlossing.
Zo zijn we priesters.
We vragen de Heer om te helpen.
Het is Zijn aarde, overal is ellende.
We bidden voor de hele wereld.
Dat is priesterschap; niet alleen de Heer bij aarde en de mensen brengen, maar misschien nog wel meer: de aarde en de mensen bij de Heer brengen.
Want als wij het niet doen, wie wel?

(klik) *Wij zijn een priesterschap, dicht bij de Heer.*
Kijk naar de kerk, kijk naar de aarde, wat zie je: je waarneming, je beleving, je

gevoel... of kijk je vanuit Gods beloften?
Daar draait het om hier in Petrus.
Van waaruit kijk je?
Waar oriënteer je je op?
Je bent hier vreemdeling, en daarmee: dicht bij de Heer.

Wat me opvalt in de brief van Petrus.
Er zit iets in van onafhankelijkheid.
Leven vanuit Gods beloften, het maakt je onaantastbaar.
Wat kan je gebeuren?
Je hoort bij Hem, je leeft op Gods wereld op weg naar wat Hij gaat geven.
Hoe meer je dichtbij Hem leeft, in zijn sfeer, hoe makkelijker het wordt.
Onafhankelijk.

Wat Petrus schrijft, de vier omschrijvingen, wat u bent, wat je op jezelf mag toepassen - 'u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een verworven volk' - we hebben het gelezen uit het Oude Testament.
2 momenten: als de Heer met het volk begint, begin van de woestijntijd, zegt Hij dit: 'koninkrijk van priesters, heilig volk'; zo maak Ik jullie, dat is mijn plan.
En later, als de Heer belooft het volk te redden uit de ellende, in de ballingschap, als het bijna weg is, belooft Hij: weer een uitgekozen volk, gevormd om mijn lof te verkondigen.
Israël is het geliefde volk van de Heer.
Wat heeft Hij geweldig veel voor hen overgehad.
Je ziet dat vanaf het begin tot het eind, daar gaat het hele Oude Testament over.

7

En dat geldt nu ook voor ons.
Voor Israël deed Hij alles.
Voor Israël gaf God zijn Zoon.
Deze dingen zegt Hij nu ook over ons.
Zo dicht bij de Heer leven wij; alles wat Hij deed, het is ook voor ons.

Maak je vooral daar blij over.
Dat is het belangrijkste bij de grote daden van God verkondigen.
Dat kan je aanvoelen als opdracht.
Wij moeten vertellen over God.
Nee, dat is het niet.
Grote daden vertellen zichzelf wel.
Wat wij kunnen doen is dichtbij God leven; je bewust maken van Gods grote daden.

Zullen we een kleine oefening doen?
Waar hou je van?
Neem iets in gedachten, dat je mooi vindt, leuk vindt, graag doet, bewondering voor hebt.
Iets uit de vakantie, een bergwandeling, iets in de natuur?
Of iets van muziek?

Of waar je bewondering voor hebt.
Een ingewikkelde operatie aan je lichaam?
Of iets rond relaties en liefde.
Neem iets in gedachten wat je mooi vindt, graag doet, bewondering voor hebt. ...

Ik neem als voorbeeld iets uit de techniek.
Waar ik altijd verbaasd over ben.
Ik klik op google maps en de telefoon weet zelf waar ik ben.
In de auto, de kaart van de hele wereld, en mijn autootje zie je op de weg rijden.
Daar ben ik altijd verbaasd over, schijn niet eens al te ingewikkelde techniek
achter te zitten.

Neem iets in gedachten.
Dit is iets wat onze God in de wereld gelegd heeft.
Natuur, techniek, muziek, gezondheidszorg, liefde.
Wij hebben ontdekt in de loop van jaren.
We gebruiken het, zijn er blij meer.
Dat verbinden aan God zelf.
Dat is dichtbij God priester zijn.
Op Zijn aarde, Hem danken.
Hij bedacht het, Hij legt het in ons of in de aarde.
Wij mogen het gebruiken.
Daar bewust van zijn, dat is dichtbij God leven.

Dank voor wat je zelf gekregen hebt.
Wees priester, dank voor de natuur waar je in loopt.
Dank ook namens anderen.
Heel de mensheid geniet van van alles, wij danken de Heer ervoor.
Heel de aarde is blij met muziek, met seksualiteit, met techniek en
gezondheidszorg.
Laten wij er Gods daden in zien en Hem danken.
En laten we bidden, dat meer mensen die verbinding leggen, tussen de aarde en
de Heer.
Laten we bidden dat ze de Heer Jezus leren kennen, Hij die alles herstelt en het
vuil en het kwaad uit alles wegdoet en zal alles nog mooier maken.

(klik) *Kijk naar de kerk
vanuit Gods beloften.
We zijn een priesterschap
dicht bij de Heer,
voorpost voor iedereen.*

Gods grootste plannen worden in ons werkelijkheid.
Hoe dan ook, de wereld wordt nieuw, Christus komt terug, het kwaad zal
verdwijnen.
Wat hier mooi is, het wordt alleen maar mooier.
Wat goed is, het wordt beter.
En wij, uitverkoren geslacht, priesterschap, heilig volk, wij zijn een voorpost.

Niet: dat moeten we zijn, dat kunnen we zijn, daar steven we naar.
Nee, we zijn het.
We zijn die heilige natie, vooropgezet door God.
Hij laat ons weten wat het gaat worden en dat we er bij horen.

Dat is priesterschap, dicht bij de Heer als voorpost.
Genieten van Gods beloften.
Dat is kerk-zijn.
Samen vieren, dat God goed is.
Hier zijn, samen komen, je laten vullen met wat God geeft.
Alles op aarde verbinden met Hem.
Hier hoor je de verhalen over de Heer, over Zijn Zoon, ons toekomst samen.

Hier leer je danken.
En is er in je eigen leven op dit moment nauwelijks iets te danken: dank voor anderen – er zijn er genoeg die het vergeten -, dank voor verlossing, toekomst, dank voor Gods beloften, dank voor je leven straks bij de Heer.

Dat is kerk-zijn: 'de lof op God gaande houden', om het een beetje ouderwets te zeggen.
Meedoen met al die plekken op aarde, waar kinderen van God samenkomen.
Overal is Gods kerk.
Of het er veel zijn of weinig, dat is niet aan ons, groot of klein, bloeiend of kwijnend.
Hoe dan ook, wij doen mee met Gods grote werk.
We overzien het niet.
Het resultaat, daar gaan we niet over.
We doen mee, laten ons blij maken.
Namens en voor de hele mensheid bidden en danken we God.
We beleven iets van samen met God zijn en met anderen die Hij uitgekozen heeft.

Als we ons zorgen maken over de kerk of als juist in een flow zitten.
We zijn de kerk van de Heer, we zijn voorpost voor alles wat er komt en paddelen vrolijk mee met Gods stroom.
Totdat zijn werk klaar is.
En dan moet je eens zien....
Amen.

Ds.Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
1 september 2019