

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 118:1,5
Bidden	
Lezen	1 Petrus 1:3 – 2:3
Zingen	Gk 251: 1,2,3,4 (het einde aller... lied vd nuchterheid)
Tekst	1 Petrus 1:22-25
Preek	
Zingen	Lb 802:1,2,3,4,5,6 (Door de wereld gaat...)
Wet	
Zingen	Ps 119:7
Bidden	
Collecte	koffie (praat met iemand 25 jaar verschil)
Zingen	Ps 96a (Zing en speel voor de Heer...)
Zegen	

Gemeente van Christus, gasten,
`Ik zit soms wat ongemakkelijk in de kerk'.
Iemand vertelde me dat laatst.
`Alles is zo anders dan ik gewend ben.
Ik ben met andere gewoonten opgegroeid.
Is dit de kerk waar God gediend wordt'?

`Vroeger wist ik wel wat ik dacht en wat goed is.
Ik had overal mijn mening over, kon dat prima uitleggen en verdedigen.
Tegenwoordig aarzel ik daar wat meer over.
Ik weet het niet meer zo'.
Iemand anders.
Misschien herken je iets.
Of over terugloop van gevoel van betrokkenheid:
`Voelde ik me eerder niet meer verbonden, meer opgenomen, meer gezien in de
gemeente?
Ik heb wel eens het gevoel dat we wat los zand worden'.

(klik) *Je voelt je niet zo thuis.*
Het kent veel vormen, denk ik.
Een actief christen, altijd veel uit de bijbel gelezen, zich ingezet, van alles voor
God gedaan.
Maar is dit het nu?
Is dit geloof, is dit de band aan God?
Gevoel van blijdschap over de Heer, over de toekomst, het valt wat tegen.
Het valt jezelf tegen.
Voel ik me thuis bij God?
Het kan wel meer.

`Leven met God, het valt me tegen.
Ik had een fijn leven, alles ging wel goed, ik dankte God ervoor.
En nu loopt alles tegen, problemen, ziekte, verdriet.

Waarom neemt God me dat af?
Mag ik niet gelukkig zijn?
Waar is God?
Zorgt Hij wel voor me?
Hoe kan Hij zo zijn?
Voel ik me thuis bij Hem?
Ik weet het niet'.

Al deze voorbeelden, iedereen herkent er wel iets van, denk ik.
Of misschien had je het toen we de tekst lazen: 'oprecht houden van je broers en zussen in de kerk, zuiver hart, onvoorwaardelijke liefde'.
Was het maar zo!
Het eerste waar je aan denkt is lastige karakters en ongemakkelijke mensen.
Mooie woorden in de kerk, maar de werkelijkheid...?

Leven als christen valt niet altijd mee.
Met God, met Zijn kerk, op Zijn aarde, onder Zijn bestuur: je voelt je niet zo thuis.
Waar is God, wat doet geloof, kan het niet wat makkelijker en beter bij Hem en zijn kerk?

Ik lees iets voor uit de brief van Petrus.
1 Petrus 4:12: 'geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks'. ...
Dit is kerk zijn.
De kerk van Christus, dat is gedoe, dat is tegenwerking, dat zijn strubbelingen, lastige keuzes.
We leven in de tijd van uitzien naar Gods koninkrijk.
1 Petrus 4:12 [].

Deze woorden vatten de brief van Petrus samen.
Paulus heeft ook dit soort dingen gezegd; voorspellen van vervolging en spanning¹.
Voor Pasen heb ik gepreekt uit de toespraken van de Heer Jezus.
Aankondiging van vervolging en onderdrukking.
Jezus volgen; dat is lastig.
In Nederland geen brandstapels of een openlijk verbod op geloof.
Maar in de tijd tot aan de terugkomst van Christus: Hem volgen, betrokken zijn bij Zijn kerk.
Makkelijk is het niet.
Altijd gedoe, zoeken, teruggeworpen op geloof in Hem alleen, weinig zien.

De Heer geeft vaak mooie en goede tijden voor zijn kerk.
Veel van ons genieten van het leven, genieten van God, van elkaar in de kerk.
Wees blij en dank God ervoor.

¹ 2 Timoteüs 3:12: allen die vroom en met Christus willen leven, zullen vervolgd worden

Maar wees niet verbaasd als het anders is: er overkomt u niets uitzonderlijks.
We leven na de opstanding van Christus.
Dat evangelie roept verzet op; de kerk altijd onder vuur.
Daar gaat deze brief over.

De komende tijd wil ik uit deze brief preken.
Hij gaat over de gevolgen van Jezus' opstanding.
Petrus heeft het zelf meegemaakt; hij is uitbundig, de wereld is veranderd.
Hij praat over hoop, over de toekomst.
Het gaat over de geweldige God.
En hij is reëel over het hier en nu.
Want hoe is het hier?
Op weg naar die toekomst.
Wat verwacht je?
Wat gebeurt er met jou en met je omgeving?

(klik) *Je voelt je niet zo thuis; hier is je thuis ook niet.*
Thema van de brief van Petrus.
Om dat uit te leggen, wil ik u wat vragen.

[beneden]

- Komende week Europese verkiezingen: voelt u zich Europeaan?
Wie voelt zich meer Nederlander dan Europeaan? [...]
- Nu andere keus: Europeaan of wereldburger?
- Rotterdammer of Nederlander?
- Voor wie niet in Rotterdam geboren is: geboorteplaats (Groninger, Zeeuw, Brabander, Limburger enz) of woonplaats?

Uitleg: identiteit, wie ben je voor je gevoel, waar hoor je bij, wat is het meest belangrijk voor je?
Rond voetbal mooie voorbeelden.
Meeste mensen hier voor Rotterdamse club: Feyenoord, Sparta, Excelsior.
Willen graag dat ze winnen en kampioen worden.
Maar als Ajax de Champions League speelt...
Ik sprak iemand die gejuicht had toen ze van Tottenham verloren: dan ben je echt meer Rotterdammer dan Nederlander.

Identiteit speelt nog sterker als buiten Nederland geboren bent.
Allochtonen, Polen, Marokkanen, Surinamers.
Ben je eerder een Nederlander voor je gevoel of een Surinamer?
Nog als je 30 jaar woont?
En als je zelf hier geboren bent, maar je ouders uit Polen komen?
Wie ben je?

Daarin ook wel een beetje kiezen; gevoelens zijn te sturen: koesteren van de oude wortels of juist je best doen voor identiteit.
Identiteit is niet alleen gevoel, maar vooral: waar wil je bij horen?
Op welke afkomst, welke burgerschap richt je je?

Wat wil je?

Daarom laatste vraag: geen antwoord.
Ben je voor je gevoel eerder christen of eerder Nederlander?
Eerder christen of Rotterdammer? [naar boven]

Daar gaat Petrus over: over die identiteit.
Je bent burger van het koninkrijk.
Wie aan Christus is verbonden is vreemdeling op aarde².
Na de opstanding van Christus is er een nieuw land, een nieuw leven, een
nieuwe werkelijkheid.
Het gaat over een erfenis die komt³, over redding, over hoop.
Petrus praat vanuit die werkelijkheid: u hebt Christus lief⁴, u bereikt het
einddoel⁵, u bent vrijgekocht⁶.
Daarmee ben je vreemdeling op aarde.
Hier is je thuis niet.

(klik) Vreemdeling, daar zitten twee dingen in.

1 Je bent anders dan de anderen.
Komt een Groninger hier wonen, ze praten hier anders, ze doen ook wat anders,
vinden andere dingen leuk.
Ben je vluchteling gaat dat veel verder.
Kom je hier vanuit Servië; de taal is anders, de gewoonten, het eten, regels.
Vreemdeling: je bent anders dan wat de mensen om je heen gewoon vinden.

4

En het 2^e is: je bent machteloos, weinig invloed.
Het kan zijn, dat je vriendelijk behandeld wordt, geholpen wordt.
Maar dat heb je niet in de hand.
Je wordt gedoogd, maar kan zomaar veranderen.
Denk aan de Joden in Europa vorige eeuw; tijden prima samenleven, tot Hitler
aan de macht kwam.

Vreemdeling, een bijbels voorbeeld.
Jozef, zoon van Jacob, verkocht naar Egypte.
Hij was anders, moest de taal leren, aanpassen van alles.
Hij bleef apart eten, zelfs na jaren⁷, Egyptenaren wilden niet samen eten.
Vriendelijk behandeld, hoge positie, zelfs onderkoning, maar kwetsbaar.
Een farao kon hem ook zomaar weer afdanken.
Anders en machteloos, dat is vreemdeling zijn.

Je bent eerst christen, dat is de boodschap van Petrus.
Dat is je identiteit, opnieuw geboren.

² 1:1,17; 2:11.

³ 1:5

⁴ 1:8

⁵ 1:9

⁶ 1:18

⁷ Genesis 43:32

Dit is het evangelie.
Eerst christen, vreemdeling hier.
Anders en kwetsbaar.
In Nederland worden we prima behandeld.
We hebben zelfs eeuwen een invloedrijke plaats gehad.
Maar het kan zomaar omdraaien.
Een wat onhandige verklaring over homo's en het halve land valt over je heen.
Wij maken de dienst niet uit.
Vreemdeling.

Waar hoor je bij?
Ben je eerst Nederlander of eerst christen?
Christen, zegt Petrus, dat is vreemdeling.
Hier is je thuis niet.

(klik) *Thuis ben je bij God.*
Een Groninger is hier een 'vreemdeling'.
Maar ik ben een vreemdeling in Groningen of in Marokko (Overijssel ☺).
Het is dus maar vanaf welke plek je kijkt.
Petrus noemt ons burgers van Gods rijk.
Dat is het evangelie: vanuit God leren kijken, jezelf vanuit Gods belofte zien.
Kijken vanuit de opstanding van Christus.
Hij heeft door zijn opstanding de wereld veranderd.

5

Vreemdeling hier, niet zo thuis, zelfs niet in de kerk of in je band aan God.
Wees niet verbaasd en leer anders kijken.
Niets vreemds wat je hier overkomt, leer kijken vanuit God.

Vreemdelingen op aarde: ja we lijken vreemd.
Het gangbare beeld van een christen in Nederland is dat je achterloopt.
Je kunt niet echt meekomen; bij alle leuke dingen haken christenen af.
Beetje vreemd.
Christenen, het beeld van een beetje bekrompen, opgesloten in hun eigen wereld.
Ze doen geen vlieg kwaad – meestal -, maar een beetje sneu; vreemdelingen.
Ze zouden zich moeten bevrijden van die ballast van geloof en God en kerk.
Geloof verliezen is bevrijding.
Dat is het algemene beeld.

Petrus praat ook over vrij kopen⁸, over bevrijding⁹, over redding¹⁰.
Want wie is er eigenlijk opgesloten?
Wat is ons leven?
Het begint bij je geboorte en eindigt bij je dood.
Je hebt je leven hier, kan lang zijn, kort zijn, kan leuk zijn, minder leuk.

⁸ 1 Ptr 1:8

⁹ 1 Ptr 1:9

¹⁰ 1 Ptr 1:5

Maar dat is het.
Je wordt geboren, leeft een tijd en sterft.
Zo ziet ons leven er uit.
Behoorlijk beperkt en opgesloten.

Totdat Christus opstond uit de dood.
Hij breekt dit beperkte leven open.
Petrus praat over opnieuw geboren worden.
Hij praat over eeuwig leven, onvergankelijkheid.
De wereld is veel groter dan hier en nu.
Er is liefde, intens leven, uit je dak gaan over God en wat Hij maakt en doet.
Dat is leven.
Proef uit Petrus het enthousiasme.
Wat nou sneu leven met God?

Het leven is als gras en bloemen.
Veel mensen hebben een mooi leven.
Fris, mooi, fijn, gelukkig.
De bijbel is er vol mee, God danken voor alle mooie dingen die Hij maakt.
Maar dat is niet enige!
God wil zoveel meer geven.
Kijk vanuit het perspectief van God.
Thuis ben je bij God.
Als vreemdeling hier, fijn dat er mooie perioden zijn, fijn dat God je iets laat
proeven van Hem.
Maar de wereld is zoveel groter.

(klik) *Thuis ben je bij God.*
Hij is met je op weg.
En daarom ben ik ook positief over de aarde en ons leven hier.
Dit is Gods aarde.
Dit heeft God gemaakt.
En genieten heeft God bedacht en gemaakt.
En het komt allemaal goed.
We zijn op weg naar de nieuwe wereld.
Alle goeds wat we hier vaak missen, het komt er aan.
De erfenis ligt klaar¹¹.

'Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid..., zegt Petrus.
Dat klinkt als een opdracht, als een moeten.
Wees gehoorzaam, luister, doe wat een ander wil.
Maar proef de toon van dit woord: gehoorzaam aan de waarheid.
Door de Heer Jezus is er een andere werkelijkheid gekomen.
De wereld is meer dan van wieg tot graf.
De wereld is opengeboken door Christus.

¹¹ 1 Ptr 1:5

We zijn op weg.
Jezus komt terug, dat gaat gebeuren, of je dat nu leuk vindt of niet.
Of je dat nu gelooft of niet.
Of je je nu verzet of niet.
Maar dit gaat gebeuren.
De graven gaan open; God heeft Zijn wereld terug.
Het kwaad, de zonde, de afbraak, de ziekte, het gaat er allemaal uit.

Je kunt je er tegen verzetten.
Maar dat heeft geen zin.
De waarheid kun je niet veranderen.
Paulus zegt dat zo: we kunnen ons niet tegen de waarheid verzetten; we kunnen ons er slecht voor inzetten¹².
De aarde is van God, de Heer Jezus is geweest en is opgestaan.
God gaat de wereld oordelen en schoonmaken.
Die kant gaat het op, of je het nu doorhebt of niet.



Dan kun je maar beter met die stroom mee paddelen.
We zijn vreemdelingen op aarde.
Anders dan andere mensen, kwetsbaar, gedogen kan zomaar afgelopen zijn.
Maar God is op weg.
De wereldgeschiedenis stroomt naar Christus terugkomst.
Er komt een nieuwe aarde.
Dat aannemen en blij mee zijn, dat is 'gehoorzaam aan de waarheid'.

7

In de bijbelklas werken ze over 'je thuis voelen' en over deze gehoorzaamheid.
Ze kijken naar Spreuken, naar oude wijsheid.
We leven op Gods aarde, God weet wat wijs is, wat goed is, vanaf het begin.
De Heer heeft de aarde gemaakt, heeft ons gemaakt, Hij weet wat bij ons past.
Oude regels uit de bijbel, ze lijken in onze tijd soms tegen de stroom in;
tegendraads, ongemakkelijk, vreemd.
Maar het is juist met de stroom mee: leven met God en onder God, dat is
proeven van de mooie toekomst, dat is geluk, dat is tot je recht komen.

We leven van Gods overvloed.
Bij Hem is leven en geluk. Bij Hem is liefde.
Leef vanuit die hoop, leef vanuit die werkelijkheid.
Je gaat mee in de overvloed die God ons geeft.

(klik) *Je voelt je niet zo thuis;
hier is je thuis ook niet.
Thuis ben je bij God,
Hij is met je op weg,
voeg in en doe mee.*

¹² 2 Korinte 13:8

'Leef zoals je bent'.

Misschien kun je geloof in God wel zo samenvatten.

In ieder geval deze woorden van Petrus.

Leef zoals je bent: nu je gehoorzaam bent aan de waarheid, nu je gelooft dat Christus de wereld opengebrouwen heeft en je deel uitmaakt van de wereld: leef het leven wat daar bij past.

Voeg je in in de stroom, paddel mee, doe mee.

Als je toch op weg bent met een leven in volmaaktheid, doe vast mee.

Doe waar je voor gemaakt bent.

Het klinkt een beetje als: onderwijzer, geef les.

Directeur, neem beslissingen.

Voorzitter, breng orde in de bespreking.

Monteur, maak het.

Doe waar je voor bent.

De wereld is veranderd door Christus' overwinning op het kwaad en de dood.

Jij hoort daar bij.

Doe waar je voor bent.

Voeg in en doe mee.

We worden geen christen door christelijk te doen.

Door christelijk gedrag krijgen we geen band aan God en door christelijk gedrag krijgen we niet het eeuwige leven.

Maar we zijn verbonden aan Christus en krijgen het eeuwige leven, dat is het evangelie wat ons verkondigd is (vers 25).

We zijn geliefd door God, leef dan ook zo, paddel met de stroom mee.

Eerst zijn, dan doen.

En dat is wel mooi van paddelen op een rivier.

Als je niets doet, dan drijf je toch wel mee.

Het is allemaal al volbracht.

En de wereld gaat vanzelf naar zijn eind toe.

We kunnen ons niet tegen de waarheid verzetten.

Gods koninkrijk en zijn kerk, het hangt niet van ons af.

Dat maakt ons ook ontspannen.

Voel je je niet zo thuis, hier op aarde, in je beleving van je geloof, in de manier van kerk zijn.

Wees niet verbaasd, er overkomt ons niets vreemds.

Gods werk op aarde, het gaat wel door en wat wij kunnen is meedoen, je blij laten maken.

Wij kunnen Gods grootheid ontdekken.

Wij kunnen God prijzen, blij worden van wat Hij doet, gedaan heeft en belooft.

En iedere stem, die meedoet, die meezingt, de Heer is er blij mee.

Er is iets meer te zien van hoe het gaat worden.

En je beleeft er zelf iets van.

Het maakt dat je wat voor kan stellen bij Gods wereld.

Maar ontspannen, daar hangt het niet van.
Die rivier die stroomt wel.

Wat wij zien, dat is nog mager, dat valt vaak tegen.
Wij voelen ons niet altijd thuis.
Maar zo is nog.
De kerk leeft in een rommelige situatie; het is nog niet zoals het moet zijn.
Met verschil van mening, met tegenvallende liefde, met minder beleving dan je zou willen.
Wees niet verbaasd; er overkomt ons niets uitzonderlijks.
Al eeuwen gaat het zo.

Wees verbaasd, dat je toch mee mag.
We mogen mee, we paddelen mee; en hoe meer je met Gods stroom meegaat,
hoe mooier het wordt.
Die paar krachtige halen die wij aan de boot geven, dat stelt niets voor
vergeleken met de stroom.
De Heer zorgt dat we aankomen.

Wees wie je bent.
Je bent op weg, je bent kind van de Heer.
Leef vanuit je rijkdom.
Kijk niet naar wat je er hier allemaal al van ziet en niet ziet, maar zie wat God er
van maakt.
Doe daarin mee.
Amen.

Ds.Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
19 mei 2019