

votum en zegengroet		
zingen	Lb 554:1,2,3,4 (Palmpasen)	
gebed		
lezen	Matteüs 21:1-9	
meditatie	Lucas 23:34a; Vader, vergeef	1
zingen	Ps 130:2	
wet (blz. 687)		
gebed		
formulier 5		
zingen	Lb381:2 (t),4(t) Gij hebt mij Heer	
tafel 1	Lucas 23:40-43; vandaag nog..	2
zingen	Ps 116:5	
tafel 2	Joh 19:25-27; zoon en moeder	3
zingen	Lb 558:1 Jezus om uw lijden	
tafel 3	Matt 27:45-46; waarom verlaten?	4
zingen	Lb 562:3 Mijn Heer die om mijn	
tafel 4	Joh 19:28-30; dorst	5
zingen	GK 214:3 o afgrond waarin alle zonden	
formulier 5	dankzegging 2	
collecte	mi: volbracht en in Uw handen... zd 16; koffie: wijk en onbekende	6,7
zingen	Ps 103:3	
zegen		

Gemeente van Christus, gasten,

Graag nodig ik u allemaal uit mee te doen aan de stille week.

Vanaf morgen, 's avonds 20:30 een korte, sobere bijeenkomst hier in de kerk.

We staan stil bij het lijden van de Heer Jezus.

Neem er de tijd voor; loop bijvoorbeeld naar de kerk, parkeer de auto op een kwartier afstand.

Je komt tot rust, komt zwijgend binnen, doet mee met gebed, zingen en lezen, rustig weer naar huis.

Het helpt ons om het evangelie van Christus' liefde voor ons te laten landen.

De stille week en die begint vandaag.

Palmpasen, de Heer Jezus laat zich als koning zien, rijdt Jeruzalem binnen.

En het is geweldig, mensen zijn enthousiast: hosanna voor de Koning.

Gezegend Hij die gekomen is!

Binnen een week roepen diezelfde mensen: kruisig Hem.

De Heer Jezus is anders koning dan ze dachten.

Teleurstelling in een koning, in leiders, presidenten, politici, de stemming draait zo maar om; we kennen het: iedere verkiezing een politieke aardverschuiving.

Jezus is anders koning dan de mensen dachten en dan heeft Hij afgedaan.

Vandaag wil ik stilstaan bij de het koningschap van de Heer Jezus.

Zijn koningschap, indrukwekkender en geweldiger dan je als mens kan denken.

Om dat te zien en te waarderen is overgave en geloof nodig.
Vandaag sta ik stil bij de 7 woorden van Jezus aan het kruis, nu en aan de verschillende tafels.
Uit wat Hij zei blijkt zijn bijzondere koningschap.
Hij lijkt daar machteloos te hangen, maar door wat Hij zegt zie je Zijn bijzondere kracht en invloed.
Hij is koning aan het kruis.

Het eerste woord: Vader, vergeef hen; ze weten niet wat ze doen.
De God die alle macht heeft.
De God die de hele aarde gemaakt heeft.
Een God die je niet in de ogen kan kijken.
Iedere profeet, die iets van Gods grootheid zag, viel stijl achterover en wat weken van slag.

De beulen... ze hebben geen idee.
Ze begaan een dodelijke vergissen door Jezus aan het kruis te slaan.
God doden.
Als God dit niet vergeeft, waar blijf je dan?
Je eigen Maker martelen?!

God geeft gratie, de Heer laat de kruisiging gebeuren; zo is Hij koning.
Wie er bij was, wie dit gehoord heeft, heeft iets gezien van Jezus' bijzondere koningschap.
Jesaja had het al verspeld: Hij heeft voor zijn overtreders gebeden¹.
Hier gebeurt het.

Dit gebed is een samenvatting van Jezus' optreden.
Vader, vergeef...
Hier kwam Hij voor; hiervoor liet Hij zich kruisigen.
Om ons te vergeven.
Zie de tegenstelling.
Als je zo gemarteld wordt – stel het je maar niet voor – maar als je zo gemarteld wordt, je zou van alles schreeuwen en zeggen.
Alles is denkbaar wat je dan roept; al je aandacht gaat naar je eigen pijn.

Zo niet koning Jezus.
Zijn aandacht is voor anderen: Vader, vergeef hen...
Daar kwam Hij voor, Hij bleef liefhebben tot het uiterste, zoals Hij gezegd had bij de voetwassing, twee dagen geleden².
In dit eerste woord van Christus aan het kruis zie je een samenvatting van Zijn lijden: Hij alle onrecht, spot, pijn, marteling, ellende.
Wij vergeving.
Zijn eerste woord: Vader Vergeef....

¹ Jesaja 53: 'nam het voor zondaars op' NBG 51: 'bad voor zondaren'

² Johannes 13:1

Zo is Hij koning en dat vieren we in het avondmaal.
 Wie goed kijkt, ziet meer dan een machteloze, weerloze, bespotten man.
 Hier hangt de Koning van de wereld.
 Hij deelt uit vergeving en liefde voor wie het niet verdient.
 Zo is Hij koning; een koning die zich laat kruisigen om vergeving voor ons te bewerken.
 Hosanna!
 Amen.

tafel 1	Lucas 23:40-43; vandaag nog..
zingen	Ps 116:5

1^e tafel: vandaag nog in het paradijs. Veel over te zeggen: één ding. bewakers van de dood. Soldaten bewaken de misdagers, niet weglopen, niet los maken, bevrijden. Want ze moeten dood, langzaam en pijnlijk, dat is het doel. Dood. Totaal onverwacht: met Mij leven, paradijs. Totaal onverwacht, Jezus kennen, schuld erkennen. Bewakers van de dood horen Hem de poort naar leven open maken. Zo is Hij koning, beschikt over leven. En: niet bezig met zichzelf, maar met de anderen.

Overdenken: maak je blij over Gods ongerijmde belofte van leven. 'ongelooflijke beloften'

tafel 2	Joh 19:25-27; zoon en moeder
zingen	Lb 558:1 Jezus om uw lijden

2^e tafel: Moeder en Zoon.

Weer één element. Tijdens rondgang op aarde: medelijden met mensen, dochter van Jairus, jongen uit Nain: deze weduwe zien: 'werd door medelijden bewogen'. Nu zijn moeder zien: je wilt haar dit lijden besparen. Verleiding, van kruis af, niet voor jezelf, maar voor haar. Hij doet het niet.

Hij stuurt haar weg, samen met Johannes. Daarmee ook medelijden en steun zichzelf onthouden. Hij lijdt alleen om zijn moeder lijden te besparen.

Overdenken: maak je blij, in alle pijn blijft Hij overzicht en zorg houden. 'Hij houdt overzicht en zorg'

tafel 3	Matt 27:45-46; waarom verlaten?
zingen	Lb 562:3 Mijn Heer die om mijn

3^e tafel: Verlaten.

vorige week middag, preek over de vloek, over de beklemming, alles loopt dood, alle contacten verbreken. Dat maakt de Heer Jezus mee. Psalm 22: over spot, ellende, lijden. God zelf verlaten. Vasthouden aan wat bijbel zegt. Zekerheid, dat God de hand heeft in dit lijden. Daar hield Jezus aan vast.

Overdenken: de ruil: beklemming en verlaten voelen: Jezus echt om met ons te ruilen. 'Christus wil ruilen'

tafel 4	Joh 19:28-30; dorst
zingen	GK 214:3 o afgrond waarin alle zonden

4^e tafel: Dorst.

Het einde van lijden aan kruis nadert. In alles: Jezus heeft het in zijn hand. Ook nu. Wil iets zeggen, goede stem nodig. Niet voor zichzelf, maar voor ons. Dit moet iedereen weten: volbracht, ten einde (vanmiddag), en in Gods handen geest leggen. Niet uiteindelijk aan uitputting overleden. Maar leven afgelegd. Overdenken: Jezus' lijden: oog voor ons, de regie behouden, dit moest gebeuren. Als Hij zelfs tijdens dit lijden alles overzag, dan zeker nu! 'Christus houdt de regie'.

Ds.Jaap Boerma

14 april 2019

GKv Rotterdam-Noord/Oost