

Meditatie Galaten 4:4, kerstavond, 24 dec 17 av, GKv en SGA, nr 575, JWB

Inloop	Opw 539 Kom nu is het tijd	ZMT
Welkom		JWB
votum en zegen		JWB
Zingen	LvdK 138 Komt alleen tesamen	Orgel
bidden		
Lezen evangelie	Lucas 1:26-33	
Zingen	GK 47: Mijn ziel verheft Gods eer	Orgel
Lezen evangelie	Lucas 2:1-6	
Zingen	LvdK 139 Komt, verwondert u hier me..	Orgel
Tekst	Galaten 4:4	
Meditatie		
luisteren	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=M5vgyj_aQkw">https://www.youtube.com/watch?v=M5vgyj_aQkw</a> <sup>1</sup>	
zingen	Opw 595 Licht van de wereld	ZMT
gedicht		
Zingen	Mary did you know	ZMT
bidden		
collecte		
zingen	GK 50 Ere zij God	Org + MT
zegen		JWB
Uitloop	Opw 525 Jubel het uit	ZMT
Drinken		

'Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw' (Galaten 4:4).

**(leeg)** Gemeente van Christus, gasten,

'Wij zijn verhuisd, toen ons 2<sup>e</sup> zoon net geboren was'.

'Ik kreeg een andere baan, dat was nog voor mijn broer trouwde'.

U kent dit: bijzondere gebeurtenissen in je leven delen je leven een beetje in.

'Dit of dat is gebeurd, toen mijn man nog leefde', zeggen mensen.

'Toen waren we net getrouwd'.

Belangrijke gebeurtenissen delen het leven in.

Misschien is voor sommigen van u 2017 een jaar dat je leven indeelt.

Dit jaar je geliefde ontmoet of je eerste kind gekregen, verhuizing, totaal andere baan, ziekte, overlijden van je echtgenoot, scheiding.

**(klik)** Dan is alles altijd ervoor of erna.

We hebben dat ook in ons gezamenlijke geheugen.

Hoe belangrijker een gebeurtenis, hoe meer we de tijd daarnaar indelen.

Straks praten we over voor en na het tijdperk president Trump.

<sup>1</sup> Engels lied om te luisteren, de tekst is mee te lezen. Gaat er over, dat met kerst er over vrede gezongen wordt, maar er geen vrede is. De echte vrede moet van God komen en komt ook alleen van Hem. Duurt 4.30 minuten, beleef het als een moment van rust.

Mensen op St.Maarten of Jemen zullen 2017 als een breuk in de tijd ervaren. Alle gebeurtenissen zijn voor of na de orkaan of de burgeroorlog; dit heeft hun leven totaal veranderd.

Nog steeds, ook al is het meer dan 15 jaar geleden, is de aanslag op de Twin Towers in Amerika als een scharnier in de tijd.

Je hebt het over voor 11 september en na 11 september.

Je hoeft er niet eens een jaartal bij te zetten (het was 2001).

Zo ook verder terug.

Voor of na de 2<sup>e</sup> wereldoorlog.

Voor of na de tijd van Napoleon; dat wordt al vaag.

Daarvoor nog meer.

Kunt u nog een belangrijke gebeurtenis noemen uit 1400? ...

Of rond het jaar 750?

Eén gebeurtenis springt er uit.

Heel de wereld heeft het nog steeds over voor of na deze gebeurtenis.

Hier begon de jaartelling opnieuw: de geboorte van Christus.

(**klik**) Onze geschiedenis, de jaartelling is zoveel jaar voor Christus, of zoveel jaar na.

Als we volgende week oud en nieuw vieren, dan gaat het ook weer over een nieuw jaar, 2.018 jaar na Christus.

En wat maakt deze Christus, de geboorte van Jezus Christus, nu zo belangrijk? Laat ik proberen het zo uit te leggen.

Op de middelbare school had ik een leraar; hij gaf Grieks en Latijn.

Hij bewonderde 2 mensen op aarde, Socrates en Jezus.

Iedereen heeft dat denk ik: bewondering voor mensen: Boedha, Alexander de Grote, Napoleon, Mandela.

(**klik**) Mijn leraar, Socrates en Jezus.

Twee mensen, zei hij, en ze lijken op elkaar.

Socrates, een wijsgeer, 469 jaar voor Christus geboren.

De overeenkomsten zijn opvallend tussen Socrates en Jezus.

Beide mannen trokken door hun land.

Socrates door Griekenland, Jezus door Israël.

Ze leerden de mensen van alles, werden zeer bewonderd, grote aanhang.

Ze hadden rijk kunnen zijn als ze geld gevraagd hadden voor hun wijsheid.

Maar dat deden ze niet; rijkdom interesseerde hen niet.

Beiden deden opvallend uitspraken, brachten een boodschap die echt nieuw was voor de mensen die het hoorden.

Beiden stonden ze voor wat ze zeiden.

Als in hun ogen iets onjuist was, dan deden ze het ook absoluut niet.

Beiden hebben zelf niets opgeschreven, hun leerlingen hebben dat gedaan.

Bij Socrates was dat vooral Plato, bij Jezus waren dat 4 evangelisten: M,M,L,J.

Zo kunnen we nu nog lezen wat zij gedaan en gezegd hebben en onze winst doen met wat zij aan wijsheid aan de wereld gaven.

Nog een opvallende overeenkomst: hun sterven.  
Socrates had vijanden, Jezus ook, beiden omdat zij zo onaantastbaar leken.  
Hun vijanden hebben het gedaan gekregen, dat ze de doodstraf kregen.  
Het was oneerlijk, de geschiedenis van Jezus is wel bekend.  
Joodse leiders die Pilatus onder druk zetten en hem tot de dood laat veroordelen.  
Jezus ondergaat het, zelfs een afschuwelijke marteling.  
Jezus doet niets, is passief, roept het volk niet te hulp.  
Alle kans dat Hij dan zijn dood had kunnen voorkomen.  
Zonder protest, zonder om genade te smeken sterft hij vrijwillig.

Over Socrates is ook zo'n verhaal te vertellen.  
Hij werd veroordeeld tot het drinken van de gifbeker.  
Hij vroeg ook geen gratie.  
Als hij het gevraagd had, had hij het zeker gekregen.  
Indrukwekkend om te lezen, dat hij zonder protest de gifbeker rustig aanpakt,  
leegdrinkt en kalm vertelt hoe hij het gif vanuit zijn benen langzaam omhoog  
voelt kruipen naar zijn hart.  
Hij blijft rustig en sterft; een groot man.  
(klik) Net als Jezus: wijs, integer, dappere dood.

Toch leven wij nu niet in het jaar 2486, 2.486 jaar na de geboorte Socrates.  
Nee, we noemen ons jaar 2017, 2017 jaar na de geboorte van Christus.  
Onze tijdsrekening is genoemd niet naar Socrates, wel naar Jezus.  
Beide grote mannen, ook grote verschillen.  
Hun invloed nog niet het meest.  
Socrates had veel invloed, Jezus nog veel meer.  
Eerder hun bijzondere uitspraken.  
Socrates zei bijzondere dingen over hoe een mens is, wat je als mens kunt  
weten, hoe je moet zijn, hoe je over god moet denken.  
Socrates zei bijzonder dingen, Jezus nog meer.  
Beide zeiden ze bijzondere dingen, wijsheid, die tot vandaag gebruikt wordt.  
Jezus ging daarin een stap verder, meer dan wijsheid, meer dan advies.  
Jezus zei iets over Zijn afkomst, wie Hij is.  
Hij zei dat Hij de God is, dat Hij de hemel kent, daar altijd woonde.  
Hij zei dat Hij alle ellende van de aarde weg gaat doen.  
Dat er een dag komt dat Hij alle onrecht recht gaat zetten.  
Hij zei dat Hij erkend en aanbeden wil worden.  
(klik) Dat gaat een stuk verder; dat is meer dan wijsheid of advies.

Dat Jezus de meest bijzondere mens werd op aarde is, zat er aan te komen.  
Dat werd al duidelijk bij Jezus' geboorte.  
Toen Socrates 469 jaar voor Jezus geboren werd, was hij een gewone baby.  
Zijn ouders wensten misschien dat hij bijzonder zou worden.  
Je kon hopen, dat 2486 jaar later zijn naam nog genoemd zou worden.  
Maar dat wist je niet toen hij een baby was.  
Eerst moest Socrates volwassen worden, wijs worden, bijzonder dingen doen en  
zeggen en zo is hij beroemd geworden.  
Van Socrates vieren wij niet zijn geboortedag, eventueel zijn sterfjaar.

Over 84 jaar, in 2101 is het 2,5 duidend jaar geleden, dat hij overleed.  
Goede kans, dat dat uitgeroepen wordt tot het Socrates-jaar.  
Dat zal ik niet meer meemaken.  
Zo is dat bij alle bijzondere mensen.  
Dit jaar was het Luther-jaar.  
Wij vierden niet zijn geboorte, maar wat hij gedaan heeft.  
Je viert het moment dat hij de 95 stellingen op de deur van de kerk timmerde:  
31 oktober 1517.  
Luthers geboortedag 18 november 1483 wordt niet gevierd.

Dan de geboorte van Jezus, die was al bijzonder.  
Hij werd aangekondigd door een engel.  
Als Jezus wordt geboren, zingen engelen over wie Hij is.  
Herders horen het en komen kijken, magiërs uit het oosten worden op pad gestuurd.  
Hij heeft op aarde nog niets gedaan, maar Hij is al bijzonder.  
Met zijn geboorte begint een nieuwe tijd, we tellen vanaf dan de tijd opnieuw.  
Het jaar 0, geboortjaar van Jezus, wordt ieder jaar gevierd.  
En hoe, we zijn al weken in de ban van kerst: lichtjes, versiering, muziek.  
Want Jezus' geboortjaar is het begin van een nieuw tijdperk.  
Alles is vanaf nu voor of na Christus.  
Op ieder mail, op ieder kassabon, op ieder contract staat het:  
3 april 2006, 26 juli 2013, 4 november 2017 jaar na de geboorte van Jezus.

4

**(klik)** Deze Jezus Christus is al ver voor zijn geboorte aangekondigd.  
Jesaja vertelt over hem: 'het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschonen<sup>2</sup>.  
700 jaar voor de geboorte van Christus laat God dit al over Hem zeggen.  
'Uit de tronk van Isai schiet een telg op, een scheut uit de wortels komt tot bloei.  
De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer<sup>3</sup>.  
Dezelfde Jesaja, 700 v.Christus.  
Zo is er meer: Micha, uit dezelfde tijd, honderden jaren voor zijn geboorte:  
'Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen<sup>4</sup>.

Jezus, de meest bijzondere mens, die ooit geleefd heeft.  
Hij werd aangekondigd door God zelf.  
Hij was en is God zelf.  
Zijn geboorte, kerstfeest, een breuk in de tijd.  
Hij werd geboren in het midden van de tijd, aangekondigd, uitgevoerd.  
Kerstfeest heeft ook niet het karakter van een herdenking.  
Want zelfs 2017 jaar na zijn geboorte leeft Hij.

---

<sup>2</sup> Jesaja 9:1 NBV

<sup>3</sup> Jesaja 11: 1 NBV

<sup>4</sup> Micha 5:1 NBV

Hij was een mens die niet alleen bijzondere dingen zei en op een bijzondere manier stierf.

Hij is de mens ook opstond uit de dood en sindsdien leeft.

Hij, Jezus, is God op weg naar een nieuwe wereld van vrede, rechtzeten, harmonie, leven in perfecte liefde.

**(klik)** Hij kwam hier naartoe om U dat te geven.

Het jaar 0, een bijzonder jaar; terecht delen we de tijd sindsdien in. Alles is sindsdien voor en na Christus.

Hoe was 2017 voor u?

Een keerpunt, blijvende verandering, je leven voorgoed voor of na dit jaar?

Wat er ook gebeurd is in uw leven..., prachtig keerpunt, verdrietig keerpunt...

Ik gun u allemaal, dat het jaar 0 ook voor u het belangrijkste keerpunt is, blijvend, tot in eeuwigheid.

Het jaar 0, de geboorte van Jezus Christus.

Alle gebeurtenissen verbleken bij de komst van dit Kind, deze Man.

Hij brengt ons in contact met God Zelf.

Hij leert ons liefde, volmaakte liefde.

Hij geeft ons een wereld, waar we samen met God zijn, op en top mens kunnen zijn en verbonden zijn met God en elkaar.

Bent u geen lid van de kerk of heeft u weinig betrokkenheid bij een kerk.

Graag nodig ik u uit om hier of in de Alexanderkerk u te laten bijscholen.

We hebben kerkdiensten, we hebben cursussen, er is veel te vertellen over God en over Jezus.

Hem leren kennen, het is een keerpunt voor je leven.

Je leven wordt er anders van: hoopvol, geliefd, beschermd, liefdevol.

Amen.

Ds.Jaap Boerma

GKv Rotterdam-Noord/Oost

24 december 2017