

votum en zegengroet	
zingen	Ps 33:1,2 DNP
gebed	
lezen	Psalm 33
zingen	GK 171:1,2 (Hoor, trouwe Vader...) bijb kl 7+8
tekst	zondag 9
preek	
zingen	Ps 33: 3,4 DNP
belijdenis	
zingen	GK 227:1,4 (alles, alles is gelegen)
gebed	GK gebeden blz 629 1.1-4, 2.2, 4.7
collecte	(preek papier, februari jarig)
zingen	Ps 33: 5,6 DNP
zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

(**leeg**) 'Wat mag het zijn, meneer'?

'Doet U mij maar een genezing, alstublieft'.

'Wilt u daar ook vergeving en eeuwig leven bij, meneer'?

'Nee, dank U, genezing alleen is wel genoeg¹'.

Ik las dit als voorbeeld hoe veel mensen bidden.

Zo kijken ze tegen God aan: als een vriendelijke ober, waar je je bestelling doet. Zo staat de mensheid er voor, legde dat boek uit.

We willen genezing zonder verlossing, we willen een gelukkig, leuk leven, zonder verlangen naar vergeving.

En die twee dingen – vergeving en eeuwig leven – dat is nu juist waar alles om draait bij God.

(**klik**) Overal waar de boodschap van de Heer Jezus samengevat staat, is het: *vergeving en eeuwig leven*.

Dat belooft God, dat is de kern van de doop, van avondmaal, het evangelie in één zin².

Ik herken mezelf meer dan ik zou willen in dat ober-voorbeeld.

Ja, natuurlijk verlangen we naar genezing; er hangt zoveel van af.

Ieder kind van een zieke ouder bidt om genezing, iedere ouder van een ziek kind bidt om genezing, soms intenser dan wat ook.

Logisch en goed; vraag de Heer wat je bezig houdt.

Je kunt – hoe logisch ook – je kunt soms zo opgaan in verlangen naar genezing, naar oplossingen, naar geluk, dat je het grote geheel, nog belangrijker dingen dan wat ook op aarde, kwijt raakt.

Daar gaat zondag 9 over.

God die onze Vader is, die in alles voor ons zorgt.

¹ Samuël Wells, wees niet bang, blz. 35.

² HC antwoord 66, 70, 76, enz

God die er is in een moeitevol leven.

Zondag 9 gaat over het begin van de wereld, het gaat over Gods doel, over waar het op uitloopt.

En het gaat over het middelpunt van de geschiedenis: de Heer Jezus, God zelf die hier op aarde was.

Zie je het grote geheel, dan kan je meer aan, dan kan je zelfs alles aan.

Laat ik het tekenen [beneden]:

Schepping, God maakte alles goed.

Zondeval: kwaad komt binnen. (moeitevol leven)

In stand houden en regeren.

de Heer Jezus op aarde: dood en opstanding (*kruis*)

Doorgaan met in stand houden en regeren.

Terugkomst van de Heer Jezus.

Aanwijzen dat de HC deze dingen noemt (...).

HC 9: God heeft het geheel in zijn hand en is betrokken bij mij hier en nu.

Waar zijn wij? Tussen kruis en terugkomst.

Wat makkelijk gebeurt: leven in een *doos*: je ziet alleen dat deel van je leven, klein stukje voor en achter, verder niet.

Gesloten wereldbeeld, prima mee te leven, totdat.... 'moeitevol leven'.

Opgesloten voelen.

Klepje maken: genezing graag, lijntje met God, vaag tot persoonlijker.

Help mij hier en nu: één genezing graag.

Vergeving (*kruis*) en eeuwig leven (einde), niet in beeld.

Bidden, als God dan hier niets doet, waar is Hij dan.

Zondag 9 zegt: 'weg met die doos', zie het hele verhaal.

Je zit zo makkelijk opgesloten in je eigen wereld. [naar boven].

(**klik**) De eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus is mijn God en mijn Vader.

Dit is de kernzin van zondag 9.

Dit laat ik de jongeren leren als ik ze les geef.

Paar keer herhalen: de Vader van de Heer Jezus is mijn God.

Wie is God, dat is de Vader van de Heer Jezus.

Ik ga uitleggen wat daar belangrijk aan is.

Maar onthoud alsjeblieft deze kern: God is de Vader van Jezus.

3 punten pak ik uit deze lijn: begin, kruis en eind.

Alle drie helpen ze ons om niet opgesloten te blijven in onze doos.

Eerst het begin: schepping en zondeval.

Wie heeft de wereld gemaakt? God?

Ja, maar wie is God?

God is de Vader van de Heer Jezus.

Vader en Zoon zijn een eenheid.

Deze God heeft de aarde gemaakt.

We kennen God via de Heer Jezus.
Als je wilt weten wie God is, kijk naar de Heer Jezus.

Wat me opvalt; een programma als 'adieu God?'.
Gesprekken van Thijs van de Brink met mensen die hun geloof in God verloren hebben.
Thijs neemt een beeld mee van de Heer Jezus.
In de loop van het gesprek vraagt hij: wat denk je van Hem?
Hoe kijk je naar Jezus?
En vrijwel altijd – hoe bot mensen ook met God gebroken hebben – vrijwel altijd zeggen ze iets als: 'ja, Jezus, die is wel oké'.
Bewondering voor Hem, hoe Hij met mensen omging, hoe Hij recht door zee was, hoe Hij kwaad ontmaskerde.
'Jezus is wel oké'.

Heel de bijbel zegt: Hoe is God?
Wie is God?
God is... als Jezus.
Geduldig, liefdevol, eerlijk, niet te manipuleren.
Terug naar de schepping: deze God, de Vader van de Heer Jezus, Jezus zelf, de Heilige Geest.
Deze God, één en al liefde en eerlijkheid.
Deze God heeft de wereld gemaakt.
Kijk via de Heer Jezus naar de aarde.
Alleen door Hem kennen we God.
Deze God heeft de aarde gemaakt.

Het kwaad is daarna gekomen.
Dat komt niet van God.
Kwaad is binnengedrongen, maar komt niet van God.
Nee, God kennen we via de Heer Jezus: één en al goedheid, liefde, geduld, belangstelling.
Eén en al wil om het kwaad te bestrijden en weg te doen.
Zo is God.
God, de Schepper van de wereld, is als Jezus.
Lees je de geschiedenis van de schepping: alles is met liefde gemaakt, een prachtige plaats speciaal voor ons ons, Gods geliefde kinderen.

Dat helpt ons.
Zondag 9 heeft het over 'moeitevol leven'.
Zo is het geworden; veel mensen ervaren het ook zo. [andere gebieden]
Anderen niet zozeer zelf, maar je weet dat lastige tijden komen.
En eigenlijk zijn er altijd wel dingen.
Weet, zegt zondag 9, weet dat het niet zo hoort.
Weet dat dit niet van God komt.
Dat wij moeite hebben met lijden en verdriet, dat je van slag bent, dat je soms boos bent, het is logisch.
Moeitevol is een inbreuk op aarde; het hoort niet.

Het is niet Gods wereld, niet Gods bedoeling.
Ziekte, dood, pech, tentamens niet halen, je vinger open halen, een deadline niet halen, het hoort niet op aarde.
Zeg niet, dat dat er nu eenmaal bij hoort.

Stap uit je doos, zie Gods hele geschiedenis.
Gods goede schepping, waar het kwaad indrongen is.
Er is meer dan wat ik meemaak en zie.
Het kwaad hoort niet bij God, hoort niet bij de aarde.
Kijk via de Heer Jezus; zo is God, zo heeft Hij de aarde gemaakt.
Weet van goede schepping en kwade zondeval.

Het tweede belangrijke punt op de lijn, het middelpunt, is dood en opstanding van de Heer Jezus.
Hier maakt God herstel en vergeving mogelijk.
God komt op aarde, ondergaat al het kwaad, al het lijden.
De Heer Jezus laat zien wie God is.
Een God van vergeving en liefde.
Een God die het kwaad aankan; alles ondergaat tot de dood toe en opstaat uit de dood.
Dit is het evangelie, de boodschap van het koninkrijk.

Wat betekent dat voor ons?
Wij maken deel uit van het kwaad.
Zonde, slechtheid, oneerlijkheid, egoïsme, zit het alleen in anderen?
Nee, het zit ook in mij.
Dat moet weg.
Dat is wat God doet.
Jezus op aarde.
Hij kwam voor vergeving.
Dit is wat Hij aanbiedt: vergeving.
En is er vergeving, is het kwaad weg – inbreuk op Gods goede aarde – is er vergeving, dan is er ook eeuwig leven.
Dan is er toekomst.
Het derde punt op de lijn.
Herstel, Gods goede wereld weer te zien.
De plaats, waar we als mens met liefde wonen, die echt bij ons past.

God biedt aan; Gods belofte is: vergeving en eeuwig leven.
En tussen vergeving (2^e op de lijn) en eeuwig leven (3^e op de lijn), leven wij.
Alles wat wij meemaken, zit op die lijn.
Als we bidden om genezing, vragen we om hulp in het leven wat we hier hebben.
Een stukje verlossing, opbloei van leven, geluk.
God belooft voor straks; volmaakt leven, genezen leven, verlossing.
Dat kan omdat Hij vergeving geeft.
Een gebed om genezing hier en nu, dat is al iets proeven van wat er komt.
Daar bidden we om, dat mag, dat is goed.

Maar blijf niet in doos zitten, zelfs niet met een open klepje.
Zie het hele verhaal.

Genezing – ik gebruik het woord even voor alles: herstel uit ziekte, goede uitslagen, succesvolle behandelingen, maar ook oplossing van problemen, vervulling van verlangen, verkering, herstel van liefde, halen voor een toets, eten en drinken zonder zorg, kleding enzovoorts.
Genezing, alles waar we naar verlangen.
Genezing, dat zit tussen vergeving en eeuwig leven in.
Vergeving, dat gaat over verleden, onze schuld, dingen die we verkeerd gedaan hebben; als mensheid, als mens, jezelf, u, ik.
Eeuwig leven, dat gaat over de toekomst, over de wereld die God maakt.
Over Gods koninkrijk, over de volmaakte aarde, God zelf zien, Jezus ontmoeten.
Alles komt goed.

Daartussen zit nu; nu, dat is tijd van genezing, de vraag, de wens, het verlangen naar een evenwichtig leven, een fijn leven.
Aanvoelen dat het leven moeitevol is, je best doen iets van het leven te maken.
vragen om verlichting van alles wat moeilijk is.
Genezing, dat zit tussen vergeving en eeuwig leven.
Die beiden zijn beloofd; iedere doop, ieder avondmaal, iedere middag de geloofsbelijdenis wijst daar naar.
God belooft vergeving van zonden en eeuwig leven.
En genezing, hulp hier en nu, vaak gegeven, niet beloofd.
Vergeving en eeuwig leven, noodzakelijk, belangrijk, doorslaggevend.
Genezing gaat alleen maar over nu.
Mooi en fijn, maar beperkt.

5

Kent iedereen de geschiedenis van Naäman uit de bijbel³?
Naäman lijdt aan lepra en heeft gehoord dat God kan genezen.
Met veel uiterlijk vertoon komt hij naar Israël, paarden, wagens, dienaren, geld, kostbaarheden.
Hij verwacht een spektakel, Elisa de profeet die naar buiten komt, van alles doet, formules, bezweringen, gebeden en zo de ziekte behandelt.
Naäman wel er best voor betalen, gezondheid is kostbaar.

Elisa leert Naäman, dat de wereld groter is.
Hij haalt Naäman als het ware uit zijn doosje.
Een doosje met een luikje: een verzoek aan de God van Israël.
En je ziet God aan het werk, doet meer dan genezen.
Naäman, van veeleisend naar teleurgesteld.
Elisa komt niet eens naar buiten en geeft een simpele opdracht: was je eens in de Jordaan.
Naäman is al bijna weg.
Hier is hij te groot voor.

³ 2 Koningen 5; uitgewerkt nav Samuel Wells, wees niet bang, hk 2

Zijn dienaren halen hem over.
Van teleurgesteld gaat Naäman naar nederig.
Niet snappen, niet eervol behandeld, toch maar doen.
Oké, wassen dan maar.
Van nederig naar gehoorzaam, zeven keer wassen.
Eerst moet Naäman van zijn pretenties genezen.
God is niet alleen bezig met een nieuwe huid voor deze man.
Maar vooral met een nieuwe man in deze huid.

Naäman prijst en aanbidt God aan het eind van deze geschiedenis.
Vergeving en eeuwig leven; herstelde relatie met God (vergeving) en einde van de dood, leven in Gods glorie (eeuwig leven).
Daartussen zit genezing.
Naäman moest eerst van zijn hoge paard af en uit zijn beschermende wagen komen.
Uit zijn doosje komen.
Wat had hij aan genezing gehad?
Hij had nog een paar jaar extra geleefd en dan?
Nu leeft Naäman nog; Hij heeft God ontmoet, vergeving en eeuwig leven ontvangen.

Vorige week ging het 's middags over hoop; ds.Bas van Zuijlenkom.
Onze wereld is groter dan je eigen doosje.
Als je niet weet van vergeving van zonden en eeuwig leven, dan heb je alleen dit leven.
Dan moet je ook alles in dit aardse leven zoeken.
Er is meer, kom uit je doosje.
Kijk vooruit naar het eeuwige leven.

Gelukkig wie nederig is, gelukkig de treurende.
De preek van vorige week 's morgens, ds.Ruard Stolper.
Een klein mens, wie terug kan kijken, wie het kruis van de Heer Jezus kent, voor hen is het koninkrijk.
Verlossing van God is zoveel meer dan genezing alleen.

Laat ik nog een verhaal vertellen⁴.
Een middelbare school, een christelijke school, derde klas.
Bij één van de leerlingen, Marcel, wordt kanker geconstateerd.
Een tijd van onderzoeken, onzekerheid, onregelmatig is hij op school.
Het hele schooljaar is er om de paar dagen of weken wel weer nieuws.
De klas is er het hele jaar mee bezig.
Na een paar maanden soms hoop, soms wanhoop blijkt het definitief: terminaal, niet te genezen.

⁴ Vrijwel alles overgenomen uit Samuel Wells, wees niet bang, blz 32

De mentor van de klas praat er met een vriend over.
'We gaan door een hel met elkaar.
Heel het schoolleven wordt beheerst door Marcel en zijn ziekte.
We hebben wat afgebeden, en het loopt nu zo af.
Ons geloof wordt tot het uiterste op de proef gesteld.
Snapt iemand nog iets van God.
Waarom moet dit allemaal gebeuren?
Ik voel me vaak boos en opstandig'.

'Mag ik eens vragen', zegt die vriend: 'heeft die jongen ook vrienden?'
'O, zeker', zegt de mentor.
'Marcel heeft ontdekt wie zijn echte vrienden zijn; ik zie om hem heen een paar diepe vriendschappen ontstaan, die ik nog nooit gezien heb'.

'En hoe is het met de ouders van Marcel?'
'Het is prachtig, die ouders zijn opgenomen in een kring van mensen; van alles wordt er voor hen gedaan, eten, vervoer.
Soms midden in de week komt een groepje mensen om te praten en te bidden'.

'Is de jongen gelovig?'
'Weet je, hij was nooit zo'n uitgesproken type, een beetje op de achtergrond als het over God ging.
Hij is veranderd; hij praat vaak met zijn ouderling, de laatste keer bad Marcel – 14 jaar - voor die ouderling en zijn ouders.
'Ik ga naar God, voor jullie is het zwaar' zei hij'.

'Het zal wel moeilijk zijn om in deze tijd les te geven', zei de vriend.
'Juist niet, dit is het beste schooljaar wat ik ooit heb gehad.
Het gaat ergens over in de klas; alles wat je uitlegt lijkt ineens betekenis te hebben.
Dit is echt een ander jaar dan anders'.

'Ik ga iets eigenaardigs zeggen', zegt de vriend van de mentor.
'Wat jij beschrijft, het klinkt niet als 'door een hel gaan'.
Dit klinkt als het koninkrijk van God.
Die jongen geneest niet, maar hij brengt een heleboel verlossing teweeg'.

Gods wereld is zoveel groter dan het doosje waarin we leven.
Dat maakt het leven niet makkelijk.
Verdriet blijf verdriet.
Afscheid doet ontzettend veel pijn.
Maar juist als het leven moeitevol is, zie dan niet alleen dat leven hier en nu.
De Vader van de Heer Jezus is onze God.
De God die met liefde de wereld maakte, de God die naar de aarde kwam om het kwaad er uit te halen, die leidt ons leven.
De God die meer ziet dan ons leven hier en nu, Hij rekent af met het verleden en werkt aan de toekomst.

We bidden om genezing tussen vergeving (beloofd) en eeuwig leven (beloofd).

Stap uit je doosje; zie Gods grote wereld.
En daarom tot slot, drie dingen om in de loop van de week te bedenken.
Drie dingen om je te helpen meer te zien dan je eigen leven.
Drie dingen die je helpen om bidden om genezing te koppelen aan Gods veel grotere wereld.
Drie dingen die je helpen om bij genezing ook te denken aan vergeving van zonden en eeuwig leven.

1: (**klik**) God is als Jezus.

Snap je niets van je leven, is het zwaar, ben je bang, loopt het mis.
God is als Jezus.
Lees over Hem, denk je het leven in zoals toen Hij hier op aarde was.
Zo is God; wij zijn nog beperkt in wat we zien: kijk naar het midden van de geschiedenis, kijk naar de tijd van het kruis: Jezus' optreden, zijn overgave aan het kruis, zijn opstandig.
Zo is God; dan is Hij toch te vertrouwen, wat er ook gebeurt?

2 denk jezelf eens 100 meter boven de aarde.
Zweef eens boven je leven en kijk naar zo jezelf.
Zie dan ook verleden met doop, met beloftes van God, met alles wat Christus voor je gedaan heeft.
En kijk naar alles wat God belooft.
Neem je afstand, wordt je leven hier en nu een stukje kleiner en God wordt groter.

3 denk jezelf eens 10, 20, 50, 100 jaar verder.
Zie jezelf eens een stuk verder op de lijn tussen kruis en eeuwigheid.
Soms hoef je maar een maand of een jaar verder te kijken.
Dat helpt dan al.
Wat ik nu meemaak, ach, hoe belangrijk is het?
Op de eeuwigheid stelt het niets voor.
Alles komt goed.

Dat is geloof in de Vader van de Heer Jezus: jezelf steeds uit je doosje laten halen [doen].
Amen.

Ds. Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
10 februari 2019