

Preek zondag 1505 06, 6 januari 2019mi, HAgnD, nr 578, JWB.

votum en zegengroet		
zingen	Ps 103:3,4	
bidden		
formulier 5	(Gk nw blz. 704)	
zingen	Lb 381: 1,5 (Genadig Heer, die)	
viering / luisteren	opw 737 (U nodig mij aan tafel)	MT
formulier 5		
lezen	Genesis 3:8-9; 14-15 Kolossenzen 1: 3-11	
tekst	zondag 5 en 6	
preek		
zingen	Gk nw 178:1,2,3,5 ((wij willen God de ere)	
belijdenis		
zingen	Ps 80:2,4,10 (3x refrein)	
gebed		
collecte	(gespreksgroep donderdag)	
zingen	Gk nw 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)	MT
zegen		

Gemeente van Christus, gasten,

(leeg) Denk even met me mee.

Ik ben bezig Psalmen en liederen te zoeken voor een kerkdienst.

Psalm 36 is wel mooi; heeft drie verzen.

Welke laat ik zingen?

Alle drie of één van de drie of twee; bedenk voor uzelf.

Ik lees uit alle coupletten een paar regels voor.

Zingen in de kerk of liever niet?

Vers 1 [...], Vers 2 [...], Vers 3 [...].

Wat doen we? Wie zegt alles? ...

Wie zegt: sla 1 maar over? ...

Sla 2 maar over? ...

Sla 3 maar over? ...

Laat ik eerlijk zijn: ik laat het liefst alleen vers 2 zingen.

Zingen over Gods toorn, over zonde, over bozen die niet meer opstaan.

Hoe wervend is dat?

Wie begrijpt dit?

Hoe komt dat over als er iemand voor het eerst in de kerk komt?

Welk beeld krijgen onze jongeren van God?

We zingen meestal positieve liederen; liederen die iets zeggen over God, over wat Hij belooft, over waar Hij ons toe oproept, wat Gods aanwezigheid ons doet. Dat mag ook vooral de toon zijn.

Het eerste wat God laat zeggen als de Heer Jezus geboren wordt is: 'wees niet bang'.

Engelen zingen een mooi en positief lied.

Tegelijk, er staat meer in de bijbel.  
Gods liedbundel, de Psalmen, hebben ook donkere tonen.  
Er gaan ook liederen over Gods toorn, over kwaad dat uitgeroeid wordt, over God die mensen stevig en kritisch aanspreekt.  
Wij aarzelen misschien wel eens bij deze elementen.  
Eigenlijk hoor ik liever een boodschap over vrede en rust.  
Is de ernst van het evangelie misschien een beetje onbelicht geraakt?

Gods goedheid, Gods goede boodschap begint met 'vijandschap'.  
(klik) *Er woedt een gevecht.*  
God zegt in de eerste belofte uit de bijbel: Ik sticht vijandschap.  
En later, de Heer Jezus: denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen, maar... het zwaard<sup>1</sup>.  
Het leven op aarde, het leven met God is vechten.  
Ik wil preken over de noodzaak en de urgentie van verlossing.  
We horen in de kerk veel over verlossing.  
Maar waarvan dan?  
Waaruit moeten we verlost worden?  
God geeft ons een blijde boodschap; is er iets niet zo blij?  
Blijkbaar moet er iets veranderen.  
Wat is dat?  
Ziekte, dood, lijden, oneerlijkheid.  
Ja, maar het is dieper.  
Kwaad op aarde is dieper.  
Het kwaad zit niet alleen in de gevolgen waar we last van hebben – pijn, verdriet, dood -, maar we praten in de kerk ook over waar het nog meer in zit.  
Dat het in mensen zit, in jezelf, in je kinderen, in je ouders, in de vrienden, in je familie.  
We praten hier ook over schuld, over een goede en slechte reactie op die schuld.  
We praten over redding en verlossing, want jij, u, jij, u, ik moeten gered worden.  
Gered worden, wat betekent dat en hoeveel pijn doet dat?

Op Gods aarde woedt een gevecht.  
De eerste belofte uit de bijbel.  
De moeder van alle beloftes, hieruit komen al Gods beloften voort.  
Hier is Gods blijde boodschap begonnen, daarom: moederbelofte.  
En dan is vijandschap het eerste woord.  
Dat zet de toon.  
Blijde boodschap, een ernstige boodschap.  
Dit gaat over de hele mensheid.  
Dit is ons verhaal, dit is de geschiedenis van de wereld en de mensheid.

Geloof in de Heer Jezus, dat gaat niet over rustiger of gelukkiger leven.  
Het gaat niet over je behaaglijk voelen bij de God waar jij je bij thuis voelt.  
Nee, op aarde woedt een gevecht.  
God voert een gevecht.

---

<sup>1</sup> Matteüs 10:34

Hij sticht vijandschap.  
Het kwaad pakt Hij aan.  
Hij pakt zijn vijanden aan.  
Wij maken deel uit van dat gevecht.  
Neutraal blijven kan niet; de Heer vraagt om een keus.  
Uiteindelijk ben je voor of tegen Hem.  
Voor of tegen zijn tegenstander.

**(klik)** *Op Gods aarde woedt een gevecht, een wereldwijde strijd.*  
'Ik sticht vijandschap'.  
Wat staat er precies?  
**(klik)** [Gen 3:15] 'Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel'.  
Mag ik eens vragen: wie is die 'ik'?  
Wie is 'jou'; tegen wie wordt dit gezegd?  
Wie is de vrouw?  
Wat denkt u?  
Neem even tijd, vul alles in, ik, jou, zij, jij, hen enz in....

**(klik)** Ik, dat is God.  
jou, dat is de slang, de vrouw dat is Eva met Adam.  
In vers 14 zegt God tegen de slang: jij bracht de slechtheid, het kwaad, de ellende op aarde.  
En jij hebt de mens naar jou toegetrokken.  
De slang, hij is daar nog een draak, zoals we die in het boek Openbaring ook tegenkomen.  
De draak, de tegenstander van God, de satan, de duivel.  
De eerste straf voor hem: poten er af, voortaan schuifelen op de grond, nog altijd gevaarlijk, maar duidelijk minder macht.  
Opvallend – even tussendoor – aan het skelet van een slang is nog te zien, dat hij iets van poten heeft gehad<sup>2</sup>.

De draak wordt beperkt.  
En dan: God zegt tegen de slang: Vijandschap maak ik tussen jou en de vrouw.  
De vrouw werd jouw bondgenoot, koos jouw kant, de kant van kwaad, tegen Mij.  
En wat zou het logisch zijn dat God zegt: laat dan maar.  
Dan zijn ook de gevolgen voor jou, mens.  
Nee..., Ik maak afstand tussen de draak en de mens.  
Ik laat het botsen tussen de mens en het kwaad.  
Ik haal je weg bij het kwaad, weg bij die draak.  
Bij Gods gevecht tegen het kwaad, bij zijn afschuw daarvan haalt Hij ons, de mens naar zijn kamp toe.

---

<sup>2</sup> zie Wikipedia over het skelet van een slang: overblijfselen van achterpoten zichtbaar.

Even in een plaatje.

**(klik)** Het komt uit een catechisatieboek<sup>3</sup> (kijk even op de beamer).

Zo heeft God het gemaakt: de mens hoort bij God.

**(klik)** Dit gebeurde er: de mens koos het kwaad, de kant van de slang.

**(klik)** God zegt: nee, ik haal je daar weg, scheiding, vijandschap tussen de slang en de vrouw.

Maar God dwingt niet.

Het kwaad dwingt, de draak, de satan, die dwingt.

God niet.

**(klik)** Je mag kiezen: bij wie wil je horen: bij de slang en wie bij Hem hoort?

Of bij God en vrouw en wie bij Hem hoort.

Twee soorten mensen op aarde: wie bij God hoort en aan Zijn kant wil staan, nageslacht van de vrouw.

Of blijven bij de slang, nageslacht van de slang.

En sindsdien is er wereldwijd een gevecht tussen die twee.

Nakomelingen van de slang en nakomelingen van de vrouw.

Eigendom van de satan of eigendom van Christus.

Nakomelingen, dat is hier vooral figuurlijk: waar je bij hoort.

Maar ook letterlijk, nakomelingen van de vrouw, dat zijn de kinderen die verder uit de mensheid voortkomen.

Dan zij, nakomeling van de vrouw, die verbrijzelt jou kop.

Iemand uit de mensen zal de slang dood maken.

Het einde van de draak en het kwaad en de ellende komt.

Eén nakomeling van de vrouw, de Heer Jezus, Hij zal dat doen.

Hij rekent af met Gods tegenstander, de slang, de draak, het kwaad, de dood, de zonde.

En tot die tijd blijft die slang meer dan hinderlijk.

Hij bijt de vrouw en haar nakomelingen in de hiel.

Het is het beeld van verdriet, van pijn, van hinder, van verleiding, wegtrekken weer bij God vandaan.

Pijnlijk, dansen is lastig als je in hiel gebeten wordt.

Dit is de eerste belofte van God op aarde.

Vijandschap, strijd wereldwijd.

Een scheur door de mensheid.

God vraagt een keuze: aan welke kant sta je?

Aan welke kan wil je staan?

Dat is de vraag van zondag 5: hoe weer in genade aangenomen?

Hoe kunnen we als mensheid weer in die mooie, goede wereld van God komen, hoe kunnen we weer mooi en liefdevol contact met Hem hebben?

Kan dat en hoe kan dat?

---

<sup>3</sup> Ik geloof, deel 1a

**(klik)** God kiest de aanval.

Vijandschap sticht Ik... Verlossing begint met de aanval tegen het kwaad.

Moet u eens even zien hoe geweldig God is.

Wij, de mens is overgelopen.

Wij horen bij het kwaad, wij voelen ons thuis bij de satan, wij hebben liever hem dan Gods liefde en aanwezigheid.

Nee..., zegt God, daar laat Ik je niet.

Ik laat je niet bij hem die je ondergang is en waar je nooit liefde beleeft.

Ik laat je niet doodgaan bij hem.

Ik kies de aanval, Ik sticht vijandschap tussen de satan en jou, mens.

Jij hoort niet bij het kwaad, ook al koos je er voor.

Jij hoort bij Mij, bij geluk, bij blijdschap, bij bloei, bij de zon, bij leven, bij liefde.

Dat is goed nieuws!

Het kwaad hoort niet bij de aarde.

Hoe wij er ook aan wennen, oneerlijkheid, corruptie, onderdrukking, egoïsme, het hoort niet bij de aarde.

Het is er gekomen door ons, maar God haalt ons er uit weg.

Dat is goed nieuws.

Ieder van ons kent het verlangen naar liefde, naar opbloei, het paradijs.

Hoe het kwaad ook aan ons trekt, we voelen ons toch ook thuis bij het goede, het mooie, het zorgeloze, het vrolijke, bij God en zijn wereld.

God sticht vijandschap.

Hij trekt ons weg van het kwaad, van de duivel.

Goed nieuws!

Stel het je voor.

Het is de eerste zondag van het jaar.

Laten we ook nog even terugkijken.

Neem een mooi moment van afgelopen jaar.

Het beste moment, de beste relatie, de beste herinnering, het mooiste moment met iemand....

Neem even iets in gedachten. ...

'Eén dag bij God is beter dan duizend geweldigste momenten ergens anders'<sup>4</sup>.

Dat is onze toekomst met God.

God kiest de aanval tegen het kwaad, Hij haalt ons weg, weg van het kwaad, terug in de heerlijke relatie met Hem.

Dat is Gods verlossing.

Ik wil u vragen regelmatig te denken aan Gods grote wereldwijde strijd.

De Heer Jezus maakt ons leven niet zozeer mooi en rustig.

Geloof in God is niet zozeer, dat de Heer ons helpt om comfortabel door het leven te komen.

God kiest de aanval tegen het kwaad, Hij trekt ons van het kwaad weg.

---

<sup>4</sup> Vrij naar Psalm 84:11

Het doopformulier praat over 'met de wereld breken', onze oude natuur – de neiging om bij de satan en het kwaad te horen – 'onze oude natuur doden'. Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God, zegt Jacobus<sup>5</sup>. Dat blijft een leerproces, het is lastig, het kwaad zit nog in ons, wij hebben niet zo'n moeite met het kwaad als onze God. We blijven leerlingen, zoals ik vanmorgen zei<sup>6</sup>.

Zie het gevecht op aarde; we hebben een hekel aan onrecht, ziekte, dood. Daarin zijn we blij met Gods gevecht tegen het kwaad. Tegelijk, wij als mensheid kozen wel die kant. Wat de satan voorspiegelt, het blijft mooi, we blijven er gevoelig voor. Het is een gevecht, ook in onszelf. God maakt afstand, rigoureuzer en dieper dan wij vaak aanvoelen. Maar wat is het goed, dat Hij de aanval kiest

**(klik)** en wij volgen Hem.

Want hoe ziet dat er dan uit?

De satan, de slang, de draak is verslagen.

Zijn kop is er af.

De Heer Jezus stond op uit de dood; Hij bewees dat God sterker is en dat Hij het gevecht gewonnen heeft.

Maar nageslacht van de slang is er nog genoeg.

Hij mag dan gekortwiekert zijn, hij schuifelt gemeen over de grond.

Hij weet nog flink te bijten, dansen is lastig.

Er zijn twee groepen op aarde: mensen die door de slang beïnvloed worden en mensen die naar zich laten beïnvloeden door de Heer Jezus.

Slangenzaad tegenover vrouwenzaad, antithese heet dat.

En dat is niet een kwestie van één keer kiezen.

Steeds weer de keus: vecht ik mee met God tegen het kwaad, ook in mijzelf?

Of niet.

Neem ik Gods beloften aan, ben ik leerling van Christus, of... laat ik het zitten.

Strijd, gevecht, heb ik daar zin in?

Hoe lastig is dat!

Een comfortabel geloof van een God die mij een beetje helpt in mijn leven.

Dat is makkelijker.

Een God die vijandschap sticht, mij vraagt te volgen in Zijn strijd.

Wil ik dat?

Ik merk dat het dubbele overal op aarde is, ook in mij.

Ja, ik wil God liefhebben, maar strijd, gevecht?

Het liefst ben ik een beetje nageslacht van de vrouw en een beetje nageslacht van de slang.

Beide zit in mij, beide trekt me.

---

<sup>5</sup> Jacobus 4:4

<sup>6</sup> Preek Matteüs 5,1-2, nr 577.

Ik hou van Gods eerlijkheid en liefde.  
Maar een beetje oneerlijk, wat is het makkelijk soms.  
En liefhebben, iedereen?!  
Dat is wel veel.

Herken de wereldwijde strijd, iedere dag er mee te maken.  
Iedere keer weer de vraag: waar kies je voor?  
Volg je God die de aanval kiest tegen het kwaad?  
Christus volgen, leerling zijn, dat is je thuis leren voelen.  
Bij Hem, bij Zijn goedheid, zijn volmaaktheid?  
Waar wil je bij horen?  
Waar wil je je het liefst thuis gaan voelen?  
Waar verlang je naar?  
Dat is de manier: genieten van God, je voorstellen hoe het bij Hem is, hoe Hij zelf is.  
Verlangen en leerling zijn.

Een wereldwijde strijd; je ziet het op aarde.  
In alle eeuwen is de kerk tegengewerkt, zijn christenen gevangen gezet en gemarteld.  
Nog steeds in veel landen en werelddelen.  
Hier bij ons is dat anders.  
De strijd tussen God kinderen en het nageslacht van de slang is meer een strijd tegen onszelf, het gevecht zien, het aan willen gaan.  
De strijd is hier meer: zoeken naar wijsheid en wat God bedoelt.  
Onze strijd is het kwaad, de zonde onder ogen willen zien, anders kunnen zijn dan wie God niet kent.  
De strijd om tegen jezelf in te kunnen gaan, voor God offers kunnen brengen.  
Het gevecht om van God geen lievig, slap beeld te maken.

Stel jezelf steeds de vraag: wat ik doe, wat ik denk, wat ik zeg, wat ik vind, wie zou hier meer blij mee zijn: God of zijn tegenstander?  
Misschien maakt dat het makkelijker het gevecht te zien en te kiezen.

**(klik)** *Er woedt een gevecht;  
een wereldwijde strijd.  
God kiest de aanval  
en wij volgen Hem  
tot Zijn overwinning.*

Dat is het mooiste van het evangelie.  
Het kwaad, de onzekerheid, de dubbelheid, de halfheid, mijn aarzeling, het verdwijnt.  
Want het kwaad hoort niet bij Gods wereld.  
Het is ooit ingebroken, maar het hoort er niet.  
Het zal ook verdwijnen.  
De Heer Jezus heeft overwonnen.  
Dat het verdwijnt, is een kwestie van tijd.

Wij hebben nu er nu nog last van, maar wees leerling, vecht mee aan Gods kant, vecht mee aan de kant van de overwinning.

Neem het jezelf voor dit jaar: leerling zijn van de Heer Jezus, leren genieten van Zijn stijl.

Lastig vaak, want je ontdekt ook dat het kwaad in jezelf zit, dat het verleidelijk is, dat je vaak zwak bent.

Maar wie weet, dit jaar 2019, is het gevecht voorbij en komt de definitieve overwinning van Christus...

En tot die tijd<sup>7</sup>:

\* verwacht het kwaad.

Petrus zegt: 'wees niet verbaasd als je de vuurproef ondergaat, u overkomt niets uitzonderlijks<sup>8</sup>.

God sticht vijandschap, wij nemen daaraan deel.

De Heer Jezus heeft het voorzegt. En daarom

\* verdraag het kwaad.

Besef dat er veel onrecht en oneerlijkheid op aarde is..., nog.

God gaat het weghalen, dat komt nog.

Verdraag het tot die tijd

\* en besef dat ellende, verdriet, onrecht voor ons vaak ook een louterende werking heeft.

'We weten dat ellende tot volharing leidt', schrijft Paulus<sup>9</sup>.

Het helpt in verwachten, uitzien, vertrouwen, bidden.

8

\* Tegelijk, heb ook een hekel aan het kwaad, verafschuw het,

\* bid om redding uit de greep van het kwaad, zoals de Heer Jezus ons leerde.

\* Ontmasker het kwaad,

\* overwin het en

\* verzet je er tegen.

En tegelijk:

\* wanhoop nooit, God staat boven alles.

\* Geef er nooit aan toe.

\* Geef je er al helemaal niet aan over.

\* En twijfel nooit of God wel in liefde naar je kijkt.

Hij kiest de aanval tegen het kwaad, zet ons aan Zijn kant.

Wij zingen nu nog Psalmen over zonde die verleidt en over bozen die neerstorten<sup>10</sup>.

Die Psalmen zijn straks niet meer nodig, dan dansen we en zingen we alleen nog over Gods goedheid die hemelhoog is en dat wie bij God woont het goed heeft. Amen.

Ds.Jaap Boerma

Rotterdam-Noord/Oost, 6 januari 2019.

---

<sup>7</sup> John Piper, spectaculaire zonden blz 42,43.

<sup>8</sup> 1 Petrus 4:12

<sup>9</sup> Romeinen 5:3-5

<sup>10</sup> Psalm 36 berijmd