

Preek zondag 1445, voor 31 december 2107mi, oudjaar, nr 576, JWB.

votum en zegengroet	
zingen	Ps 34:1,2,8
bidden	
lezen	Jacobus 1:1-13
tekst	zondag 45
preek	
zingen	Ps 31:1,3,11
namen overledenen	
zingen	Gk 113:1,2
gebed	
namen geboren	
zingen	Ps 105:5
gebed	
belijdenis	
zingen	Te Deum, Ria Borkent
kort woord	
collecte	
zingen	Lb 416:1,2,3,4
zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

(leeg) Het katje van een predikant was te hoog in een boom geklommen.  
Het durfde niet meer naar beneden.

Zijn baasje dacht slim te zijn: knoopte een touw hoog in de boom, bond die aan de trekhaak van zijn auto en trok langzaam de smalle stam van de boom naar beneden.

U begrijpt het al, touw schoot los en de kat werd als met een katapult de lucht in geschoten.

Weg kat.

Katten komen altijd op hun pootjes terecht en weer thuis, maar de predikant zag zijn katje niet meer terug.

Tot... een paar weken later de predikant op bezoek is.

Hij ziet zijn kat voor de kachel liggen.

'Hoe komt u aan dat katje', vraag de predikant quasi onschuldig.

'Dat gelooft u nooit', zegt de vrouw, 'dit is gebedsverhoring.

Bram, ons zoontje van 4 zeurt al maanden om een katje en dat mag van ons niet.

Ik was zo wanhopig over zijn gezeur, dat ik zei: 'van ons krijg je geen kat, vraag dat maar aan de Heer God'.

Stond ik buiten de was op te hangen, Bram zit op het gras te bidden: 'Lieve Heer Jezus, stuur ons toch een lief poesje'.

U raad nooit wat er zomaar in de lakens viel<sup>1</sup>.

...

---

<sup>1</sup> J.John en Mark Stibbe, Peper & zout, Amsterdam 2002, blz. 58

Zouden Bram of zijn ouders ooit nog twijfelen of God wel luistert?  
Dit vergeet je je hele leven niet meer.

**(klik)** *Bidden verandert mij.*

Wat ik meemaak aan ervaringen rond bidden kleurt mijn kijk op de Heer.  
Ik denk dat we allemaal wel verhalen kennen van verhoring van gebed.  
Je zag ergens tegenop, bad, kreeg rust en het viel mee.  
Je maakt iets ergs mee, hebt veel gebeden, mensen zeiden voor je te bidden.  
Achteraf zie je, dat je de Heer je er doorheen geholpen heeft.

Ik ben op bezoek en bid aan het eind.  
Je ervaart dat de Heer er is, dat Hij helpt.  
Niet alles opgelost, maar je kan meer loslaten.  
Iemand gaat sterven, kan na gebed zich aan de Heer overgeven en is niet bang meer.  
Ik ben bezig met een preek, lukt niet zo, ik bid en ineens valt me een idee in.  
Ik ben iets kwijt, loopt te zoeken, sta er bij stil dat God weet waar het ligt, vraag Hem mij te helpen en ik vind het.  
Bidden verandert mij, bidden geeft je leven met de Heer nieuwe energie.  
Bidden maakt je blij, geeft zekerheid.

Maar... allerlei kinderen bidden net als Bram om een lief poesje.  
Het viel niet uit de hemel.  
Die ervaringen kennen we toch ook?  
Je bidt om genezing, maar het komt niet.  
En God ervaren in die tijd of kracht, nou... je blijft somber en depressief.  
Bidden verandert mij..., als er niets gebeurt, kun je er ook cynisch van worden.  
Na een bezoek bid ik voor u en je denkt 'hij heeft er dus helemaal niets van begrepen' en je voelt je in de steek gelaten, ook door God.  
En soms kan ik iets niet vinden en blijft het kwijt ook na bidden en zoeken.

Zo hebben we allemaal onze ervaring met bidden.  
Het gevaar is, dat verhoring – in de zin van krijgen wat je vraagt – dat verhoring je graatmeter is.  
Of je motivatie.  
Dat de uitkomst van je gebed je verandert: of positief: God is er, Hij luistert, want Hij doet wat ik vraag.  
Of negatief: waar is God?  
Ik vraag, maar ik krijg het niet.  
De uitkomst van bidden verandert mij.

Bidden, een gevoelig onderwerp.  
We hebben allemaal onze ervaringen: sommigen regelmatig een mooie tijd met God.  
Altijd genoeg met God te praten.  
Bidden, het belangrijkste van je dag.  
Anderen zitten zich een beetje schuldig te voelen.  
Bidden, komt er te weinig van, altijd wat plichtmatig, verwachten er weinig van.  
Bidden: lastig, stimuleert je niet, weet niet hoe, voornemens mislukken altijd.

Als bidden lastig is, verandert bidden mij ook.  
Geloof, band met God wordt moeilijk.

Ik vind het mooi om op deze laatste dag van het jaar stil te staan bij bidden.  
(**klik**) Juist bij de jaarwisseling staan we er bij stil *'dat bidden je verandert op weg met de Heer'*.

We zijn mensen, we staan stil bij ons leven.

Wat is er gebeurd?

Wat verwachten we van een nieuw jaar?

We leggen verbanden, zoeken zingeving.

We maken ons zorgen, hebben hoop.

Het leven wat we meemaken, juist dat zet ons aan tot bidden.

Wat is Gods rol in mijn leven?

Waar is Hij, hoe is Hij met ons op weg?

Bij de jaarwisseling zijn er altijd 2 dingen een rol; de cirkel en de lijn.  
Dingen komen terug, we vieren ieder jaar onze verjaardag, de seizoenen wisselen elkaar af.

In de kerk hebben we het kerkelijk jaar.

Na advent en kerst gaan we op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, daarna hemelvaart, Pinksteren, het werk van de Geest op aarde.

En zo na de zomer is het weer tijd voor het Oude Testament richting advent.

Voor alles is een tijd en na een tijdje komt alles weer terug.

Dat is de cirkel.

3

Tegelijk gaat daar iets bovenuit, de lijn.

Zeker in de kerk staat we daar bij stil; de Heer is op weg, we komen verder.

Er is meer dan de zinloze cirkel van het leven.

Meer dan opgaan, blinken en verzinken.

De Heer is met ons op weg en ieder jaar tellen we verder.

De avond voor kerst stond ik daar bij stil<sup>2</sup>.

We leven 2017 jaar na Jezus' geboorte, een breuk in de tijd.

Deze geboorte heeft het leven zin gegeven.

We zijn met God op weg naar de nieuwe wereld, waar alle zinloosheid tot een einde komt.

Sindsdien heeft de Heer al 2.017 jaar afgelegd.

Overal op aarde horen mensen hier over.

Deze Weg<sup>3</sup> met God gaan, dat is het meest belangrijke in het leven.

En bidden helpt ons om op deze weg te blijven.

Bidden verandert mij, het helpt mij meer te zien dan de cirkel van leven.

Bidden maakt me bewust van de Weg.

En dat is bidden, dat je jezelf en je leven in de wereld van God zet.

Dat is het belangrijkste wat ik u mee wil geven.

Bidden is jezelf in de wereld van God zetten.

---

<sup>2</sup> meditatie Galaten 4:4

<sup>3</sup> Handelingen 18:25,26

Zo naar bidden kijken, helpt bij 'onverhoorde' gebeden; dat je het gevoel hebt, dat bidden geen zin heeft.

Het geeft moed om te blijven bidden en vooral - en dat wens ik u toe - dat je het fijn vindt om regelmatig even bij God te zijn en je leven aan Hem voor te leggen. Jezelf in de wereld van God zetten.

**(klik)** *Bidden verandert mij op weg met de Heer.*

*Alleen zo lukt het.*

Alleen bidden houdt ons op weg.

Zo zegt de catechismus het.

Antwoord 116 heeft het over dankbaarheid die God 'eist'.

En dat God zijn genade en Heilige Geest alleen wil geven aan wie Hem daar om vragen.

Klinkt dat niet afgemeten, plichtmatig?

Wat de catechismus bedoelt, is: alleen door gebed lukt het te leven met de Heer.

Er zijn veel dingen lastig in het leven.

Nachten wakker vanwege je baby, problemen op je werk, zwakke gezondheid, pijn, zorgen om je kinderen, het lukt maar niet met huiswerk, keuzes waar je niet weet of je er goed aan doet, overvolle agenda, verwachtingen van echtgenoot, familie, vrienden, collega's.

Dingen houden je bezig, ligt er wakker van, vraag advies, probeert je gedachten stop te zetten, zoekt afleiding.

Bid nu eens, leert de Heer ons.

Niet nog een schepje er bovenop.

Niet nog een nacht wakker, niet nog een advies: bid nu eens.

Begin met bidden.

Zeg tegen de Heer wat je bezig houdt.

Dat is de weg, waarop we met de Heer leven, zo lukt het om met de Heer te leven.

Daarmee is niet alles opgelost, de katjes vallen niet zo vaak uit de hemel.

Maar laat dit je houding zijn: wat je bezig houdt, eerst bij de Heer brengen.

Bij alles: bid voor je begint<sup>4</sup>.

Stel je voor, dat je zo leeft.

Stel het je voor hoe dat er uit ziet: als bij alles in je leven dit je houding is: eerst bidden, eerst contact met de Heer.

Niet pas als je het allemaal niet meer weet.

Maar begin.

Denk eens terug aan een bijzonder moment van afgelopen jaar.

Wat is er allemaal gebeurd, wat heeft u het meest bezig gehouden? ...

Mooie dingen, feest, geboorte, verkering, diploma, werk, vakantie?

Of verdrietige dingen: overlijden, ziekte, examen niet halen, zorgen om een kind, stoeve verhoudingen? ...

---

<sup>4</sup> Zie antwoord op de 4<sup>e</sup> vraag van de focus-avonden.

Stel dat daarbij de Heer Jezus naast je had gezeten.  
Als je je bewust was geweest, dat Hij er bij was.  
Als je als het ware met Hem alles had beleefd...  
Was dat anders geweest?  
Meer bewust dankbaar; meer plezier?  
Meer ontspannen?  
Meer vertrouwen, meer hoop, meer relativeren?  
Pijn blijft pijn, verdriet blijft verdriet, en toch voelt het anders: niet alleen, tijdelijk, 'het komt wel goed' gevoel.

Misschien heeft u dat zo beleefd: eerst de Heer overal bij betrekken.  
Graag wens ik u allen toe, dat u voor 2018 zo ontspannen met de Heer kan leven.  
Dat is bidden.  
Bidden verandert mij, in contact met de Heer lukt het om dit leven te leiden.  
Zo geeft Hij mij wat ik nodig heb.

**(klik)** *Alleen zo lukt het God te kennen en lief te hebben.*  
Want daar draait het om bij bidden.  
Zwart-wit gezegd: het gaat er niet zozeer om dat ik probeer God te veranderen.  
Ik vraag of Hij mijn omstandigheden wil verbeteren.  
Ik heb geen kat en ik wil er een, Bram in het voorbeeld.  
En God verandert, Hij stuurt een katje.  
Het gaat er niet zozeer om, dat de Heer zorgen wegneemt, ziekten, problemen.  
Vraag daar gerust om en vaak wil de Heer het ook geven.

5

---

Maar – zwart-wit gezegd – het gaat er meer om, dat ik verander.  
Dat mijn houding tegenover wat mooi, lastig of pijnlijk is, verandert.  
Dat ik er beter tegen kan, dat ik wijs reageer, dat ik de Heer blijf liefhebben en vertrouwen.  
En als ik een mooi leven heb, dat ik verander in een dankbaar mens.  
Dat ik weet dat het van God komt, dat Hij het graag geeft, blij met mij is, graag contact wil.  
Een biddend leven, een leven in contact met de Heer.  
Ik verander.  
Alleen zo lukt het om de Heer te kennen en lief te hebben.

Net als in een huwelijk, verkering, vriendschappen en families: contact moet je onderhouden.  
Je hebt vormen nodig om het contact te houden.  
Geen plicht, wel nodig.  
Heb je verkering, hoef je niet te praten of te kussen.  
Je hoeft niet te appen of samen iets te doen.  
Je doet het wel, zo leer je elkaar kennen en geef je vorm aan je liefde.  
Dat gaat vanzelf.

Zo wil je dat het blijft.  
Vriendschap moet je onderhouden.

Een vriendenclub verwatert zonder aandacht.  
In een huwelijk kunnen na een tijdje allerlei andere verplichtingen, werk, kinderen, echt contact wegduwen.  
Je hebt gewoontes en rituelen nodig, niet al plicht, wel om je liefde vorm te geven en daar plezier aan te beleven.  
Vriendengroepen of families maken tradities rond verjaardagen of speciale datums.  
Echtparen drinken elke avond samen een glas wijn of wandelen een rondje.  
Weekendje weg of vaste momenten om dingen te bespreken.  
Je hebt vormen nodig van contact om elkaar te kennen en lief te hebben.

In ons leven met de Heer is het ook nodig.  
Bidden is contact onderhouden, vormen vinden om op weg te blijven met de Heer.  
Er zijn allerlei vormen; rond het eten, de dag beginnen, de eindigen met de Heer.  
Er zijn hulpmiddelen als dagboekjes en werkboeken.  
De Rooms-Katholieke kerk heeft mooie tradities van getijden, vaste momenten en vaste formuleringen.  
Je gebruikt de wijsheid, de creativiteit en de vroomheid van anderen, voor je uitgeschreven.

Van alle vormen is het gevaar, dat het leeg wordt, dat het een plicht wordt.  
Maar zonder vormen, rituelen en gewoonten lukt het niet.  
Laten we van elkaar horen hoe je het leven met de Heer vorm geeft, hoe je Hem leert kennen, hoe je groeit in liefde voor Hem.  
Mooie vormen maken het leven met de Heer mooi.

*Bidden verandert mij  
op weg met de Heer.  
Alleen zo lukt het  
God te kennen, lief te hebben  
en voor altijd met Hem te leven.*

Wel eens gehoord van 'curling-ouders'?  
(klik) U weet wat curling is; een sport, ziet er wel bijzonder uit.  
Op een ijsbaan een schijf naar een cirkel laten glijden.  
De spelers hebben een bezempje en boenen de weg voor de schijf schoon.  
Alle hindernissen wegvegen.  
U begrijpt wat 'curling-ouders' zijn.  
Ze proberen zoveel ze kunnen alle obstakels voor hun kinderen weg te veegen.

Bent u zo'n ouder?  
Eten niet zo lekker, pak maar iets anders.  
Proefwerk niet kunnen leren, ik schrijf wel een briefje.  
Trein gemist, ik breng je wel even.  
Laat geworden 's avonds, blijf maar lekker slapen.  
Alle moeilijkheden voor je kind wegvegen.

Zouden ze ooit volwassen worden?

(klik) Stel dat een school curling-leraren heeft.  
Als 20 Engelse woorden leren lastig is, doe dan maar 15.  
Als de Duitse naamvallen ingewikkeld zijn, sla maar over.  
Na het 6<sup>e</sup> uur moet je ook niet zoveel meer willen, laten we een film kijken.  
Zou je met een curling-leraar ooit iets bereiken, een diploma halen, een studie kunnen doen?  
Zou je later ooit ontspannen een offerte met een Engelse klant door kunnen nemen als je nooit uitgedaagd was, nooit iets geleerd hebt, iets gemoeten hebt?

Onze God is geen curling-God.  
Zijn doel is dat we voor altijd met Hem leven.  
We leren Hem kennen, we leren Hem liefhebben.  
En Hij leert ons om met Hem te leven, voor eeuwig.  
En dan houdt Hij moeilijkheden niet bij ons weg.  
Hij laat ons dingen meemaken, die niet fijn zijn.  
Hij daagt ons uit, leven op aarde is niet makkelijk.  
De Heer houdt van ons en poetst niet alle moeilijkheden weg.

Wat doet Hij wel: Hij leert ons om in alle omstandigheden contact te houden.  
Hij overtuigt ons steeds van zijn liefde.  
Hij is op weg naar een geweldig doel.  
Bidden is veranderen, bidden is even in de wereld van de Heer zijn, kracht opdoen, je bewust zijn van Gods beloftes, van hoe Hij is.

7

En dat is wat ik u allen toewens voor het komende jaar.  
Een biddend jaar.  
Weet je met God op weg.  
Doe alles biddend, alleen zo lukt het om met de Heer te leven.  
Alleen zo kun je meer ontspannen omgaan met alles wat er komt.  
Bid veel, begin de dag met de Heer.  
Eén van mijn stokpaardjes van de afgelopen 15 jaar.  
Maar het is zo belangrijk: begin elke dag met God; een paar Bijbelverzen, contact maken met de Heer, afhankelijkheid uitspreken.  
Daarnaast andere vormen, neem ze van elkaar over, leef met de Heer, de hele dag.  
Ik wens u toe, dat je steeds meer geniet van de momenten met God.  
Dat de Heer je hele leven steeds meer doortrekt en mooi maakt.

Bidden, niet om al je wensen vervuld te zien als een kat die uit de lucht valt.  
Wel om wat je bezighoudt, waar je je zorgen om maakt, waar je blij om bent, om dat tegen de Heer te zeggen.  
Soms zal Hij doen wat je vraagt, soms zal Hij geduld van je vragen, soms zal Hij ook niet doen wat je vraagt.  
Maar altijd, altijd, zal Hij bij je zijn en je helpen bij alles wat je bezighoudt.  
Dat is beloofd. Amen.

1 Oudejaar is terugkijken, stil staan bij wat belangrijk voor ons was. We staan stil bij wie overleden zijn in de gemeente. Ik steek een kaars aan. Licht is het symbool van de aanwezigheid van God; vroeger in de tempel brandde er altijd licht. Gods aanwezigheid; onze God, zijn woord en evangelie heeft steeds geklonken, bij het herdenken onze gemeenteleden. (aansteken)

overleden in 2017		
<i>Doopnamen</i>	<i>Leeftijd</i>	<i>Overl. datum</i>

2. Velen hebben afgelopen jaar familie begraven: één van je ouders, een broer, een zus, misschien een kind of kleinkind, een nicht of een neef. Vooral je familie bepaalt je bij het leven wat je hebt. De familie, dat is je afkomst en als zij wegvallen, juist dan wordt het donker om je heen.

Ik trek de kring nog verder. Sommigen hebben vrienden verloren afgelopen jaar of al eerder. Een vriendin, een vriend, een collega, misschien de ouders van vrienden, waar je een goede band mee had. Of iemand die je van afstand kende en veel voor je betekende.

Bij familie, vrienden, kennissen, bekenden die ons ontvallen zijn steek ik een 2<sup>e</sup> kaars aan. Een mooi symbool: licht, hoe klein ook duwt de donkerheid weg. Christus noemde Zichzelf: het licht van de wereld. Hij is op aarde gekomen om alle relaties te herstellen, ook over de grens van de dood heen. Gods kracht is groter dan de duisternis: het Gods evangelie dat Hij alle tranen afwist. (aansteken)

3 Hier ik doe er nog een klein kaarsje bij. Dit is voor de ongebornen kinderen. Misschien afgelopen jaar, of langer geleden, misschien al heel lang geleden een ongebornen kind verloren. Vlak voor de geboorte, tijdens en niet lang daarna. Velen echtparen hebben één of meer miskramen gehad, aan het begin van de zwangerschap of al verder gevorderd. Laten we deze avond van terugkijken ook bij dat verdriet stil staan. (aansteken)

4 Ten slotte steek ik een 4<sup>e</sup> kaars aan. Een kaars geeft warmte en warmte is nodig op deze aarde. De warmte van Gods liefde is nodig als je terugkijkt op een jaar van aanslagen, oorlogen, rampen en ongelukken. Bij deze kaars denken we aan allen die overleden, die we niet kennen, maar tot ons komen via het nieuws. Doden bij een aardbeving, een vliegcramp, een orkaan, op zee gebleven bij een vlucht, getroffen door een zelfmoordaanslag, geraakt bij een bombardement. Laten onze gebeden ook zijn bij hen die iemand daardoor verloren hebben. (aansteken)

Ds. Jaap Boerma  
GKv Rotterdam-Noord/Oost  
31 december 2017