

Preek zondag 1436, voor 27 augustus 2017 mi na HA, nr 564, JWB.

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 145:4
Bidden	(formulier)
Formulier 2	'gedenken' en 'verlangen naar...'
Zingen	Lb 381 (LvdK 358):2,3(t),5
Viering	Handelingen 3:1-10 Ps 86:5
Formulier 2	'dankzegging 2'
Lezen	Jacobus 3:1-12
tekst	zondag 36
Preek	
zingen	Ps 147:1,3,7
belijdenis v Nicea	
bidden	
collecte	
zingen	Gk 145:1,2,3,4
zegen	

(5 woorden) Gemeente van Christus, gasten,

Na een aanslag zoals in Barcelona lijkt het me pijnlijk om moslim te zijn. Hoe vreedzaam en vriendelijk je zelf ook bent, de naam van jouw god klinkt bij dood en verderf.

Allerlei mensen uitleggen, dat jij met 99% van de moslims geen terrorist bent. En dan nog blijft er wantrouwen: 'Als moslims de meerderheid krijgen, hoe gaat het dan met ons? Weg vrijheid'.

Alsof toch eigenlijk alle moslims verdacht zijn.

Een paar terroristen vergiftigen de reputatie van hun god.

En daarmee tasten terroristen ook de reputatie van God zelf, de Vader van de Heer Jezus, aan.

Je hoort nogal eens zeggen, dat geloof en godsdienst tot oorlog leidt.

Mensen zijn nog wel eens bang voor orthodoxe christenen.

Alsof er een soort christelijke Taliban ontstaat als CDA, ChristenUnie en SGP het voor het zeggen zouden hebben.

Alsof de God van christenen het leven lam zou leggen.

Het tegendeel van hoe de Heer is.

(klik) Mensen halen soms Gods reputatie omlaag.

Ik lees in de krant over fraude van een penningmeester in een kerk of machtsmisbruik door een predikant.

In plaats van erkennen van fouten, toegeven en herstellen... dan lees ik over rechtszaken en je gelijk halen.

Dat er dingen fout gaan, heel fout gaan in het leven van christenen, dat is zo.

Maar niet erkennen, niet goed willen maken, je straf proberen ontlopen....

Dit past zo niet bij onze God, dat is zo niet de stijl van de Heer Jezus.

En het bevestigt bij sommige mensen de gedachte, dat je maar beter niets met God te maken kunt hebben.

Gelukkig zijn er ook andere voorbeelden.

Voorbeelden van opoffering, van belangeloze inzet voor de Heer Jezus.

Mensen die blijmoedig afzien van eigen geluk of plezier omdat ze God liefhebben. Mensen die over hun eigen belang heen kijken en vanuit Gods blik op de wereld kijken.

Soms ziet de hele wereld het, uitspraken of daden voormalig president Obama of bondskanselier Merkel of pater Frans.

Die doen Gods reputatie goed.

Meestal alleen in kleinere kring te zien.

Afgelopen donderdag zag ik een paar mooie voorbeelden.

Een bijeenkomst in de G.S.R van jeugdleiders en catecheten¹.

Je proeft de liefde voor de Heer en de wil om onze jongeren de liefde van God te laten proeven.

Zo als sommigen over de Heer praten, daar wordt je blij van: 'ja inderdaad: zo is God, heerlijk om Hem te kennen'.

Gods reputatie ligt voor een deel in onze handen.

Hoe zijn volgelingen met Hem leven en over Hem praten, zo kijken mensen tegen Hem aan.

Wat mensen voor Hem doen, heeft invloed op de belangstelling voor Hem.

En daar gaat dit derde gebod over: Gods naam in onze mond.

'Misbruik de naam van de Heer, uw Gods niet'.

Dat gaat over veel meer dan 'niet vloeken' of over taalgebruik.

Je taalgebruik zegt veel over jezelf, maar daar begint dit gebod niet mee.

Ik ga het daarom ook niet hebben over wanneer je wel of wanneer je niet iets moet zeggen als andere mensen vloeken.

Liever begin ik bij de kern van dit gebod en van alle geboden.

Een paar weken geleden ging de preek over de wet in zijn algemeen, een preek van ds.Jos Douma, gelezen door Peter van Engeldorp².

Dat ging onder andere over twee dieven.

Je kunt Gods geboden op twee manieren kwijt raken, laten stelen.

Ten eerste door te zeggen: gehoorzaamheid aan Gods wet is nodig om bij God te horen.

Je moet als christen laten zien, dat je de Heer Jezus volgt en liefhebt.

Regels worden belangrijker dan relatie.

Als je maar doet wat God zegt.

Of: God houdt alleen van je als je zijn regels volgt.

Wetticisme: Gods wet komt haast in plaats van Hem zelf.

Zo niet.

Gods geboden raak je ook kwijt – dat is het tweede – door te zeggen: geboden zijn onbelangrijk.

We komen in de hemel, alleen door het werk van de Heer Jezus.

We hebben het vandaag nog gevierd.

Geen zonde zo groot of Christus kan die aan.

Niet door een wet na te leven ben je christen, dus weg met de wet.

Anti-wet.

¹ GSR-academie; cursus voor jeugdleiders: beginsituatie, leerdoelen en arrangement.

² 13 augustus 2017 middag

Zo ook niet, voorbeelden genoeg in de bijbel over het belang van de wet.
Van de Heer Jezus zelf en van de apostelen.

Hoe dan tegen de wet aankijken?
Begin bij de liefde voor God.
(klik) God heb ik lief.
Ik ken Hem, ik leer Hem kennen, en dat brengt mij tot liefde.
God heb ik lief.
En daarom wil ik als Zijn kind gehoorzaam zijn aan zijn geboden, in alle omstandigheden op Hem vertrouwen en in alle situaties Jezus volgen.
Dat is christen zijn.
Dat begint bij relatie; dat hebben we gevierd.
En dat geeft ons richting.

Dat gaat in tegen die twee verkeerde manieren.
Kijk maar; ik zeg het nog een keer.
God heb ik lief.
Daarom *wil* ik als kind van God gehoorzaam zijn.
Ik zeg niet: daarom *moet* ik gehoorzaam, maar ik *wil*.
Een vrijwillige keus.
Als ik God ken in zijn goedheid, dan wil ik Hem ook volgen.
Zo is de wet bedoeld.

En dat is vooral een kwestie van vertrouwen.
Ik wil gehoorzaam zijn aan al zijn geboden, in alle omstandigheden op Hem vertrouwen en in alle situaties Jezus volgen.
Dus niet zelf weten, zonder wet.
Maar er diep van overtuigd zijn, dat de wet goed voor je is.
God weet het beter.
Hij is groter, Hij is wijzer.
Hij mag ook moeilijke dingen van mij vragen.
Hoe meer ontzag ik voor God heb, hoe meer ik Hem vertrouw, hoe meer ik bereid ben dat ook te doen.
Als ik me veilig voel bij Hem, als ik weet dat alles goed komt, Hij mij echt lief heeft, dan kan ik Hem volgen.
Gaat het over de wet, dan moet het daar over gaan: vanuit liefde en vertrouwen de Heer willen volgen, overtuigd dat dat goed voor je is.

Dan is het mooi naar de hele wet te kijken.
Als je de Heer liefhebt, als je de Heer Jezus wil volgen, dan kun je stappen zetten.
De Tien Geboden geven richting.
Stap 1 (1^e gebod) is: ik zet steeds weer God op de eerste plaats in mijn leven.
Stap 2 (2^e gebod) is: ik erken dat ik mijn beeld van God niet zelf mag bepalen, maar steeds weer uit de Bijbel haal.
(klik) Nu stap 3: ik wil Gods naam hoog houden, me inzetten voor zijn reputatie.
Met mijn tong laten zien wie Hij is.
Dat is het derde gebod.

Daarom heeft de catechismus het over ontzag, eerbied, belijden, prijzen, aanroepen.
Dat gaat over de band tussen de Heer en ons.

Dit gaat niet zozeer over wat wel en niet mag of wat wel of niet goed is.
Dat is belangrijk, maar pas in tweede instantie.
Dit gaat over hoe wij over de Heer praten, over hoe we over Hem denken, hoe onze band is.

We hebben alles gekregen van de Heer.
We leven op Gods wereld, Hij maakte alles.
Hij verlost ons uit dit leven van ziekte, dood en verdriet.
Alles gekregen.
Dan is de vraag: wat wil God met mijn leven?
Waarom gaf Hij mij verstand?
Waarom geeft Hij mij geld en spullen?
Waar is mijn tong voor?
Waar is mijn lichaam voor?
Dat is denken vanuit Gods wereld, Gods redding, Gods liefde voor mij.
Bij het derde gebod is de vraag: waar is mijn tong voor?
Wat doe ik met mijn mond?
Gods reputatie neerhalen (vloeken) of juist iets van de Heer laten zien?
Als mensen mij horen, worden ze blij over mijn God of juist niet?
Onze tong maakt of breekt Gods reputatie.

Hoe komt die tong ertoe om God te prijzen, met ontzag en eerbied over Hem te spreken?
Hoe gaat die tong belijden, dat God groot is en Hem aanroepen?
Alleen als we de Heer leren kennen zoals Hij is.
Daarom lazen we vanmorgen en vanmiddag aan tafel een paar wonderen van onze God.
Als iets ons tot ontzag brengt, dan zijn het wonderen.
Wie God kent, echt kent, die gaat vanzelf verwonderd worden.
(klik) God zelf voedt ons met verwondering.
Ken je Hem, je tong gaat er over praten.

Een Israëliet in de woestijn³, tien plagen gezien, manna gezien: je zegt vanzelf: wat is God geweldig.
Tijd van Elisa: iedereen krijgt te eten, je snapt niet hoe het kan.
Zo is God.
Hem prijzen gaat haast vanzelf.
Denk je de mensen in in de tijd van de Heer Jezus.
Je zult maar genezen zijn van huidvraat of verlamming.
Wat ben je dankbaar.
Gods wonderen, als je ze ziet en meemaakt, dan zie je wie God is.
Je tong gaat er als vanzelf iets moois over zeggen.

Want die wonderen van God, van de Heer Jezus.
Vijf kenmerken, te onthouden met 5 letters: d.r.o.o.m.; droom⁴.
Een andere keer moet ik het daar misschien wat uitgebreider over hebben.
Maar in wonderen van de Heer Jezus leer je God kennen.
Ze waren altijd 1 d; duidelijk.

³ voorbeelden morgendienst

⁴ overgenomen uit een preek van ds.Ernst Leeftink, Assen

Er waren vaak veel mensen bij.
Genezingen met een groep mensen om Jezus heen.
5.000 en meer mensen kregen eten.
Als je er later van hoorde, er waren genoeg mensen om bij na te vragen.
Mensen waren verbaasd, maar nooit werd het ontkend.
Duidelijk, Jezus' wonderen.

Jezus' wonderen waren ook altijd een r; reactie.
De Heer Jezus reageert op wat er gebeurt: ziekte, handicap, storm.
Er is iets scheef in het leven wat Hij tegenkomt, en Hij reageert met iets moois en goeds.
Het ging Hem niet om het wonder zelf, maar om herstellen van wat verkeerd is.

Verder waren ze o; onomstreden: zelfs Jezus' vijanden, wie Hem niet geloofden, moesten erkennen dat Hij wonderen deed.
De leiders klagten Hem aan en zeggen er dan ook nog bij: niet vanwege uw goede daden⁵.

Verder waren Jezus' wonderen o; opzienbarend.
Reactie van mensen is niet applaus zoals bij een show.
Maar eerder bang en ontstelt: dit kan toch niet!
Iemand over het water zien lopen, een blinde die zomaar kan zien.
Dit is te groot voor een mens.
Opzienbarend.

Duidelijk, reactie, onomstreden, opzienbarend.
En het meest belangrijk: m; een middel; daar gaat het vooral om.
Wonderen waren geen doel op zichzelf.
Ze wijzen op iets.
Ze wijzen Jezus aan als God.
Ze wijzen op Gods zorg en Gods liefde.
Wonderen waren altijd goed, bouwen het leven op, maken het leven goed.
Wonderen laten zien wie God is.

Denk het je in.
Je zult maar door je vrienden naar Jezus gedragen worden.
Verlamd, je kunt niets, armen, benen, spreken misschien.
En Jezus laat je weer lopen en springen.
Zo ben Ik, zegt Hij daarmee.
Dit is God.
Dan ga je toch vanzelf zingen en springen.
Geweldig toch als zo'n God van je houdt, Hij zo voor je is en je voor altijd bij Hem mag zijn?

Onze tong krijgt voeding om God te prijzen en te danken.
Denk je in – bijvoorbeeld via deze wonderen – wie God is.
Als we onze God naar waarheid kennen (zie de catechismus), dan ga je Hem prijzen.

⁵ Johannes 10:33

Onze Heer Jezus is niet zo meer hier op aarde.
Wij kunnen helaas onze verlamden en zieken niet naar Hem brengen.
Maar wat niet is, komt wel.
Wonderen, ze laten zien we de Heer is; zijn karakter; zijn goedheid, zijn kracht, zijn zorg voor ons.
Tot die tijd doen we het met het grootste wonder: de Heer Jezus die Zichzelf overgaf in de dood en opstond uit zijn graf.
Dat vierten we om de paar maanden, dat laat de Heer ons zien en proeven.
Steeds weer terug naar Gods grootste wonder.
Zo krijgt onze tong voeding om blij te zijn met de Heer.

Waar is onze tong voor?
Jacobus schrijft er over.
Je kunt er van alles mee: schelden, vloeken, prijzen, en bidden.
Negatief of positief en alles er tussen.
En stel je nu een voor... stel je voor, dat iedereen op aarde zich hield aan dit 3^e gebod.
Stel dat iedereen God kende in zijn grootheid, Hem liefhad, Hem diende.
God heb ik lief en daarom gehoorzaam ik zijn wetten en volg ik de Heer Jezus.
Stel... iedereen.
(klik) Denk het je in; dat voedt ons verlangen.

Aanslagen in naam van God zouden er niet meer zijn.
Niemand zou nog dood en verderf associëren met godsdienst of geloof.
Alleen daar al zou de wereld van opknappen; vrede in Syrië, geen ISIS meer.
Wij zonder angst over Kalverstraat lopen; Feyenoord huldigen zonder veiligheidsmaatregelen.
Mooi toch!

Stel dat iedereen zich aan dit gebod zou houden...
Geen vloeken meer: je kan zonder kromme tenen Nederlandse series bekijken en filmpjes op Dumpert.
Sowieso, taal zonder schelden en vloeken, ieders leven wordt er mooier van.

Dat is alleen maar dat het negatieve weg is.
Maar stel je eens voor: positief.
Iedereen op aarde kent God, is blij met Hem.
Iedereen weet zich afhankelijk, iedereen kijkt uit naar de dag van Christus' terugkomst.
Leuk om eens over na te denken; samenleven moet toch soepeler gaan; verschillen worden geen tegenstellingen.
Meer kennis van God, zoveel mensen die de bijbel lezen, om wijsheid bidden en overleggen wat de Heer bedoelt.
Op iedere hoek van de straat een kerk, in allerlei stijlen en talen wordt gezongen, wordt de Heer aanbeden en geprezen.

Stel: iedereen is vol van God, het wordt mooi, ons spreken wordt mooi, ons leven.
Wat is iedereen blij met God; blij met wat Hij gedaan heeft, onze verlossing, onze toekomst.

Zo is het nog niet, maar ik kan kiezen.
Wilt U daar eens over nadenken?
Hoe je praat, wat je zegt, hoe je dingen zegt, het zegt veel over jezelf.
Het zegt iets over wat er in je leeft.
Hoe is je taalgebruik?
Jacobus schrijft daar over; met je tong kun je positief en negatief.
Past je taalgebruik bij de Heer?
Zou het passen bij wat we ons voorstelden, de wereld waar iedereen de Heer kent?

Of: moet je je vaak inhouden, kun je vaak niet zeggen wat je denkt?
Ontglippen je wel eens minder goede woorden?
Ga niet harder je best doen je te beheersen.
Maar begin van binnen.
Laat je van binnen voeden.
Laat je vullen door het goede en het mooie; de wereld van God, van Gods wonderen, van zijn liefde en beloften.
Laat je blij worden over het leven, meer en groter dan wat we hier meemaken.
Onze God verandert ons van binnen, door verlangen en door ons te laten oefenen.

Daar wil ik mee eindigen.
(klik) Misschien is het 3^e gebod wel het meest makkelijk om te oefenen.
Kinderen leren praten door te luisteren naar ouders en anderen.
We leren een dialect, domweg door om te gaan met anderen.
We praten het als vanzelf na.
Onze tong, makkelijk te beïnvloeden.
Leef je in de wereld van God, waar iedereen de reputatie van God hoog houdt, je gaat vanzelf meedoen.

Wie blij is met God, gaat als vanzelf zingen of danken.
En het mooie is, wie veel dankt en zingt, wordt ook blij met God.
(klik) Een cirkel waar je zo in kan stappen.
Wie veel zingt over en voor God, wordt blij over Hem.
En wie blij is met Hem, zingt of luistert makkelijk naar mooie nummers.
En wat kunnen we elkaar helpen om daarin te oefenen.

Dat doen we nu niet, misschien een andere keer.
Van elkaar horen welke Psalm of lied je mooi vindt.
We zijn allemaal verschillend, verschillende smaak, verschillende muzikale talenten.
Van elkaar horen wat je mooi vindt, dat helpt in je geloof.
Zeker als je erbij vertelt waarom.
Deze Psalm, daar hou ik van, omdat die me rustig maakt.
Dit lied, ik krijg tranen in mijn ogen, omdat het me aan Gods liefde doet denken.
Misschien straks in de hal eens aan elkaar vragen.
Wat is je favoriete lied?
Of geef mij eens wat door, dat we dat samen zingen in de dienst.

Oefenen in zingen, het is oefenen in de verbondenheid met de Heer.
Zeker op zondag een goede kans.

Nog een paar liederen in deze dienst.

Zit recht op.

Doe actief mee, wees je bewust wat je zingt en laat je meenemen in Gods wereld.

Hij is er blij mee en voor ons is het goed.

Amen.

Ds.Jaap Boerma

GKv Rotterdam-Noord/Oost

27 augustus 2017