

Preek zondag 1236, voor 27 oktober 2013 mi HA, nr 429.

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 98:1,4 (laatste Psalm vanmorgen)
Formulier 5	
Belijdenis	
Zingen	Ps 85:4
Viering	Ps 71:8,9,11,13,14 (Gods daden, Gods grootheid)
Dankzegging (1)	
Zingen	Ps 103:2
Lezen	Openbaring 4 en 5 (lang, inleven)
Zingen	GK 71 (1x allen, 2x drie groepen, uitzingen)
Tekst	Zondag 36 (vr/ant 99)
Preek	
Zingen	GK 114:5,7
Gebed	
Collecte	
Zingen	Ps 138:1,2
Zegen	

Gemeente van Christus,
(klik) Wie kijkt er wel eens naar de Voice of Holland?...
Of heeft wel eens een aflevering gezien?
Het is al het 5^e seizoen.
Geneer u niet, u bent niet de enige die kijkt.
Het programma is aan allerlei landen verkocht, meermalen bekroond.
Het is blijkbaar een concept, wat veel mensen aanspreekt.



1

Voor wie het niet kent, het is een talentenjacht.
In de eerste ronde – de blind auditions – krijgt een kandidaat anderhalve minuut de tijd om iets te zingen.
4 juryleden zitten met de rug naar de kandidaat.
Vindt een jurylid het wat, drukt op een knop en de stoel draait om.
De zanger of zangeres is dan door, kan gecoacht worden om zijn talent verder te ontwikkelen.

Zo nu en dan staat een bijzonder talent op.
Die begint te zingen en binnen een paar seconden, slaan alle juryleden op de knop.
Het publiek begint te juichen en te klappen.
(klik) Of ze nu willen of niet, *je moet wel draaien en juichen.*
Ook al zou je niet willen, dit raakt je, dit moet je zien, dit is echt goed.

Ik denk dat iedereen dat wel kent.
Een klassiek concert, dat zo goed is, dat na afloop een ovatie losbarst.
Mensen gaan staan en blijven maar klappen.
Je moet je enthousiasme kwijt of je nu wil of niet.
Of bij popconcerten: gillende meiden, flauwvallen, meezingen.

Of je zit bij een lied in de kerk met tranen in je ogen.
Als ik hier op de preekstoel sta, kan ik de organist zien.
Maar soms zit in de kerk, voor of na de dienst of tijdens de collecte, wordt er wat gespeeld.
Dan heb ik ook wel eens de neiging om te draaien, even kijken.

Dat gevoel: je moet wel draaien en juichen, dat is God vereren.

(klik) Daar gaat zondag 36 over, het slot van antwoord 99: belijden, aanroepen en prijzen.

God vereren.

Je kunt daar zomaar een verkeerd beeld bij hebben.

God moet aanbeden en geprezen worden.

Dat is heel wat anders dan een dictator die toegejuicht en bewierookt moet worden en o wee als je niet meedoet.

God prijzen, is niet een plicht, maar een logische reactie op wie Hij is.

Als je erbij was bij Openbaring 4 en 5, je moet wel draaien en juichen.

Daar kun je niet bij stil blijven zitten.

God vereren, dat deelnemen aan, dat er deel vanuit maken, dat je blijdschap over God uiten, enthousiast zijn over wat je ziet en meemaakt.

Je moet wel meedoen met God en ieder die bij Hem hoort.

(klik) *Je moet wel draaien en juichen als je Gods daden meemaakt.*

In het catechisatieboek van groep 5 gaat het over de 10 geboden.

Bij ieder gebod leer je op 3 manieren ernaar kijken.

(klik) Drie leesregels: één ding, tegenovergestelde en liefde.

Ieder gebod uit de 10 geboden, noemt één ding.

Maar daar komt van alles in mee.

Misbruik de naam van God niet.

Dat is één ding, maar daarin komt mee: dus ook niet vloeken, God niet minachten, God niet negeren.

Tweede regel: tegenovergestelde: misbruik Gods naam niet, wat dan wel?

Gods naam met eerbied en onbevangen gebruiken.

Je blijdschap over Hem uiten.

Derde leesregel: hoe kun je je liefde voor God en dank aan God vanuit dit gebod laten zien?

Geen misbruik van Gods naam, dat is Gods naam leren kennen, weten wie Hij is en wat Hij gedaan heeft.

Dat is dus belijden, aanroepen en prijzen.

Daar wil ik in deze preek de nadruk op leggen.

Vanuit liefde voor God naar dit gebod kijken.

Prijzen is een logisch gevolg als je God ontmoet, Hem kent, zijn daden meemaakt.

Je kunt alleen maar over God vereren praten als je Hem zelf kent.

Je kunt ook niet over muziek als muziek praten, los van een aanwijsbare band of los van een zangeres of los van een orkest.

Je kunt ook niet over liefde praten zonder dat je het over een persoon hebt.

Muziek kan je niet omschrijven, je moet het horen.

Je kunt liefde niet omschrijven, dat gaat over een band met een concreet persoon.

God prijzen, blij zijn over Hem, het kan alleen als je Hem kent.

Gods Persoon en zijn daden doen je juichen over Hem.

Praat nooit los van God over God.
Als mensen zeggen 'er moet wel iets van een hogere macht zijn'.
Het klinkt mooi, maar eigenlijk is het godslastering.
Dat is over muziek praten zonder zanger, band of orkest.
Het is alsof je tegen je vrouw zegt: ik hoor wel eens iets moois over liefde.
Dat schijnt te bestaan.
'Er moet een hogere macht zijn', dan ken je God niet.
Ik gun je zoveel meer, dan dat er iets moet zijn.
Denk aan Openbaring 4 en 5.
Daar bij zijn, dat meemaken, dan niet meer 'er moet iets zijn'.
Je moet wel draaien en juichen als je God Zelf en zijn daden meemaakt.
Dat is God vereren.

Dit gebod past goed bij het avondmaal wat we vandaag vieren.
God vereren begint bij Gods daden.
Dat beeldt Hij hier uit, Gods werk legt Hij vandaag op ons.
Gods daden, dat is dat Hij de wereld gemaakt heeft, herstelt – alle ellende er uit haalt – en alles straks goed is.
Dan staan we oog in oog met onze God en leven we op een volmaakte wereld.
Die God vereren we, daar danken we voor, daar maken we deel van uit.

Daarom, prijzen en danken, dat is meer dan blij zijn met wat je meemaakt.
Dan wordt prijzen afhankelijk van geluk en voorspoed en je stemming.
God vereren, dat is breder en mooier.
Misschien wel juist als je het moeilijk hebt, kun je God prijzen.
In al je wanhoop over de ellende, ziekte en verdriet op aarde.
Wat ben ik blij, dat God ingreep, dat de Heer Jezus gekomen is, dat er een einde komt aan alle onrecht en verdriet.
Dat verwoorden, daar een beroep op doen, daar naar verlangen, dat is God prijzen.
Je maakt iets mee van Gods daden van schepping en herstel.

(klik) *Je moet wel draaien en juichen als je Gods daden meemaakt.
Bij Hem wil ik horen.*

Gods wet naleven begint met verlangen.
Een paar weken geleden heb ik dat uitgelegd.
Ik had het voorbeeld van de adelaar, opgegroeid in het kippenhok.
Als je denkt dat je alleen maar wat kunt fladderen, doe je je best niet.
Maar als je weet dat een adelaar bent en gemaakt bent om hoog te vliegen en te zweven, dan wil je het leren.
Ieder gebod doet een beroep op ons verlangen naar recht, schoonheid, liefde en deel uitmaken van een groter geheel.

Dat laatste is goed voor te stellen bij dit derde gebod.
Wat geweldig als de wereld groter was dan de onze.
Hoe mooi zou het zijn als je meer grip had op hoe de wereld in elkaar zat.
Stel dat je precies wist waar je vandaan komt, dat je de zin van het leven ziet en aanvoelt, weet waar alles naar toe gaat en dat je weet waarom je de dingen

meemaakt die je meemaakt.

Ieder mens heeft dat in zich: verlangen naar deel uitmaken van een groter geheel, boven jezelf uitstijgen.

Want dat is zo.

Gods daden belijden, Hem aanroepen en Hem prijzen haakt ons aan die grotere wereld.

Bij Hem willen horen, je verdiepen in die wereld, daar blij mee worden, dat is de kern van dit gebod.

Denk je Openbaring 4 en 5 in, wat zich daar afspeelt.

Dat is geen toekomst.

Dat is geen ver weg.

Maar dat gebeurt nu.

Dat maken al onze geliefden die in geloof overleden zijn mee.

Zo is het bij onze God, dat is de wereld waar ook wij deel van uitmaken.

Daar iets van proeven, dat moet je voelen, dat moet meemaken.

Het is als bij muziek.

Ik kan zeggen, dat Niels Geusebroek mooi is, of dat je Ellie Goulding¹ moet downloaden.

Dat werkt niet.

Niemand doet dat alleen omdat ik het zeg.

Het enige wat ik kan zeggen is: luister daar eens naar.

Luister zelf en dan hoor je het zelf.

Leer God zelf kennen, dat is het enige wat ik kan zeggen.

Leer Hem zelf kennen.

Daarom gaat inhoud altijd voor vorm.

Hoe we God prijzen, het begint met belijden.

Belijden, dat is naspreken, dat is weten wie God is, zijn 'grote daden verkondigen', bij Hem willen horen om Hemzelf, je aan Hem geven.

En daarna volgt de manier waarop je Hem dankt.

Het is als bij wijn drinken.

Bij een goede wijn hoort een goed glas.

Natuurlijk kun je wijn uit een wegwerpbekertje drinken.

Maar als je de wijn waardeert, dan past daar een mooi glas bij.

Zo'n glas laat de wijn tot zijn recht komen.

Hoe wij God prijzen met onze woorden, met muziek, in onze daden.

Het is belijden, het begint met verlangen.

Bij deze God wil ik horen.

Hem heb ik leren kennen, wat een liefde, wat heeft Hij veel voor mij gedaan en wat geweldig om deel uit te maken van Zijn wereld.

(klik) *Je moet wel juichen als je Gods daden meemaakt.*

Bij Hem wil ik horen, in eenheid met Gods andere kinderen.

Dat 'in eenheid met andere kinderen van God', dat is God aanroepen.

¹ Staan deze week (week 43) in de top 40 op nr 3 en 8.

Een woord, dat al aan het begin van de bijbel klinkt².
Het is het gezamenlijk horen wat God gedaan heeft en belooft.
Het is je gezamenlijk blij maken over Gods liefde en verlossing.
Heel de geschiedenis door oefenen Gods kinderen in aanhaken bij die wereld van God.
Het is verlangen naar God voeden, ontwikkelen van geloof, geloof delen en op Gods aarde iets van zijn nieuwe wereld laten zien.

Oefenen, aanhaken, gezamenlijk de tijd nemen om je te laten voeden dan dat weer uit te dragen.
En wat zou het mooi zijn, als we daarin allemaal hetzelfde waren.
Mooi als we allemaal door dezelfde muziek of stijl geraakt werden.
Maar zo is het niet.
Waar de één met een brok in zijn keel een Psalm zingt, voelt de ander dat aan als afstand, zwaar, somber.
Waar de één helemaal opgaat in ritme en tekst, de Heer zeer dichtbij voelt, zit de ander met kromme tenen vanwege alle herhaling.
Dat zal zo blijven, we zijn ook allemaal door ons God verschillend gemaakt.

Maar we kunnen daarin wel verder komen.
Eerst inhoud, dan vorm.
De wijn (God Zelf, zijn daden) is belangrijker dan het glas (mijn reactie, mijn vormgeving).
Daarom: eerst de wijn, daarna het glas, dat bij de wijn past.
Gods daden bezingen, Gods daden horen, dat is de kern van God 'aanroepen'.
Dat is de kern van eredienst.
Je overgave aan God bezingen, je liefde voor God uiten, dat heeft zijn plaats – belangrijk -, maar eerst belijden van Gods daden.
Is de aandacht voor God Zelf en zijn daden in evenwicht met de aandacht voor mijn geloof en liefde?
Gaan Gods daden voorop?
Die vraag helpt mij bij het vormgeven van erediensten, zangdiensten, prijzen van God.
Verliefd op iemand, dat is mooi en goed.
Verliefd op verliefdheid, daarbij gebeuren ongelukken.

God aanroepen, dat is in eenheid met al Gods kinderen.
Gods daden zijn veel meer dan alleen wat ik daar van zien.
Iedere kerkdienst is als het ware een vitrine van Gods daden.
De Heer gaf ons zelf een liedboek, de Psalmen.
Wat een variatie vind je daarin en verbindingen.
Zachte liefhebbende intimiteit staat naast als door de bliksem getroffen ontzag.
Scherpe, haast woedende vragen in dezelfde Psalm als rustig vertrouwen.
Zachte meditatieve woorden direct naast wanhoop.
Informeel vredege formuleringen gaan over in plechtige teksten.

In de Psalmen leert de Heer ons met zijn hele volk zingen.
Je zingt daar emoties, die je zelf nooit hoopt te voelen.

² Genesis 4:26

Je zingt daar gevoelens, waar je zelf nog niet bij kan.
Dat is God aanbidden, bij Hem horen, in eenheid met Gods andere kinderen.
Samen corrigeren we elkaar, wijzen we elkaar op Gods daden.
We leren van nieuwe vormen.
Want samen, dat is liefde voor God en elkaar vorm geven, door elkaar ruimte te gunnen, corrigeren, blinde vlekken wegnemen en vooral elkaar op God zelf wijzen.
God aanbidden, samen Gods daden zien, samen je vreugde en je verdriet delen en je zo samen voegen in Gods grote koor.

(klik) *Je moet wel draaien en juichen als je Gods daden meemaakt.
Bij Hem wil ik horen, in eenheid met Gods kinderen en in heel mijn leven.*

Mag ik een gewetensvraag stellen?
Zingt u thuis wel eens een lied voor God? ...
Ik hoef geen vingers te zien.
God prijzen, hoeveel komt daarvan, buiten kerkdiensten en buiten gezamenlijke momenten? ...
Ik kan me zo voorstellen, dat wij daar wel wat versterking in kunnen gebruiken.
God aanroepen, samen Gods daden horen en je daar blij over maken, dat moet geen eiland zijn in je leven.
Iets wat je alleen samen met anderen doet.
Dan groei je ook gemakkelijk van de Heer weg.
Dan wordt zondag en door de week twee verschillende werelden.
De Heer wil juist ook altijd en overal, in heel mijn leven aanwezig zijn.

Een relatie, een huwelijk, dat is dingen voor elkaar doen.
Dat is dingen samen doen, dat is elkaar helpen.
Maar het is ook soms even samen op de bank zitten.
Gewoon even samen zijn, genieten van elkaars aanwezigheid.
Neem die momenten met de Heer ook.
Voor jezelf een Psalm of lied zingen of met je gezin als samen bent.
Een lied neuriën, een oratorium opzetten of gospel.
Gewoon even met God zijn, Gods daden bezingen, Zijn aanwezigheid vieren.
Het doet je leven goed, het is een oefenen in vroomheid, God prijzen.

Onze God is een Persoon, geniet van Hem en van zijn liefde.
Liefde is bij de ander willen zijn, je soms verliezen in de ander.
Zo ver zijn wij vaak nog niet, ook niet met onze God.
God en zijn daden zijn vaak nog niet zo tot ons doorgedrongen.
Maar dat komt wel!
Als we de Heer werkelijk zouden zien en horen en kennen.
We zouden opspringen in een uitbundigheid zoals in Openbaring 4 en 5.
Je moet wel draaien en juichen.

Met dat beeld van de The Voice wil ik eindigen.
Als het echt goed is, bij een echt talent, draaien de 4 coaches als één man om.
Omdraaien, het is ook een bijbelse term.
Omdraaien, bekeren, je richten op God.

Dat is Gods bedoeling, dat is God vereren, je op God richten, je mee laten nemen.

Voor ons is daarin nog oefening nodig.
Onze oren zijn nog niet volmaakt, soms hoor je Gods stem vervormd of maar heel zwak.
Maar laat je steeds weer als het ware op je schouder tikken en draai je om naar God.
De Heer wil Zichzelf laten zien en alles wat Hij deed.
Dat deed Hij vandaag in het avondmaal.
Hij laat Zichzelf zien in de Heer Jezus.
God maakt de wereld en herstelt alles.
Van die wereld mag je deel uitmaken.
Spring op, juich mee, met alle anderen, in heel je leven.
Amen.

Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Oost
27 oktober 2013

Bespreking zondag 36 (vr/ant 99). 27 oktober 2013.

Samenvatting: *Je moet wel draaien en juichen
als je Gods daden meemaakt.
Bij Hem wil ik horen,
in eenheid met Gods kinderen
en in heel mijn leven.*

God prijzen is (moet zijn) niet een opgelegde plicht, maar meedoen in blijdschap en enthousiasme over wie God is en wat Hij doet. Daarmee is God prijzen niet afhankelijk van ons gevoel, maar van Gods daden.

3 woorden gebruikt de catechismus:

- Belijden Dat is vooral het element van naspreken van wat God zegt, weten wie God is en wat Hij doet. 'Gods grote daden vertellen'.
- Aanroepen Dat is vooral het element van gezamenlijk en publiek. De kerk is er om Gods daden bekend te maken en die te vieren.
- Prijzen Dat is vooral het element van deel uitmaken van Gods wereld, je voegen in alles en iedereen die blij is over God. Dat vraag in onze wereld nog oefening, discipline en bekering.

Vragen voor een bespreking:

Algemeen:

1. Wat is je van de preek bijgebleven, welke dingen heb je onthouden, eventueel naar aanleiding van voorbeelden?
 - doe hierover eventueel een rondje.
2. Vat de preek samen. Wat wilde de preek zeggen, in één of twee zinnen?
3. Wat was er niet duidelijk; is er iemand die dat kan uitleggen?
4. Wat hebben we geleerd uit de preek, wat neem je er van mee?
 - doe hierover eventueel een rondje.
5. Wat viel ons op? Waar willen we nog eens over nadenken?
6. Wat gaan we met de (boodschap van de) preek doen?
7. Waar willen we nog wel eens wat meer over horen?

Over God prijzen in ons leven:

8. Neem een lied dat je graag zingt of hoort (of meerdere liederen).
 - Wat spreekt je daarin aan?
 - Vertel elkaar wat je daarin raakt.
 - Gaat dat lied over 'Gods grote daden', over 'mijn liefde', over beide of nog anders?
9. Wat doen we zelf thuis aan God prijzen? Wat ken je van anderen? Wat zijn goede en mooie vormen? Waarin zou je geholpen kunnen worden?
 - doe hierover eventueel een rondje.