

Votum en zegengroet	
Zingen	Gk 162:3,4(t),5(t),9 (schenk door uw Geest..)
Bidden	
Formulier 4	alles zonder geloofsbelijdenis
Zingen	Ps 103:3
Viering	Gk 254:1,2,3 (kom laat ons vrolijk zingen)
Formulier 4	Dankzegging 1
Lezen	Romeinen 12:9-21
Uitleg catechismus	
Tekst	zondag 32
Preek	
Zingen	Lb 687:1,2,3 (wij leven van de wind)
Gebed	
Collecte	
Zingen	Ps 150:1,2
Zegen	

1. (**klik**) waarom HC, waarom veel uit gepreekt? Vorm of leerboek kan anders. Plattegrond en werkelijkheid. Je weg vinden. Ook: van alles aan de orde. Ook: niet altijd onze vragen, maar daarom nog wel belangrijk.
2. opzet HC: zondag 1. wakker worden: (**klik**) eigendom van JC, niet van mijzelf: bevrijdend. V,Z,G.
3. 3 delen: mens, God, relatie
4. ellende: is niet zozeer ervaring: wet, volmaakt, liefde. Vanuit verlossing, vanuit volmaaktheid vragen. Herkenbaar voor ieder op aarde.
5. 2^{de} deel. Presentatie van wie God is en wat Hij doet: JC geven. Hoe het weet: eind zd 6. Belangrijk: zo een band. Wat is dan geloof (7). Inhoud: Gel bel: wie is JC en wat heeft zijn werk voor ons voor waarde.
6. Dan 23: kernzondag: 24: geloof en gedrag, 25 waar vandaan?
7. versterking van geloof doop en avondmaal.
8. 3^e deel. Gedrag, relatie: geboden en gebed.
9. Conclusie: waarom vertel ik dit? Kapstokken nodig. Zo wordt het leven met de Heer. Niet iets wat er bij komt: zo leven op Gods wereld. Dat voeden, vasthouden en over verblijden.

Gemeente van Christus, gasten

Waarom doe je de dingen?

Omdat het moet?

Omdat je het wil?

Denk aan je je werk? Of je school?

Je kunt een lijn maken tussen twee uitersten: plicht en bezieling.

(**klik**) Rechts is plicht, links is bezieling.

Vul dan eens in waarom je iets doet.

Je gaat naar school.

Is dat 100% plicht?

Of heb je ook wel iets van bezieling.

Ook wel leuk om dingen te leren.

Als je 's morgens wakker wordt: o, ik moet weer?!

Of is er iets meer, en wat is dat dan?

Zo kun je dat ook invullen voor je werk, voor sport, werk in de kerk...enz.

Ook wat je voor je man of vrouw doet, voor je kinderen, voor je ouders.

Waar zit je: in de richting van plicht of ben je bezield?

Bezield zijn, vrijwillig, graag iets doen, dat is gemakkelijker, dat is fijner.

Maak daar trouwens ook geen grote tegenstelling van.

Je schuift vaak wat heen een weer op die schaal.

Uit plichtsbesef begin je ergens aan (in een bestuur), dan raak je ineens bezield.

Of vanwege je bezieling, je doel, je motivatie jezelf tot iets verplichten (een studie).

Je wil het wel volhouden.

Waar het me om gaat: als je vooral rechts zit, de kant van plicht.

Je werk, je gezin, je geloof....

Dat wordt wel zwaar.

En zeker in de kerk is dat jammer.

Als bijbelstudie, een taak, leven met de Heer vooral hangt aan plichtsbesef....

Jammer, ook onnodig, juist omdat er bij de Heer zoveel bezieling te vinden is.

(klik) Daar gaat deze preek over.

Wat is het? Wat is bezieling?

Dat is: enthousiasme, inspiratie, bevlogenheid, elan, schwung, toewijding, verve, vervoering, een passie, drive, ergens voor gaan.

Bezieling is iets wat je energie geeft.

Bezieling: innerlijke motivatie, daarvoor je uit je bed komt.

Er zit iets in van boven jezelf uitstijgen, iets bereiken wat buiten jezelf ligt.

(klik) Werken aan een ideaal, ook al bereik je het niet, als het maar dichterbij komt.

Dat is bezieling.

(klik) Daar zit het woord 'ziel' in.

Onze ziel, ons binnenste, niet zichtbaar, niet grijpbaar.

Je ziel: dat gaat over je relatie met God.

Daarom is 'bezieling' een mooi woord, zeker in de kerk; je ziel voeden.

En gelukkig, juist in de kerk liggen hier veel kansen.

Wat ga ik zeggen?

(klik) **Laat je bezielen door te leven in Gods wereld.**

A) Ik ga eerst wat uitleggen, met name 1^e vraag van zondag 32.

B) Daarna wat het voor ons betekent, op ons toepassen.

A vraag 86 gaat over plicht en bezieling.

De vraag is namelijk: waarom inzet voor God?

Waarom je houden aan zijn wet?

Waarom je niet overgeven aan dingen zoals in antwoord 87 staat: onkuisheid – dat zijn op seksueel gebied je gevoelens alleen volgen -, gierig zijn, oplichting, dronkenschap, negatief praten over anderen.

Waarom tegen die neiging vechten en daar ver van blijven?

Waarom je inspannen voor vriendelijkheid, gastvrijheid, je inleven een ander?

Het zit al in de vraag: niet dus, omdat je daar iets mee kan verdienen.
Niet omdat het verplicht is.

Nee, Christus heeft al aan alle verplichtingen voldaan.

Waarom dan wel?

Kort door de bocht: niet uit plicht goed doen, je inspannen voor Christus en zijn gemeente, maar uit bezieling, uit motivatie.

De Heer wil het iets van jezelf laten worden.

Vrijwillig, gekregen, je bent veranderd, je wil het.

Je bent bezield, wat bij God hoort, wordt deel van jezelf.

Dat is Gods doel van verlossing en vergeving.

Vergeving en eeuwig leven, dat zijn de grote twee beloften van God.

God geeft die omdat Hij samen met ons wil zijn.

Het goede leven, dat is leven met God.

Daarom blijft de Heer niet staan bij vergeving van zonden, verleden wegdoen.

Maar Hij gaat verder; Hij geeft zijn Geest.

Als dat 3^e deel van de catechismus er niet was, dan was er niets opgelost.

Als Christus' werk alleen was: vergeven van zonden, wat had je daar aan?

Dan zouden we als eigengereide egoïstische zondaren samen in de hemel zitten.

Daar zouden we weer net zoveel kapot maken als hier op aarde.

Het 3^e deel gaat over het werk van de Heilige Geest.

Hij maakt ons anders, onze wil, ons gevoel, ons karakter.

Dat is zondag 32: God verlost veel meer dan je dacht.

De ellende had meer gevolgen dan wij voelen.

De wereld van God is veel mooier dan wij ons kunnen voorstellen.

Dat moeten we weten, iets van voelen, daarin ingewijd worden.

Zo komt de wet straks ter sprake: als je zo bent zoals God wil, in gedrag, in houding, vervuld van de Geest, zo komt God bij zijn doel.

Zo kom je als mens tot je recht.

Daar iets van proeven, een begin mee maken, iets van zien, dat is bezieling.

Proeven van Gods ideaal, al een beetje leven in Gods wereld, dat bezielt.

In Gods wereld leven, daar je best voor doet.

Niet als plicht, maar innerlijk gemotiveerd, bezield.

Ik ga dat uitleggen.

Dat doe ik met 3 voorbeelden.

Ik hoop dat er voor ieder een voorbeeld tussen zit, wat je bezielt.

(klik) Voorbeelden, dat God meer wil dan vergeving van zonden.

Bij vergeving hoort vernieuwing, hoort verandering.

De Heer wil naar een wereld van liefde en geluk en harmonie met Hem.

Voorbeelden om te begrijpen wat de Heer wil bereiken, iets te zien en te proeven.

En zo zelf gemotiveerd, bezield te zijn om in alles met God te leven.

(klik) Als een baby net geboren is, de eerste weken, dan drinkt ze, slaapt ze, is soms even wakker en kijkt rond.

Na een paar weken gaat ze lachen, ze groeit iedere week een beetje.

En als ouders ben je daar blij mee, geniet je van.

Maar stel dat het zo zou blijven?

Stel dat een kind van 3 niets meer deed dan dat: beetje lachen, drinken, slapen.
Je zou je zorgen maken, verdrietig worden, allerlei artsen aflopen.
Want de bedoeling dat iedere baby groeit, zich ontwikkelt, leert praten, lopen.
Straks leert lezen, uitgroeit tot een bewust en zelfstandig persoon.

Vergeven van zonden is het begin.

Weten, dat je verlost bent, dat God met vriendelijke ogen naar je kijkt.

Geweldig, maar dat is nog maar het begin.

God bedoelt zoveel meer met ons.

Hij wil ons ontwikkelen, mensen maken die helemaal en puur kunnen liefhebben,
nooit meer fouten maken, allerlei gaven hebben en ontwikkelen.

Dat gaat Hij ook bereiken.

En leven hier, leven als christen is daar iets van vormgeven.

Hier al een gaan houden waar de Heer van houdt.

Dat is het doel.

Wees blij met je leven hier en nu met God, maar blijf er niet in hangen, groei door.

Ander voorbeeld.

(klik) Je loopt door een hete woestijn, bent moe, hebt dorst.

Kom je bij een oase, dan ben je gered.

Je kunt drinken, uitrusten, liggen onder een palmboom.

Dat is vergeving, gered, je bent er blij mee.

Maar God gaat verder, wil verder.

Hij wil niet hier en daar een oase op aarde.

Maar Hij wil de woestijn laten bloeien.

Zijn plan is veel groter.

Hij wil, dat we af zijn van zwak geloof, van matig contact met Hem en elkaar.

Hij wil af van leven onder niveau, op een beperkt stukje land.

Hij wil ons zijn hele wereld geven, waar we overal met Hem kunnen wandelen en genieten.

Hoe fijn de oase ook is, een bloeiende woestijn is beter.

(klik) Nog een voorbeeld; van een vreemdeling.

Er is een land in hongernood; ellende, droogte, oorlog, corruptie.

Uitzichtloos; het land is onbewoonbaar.

Een groep mensen vlucht met een boot, wordt opgepikt, naar Nederland gebracht.

Dat is redding: eten, drinken, daarna een huis, een uitkering.

Maar na de eerste weken wordt duidelijk wat redding inhoudt.

Lastig: je kunt niemand verstaan, het eten is afschuwelijk (worteltjes), mensen doen raar, andere gewoonten dan in je eigen land.

Ze moeten inburgeren, de taal leren, gewoonten leren, de smaak van ons eten leren waarderen.

Je bent gered, maar de redding is niet klaar, de vreemdeling moet zelf veranderen.

Dat is onze situatie.

We zijn gered, overgebracht naar de wereld van God.

Nu moet je er leren leven, Gods wereld leren waarderen.

En dat is moeilijk, zoveel gewoonten, waarden en normen staan je nog tegen.

Overgebracht worden in een nieuw land.

Dat is redding, dat is vergeving.

Nu wennen en er je thuis van maken, dat is vernieuwing, dat is dankbaarheid.

Daar mee bezig blijven, je daar aan geven, dat doe je alleen als je vooruitgang ziet.

Je merkt dat na een paar taallessen je in een winkel kunt vragen en begrijpen.

Het blijft nog lastig, maar vooruitgang, iets zien van het ideaal, iets proeven van hoe je je straks thuis zult voelen, dat geeft bezieling.

Wil je gelukkig met de Heer leven, dan moet je je bekeren.

Met je rug naar God toe, wordt het niets.

Dat is deel 3 van de catechismus: je leren thuis voelen bij de God.

Bekeren, zelf veranderen met alles wat je Redder je geeft.

Dat is mooi, dat is de toekomst!

Heerlijk toch als je altijd vriendelijk bent en geduldig en liefdevol en gastvrij.

Geweldig als je je zorgen altijd aan God over kunt geven.

Mooi als je daar in oefent en ziet dat het werkt.

Deze God en zijn gewoonten leren kennen, dat is dankbaarheid, dat is God prijzen.

Bekering heeft dat, je naar God toewenden.

(klik) Dit heb ik in een schema al meer dan eens laten zien.

Eén: God kennen: weten wie God is, wie je zelf bent, hoe de Heer je redt.

Daar blij over worden, (twee) Hem liefhebben, bezielt raken door wat je weet.

En dat steeds meer invullen, (drie) zo met Hem leven, inburgeren, verlangen je

thuis te voelen bij de Heer en wereld, volmaakt gelukkig zijn in je nieuwe land.

Leven in Gods wereld, daarin oefenen, je daarin verder laten helpen, daar iets van zien, laat je daardoor bezielen.

B Dat was de uitleg, nu wat het voor ons betekent, de toepassing.

(klik) Eerste een vraag: wat geeft je energie, wat maakt je enthousiast?

Waar word je blij van?

Voor wat voor dingen kom je je bed voor uit? ...

Dat is voor iedereen anders.

Toch zit er een overeenkomst tussen ons.

In de meeste antwoorden zit: zinvol bezig zijn, voldoening, iets bereiken.

Nog een opvallend antwoord:

Veel mensen zeggen: de zon geeft energie.

(klik) Als de zon schijnt, daar word ik vrolijk van.

Dan kan ik veel meer, ben ik blijer, kan ik lastige dingen makkelijker aan.

Herkenbaar, denk ik: de zon bezielt ons.

Dat blijkt ook, de zon maakt in onze huid stofjes aan die we nodig hebben.

Van de zon krijg je energie.

Dat is een mooi voorbeeld voor ons leven met de Heer.

(klik) Het laat zien, dat bezieling van buiten komt.

We halen de motivatie niet uit onszelf of uit wilskracht.

Maar onze God laadt ons op.

Zijn werk, zijn verlossing, zijn plannen, zijn toekomst bezielen ons.

Hoe wordt je vervuld door de Geest?

(klik) Lees het Woord van God, geloof dat, praat er over en bidt.

Dat klinkt niet spectaculair, maar dat is het abc van geloven.
In de zon van Gods woord zitten, je daar bewust van maken en dat tegen de Heer zeggen.

Is dat het?

Dat klinkt als plichtmatig, tegendeel van bezieling.

Maar dat is de weg.

Leven op Gods wereld is met God leven, beginnen bij de bron.

De Heer laat zich kennen door wat Hij zegt.

Begin daarom elke dag met God.

Als je wakker wordt, denk aan de Heer.

Lees iedere morgen uit de bijbel, al zijn het maar een paar verzen.

Lees Gods Woord, laat het doordringen, geef je er aan over en bidt.

Ga in de zon van God staan, laat je verwarmen door die wereld van God.

Hou het vol, ook als je er niet direct iets aan lijkt te hebben.

Maar dit is de weg die de Heer wijst.

Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de Geest¹.

De Geest, de Geest van bezieling is te vinden in de bijbel.

Bezieling komt van buiten.

Daarin hebben we ook elkaar nodig.

De gemeente helpt ons bij die bezieling.

Ik zeg niet: de gemeente bezielt ons.

Dat kan en dat is mooi, als dat gebeurt.

Maar de gemeente is niet de zon, de gemeente bezielt ons niet.

God alleen bezielt.

Bezieling door de gemeente zit niet in gezelligheid en hulp van elkaar.

Bezieling zit niet in het fijn hebben met elkaar en leuke mensen ontmoeten.

Mooi als het zo is, maar wij maken de bezieling niet zelf, we zijn elkaars bron niet.

De bezieling zit in de Heer en zo zijn we gemeente.

Eén van de trends is, dat we individueler worden.

Dat is buiten de kerk, dat is in de kerk.

Iedereen leeft wat op zichzelf, maakt zijn eigen keuzes.

Ook voor de kerk is dat een bedreiging.

Niet alleen, dat we elkaar minder zien.

Maar vooral ook: weinig praten over je leven met de Heer.

En juist hebben we nodig.

De kerk is de oefenplaats, de voorpost van Gods wereld.

De bezieling komt van God alleen.

Maar wat die bezieling uitwerkt, dat hebben we van elkaar nodig.

(klik) Ik heb het nodig, dat ik van u hoor wat de Heer in uw leven gedaan heeft.

Hoe Gods geest werkt, hoe de Heer bij jou je geloof bewaart.

Je hebt het nodig van elkaar te horen hoe je met de Heer leeft.

Ik ben gered, die neigingen waar antwoord 87 het over heeft, dat heb ik nog.

Gierigheid en oplichting en roddel en je gevoel volgen, dat heb ik nog steeds.

¹ Romeinen 12

Ik kan nog makkelijk genieten van dingen die niet bij God horen.
Hoe doet een ander dat?
Hoe oefent een ander in leven met God, maakt die Gods nieuwe wereld zich eigen?
Hoe groeit een ander in geloof en liefde?

Maar.... heb ik zin in een wijkavond?
Heb ik er wat aan?
Leer ik iets op een Bijbelstudie?
Vind ik het gezellig?

Logische vragen misschien, maar stel de vragen ook eens andersom.
(**klik**) Laat ik vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft, wat God doet.
Ik deel mijn kennis, ik deel mijn ervaring, ik voeg iets toe.
Vertel elkaar hoe je met de Heer leeft, hoe de Heer in je leven werkt.
Dat hebben we nodig; van elkaar horen.

Geloven, met de Heer leven, dat is meer dan christelijk gedrag.
Dat is ook vertellen wat God in je leven doet.
Hoe je dat nieuwe leven vormgeeft, vertellen over de mooie kanten, over je
mislukkingen ook en hoe je daarmee naar God gaat.
Vertellen over de keuzes die je maakt en waarom, waar je dat op baseert, hoe je
het volhoudt om te blijven geloven, bezielt te blijven.
Geloof met elkaar delen, bezieling delen en stimuleren.
Dat is gemeente zijn.
Zo voeden we dat verlangen naar de wereld die komt.
Zo zien we er iets van, en dat bezielt.
Amen.

Ds. Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
8 september 2019