

Preek zondag 1524, 7 juli 2019mi, nr 600, JWB.

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 122:1,2,3 (groep middelste regels, zie beamer)
Gebed	
Lezen	Efese 1:3-14; (genade, geloof, enz) Efese 4:1-6 (leven inrichten)
Zingen	Gk 169:1,2,3 (wees eerlijk, doe )
Tekst	Zondag 24
Preek	
Zingen	Ps 119:21,23
Belijdenis	Gk 175a (=179b oud)
Gebed	
Collecte	
Zingen	Lb 314 1,2,3 (Here Jezus, om uw Woord)
Zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

Vorige keren een vraag: 'waarom ben je christen?'

Een andere keer 'Wat heb je aan geloof?'

Deze keer: ben je met plezier christen?

Dat wil de Heer bereiken: blij met Hem, vrijwillig doen wat Hij zegt; plezierig leven wat God goed vindt, ook als het moeite kost.

Zondag 23 en 24 horen bij elkaar.

Daarom eerst vat ik samen wat ik 2 weken geleden zei over zondag 23.

Dan stel ik 3 vragen.

1

**(klik)** Ik vroeg u punten te onthouden:

1. Let op hoofd- en bijzaken.

Het is belangrijk wat geloof ons doet, hoe het voelt, hoe je het beleeft, maar... bijzaak.

Hoofdzaak is wat de Heer zegt: wie gelooft, is in mijn ogen een goed mens en krijgt het eeuwige leven.

Wat belooft God mij? Dat is hoofdzaak, richt daar steeds je aandacht op.

2. Het woord 'en toch'.

Twee dingen staan naast elkaar.

Ik ben zondaar, ik doe dingen verkeerd, de Heer leert mij dat ook steeds meer.

En toch... en toch... ben ik rechtvaardig in Zijn ogen.

Niet omdat het met die zonde wel meevalt of omdat ik zo mijn best doe.

Nee, dat blijft staan, ik ben zondaar.

En toch verklaart God mij rechtvaardig.

Want de Heer zegt: ik kijk naar jou via Christus.

Ik ben rechtvaardig, omdat God mij rechtvaardig verklaart.

Zondaar, 'en toch' rechtvaardig.

3. Het voorbeeld van het papiertje.

Christus doet niet alleen maar steeds onze zonden weg als wij dat vragen.

Nee, het is veel mooier: alles wat Hij goed gedaan heeft, staat er bij ons op.

De Heer ziet als Hij naar ons kijkt geweldig veel goede dingen.

Hij ziet alles wat Christus deed bij ons.

4. Haal rechtvaardiging en heiliging niet door elkaar.  
Rechtvaardiging, dat is Gods verklaring dat wij goede mensen zijn.  
Zo ziet Christus ons; dat komt eerst.  
En daarna komt de heiliging.  
Dat is het werk van de Heilige Geest in ons.  
Hij verandert ons gedrag en ons denken; dat is twee.  
Die verklaring van God blijft staan, ook als je van heiliging nog niet veel ziet.

5. Tenslotte ging het over geloof: 'geloof is een middel'.  
Alleen door geloof krijg je die verklaring van God.  
God is niet afhankelijk van mijn geloof; maak geloof niet jouw prestatie.  
Het voorbeeld van een drenkeling; trots dat ik de reddingsboei pak?  
Onzin, de redder, dat is de held; die heeft alles gedaan.  
God doet alles; vergeving, eeuwig leven en ook ons geloof geeft Hij.

(klik) Samengevat:

1. Geloof: niet wat je voelt, maar wat God belooft
2. en toch: tegelijk zondaar en rechtvaardig
3. voldoening: het papier is niet weg, maar vol
4. rechtvaardiging eerst, daarna heiliging
5. geloof: slechts een middel, God doet alles.

Dat is zo het refrein van zondag 23: Christus doet alles.  
Hou er mee op om waar dan ook een stukje van jezelf in te brengen.  
Richt je aandacht op wat de Heer zegt, wees daar blij mee.  
Dan komt het goed; praat over wat God doet.

2

Maar... er blijven nog vragen.  
Want hoe zit het?  
Geloof en vertrouwen op Christus, Christus alleen.  
Maar de bijbel staat ook vol oproepen over leven zoals de Heer het wil.  
De 10 geboden, de brieven vol vermaningen over van alles.  
We houden een bezinningsavond: wat vraagt de Heer op gebied van relaties?  
'Christus alleen', maar toch oproepen om goed te leven.  
Hoe zit dat?

Een andere vraag: wat is nu nog wel geloof en wat niet meer?  
Wanneer hoor je nu nog wel en wanneer niet meer bij Christus?  
Met hoe weinig christelijk leven ben je nog christen?

En de derde vraag: zondag 24 zegt, dat als je gelooft, dat het niet anders kan,  
dan dat je vruchten van dankbaarheid voortbrengt.  
Het klinkt alsof het vanzelf gaat.  
Hoe vanzelf is dat?  
Gaat het echt vanzelf of moet ik toch wat doen?

- a. (klik) Christus doet alles, waarom toch christelijk leven?
- b. Hoeveel geloof moet er zijn om gelovige te zijn?
- c. Komen vruchten van geloof vanzelf of moet je toch iets doen?

a. (**klik**) Christus doet alles, maar toch goed leven.  
Is het dan wel Christus alleen?  
De brieven Paulus hebben deze opbouw.  
Eerst gaat het over Christus, over genade, alles is gekregen, over Gods beloften.  
Dan het tweede deel: ik vermaan u, doe dit, doe dat.  
Ik wil dat je je zus of zo gedraagt.

Neemt de brief aan de Efese  
Het eerste deel (1,3): Gezegend zij God, God heeft u in liefde uitgekozen (4),  
Gods genade, geschonken (6).  
Uitleg over wat Christus voor ons gedaan heeft.  
Vers 16: ik dank God onophoudelijk voor Christus' werk.  
Hoofdstuk 2 ook over genade; uitleg over wie er allemaal bij Christus horen,  
vers 14: heel de wereld deelt in de genade.  
Hoofdstuk 3 (14): Christus staat er boven.

Maar dan, hoofdstuk 4 vers 1: ik, die gevangen zit, vraag u dringend de weg  
te gaan die past bij de roeping....  
Vers 17: ik zeg u met klem, ga niet de weg van....  
Vers 25: leg daarom de leugen af....  
Vers 28: steel niet meer....  
32: wees goed voor elkaar en vol meeleven....  
Hoofdstuk 5 vers 3: allerlei dingen... deze dingen horen niet bij heiligen....  
Vers 15: let dus goed op welke weg u bewandelt....  
22: vrouwen doe dit, vers 25: mannen doe dat....

Neemt het 2<sup>e</sup> deel van zo'n brief niet alles weer terug?  
Alles is genade, maar toch, je moet een heleboel doen.  
En dit kom je tegen in Filippenzen, Kolossenzen, Thessalonicenzen.  
Dit is het evangelie van Christus, alles is genade, 1<sup>e</sup> deel.  
En doe nu dit en dat, 2<sup>e</sup> deel.  
Je hoeft niets te doen, maar als het er op aan komt, dus wel.  
Hoe zit dat? [even tijd nemen....]

Ik ga naar het begin van Efese.  
Efese 1:4: *'God de Vader heeft ons vol liefde uitgekozen (voordat de wereld werd  
gegrondvest) om voor Hem heilig en zuiver te zijn'.*  
Waarom heeft God ons gekozen, waarom heeft Christus ons gered?  
*... om heilig en zuiver te zijn.*  
Het doel van alles wat de Heer aan ons en met en voor ons doet is uiteindelijk,  
dat wij heilige, goede, volmaakte, fijne, liefdevolle mensen zijn.

(**klik**) Zonde hoort niet bij God en... hoort niet bij ons.  
Kwaad, slechtheid, liefdeloosheid, eigenwijsheid bederft je leven en maakt je  
ongelukkig.  
Dat voelen wij niet altijd zo aan, maar zonde is in zichzelf slecht.  
En wat is Gods doel?  
Dat wij net zo heilig, volmaakt en gelukkig worden als Hij.

Het eerste deel om dat te bereiken, is die verklaring die wij krijgen.  
De Heer ziet ons als rechtvaardige en goede mensen.  
Alles van Christus legt Hij op ons.

Dat is die rechtvaardigmaking: zonde is vergeven, voor eeuwig bij God blijven.  
Kun je niets voor doen, hoef je niets voor te doen.  
Alles is genade, alles komt van God.  
De Heer zegt dat tegen mij en ik neem dat aan; wij horen voortaan bij elkaar.

Daarna deel twee: Gods werk aan ons nog niet af.  
De Heer gaat daarna, (daarna! ik hoor al bij God, ik krijg alles al!) daarna gaat de Heer mij 'heilig' maken.  
Hij leert mij volmaakt, gelukkig, liefdevol, eerlijk te leven zoals Hij zelf.  
Dat heet heiliging; Gods werk in ons.  
Heiliging (een definitie), 'dat is de werking van de Heilige Geest, waardoor Hij de gerechtvaardigde zondaar bevrijdt van zonde, verandert naar Gods bedoeling en hem zo maakt dat hij goede dingen kan doen'.  
Je weer mens maken zoals de Heer het bedoeld heeft.

En hoe werkt dat?  
Door het tegen ons te vertellen.  
Kijk, dit vindt de Heer nu mooi; doe dat nu ook.  
En dat, daar is God blij mee, maak het je eigen.  
En dit is nu typisch zonde, blijf daar bij uit de buurt.  
Dat is niet goed, het past ook niet meer bij je.  
(**klik**) Dat is een leerproces: leren je thuis te voelen bij die nieuwe positie.

Vorige keer had ik het voorbeeld van een drenkeling.  
Je ligt in het water en Christus trekt je er uit.  
Dan ben je gered; je staat druipend op de kant: de rechtvaardiging.  
De heiligmaking is, dat mijn redder mij een handdoek geeft.  
Hij zegt: blijf weg van het water, leef op het droge.  
De enige plaats ook waar je kunt leven.

Oproepen tot geloof en bekering, levensverandering, inzet voor de Heer.  
De brieven staan er vol mee.  
Het is Gods handdoek: blij worden met Gods goedheid.

Je hoeft niets te doen, maar dus eigenlijk toch wel?  
Ja, wel iets doen; Christus vraagt wat.  
Niet als voorwaarde, niet om ons weg te sturen als het onder de maat is.  
Nee, omdat leven met God goed en mooi is; Hij leert het ons.

b. (**klik**) Geloof in Christus vraagt dus wel inzet.  
Maar hoeveel dan? de tweede vraag.  
Hoeveel geloof moet je laten zien om gelovig te zijn?  
Als je nu weinig doet voor God....  
Die heiligmaking, als je daar nu geen zin in hebt....  
Als je de Paulus en de Heilige Geest nu maar laat praten....  
Vanaf wanneer ben je los van God?  
Is er een minimum wat je voor God moet doen?  
Als alles van Christus afhangt....  
God ziet ons via Christus, zijn rechtvaardigheid ligt op ons, dan maakt het toch eigenlijk niet uit als ik niets doe voor God?  
Of wordt het de Heer op een gegeven moment te gek en ben je dan toch nog

niet gered?

Hoe zit het?

De Heer verklaart ons rechtvaardig; alles wat Jezus verdiende legt Hij op ons. Dan is het klaar.

Zelf de hemel verdienen, zelf iets toevoegen, dat is het allemaal niet.

En als dat duidelijk is, dan geeft de Heer de opdracht: doe nu wat Ik zeg.

Vanuit onszelf zeggen wij: wat levert het op?

Niets, want we hebben alles al; Christus geeft ons alles al.

Waarom zou je dan die moeilijke weg kiezen van Jezus volgen, moeilijke geboden houden, nadenken over wat goed en verkeerd is, bezinningsavond?

Waarom zou je tegen jezelf in kiezen? [even tijd nemen....]

Het antwoord is: relatie.

De Heer vraagt inzet.

Geloven is hard werken, voor de één nog meer dan voor de ander.

Soms vraag de Heer moeilijke keuzen.

Je relatie met de Heer dan opgeven, maakt je leven makkelijker.

En toch doe je dat niet?

Waarom niet?

Omdat je anders niet in de hemel zou komen?

Nee, daar gaat het niet om; de hemel heeft Christus al voor je verdiend.

Egoïsme kan je motivatie niet zijn.

Nee, de Heer leert ons om het voor Hem te doen: relatie.

**(klik)** Dat kan alleen vrijwillig.

Je kunt de hemel niet verdienen met gehoorzaamheid en toch vraagt God dat.

Dan blijft er maar één ding over: het voor Hem doen, vrijwillig, uit liefde.

Dat is christelijk leven: leren lief te hebben zoals God: echt voor de ander.

Leren moeite doen voor een goede zaak, zonder daar zelf beter van te worden.

Ik zegt dat zo: zonder er zelf beter van te worden.

Dat zeg ik niet goed; wij worden er wél beter van.

Na onze redding staan we niet te bibberen, nat van het water.

We krijgen een handdoek en droge kleren; je warmt op.

Je leert lief te hebben, je leven wordt beter en mooier.

Dat geldt óók voor de dingen die ik moeilijk vind.

Soms volg ik de Heer, omdat Hij het zegt.

Zelf vind ik het niet leuk, snap niet dat dat goed is.

De Heer weet dat wij voor Hem soms geluk opgeven.

Hij zei het zo: 'ieder die broers, zussen, vader, moeder of kinderen achtergelaten heeft..., dat is je geluk, een relatie, je liefde opgeven omdat de Heer het van je vraagt, 'die zal het honderdvoudige ontvangen'<sup>1</sup>.

**(klik)** Hij beloont dat.

De Heer weet, dat je gehoorzaamheid vaak moeilijk vind.

Hij weet hoeveel pijn sommige keuzes doen of hoe erg geluk opgeven is.

Maar Hij stimuleert ons om dat wel te doen.

---

<sup>1</sup> Mattheüs 19:27-30

Het is de moeite waard, zegt Hij, je zult merken, vroeg of laat, dat een keuze voor Mij altijd een goede keus is.

Als je er later op terugkijkt, zul je zien, dat Ik je zal belonen en dat je vreselijk blij bent dat je dit voor Mij gedaan hebt.  
Dat loon, die belofte helpt ons.

Leren leven met de Heer, dat is soms niet makkelijk.  
Toch doen, we verdienen de hemel er niet mee, het is vrijwillig.  
Maar altijd de moeite waard.

c. (**klik**) Drie vragen.

De Heer Jezus heeft alles voor ons gedaan.

Waarom de oproep om christelijk te leven, goed te doen enzovoorts?

Antwoord: Gods doel is, dat wij mooie en goede mensen worden.

Hij ziet door het werk van Christus ons al zo, Hij verklaart ons zo (redding).

Dan gaat de Heilige Geest aan het werk om ons daar aan te laten wennen.

Hij leert ons leven met de God die ons gered heeft (handdoek).

Tweede vraag: wanneer ben je nog een christen? Hoe weinig mag het zijn?  
De Heilige Geest bevrijdt ons van egoïsme en helpt vanuit liefde te leven.  
Heiligmaking is dat je, hoewel je er niets mee kan verdienen, toch leert te doen wat de Heer graag wil.  
Hij beloont het ook nog.

(**klik**) Nu nog de laatste vraag.

Hoe wordt geloof zichtbaar?

Zondag 24: ieder die bij Christus hoort, brengt vruchten van dankbaarheid voort.

Het kan niet anders, dan dat als je Christus liefhebt, dat je goede dingen doet.

Het lijkt alsof het vanzelf gaat.

Gaat het wel vanzelf?

Hoe vanzelf is vanzelf? [even tijd nemen....]

Het eerste 'het kan niet anders of er komen vruchten van geloof' zoals het in de catechismus staat, dat betekent niet: je hoeft geen moeite te doen.

Ik zei het al: Jezus zegt dat Hem volgen moeite kost en pijn doet.

Hij zegt zelfs: hand afhakken, oog uitrukken, het kruis op je nemen.

En dat blijft ook zo.

Hier op aarde zal het volgen van Christus altijd moeilijk zijn.

De Heilige Geest leert ons veel, verandert ons, maar vanzelf zal het nooit gaan.

Dat betekent niet: het gaat vanzelf.

(**klik**) Nee, het betekent: het hoort bij elkaar.

De Heer geeft na de rechtvaardiging de heiliging.

De Heilige Geest geeft liefde tot God.

En het kan niet dat als je van Hem houdt, dat je geen interesse voor Hem hebt.

En dat helpt ons in ons leven met de Heer.

Zie al die aanwijzingen van Paulus, zie de 10 geboden, alle vermaningen, enzovoorts, zie dat niet als plicht, maar als gevolg, verzorging, resultaat.

Niet als plicht, maar als resultaat.  
Ik bedoel dit: denk vanuit de liefde van de Heer.  
Bedenk steeds, dat je niets voor de Heer kunt of wilt verdienen.  
Het gaat er niet om, dat je als je iets niet voor Hem doet, dat je dan de hemel misloopt of dat God je dan straft.  
Het gaat om mooi maken van je leven;  
Christelijk leven is je handdoek als je uit het water getrokken bent.  
God wil je verzorgen, warm maken, je goed laten voelen.

Denk daar vaak aan.  
Juist bij keuzes die moeilijk voor je zijn.  
Bedenk wat de Heer graag wil.  
Hoe kan ik de Heer blij maken?  
Niet: wat moet, waar kan ik niet onderuit, maar denk vanuit het liefhebben.  
Bedenk hoe God naar je kijkt, het beste voor je wil.

Investeer zelf in het liefhebben van de Heer.  
Dan laat je de Geest werken.  
Hoe beter je de Heer kent, hoe meer je Hem gaat liefhebben.  
Hoe meer je Hem liefhebt, hoe meer je graag bij Hem wil horen en bij Hem wil blijven.  
Kijk zo aan tegen alles wat de Heer graag wil.  
Laat je stimuleren door liefde voor Hem.  
Ga niet zonder geloof, zonder liefde, zonder relatie goede dingen doen.  
Sta steeds weer stil bij het feit, dat je gerechtvaardigd bent.  
Je hoeft niets meer, leef vanuit die rust.

Heiliging is dat je steeds meer leert om het droge te waarderen.  
Dat je blij gaat worden met een handdoek en moet droge kleren.  
Maar vooral dat je steeds blijer wordt met je Redder, graag bij Hem zijn.  
Dat is heiliging.

Laat de Heilige Geest werken.  
Vorige keer, bij zondag 23 zei ik: let niet teveel op je geloof.  
(klik) Let op de Heer Jezus, wat Hij doet.

Dat zeg ik nu weer.  
Doen wat de Heer zegt, het is belangrijk.  
Maar verbindt dat altijd aan liefde tot God.  
Je hoeft niets te doen, alles is al door Christus gedaan.  
En vanuit die rust, ga je aan het werk.  
Soms keihard en moeilijk voor jezelf.  
Het gaat niet vanzelf, maar denk aan de liefde van God voor jou.

Zo motiveert de Heer ons om moeite te doen voor Hem.  
Inzet, altijd vrijwillig, je doet het voor de Heer.  
Op deze manier werkt de Heilige Geest.  
Amen.

Ds. Jaap Boerma  
GKv Rotterdam-Noord/Oost  
7 juli 2019