

Preek zondag 1523, voor 23 juni 2019mi, nr 599, JWB.

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 33: 1,4,5,8
Gebed	
Lezen	Romeinen 3:21-30; 4:5-8; 5:1,9
Zingen	Gk 185:1,2,3,4 (Heer, wij loven en aanbidden)
Tekst	Zondag 23
Preek	
Zingen	Gk 178: 1,4,5 (Wij willen God de..)
Belijdenis	zondag 23 Gk 175a
Gebed	
Collecte	
Zingen	Lb 413:1,2,3
Zegen	

(klik) Na de preek wil ik graag, dat u dan 5 dingen onthouden hebt.

1. hoofd- en bijzaken.
2. het woord 'toch'.
3. voldoening is negatief en positief.
4. rechtvaardiging is geen heiliging.
5. geloof is een middel.

Gemeente van Christus, gasten,

(klik) Twee weken geleden, Pinkstermiddag, vroeg ik: waarom geloof je? Ik liet de gouden cirkel zien van Simon Sinek, wat, hoe, waarom? Ga steeds terug naar je waarom: 'waarom geloof je?', niet alleen wat en hoe. Vandaag een andere vraag: wat heb je aan je geloof? Een collega vraagt het, of ik vraag u op een bezoek. Wat heb je aan je geloof? Allerlei antwoorden: ik merk, dat ik er veel kracht door krijg. Ik merk dat God bij me is en kracht geeft. Of: het valt juist tegen; ik heb er zo weinig aan; ik voel er niets van... .

Die antwoorden gaan over mijn beleving.
Dan blijf je als het ware op de grond, je blijft bij jezelf.
Je praat over wat geloof bij je oproept
En dat kan natuurlijk van alles zijn.
Nuttig en goed om over te praten.
Maar uiteindelijk bijzaak!

Wat heb je aan je geloof?
Dat is niet een kwestie van meer of minder.
Niet een kwestie van veel of weinig.
Wat heb je aan geloof?
God zegt er dit van: wie gelooft is rechtvaardig (eerlijk, goed) in Mijn ogen en krijgt het eeuwige leven.
Rechtvaardig voor God, goed in Gods ogen, dat kan niet een beetje of bijna.

En je kunt ook niet bijna of half in de hemel komen.
Je komt daar of je komt daar niet.
De catechismus wijst ons op de hoofdzaak: wat heb je aan geloof?
Door geloof in Jezus Christus, hoor ik bij Hem, heb ik contact met de Heer.
En wie contact heeft met de Heer, daar kijkt de Heer met plezier naar.
Die is eerlijk en goed in zijn ogen.
Die mag voor eeuwig bij Hem blijven.
(klik) Dat heb je aan geloof; geloof maakt mij rechtvaardig voor God.
De rest is bijzaak, wat ik er bij voel, wat ik er bij beleef, hoeveel kracht het me geeft, dat kan alleen voortkomen uit wat God over mij zegt.

Daarom: praat niet teveel over jou geloof, maar praat over de Heer.
Praat erover hoe God via de Heer Jezus naar je kijkt.
Richt je aandacht naar de Heer Jezus Christus.
(klik) Geloof, niet wat doet het mij, maar wat belooft God mij?
Dat is dat ik een goed mens ben in Zijn ogen en bij Hem mag blijven.

b. (klik) Tweede, wat u mag onthouden, is het woord 'toch'.
Want ik zegt dat wel: ik ben een goed mens, ik ben rechtvaardig voor God.
Maar mag ik dat wel zo zeggen?
(klik) Wij horen in de kerk toch ook altijd, dat wij zondaren zijn?

Ja, zeker, maar hoe weet je dat en wat is dat?
Je kunt jezelf met anderen vergelijken.
En dan zeg je: het valt met mij allemaal nog wel een beetje mee.
Als ik anderen zie...
Als 'die of die' een kind van God mag zijn, dan ik zeker.
Maar hoe kijkt de Heer naar je?
Wie ben je in zijn ogen?
Als je zelf voor God staat, dan doet 'die of die' niet meer ter zake.
Dan vraagt de Heer hoe eerlijk en goed jij bent geweest.

Hoe kijkt de Heer naar je?
Ik ben een zondaar, dat is wel een bijbelse boodschap.
Lees Romeinen 12; daar zegt Paulus nogal wat:
Laat je liefde oprecht zijn.
Doe niet uit de hoogte.
Wees niet zelfingenomen.
Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven.
Overwin het kwade door het goede.
Doe je best en wees niet lui.
Doe iets aan de nood van anderen en ontvang vreemdelingen gastvrij¹.

Er zijn dingen die soms lukken en misschien zelf wel aardig vaak.
Maar altijd die instelling hebben?
Dat lukt niet; dat doet niemand.
Misschien komt de één wel verder dan de ander, maar wat zegt dat als je voor God staat?

¹ Romeinen 12:9-21, zie ook Ik geloof en belijd (deel 7), blz. 55.

Het is duidelijk, dat ieder mens niet doet wat God wil dat Hij doet.

En toch zei ik: ik ben een goed mens en ik mag voor altijd bij God zijn.
Onthoudt dat woord 'en toch'.

Dat is een belangrijk woord in het geloof.

Want het is helemaal waar dat ik een zondaar ben.

En in de kerk hebben we het daar regelmatig over.

Dat is ook goed om dat te weten.

(klik) En dan zegt de Heer: 'en toch' ben jij rechtvaardig.

'En toch verklaar Ik jou tot een goed mens'.

Dat is nu de rechtvaardigmaking of rechtvaardiging.

God verklaart officieel: het is waar dat jij een zondaar bent.

En het is waar, dat er van alles met je mis is.

'En toch...' zeg Ik: in mijn ogen ben je rechtvaardig.

Ik kijk namelijk naar Christus.

Hoor je bij Christus en kijk Ik naar jou, dan zie Ik Christus.

'En toch'... zo ziet de Heer ons niet.

Hij ziet een nieuw mens.

Hij ziet Christus in ons.

Hij verklaart ons tot een nieuwe mens.

God zegt dat wij rechtvaardig zijn.

(klik) Tegelijk zondaar en tegelijk rechtvaardig.

Praat niet over meer of minder zonde.

'en toch', alleen omdat je een band aan Christus hebt ben je een ander mens.

Niet omdat je het kan zien bij jezelf, bij anderen, maar omdat God dat verklaart.

Dat viel op bij het Bijbellezen, al die teksten uit Romeinen.

God verkláart ons rechtvaardig.

Het zijn rechtstermen, niet wij moeten dat doen, maar Hij zegt dat het zo is.

Let u daar op.

Terecht dat je nadenkt over zonden en schuld; bij geloof hoort zelfkennis.

Ik ben zondaar en juist door het toe te geven, wordt het anders.

Geloof in Christus is ook geloof in wat God van jou zegt.

Geloof is altijd ook bescheidenheid, kleinheid, toe kunnen geven, de minste zijn.

Schuld onder ogen zien, het doet pijn.

Juist dan zoek je hulp, juist dan verlang je naar verandering.

Juist dan verwonder je je over Gods aanbod.

Christus leert mij mijzelf kennen, dan kan ik mij verwonderen over 'en toch'.

Ik ben zondaar, 'en toch' God verklaart mij rechtvaardig.

Christus legt zijn rechtvaardigheid op mij.

c. 1. Geloof: niet wat je voelt en denkt, maar wat belooft God.

2. Denk vaak aan het 'en toch' van het geloof.

Ik ben zondaar, helemaal waar 'en toch' God verklaart mij rechtvaardig.

(klik) Nu: voldoening, dat is negatief en positief.

Christus heeft voor onze zonden betaald.

Welk beeld heeft u daarvan?

Veel mensen hebben dit beeld ervan.

Wij zijn mensen zoals een leeg vel papier.
In de loop van de dag doe je allerlei zonden, allemaal minnetjes.
Dit is fout, dat is fout, dit heb ik niet gedaan, dat was onvolmaakt.
En na een tijdje is het papier vol met zonden.

En vergeving is, dat je bidt tot de Heer Jezus, dat Hij wil vergeven.
Je legt je briefje bij het kruis, verbrand het misschien.
Dan kun je weer met een schone lei beginnen: een leeg vel.
Weer nieuwe zonden, bidden, nieuw papier, vol, weg, vol, weg, enzovoorts.
Doe je dit echt zo, bij het kruis, indrukwekkend, echt loskomen van je schuld.

Maar het is nog mooier.
Wij beginnen niet iedere dag met een schoon papier.
Nee, wij beginnen met een vol papier; de minnetjes worden plusjes.
Alles wat Christus goed gedaan heeft, dat staat er bij ons op!
Christus rechtvaardigheid, zijn goedheid, wat Hij aan mooie en liefdevolle dingen doet, dat staat bij ons op ons leven.
En dat ziet de Heer.

Dat is wat de catechismus zegt; zo praat de bijbel er over.
'God rekent mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus toe, (...) alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft'.
Zo ziet de Heer mij.
Denk u eens in wat dat betekent.
Ik hoef niet bang te zijn of ik wel genoeg doe voor de Heer.
Wat Christus gedaan heeft, dat heb ik gedaan.
Ik hoef niet bang te zijn of ik voor alles wel vergeving gevraagd heb.
Ik hoef niet bang te zijn of mijn papier op tijd weggegooid is.
(klik) Nee, mijn papier is vol!
Als de Heer naar mij kijkt, dan ziet Hij als het ware Christus.
En wat kijkt Hij daar graag naar.
Ik hoef niets meer.

En omdat ik niets hoef, heb ik de ruimte om blij te zijn met de Heer.
Zo is het leven als christen.
En dat is nu juist moeilijk te accepteren.
Begrijpen, dat kan nog; dat van dat papier is wel duidelijk, lijkt me.
Maar accepteer je het ook?
Ik hoef niets.
Ik ken Hem, mag Hem liefhebben en dan probeer ik te doen wat Hij wil.
Niet om goed te doen voor mijzelf, maar vrijwillig.
Ik laat zien dat ik uit liefde doe wat de Heer wil.

d. Dus: 1. Geloof: dat is niet wat je voelt en denkt, maar hoofdzaak is: wat belooft God?
2. Denk vaak aan het 'en toch' van het geloof.
Ik ben zondaar, helemaal waar, 'en toch' God verklaart mij rechtvaardig.
3. Christus gooit niet alleen mijn zonde weg, maar ook positief.
Wat Hij deed, legt Hij op mij; het papier is vol met wat Christus deed.

Nu een ingewikkeld stuk, het 4e.
(klik) Ik heb het genoemd: rechtvaardiging is geen heiliging.

Even die termen.

(klik) (1) Rechtvaardiging, dat vertelde ik, dat is de **verklaring** dat de Heer ons als onschuldig beschouwt en vol van goede dingen.

Dat doet God de Vader; Hij kijkt naar ons via Christus.

En (2) heiliging, dat is het werk van de Heilige Geest, dat Hij bezig is om in ons leven ons steeds meer ook te laten lijken op wie wij zijn.

(klik) Heiliging is het werk van God, dat Hij ons steeds meer **leert** om met Hem te leven en ons leven daadwerkelijk te veranderen.

Haal dat niet door elkaar.

Om het duidelijke te maken, wat vindt u? Ik zeg:

'We hebben door Christus vergeving gekregen.

Dan moet je nu ook gelovig, goed en liefdevol leven.

En dat belooft de Heer met eeuwig leven'.

Is dit waar?

(klik) 'We hebben door Christus vergeving gekregen.

Dan moet je nu ook gelovig, goed en liefdevol leven.

Dat belooft de Heer met eeuwig leven'.

Bedenk dat even voor uzelf, eens of niet, en waarom wel of waarom niet.

Allemaal bedacht of u het hier mee eens bent of niet? ...

Dit is dus niet waar!

Als je het zo zegt, dan haal je rechtvaardiging, de verklaring van God over mij, en de heiliging, Gods werk in en aan mij, door elkaar.

Heiliging, dat ik goed en liefdevol ga leven, dat is belangrijk.

De catechismus besteedt daar bijna 20 zondagen aan.

Maar eeuwig leven is *niet* beloning van gedrag.

(klik) Wij krijgen geen eeuwig leven omdat wij liefdevol en vroom leven.

Nee, dat krijgen wij, omdat Christus dat voor ons verdiend heeft.

God verklaart mij eerst rechtvaardig.

Hij zegt eerst tegen mij: ik kijk naar jou als een goed mens en jij mag bij mij voor eeuwig blijven.

Jij doet zonde, en toch... verklaar ik je tot een goed mens.

Dat is rechtvaardiging.

En daarna gaat de Heilige Geest met ons aan het werk.

Hij laat over God horen, Hij houdt ons de wet voor, Hij laat ons allerlei aanwijzingen en wijsheid horen en probeert ons zo ver te krijgen, dat we ons dat steeds meer eigen maken.

Maar als ons dat niet zo erg lukt, dan trekt de Heer zijn verklaring niet in.

Zo is God niet!

Hij kijkt via Christus naar ons; daar houdt Hij niet mee op.

God belooft liefdevol en goed leven niet met eeuwig leven.

Dat heeft Hij daarvoor al beloofd; daar houdt Hij aan vast.

Ga nooit vanwege je zonden twifelen aan wat God beloofd heeft.

Rechtvaardiging en heiliging, haal ze niet door elkaar.

e. **(klik)** Laatste onderdeel van de preek.

1. Wat belooft God?

2. 'en toch' zondaar en rechtvaardig.

3. papiertje is niet weg, maar vol.

4. Eerst Christus' werk.

Dan Gods verklaring dat ik een goed mens ben in Gods ogen.
Daarna pas mijn verandering.
Nu nog: geloof is een middel.

Want alles hangt dus af van die verklaring van God.
Als Hij mij rechtvaardig verklaart, dan hoor ik bij Hem, krijg ik eeuwig leven.
Geeft Hij die verklaring niet, dan zit ik er naast; hoor ik niet bij Hem.
Hoe krijgt ik dan die verklaring?
Hoe komt het zo ver, dat de Heer mij via Christus als een goed mens ziet?
U weet het antwoord: door het geloof.
Ben je dan niet eigenlijk terug bij af?
(klik) Want uiteindelijk moet ik geloven?
Steeds de oproep: u moet geloven.

Laat ik het zo uitleggen.
Stel, je overlijdt en je staat voor God en Hij vraagt: hier is mijn hemel;
(klik) waarom zou Ik je binnen laten?
'Stel je voor...' je staat daar voor God en Hij vraagt: waarom zal Ik je binnen laten in mijn eeuwige huis? Wat is je antwoord?
Denkt u daar even over na: wat zou u zeggen?

Iemand zegt: ik heb mijn best gedaan een goed mens te zijn.
Geen gekke dingen gedaan, nooit grote dingen gestolen of zo.
Ik mag toch wel naar binnen?
Een ander zegt: ik heb meer gedaan.
Ik heb geld weggegeven, ik ben altijd naar de kerk geweest, ik heb vrijwilligerswerk gedaan.
Of nog iemand... ik ben altijd aardig geweest, altijd anderen geholpen, meer dan gewoon, een heilige.

Dat weten we allemaal, zo kom je niet binnen.
Het ligt er niet aan, wat wij allemaal gedaan hebben.
Maar nu komt er iemand en die zegt:
(klik) Ik geloof in God, ik doe veel voor God, ik ben blij met de Heer Jezus, ik geloof, ik vertel over de Heer Jezus.
Dat is de toch reden, dat ik in Uw hemel mag komen.

Alleen door geloof in Christus kom je toch in de hemel?
(klik) goede dingen doen, naar de kerk gaan, een goed mens zijn, daardoor kom je niet in de hemel.
Maar ook geloof is de reden niet!
Dit is een belangrijke zin in de catechismus: 'ik ben niet door de waarde van mijn geloof aangenaam voor God'.
'Alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God'.
Ook mijn geloof brengt mij niet in de hemel.
Ik ben weer terug bij het begin van de preek.
Praat niet teveel over jouw geloof, de kracht van geloof, het gevoel bij je geloof.
Praat over wat God belooft.

Je kunt een verkeerde nadruk leggen op geloof.
Dan wordt geloof toch nog jouw prestatie.

Als ik zeg: geloof in God maakt mij rechtvaardig.
Als je het zo zegt, dat word je geloof veel te belangrijk.
Dan hangt alles af van jou geloof.
En als je geloof nu eens in een dip zit?
Of als je geloof eens een tijd lang niet zoveel voorstelt?
(klik) Als je geloof zwak is, is dat God verklaring 'jij bent goed' ook zwak?
Ik het begin zei ik al: een beetje bij God horen, kan niet.
En half in de hemel komen, dat kan ook niet.
Rechtvaardig voor God staan, dat wordt twijfelen als mijn geloof mij rechtvaardig maakt.

(klik) Belangrijker nog, je doet er God mee te kort.
Alle aandacht gaat dan naar mij.
Hoe is het met mijn geloof?
Ik moet bezig zijn met geloven en dan komt het goed met mij.
Alle aandacht gaat naar wat ik doe, mijn geloof.
Zo zit het niet.

Stel je voor, je zit in een boot op zee.
Slecht weer overvalt je, je boot slaat om en ligt in het water.
Er komt gelukkig een andere boot aan en gooit je een reddingslijn toe.
Je pakt die vast en de ander trekt je op zijn boot, je bent gered.
Jij staat daar druipend bij te komen en je praat dan vooral over jouw slimheid en kracht, dat jij die reddingslijn vastgehouden hebt.
'Wat fijn en goed en wijs van mijzelf om dat touw te pakken.
Ja, en halverwege bleef ik dat touw maar vasthouden.
En er kwam nog een grote golf, en weet je wat ik deed?
Zo goed van mij, maar ik hield vast.
Wat ben ik blij, dat ik zo goed voor mijn redding gezorgd heb'.

Onzin! De redding hing af van degene die de reddingslijn gooide.
Hij trok je uit het water.
En als hij gezien had, dat ik de kracht niet had om vast te houden, was hij in het water gesprongen om me aan die reddingslijn vast te binden.
Zo zit dat met geloof.
Zelfs het vasthouden, het geloven, ook daar zorgt de Heer voor!
Geloof dat is niet via een achterdeurtje toch weer mijn eigen werk.
Nee, Christus doet alles.

Praat niet zozeer over je geloof.
(klik) Maar praat over wat God doet in je leven.
Richt daar je aandacht op.
Merk je weinig van je geloof?
Praat en denk er over wat God voor je doet!
Hij redt mij; dat zegt Hij, dat belooft Hij.
Dat doet God.
Hij verklaart mij tot een goed mens.
Hij belooft mij de hemel.
Ik ben Gods kind, ook al lukt het mij nog niet om me te gedragen en te voelen als wie ik ben.
Ik ben Gods kind: ik ben erfgenaam van het eeuwige leven.
Ik lees dat; ik lees wie God is.

Zo is God.

(**klik**) Ik zou haast zeggen: ik neem dat aan of ik dat nu kan geloven of niet. Alles hangt af van Christus, niet van mijn geloof.

Nog een laatste vraag, een controle of ik duidelijk ben geweest.
Wat vindt u van deze uitspraak?

(**klik**) 'Geloof is het belangrijkste in mijn leven'. Mee eens? ...

'Geloof is het belangrijkste in mijn leven'. ...

Nee hè, niet helemaal; hoe zou je het beter kunnen zeggen? ...

Je kunt het beter zeggen: Jezus Christus, God, is de belangrijkste in mijn leven.

(**klik**) Dan richt je je aandacht niet op jezelf, op je geloof.

Richt je aandacht steeds weer op de Heer, bekijk wat Hij zegt en belooft.

Dan ben je niet afhankelijk van wat je zelf aan geloof ziet of voelt.

'Jezus Christus is de belangrijkste in mijn leven, dat houd ik vast'.

Zeg het steeds zo, beleef het steeds zo.

Leef zo, zo zitten we hier dan allemaal als rechtvaardig verklaarde mensen.

Amen.

Ds.Jaap Boerma
GKv Rotterdam-Noord/Oost
23 juni 2019