

Votum en zegengroet		
Zingen	Ps 8a (Heer, onze God) Gk 252 (o koning, hoor) 2 groepen uitleg	
Bidden		
Lezen	Handelingen 2:1-13 Handelingen 10:34-48 (vervolg Pinksteren)	
Zingen	Gk 217:3,4,5,6	
Tekst	zondag 12	
Preek		
Zingen	Lb 671: 1,2,3,4 (nu bidden wij de)	
Wet / belijdenis		
Zingen	Ps 119:30 / Gk 176:5 ('k Geloof in God)	
Bidden		
Collecte		
Zingen	Ps 139:2,3,4,8	
Zegen		

Gemeente van Christus, gasten,

Pinksteren vandaag; het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die geloof brengt op aarde, verandering, contact met de Heer. Daar gaat het over, maar ik neem een aanloop om dat uit te leggen en daar blij over te worden.

(beneden, flip/over) *Eerst wil ik 'de gouden cirkel' uitleggen. (klik) Bedacht door Simon Sinek, een aantal mensen zullen hem wel kennen<sup>1</sup>.*

*Het gaat over wat, hoe en waarom.*

*Ik leg het uit met een voorbeeld. Het waterbedrijf Evides; al het water uit de kraan in Rotterdam komt van Evides.*



*1<sup>e</sup> cirkel: wat doet Evides?*

*Water winnen en zuiveren, ze leveren water aan particulieren en bedrijven.*

*Wat, dat is wat een bedrijf doet.*

*(klik) 2<sup>e</sup> cirkel: hoe doen ze dat?*

*Als je dat aan werknemers vraagt, vertellen ze over kwaliteit, over zuiveren, over waar het water vandaan komt, over bedrijfsvoering, over het onderhoud van de leidingen.*

*Dat is voor alle waterbedrijven net een beetje anders.*

*Wat: water doet een waterbedrijf? Water leveren.*

*Hoe doen ze dat? Inkoop, verkoop, zuiveren, leidingen, enzovoort.*

*(klik) 3 En nu de binnenste cirkel: waarom?*

*Waarom bestaat Evides, waarom leveren ze water?*

<sup>1</sup> Simon Sinek, Begin bij het waarom, Amsterdam 2012.

Vraag dat aan een werknemer.  
De meesten moeten daar even over nadenken.  
Waarom werk je bij Evides?  
Om geld te verdienen? Omdat toch iets moet doen?  
Omdat het leuke collega's zijn?  
Goede loon en secundaire voorzieningen?

Waarom bestaat Evides?  
Waterbedrijven zijn ooit opgericht voor de volksgezondheid.  
Iedereen schoon water, dat heeft levens gered.  
Dit voorkwam sterfte in het kraambed, kindersterfte, verlengde de levens van mensen.  
Zuiver water, het is eerste levensbehoefte.  
Dat was het doel: levens redden (3).  
Hoe: iedereen schoon water (2).  
Wat: waterbedrijf, leidingen door het hele land (1).  
Nog steeds is schoon water van levensbelang.  
Maar wie bij Evides weet dat nog?  
Daar naar terug, dat motiveert en weet waarom je werkt.

Wat, hoe, waarom.  
Nog een voorbeeld.  
Wat doet Citroën, Renault of Skoda? Ze maken auto's.  
Hoe? Ieder een beetje anders, andere nadruk op comfort, design en uitstraling.  
Ieder bedrijf zijn eigen aanpak.  
Maar waarom maken ze auto's?  
Vraag het aan werknemers en directie.  
Vage antwoorden: om winst te maken, omdat we dat al jaren doen, omdat...?  
En reclame voor auto's gaan vooral over het wat en hoe.  
Deze auto is beter, efficiënter, groter, mooier, sportiever dan de concurrentie.  
Autotest in bladen gaat ook vooral over het wat en hoe.  
Maar wie weet antwoord op de vraag waarom?

Zo gaat het met veel bedrijven.  
Soms een bedrijf dat opvalt door het waarom.  
Tesla bijvoorbeeld.  
Waarom maakt Tesla auto's?  
Wij willen het warenpark duurzaam maken, elektrisch maken, de aarde redden.  
Dat is hun waarom.  
En wat gebeurt er?  
Mensen staan er voor in de rij.  
Dit is een hoger doel.  
Hier willen mensen bij horen en aan meedoen.

Wat, hoe, waarom.  
Ik ga het toepassen op kerk en geloof.  
Wat doen we als kerk?  
We beleggen kerkdiensten, we houden contact onderling, we bestuderen de

*bijbel.*

*Hoe doen we dat?*

*Daarin zit de verschillende stijlen van kerken.*

*Hoe doe we het hier?*

*We bereiden hier dingen zorgvuldig voor, we zijn bijbelgetrouw vanuit een vastgestelde belijdenis, we zingen en praten in een bepaalde stijl.*

*Dat is het wat en hoe van de kerk.*

*En waarom?*

*Kunt u dat zeggen?*

*Waarom hebt u de moeite genomen vanmiddag te komen?*

*Waarom ben je betrokken bij de kerk?*

*Waarom betaal je VVB, waarom zing je mee?*

*Kun je daar zo antwoord op geven?*

*En je geloof?*

*Wat je gelooft, best iets over te zeggen: inhoud van de bijbel, mooie samenvattingen in de belijdenis.*

*En hoe je gelooft: welke gewoonten je hebt: lees je uit de bijbel, gebruik je een dagboek, hoe ziet je gebed er uit, wat is je gewoonte in kerkdiensten en onderling contact.*

*Wat en hoe van je geloof, dat kun je aanwijzen.*

*(klik) Maar waarom?*

*Waarom geloof je?*

3

*Neem daar even de tijd voor.*

*Waarom ben je christen?*

*Waarom geloof je?*

*Denk daar even over na.*

*Als je wil, overleg even met wie naast je zit. ....*

*Waarom geloof je?*

*Waarom ben je christen?*

*Lastig? ....*

*Geen paniek als je dat niet direct kunt formuleren.*

*Evides doet erg goed werk; ook al weet niet iedere werknemer direct waarom ze water leveren.*

*Je waarom kan je soms even kwijt zijn.*

*Maar iedereen snapt dat 'het waarom' wel een belangrijke vraag is.*

*Je wil meer zeggen dan: dat heb ik van mijn ouders geleerd of ik voel me er prettig bij.*

*Heb je niet direct een antwoord, ga eens terug naar de tijd dat je belijdenis deed.*

*Weet je nog waarom?*

*Of toen je er voor koos om je huwelijk in de kerk te laten bevestigen.*

*Waarom was dat?*

*Dat soort momenten, helpt om weer bij je waarom te komen.*  
[naar boven]

Vandaag gaat het over waarom.  
Pinksteren gaat over het waarom.  
De Heilige Geest komt op aarde om geloof te brengen, waarom?  
De Heilige Geest komt om motivatie te brengen.  
Petrus op de eerste Pinksterdag: hij roept op om aan te sluiten.  
Bij Christus moet je zijn, één lange motivatierede.

In deze preek wil ik ons helpen met dat 'waarom'.  
Weten waarom je gelooft, waarom je naar de kerk gaat, waarom je christen heet.  
Heb je dat helder, is het ook makkelijker om te weten wat je gelooft en hoe het vormgeeft.  
Van binnen naar buiten.  
Begin bij het waarom, het hoe en wat wordt mooier.  
Ik doe het met een omweg.  
**(klik)** Ik vertel eerst waarom het Pinksteren werd.  
Dat zijn twee dingen: 1 we hebben de Heilige Geest nodig voor kennis, contact en leiding.  
2 de Heilige Geest maakt ons deelnemer van Gods plan.  
Na die uitleg kom ik terug op het waarom van ons geloof, waarom van de kerk, waarom ben je christen?

4

---

**(klik)** Waarom werd het Pinksteren?  
Waarom kwam de Heilige Geest?  
Stel, dat Hij niet was gekomen.  
De Heer Jezus naar de hemel, wat hadden we van Hem geweten?  
Misschien hadden we nog iets geweten over de 'historische Jezus'.  
Dat we iets geweten hadden over zijn leven, zijn wijsheid, zijn dood.  
Misschien hadden we nog iets geweten van een gerucht, dat Hij was opgestaan.  
In het beste geval hadden we historisch aan kunnen tonen, dat de leerlingen toen overtuigd waren dat Jezus leeft.

Gelukkig heeft de Heer ons niet alleen gelaten met alleen de feiten.  
Hoe overtuigend ook, feiten verslijten in de loop van de geschiedenis.  
Hij is zelf gekomen, de Heilige Geest.  
Om geloof te brengen in die feiten.  
Maar vooral om ons te laten weten wie God werkelijk is.

Waarom komt de Heilige Geest?  
**(klik)** Omdat we zonder God onwetend zijn.  
God niet echt kennen, dat is ons belangrijkste probleem.  
God niet kennen, dat is niet weten wat echte liefde is.  
We weten dan niet, dat God de aarde goed gemaakt heeft.  
We weten niet van verlossing.

Niet, dat het goed is tussen God en ons.

Vooraf dat, weten wie God is.  
We hebben een Geest van kennis nodig.  
De Geest kwam op aarde om ons bekend te maken wie God is.  
Wat de Heer Jezus gedaan heeft.  
Hij zorgt ervoor, dat we Hem graag leren kennen.  
Want als je God echt kent, echt zoals Hij is, dan wil je bij Hem zijn.

Kennen we Hem, dan kan er contact komen.  
En dat is het tweede, de Heilige Geest is gekomen om contact te maken.  
(**klik**) Dat is tegenover vervreemding.  
Vervreemding, dat is dat je uit je evenwicht bent, dat je niet tot je recht komt, dat je niet kunt zijn en doen waar je voor gemaakt wordt.  
Ieder mens kent daar wel iets van.  
Regelmatig voel je aan, dat je niet lekker in je vel zit.  
Soms een duidelijk oorzaak, soms ook niet.  
Soms tijdelijk, soms haast je hele leven.  
Dingen die tegen lopen: in je werk, erger nog in relaties.  
Vervreemding, een gevoel van niet op je plaats zijn, onbegrip, vastlopen.  
Je doet je best, maar het lukt je gewoon niet om die mens te zijn die je zou willen zijn.

Al die vervreemding, zegt de bijbel, zegt God, komt omdat het contact met God gestoord is.  
Daarom loopt alles mis.  
God heeft dat verteld aan de eerste mensen, Adam en Eva: verlies je het contact met Mij, wil je leven zonder Mij, je zult merken, dat het in alles ingrijpt<sup>2</sup>.

Niet alleen contact met God loopt dan moeizaam.  
Ook contact met mensen: gevolg van weglopen van God is oorlog, ruzie en stroeve verhoudingen.  
Het heeft gevolgen voor contact met jezelf: psychische problemen, depressies, dwanggedachten, ontevreden over jezelf.  
En in het contact met de aarde: moeizaam werk, tegenslagen, weerbarstige aarde, milieuproblemen, aardbevingen.

Hier is de Heilige Geest voor gekomen.  
Hij herstelt het contact met God.  
Hij maakt een einde aan alle vervreemding.  
Sinds Pinksteren gaat niet alleen de boodschap van Christus door de wereld, maar de Geest geeft ons ook geloof en overgave.  
Pinksteren is het feest, dat God actief overal op aarde contact legt met ons, dat contact mogelijk maakt en zo de oorzaak van alle vervreemding opruimt.

---

<sup>2</sup> Genesis 3: God, naaste, jezelf, de wereld.

En daar is hier en daar wat van te zien.

Waarom werd het Pinksteren?

De Heilige Geest brengt kennis op aarde, anders hadden we God niet echt gekend.

Hij brengt contact met God op aarde, anders komt er nooit een eind aan de vervreemding op aarde.

Even tussendoor: herkent u de 3 taken van Christus?

Hij is profeet, priester en koning.

Christus heeft ons God doen kennen, werk van profeet.

Christus heeft het goed gemaakt tussen God en ons, werk van priester.

Daarom werd het Pinksteren, wat Hij deed, dat moet bij ons komen.

Dat is het werk van de Geest.

En daarom nu nog een reden dat de Heilige Geest komt.

Christus' koningschap moet bij ons gaan functioneren.

Kennis en contact hebben we nodig, en leiding.

Leiding van koning Jezus.

We hebben leiding nodig.

Het Oude Testament vertelt, dat het volk van God steeds van Hem wegloupt.

(**klik**) Steeds weer blijkt, dat een mens zwak is; hij blijft niet bij de Heer.

Zonder de uitstorting van de Geest was er nooit een kerk ontstaan.

Een mens is te zwak, te dwaas, te eigenwijs om bij God te blijven.

Wij hebben leiding nodig.

De brieven van de apostelen staan er vol mee.

Gehoorzaamheid aan Christus heet 'vruchten van de Geest'<sup>3</sup> (preek vanmorgen).

De Heilige Geest leert ons met Christus te leven.

Christus is Koning op aarde, die leiding geeft.

Na Pinksteren leert de Geest ons om in harmonie met God te leven.

Christus wordt de baas.

Na Pinksteren zijn hele generaties christen geworden.

Ze erkennen Christus als koning en willen onderschikt aan Hem zijn.

Sinds Pinksteren is Christus zichtbaar koning op aarde, een koning die van binnen in ons werkt en ons tot gehoorzaamheid brengt.

Waarom werd het Pinksteren?

Omdat Christus' Geest leiding geeft aan mensen die zwak en dwaas en onverstandig zijn.

En alleen met Gods Geest veranderen wij.

---

<sup>3</sup> Galaten 5:22

Nu het andere element: waarom werd het Pinksteren, waarom kwam de Heilige Geest?  
We hebben Hem nodig voor kennis van God, contact met God en leiding door God.  
En: Hij maakt ons deelnemer van Gods plan.

Mag ik dat uitleggen met vraag.  
Waarom bent u (je) op aarde.  
Als je moet kiezen tussen deze twee, wat kies je dan?  
(**klik**) Ik ben op aarde om te werken (l).  
Of ik ben op aarde om te spelen (r).  
Werken: dat is: een mens is er om de aarde te bewerken, te beheren, te verzorgen.  
Je bent op aarde om goed te doen, alles op aarde heeft een doel.  
Je hebt een taak en er is een vorm van verantwoording als je leven voorbij is.  
Je bent hier voor een ander.

Ik ben op aarde om te spelen.  
Dat is: je bent hier voor jezelf, voor je plezier.  
Het belangrijkste in het leven is genieten: als je maar gezond en gelukkig bent.  
Leven is het beste uit jezelf halen, werk zoeken dat echt bij je past.  
Uit het leven halen wat er in zit.

Ik ben op aarde om te werken, ik heb een taak, ik heb een opdracht, ik ben er voor een ander.  
Of ik ben op aarde om te spelen, om te genieten, ik ben er voor mijzelf.  
Ik maak een lijn tussen deze twee uitersten.  
Bedenk eens; waar zit je?  
Het is niet zwart-wit, of-of.

1 Eerst even: waar vind je dat je moet zitten?  
Wat denk je dat goed is? Wat vindt God?  
Een mens heeft een opdracht of een mens speelt.  
Ik denk, de meeste mensen zitten dan wel meer richting werken dan richting spelen.  
En zeker in de kerk: is het niet bijbels om je leven als opdracht te zien?

2 Dan wat zou je willen?  
Zou je wat meer richting 'spelen' willen?  
Dat is in ieder geval de sfeer van onze maatschappij.  
En ook wel in de kerk.  
Mensen praten wel eens over het 11<sup>e</sup> gebod: 'gij zult genieten'.  
Wat vind je: is het een goede beweging van 'werken' meer richting 'spelen'?

3 En de praktijk: hoe beleef je je leven?  
Als je nagaat hoe je in het leven staat, in de praktijk.  
Zie je je leven vooral als een opdracht, werken.  
Of beleef je het vooral als spelen.

Wat zeggen we daarover tegen onze kinderen?  
Maak je je keuze vooral op basis van: wat vind ik leuk?  
Wat past bij mij?  
Is 'genieten', 'geluk', 'het goed hebben' vooral je motivatie?  
Of meer: 'wat is mijn taak?' Wat vraagt God?  
Wat is goed?

Dit is een belangrijk onderwerp voor deze tijd, denk ik.  
En je moet dan oppassen voor zwart-wit-uitspraken, grote woorden en tegen elkaar uit spelen.  
De waarom-vraag over geloof en over christen-zijn kan ons helpen.

We hebben een taak op aarde.  
Op die lijn tussen werken en spelen, wijst de bijbel ons nadrukkelijk naar 'taak'.  
Als eerste hebben we een taak op aarde.  
God maakte ons met een doel.  
En daarmee is dat 'spelen' niet weg.  
Wel op de 2<sup>e</sup> plaats, maar juist met die taak die de Heer ons geeft, daarmee komen we tot ons recht.  
We zijn gemaakt om tot eer van God te leven en daarin met Hem te genieten<sup>4</sup>.  
Nadruk op je taak op aarde, juist dat helpt ons om tot ons recht te komen en spelend door de wereld te gaan.

Denk aan een dierentuin.  
Het is leuk om er als bezoeker rond te lopen.  
Je ziet leuke en mooie dieren; heb je geluk dan bewegen ze soms ook.  
Maar een dierenoppasser, iemand die er werkt, die er een taak heeft, die geniet pas echt van de dieren.  
En die kan met de dieren spelen.  
Een oppasser gaat niet naar de dierentuin als eerste voor zijn plezier, maar juist de oppasser heeft een echte band.  
De dieren gaan hem ook veel meer ter harte.  
Een taak, een verantwoordelijkheid, je leeft intenser met meer voldoening en plezier.

Waarom werd het Pinksteren?  
We hebben Gods Geest nodig.  
Hij geeft ons kennis, contact en leiding.  
Onze God geeft ons een taak op aarde.  
We zijn hier om met Hem en onze naaste te leven.  
Daar zijn we voor gemaakt, daar rust Hij ons voor toe.  
Een aarde, rechtvaardig, liefdevol, prachtig.  
Zo gemaakt, zo wil de Heer het weer terug.  
En daar maak ik deel van uit.  
Ik ben profeet, priester, koning.

---

<sup>4</sup> Westminster Catechismus: het hoogste doel van de mens is God verheerlijken door eeuwig van Hem te genieten.



Ik mag spelen op Gods aarde.  
Dat is meer dan plezier maken alleen.  
Dat is deel uitmaken van een groter geheel.  
Meer moeite dan alleen als bezoeker hier rondlopen, maar ook mooier.

Ik doe mee met Gods plan; dat is een taak.  
Dat is met God leven en met Zijn idealen en daar dan van leren genieten.  
Wees profeet, priester en koning.  
Daar heeft God zijn Geest voor gegeven.  
Ben je profeet? Weet je zelf wat je gelooft?  
Weten je collega's het, merken zij dat je gelooft in God en zijn toekomst?

Ben je priester?  
Kan God merken dat je Hem toegewijd bent?  
Dat Hij voor alles gaat en dat je veel voor Hem over hebt?

En ben je koning?  
Heb je een bepaalde waardigheid in de dingen die je zegt en hoe je over mensen praat?  
Kies je partij voor wie het moeilijk heeft?  
Gebruik je je geld en je spullen voor de zaak van God?

Daar gaf Christus zijn Geest voor.  
De Heilige Geest is gekomen; Waarom werd het Pinksteren?  
Om mee te doen met Gods plan, om dat te kunnen waar God ons voor maakte en waar wij van genieten.

[Beneden] De gouden cirkel: wat, hoe, waarom.  
Voor Tesla en Apple staan mensen in de rij.  
Ze hebben hun 'waarom' goed uitgelegd.  
Van binnen naar buiten.  
Mensen willen deel uitmaken van dingen veranderen (Apple) of de wereld elektrificeren (Tesla).  
Niet zozeer iets kopen, maar deel uitmaken van hun visie.

Dat is Pinksteren, deel uitmaken van Gods plan en Gods wereld.  
En daarom: begin met het waarom: waarom ben je christen?  
Formuleer voor jezelf een antwoord.  
Leef met dat antwoord, stel het soms weer even bij.  
Vraag elkaar ernaar, zou houd je je waarom levend.

Een paar voorbeelden: ik geloof / ik ben christen, omdat... ik van Christus ben en van Hem houd.

Ik ben christen, omdat Gods wereld komt en ik graag mee doe.

Ik sta in de rij voor God, omdat Hij en wij bij elkaar horen.

Ik ben lid van de kerk, omdat... ik Gods liefde en plannen gezien heb. Amen.

Ds.Jaap Boerma, GKv Rotterdam-Noord/Oost, 9 juni 2019.