

Votum en zegengroet	
Zingen	Ps 66:2,3,7
Gebed	
Lezen	Johannes 1:6-18 (geloven niet iets, maar Iemand)
Zingen	Gk 178:1,2,3,4,5 (Wij willen God de ere..)
Preek	
Tekst	Zondag 7
Zingen	Gk 176:1 ('k Geloof in God de Vader)
Geloofsbelijdenis	
Zingen	Gk 176:5 ('k Geloof in God, de heilige Geest)
Gebed	
Collecte	(do 2x) (voornaam met een 'R', papier 10 minuten)
Zingen	Lb 675: 1,2 (Geest van hierboven)
Zegen	

Gemeente van Christus, gasten,

(**leeg**) Het gaat vandaag over geloof.

En geloof is, las ik ergens¹, is net als fietsen: een kwestie van in beweging blijven; sta je stil, dan val je om.

Daarom blijven we – zolang we leven – nadenken over God, over de Heer Jezus over geloof in Hem.

(**klik**) Wat is geloof?

Vandaag wil ik uitleggen wat geloof in God is, wat christelijk geloof is: geloof in God, de vader van Jezus Christus.

Wat houdt het in?

Wat is het wel, wat is niet?

Dat soort vragen.

Eerst even 'waarom'; waarom is dat geloof in de Heer Jezus belangrijk?

De Heer Jezus roept op tot geloof: het koninkrijk is nabij; geloof Mij²!

Gods nieuwe wereld, hecht contact met God, de Heer Jezus, het einde aan verdriet, lijden, dood, ziekte, onzekerheid... je krijgt het door geloof.

(**klik**) Dit is ons verhaal: het kwaad, de schuld, de dood, lijden, verdriet.

Het zit overal, ook in onszelf.

Dan kun je twee dingen doen.

Of: zelf aanpakken, zelf proberen weg te doen, zelf proberen gelukkig te worden, eeuwig te leven.

Of: aan God overlaten; Hij biedt het ons aan.

Ieder die Hem gelooft, die krijgt het, gratis.

Hij biedt het graag aan.

(**klik**) Door geloof in Christus komt alles goed; Hij doet alle kwaad weg.

Geloof is de sleutel tot contact met die God.

¹ citaat nr 764, Jacob Noordmans in: Rien van den Berg ea, Het Groot Citatenboek, Zoetermeer 2001

² Marcus 1:15

Maar wat is dan geloof?
Wat moet je daar voor doen?
Wat vraagt dat? Wat is dat?

(klik) Geloof; ik begin met uit te leggen wat het *niet* is.

Wat is geloof niet?

Ik heb hier een sleutelbos: één voor mijn auto, huis, één van de kerk, fiets.

Als ik de verkeerde sleutel gebruik, krijg ik mijn huis niet open.

Ik moet de juiste sleutel gebruiken.

Geloof is de sleutel tot alles wat God ons wil geven.

Heb ik de juiste sleutel?

Eerst een paar verkeerde sleutels.

(klik) Geloof is niet: rituelen, gedrag, uiterlijke dingen.

Je komt niet in de hemel, omdat je naar de kerk gaat, omdat je zoveel keer bidt, omdat je je houdt aan wat een kerk zegt of oplegt.

Logisch, dat veel mensen denken, dat dat geloven is.

Dat is te zien.

Christenen gaan naar de kerk, wij vinden dat belangrijk.

We bidden, lezen uit de bijbel.

De bijbel stimuleert dat.

Maar dat is nog niet geloof.

Dat zijn dingen die vanuit geloof door gelovigen gedaan worden.

Maar niet door geloofsdingen te doen kom ik bij God.

Die sleutel past niet.

2

(klik) Geloof is ook niet: gevoel; een kracht voelen, Gods aanwezigheid beleven.

Je bent niet een gelovige als je iets beleeft.

Dat veel mensen dat denken, ook dat is logisch.

Geloof en gevoel hebben veel met elkaar te maken.

Veel mensen ervaren Gods aanwezigheid.

Je maakt iets bijzonders mee.

Je merkt dat God er is.

Dat is mooi, dat is fijn, dat komt vaak mee met geloof.

Veel mensen kunnen daar iets van vertellen.

Maar gevoel is niet geloof.

Niet aanvoelen, dat God er voor mij is, dat Hij mij eeuwig leven geeft, is geloof.

Ook niet andersom: als ik niets voel, dat mijn geloof dan weg is.

Geloof is niet gevoel; die sleutel past ook niet.

(klik) Geloof is ook niet: kennis, veel weten.

Veel mensen kunnen alle Bijbelboeken opnoemen.

Of noem een verhaal of tekst, zij zeggen waar het staat.

Of ze winnen de Nationale Bijbelquiz.

Leuk, mooi, goed.

Kennis, dingen weten, het is belangrijk, ik benadruk het vaak.

We hebben kerkdiensten met uitleg, websites met informatie, Bijbelstudies voor iedereen en voor inzicht, Follow Me voor jongeren.

Kennis is belangrijk in je geloof.

Het maakt geloof stevig.

Weet je de feiten, dan helpt je dat in je geloof.

Maar met kennis, dingen weten, dat is niet hetzelfde als geloof.

Door kennis ben je je nog niet verbonden met God, deze sleutel past ook niet.

(klik) Geloof is ook niet: verandering, oplossing van problemen.

Als je gelooft in God, dat dan je leven makkelijker wordt, dat God moeilijkheden wegneemt: ziekte, twijfel, eenzaamheid, depressie, onrust, verslaving.

Het kan en het gebeurt.

Ik ken er verhalen van.

God doet dat soms, wonderen, onverklaarbare genezingen, bijzondere hulp, spectaculaire veranderingen.

Dingen die je leven gemakkelijker maken.

God kan dit doen, God doet dit soms.

Maar nergens belooft God dat, nooit is het een bewijs, dat God er is.

Rekenen op verandering, zien van verandering, dat is geen geloof, dat is niet de sleutel, dat je weet dat je bij God hoort.

Dat zeg ik even gemakkelijk, maar laat het even doordringen.

Geloof in God is vaak ergernis, als dwaasheid; zo zegt Paulus het³.

Dat merken we.

Je wilt geloven, je wilt Gods oplossing aannemen, je wilt graag bij de Heer horen en Hem liefhebben, je wilt straks op de nieuwe aarde met Hem wonen.

Maar je ziet en voelt en beleeft er niet veel van.

Is het dan wel waar?

Geloof ik dan wel?

De kern van geloven is niet verandering nu, beleving, ook deze sleutel past niet.

(klik) Welke dan wel?

Wat is geloof dan wel?

Wij zoeken de juiste sleutel.

Hoe bereik ik God?

Hoe bereik het einde aan alle kwaad op aarde?

Hoe bereik ik Gods oplossing die Hij wil geven?

Hoe bereik ik Gods hemel, de nieuwe aarde, voor altijd bij God mogen leven?

Twee voorbeelden.

Een gezin op vakantie.

Ouders en een paar kinderen lopen door gebied met bomen, weilanden, heuvels.

Een dochter – Rianne - loopt achteraan, ziet iets liggen, raapt het op bekijkt het.

Het is een gebroken eitje.

Het ziet er nog mooi uit; het eitje zou bijna uitkomen.

³ 1 Korinte 2:23 en de hele perikoop

Rianne kijkt of het uit de boom gevallen kan zijn of er andere vogels zijn.
Zo is ze een tijdje bezig, wil het haar vader en moeder laten zien, kijkt op: weg.
Niemand meer.

Waar zijn ze? Hoe kan dat?

Waar moet ze heen, waar kwamen we nu vandaan?

Die kant of die kant, daar is ook een pad...

Ondertussen is het gezin doorgelopen; niet gezien dat Rianne even stopte.

Plotseling: hé, waar is Rianne? Net was ze er nog.

Hoe kan dat? Wanneer hebben we haar voor het laatst gezien? Net nog.

Vader rent terug, roept, komt bij een splitsing.

Heeft Rianne de goede weg genomen?

Is ze blijven staan of heeft ze het verkeerde pad genomen?

Zo snel mogelijk probeert vader alle wegen.

Ja, Rianne was de verkeerde kant op gelopen.

Loopt te zoeken en te huilen, raakte langzaam in paniek.

Helemaal de weg kwijt.

Ondertussen probeert haar vader alle wegen en mogelijkheden, tot hij Rianne gevonden heeft.

En hij vindt zijn dochter.

Wat is Rianne blij; je ziet het voor je.

Gevonden worden, je vader zien en naar hem toe rennen.

Dat is geloof.

(klik) Weten dat je gevonden bent.

Weten dat je vader er alles aan doet om je weer terug te krijgen.

Weten dat Hij je zoekt en blij is als Hij je vindt.

Dat is geloof.

(klik) Niet zelf zoeken, maar weten dat je gevonden bent.

Geloven is: weten, dat God je gevonden heeft, dat erkennen, daar blij om zijn.

Zo is het voor velen van ons: God gaf je gelovige ouders, lieten je dopen.

God zei: ik heb je gevonden, Ik wil bij je blijven.

Dat erkennen, dat is geloof.

Misschien ben je vandaag met vrienden meegekomen of kom je niet zo vaak in de kerk.

God heeft je gevonden vandaag, God wil je bij Zich houden.

Hij wil dat je niet verdwaalt, dat je meegaat naar Zijn huis, veilig bent.

Je bent gevonden, dat erkennen, daar blij mee zijn.

Dat is geloof.

Een verdwaald kind vindt niet zelf zijn ouders.

Geen mens vindt God zelf.

Niemand kan bedenken hoe je kwaad en onrecht en verdriet en schuld en dood van je afhoudt.

Wij kunnen allerlei sleutels proberen, zoeken naar God: dingen doen, je gevoel,

dingen weten, veranderen.

Maar geloof is: weten dat je gevonden bent.

Daarom: maak je niet druk over of wel genoeg gelooft, of je het allemaal goed ziet, genoeg inzet hebt.

God heeft je gevonden, wees blij, rust uit.

Dit is de kern van wat ik wil zeggen vandaag.

Geloof is niet zoeken naar God, maar weten dat Hij je gevonden heeft.

(**klik**) Ik leg nog iets uit over geloof, tweede voorbeeld (beneden).

Alle kwaad weg, voor altijd **leven bij God**, in de hemel komen, ik van binnen veranderd.

Wat is daar voor nodig?

Om dat van God te krijgen, daar heb ik veel voor over.

Ik geef mijn portemonnee aan God (op de stoel leggen).

Ik geef aan goede doelen, ik probeer verstandig met geld om te gaan.

Dat **heb ik over voor leven met God**.

Maar is dat geloof?

Is dat genoeg?

Ik heb nog meer.

Ik wil wel wat voor God doen.

Ik geef mijn autosleutel (mensen rijden), ik geef nog meer: mijn huissleutel, mijn huis is beschikbaar voor gasten (op de stoel leggen).

Ik ga nog verder.

Dit is mijn agenda, mijn weekplanner, al mijn informatie.

Goed, ook dat geef ik aan God.

Hij mag zeggen hoe ik mijn tijd besteed, wat mijn prioriteiten zijn (op de stoel).

Is dit het echte geloof?

Nee, zal de Heer Jezus zeggen (andere kant van de stoel).

Je hebt me heel veel gegeven, mooi, knap, ik kan het zelfs **bewonderen**.

Maar waar gaat het Mij om?

Waar blijf je zelf?

(terug naar de eerste kant) wat moet ik dus doen?

[Alles pakken en op de stoel gaan zitten].

Mezelf geven.

Jezelf geven, blij zijn met Christus.

Niet mijn spullen, mijn prestaties, mijn inzet, maar contact.

(**klik**) Weten dat ik gevonden ben, bij Christus horen, **overgave, je laten vinden**.

Verlossing vraagt overgave.

Dat is het.

Weten dat je gevonden bent door God, bij Hem **uitrusten**, bij Hem gaan zitten.

(naar boven).

Daar zit het addertje onder het gras, natuurlijk.

Want dat zag iedereen wel.

Geven van portemonnee en sleutelbos en agenda, dat was het allemaal niet.

Ik moest mijzelf geven, overgave.

Maar toen ik op de stoel ging zitten gingen sleutels en portemonnee en agenda wel mee.., dat lever ik dus ook in!

Wat kost dat geloof wel niet?

Mijzelf met alles wat ik heb en doe.

Als geloof alles kost, wil ik dat dan wel?

Geloof is je laten vinden; ok, ik laat me vinden, maar wat gebeurt er dan?

Wat zijn de gevolgen als ik geloof?

Als het geloof alleen gedrag was of het één en ander weten, dan kun je uitrekenen of je dat er voor hebt.

En als geloof je emotioneel raakt of je leven gemakkelijker maakt, dan levert het wat op.

Maar mijzelf laten vinden, mezelf geven met heel mijn hebben en houden overgeven, wat houdt dat in?

Ging er laatst niet een preek over vijandschap en strijd⁴?

Ging het vorige week niet over 'je kruis op je nemen', 'God geeft geen korting'⁵?

Ik ga 5 dingen noemen, die komen met het geloof mee.

Ze horen bij geloof, onlosmakelijk aan elkaar verbonden, één geheel zoals een multiplexplaat.

Dat geheel, die 5 dingen komen mee met geloof in God:

1. (**klik**) Blijvende overgave aan God.
2. Erkennen van schuld.
3. Christus is de baas in je leven.
4. Ik krijg de Heilige Geest.
5. Ik voeg me in Christus' kerk.

Dat is een fijn lijstje!

Dat van die Geest is misschien nog wel mooi, maar de rest...?

Het is haast tegengesteld aan wat wij belangrijk vinden in ons leven, toch?

Overgave, Christus de baas... ik zijn juist blij eigen baas te zijn, onafhankelijk, vrij denkend mens.

Schuld bekennen... ik ben juist graag trots op mijzelf, werk aan mijn sterke kanten, probeer mijn fouten te verbergen.

En je binden aan een kerk... hoe ouderwets kan het zijn?

Je vastleggen?

Ik pik liever de dingen uit die me aanspreken, vrijblijvend.

Het evangelie van Christus... dwaasheid, je gevonden weten, je daar aan overgeven.

⁴ Preek zondag 1505 06, 6 januari 2019 middag

⁵ Preek Matteüs 10:13, 20 januari 2019 morgen

Moeilijk, tegennatuurlijk; kun je dat? Wil je dat?
Maar denk weer even aan Rianne, dat verdwaalde kind.
Geloof is gevonden zijn en juist overgave, je laten vinden door je vader, hoe blij ben je daar mee!
In geloof gaat het om liefde, om relatie.
Je op laten pakken door een goede God, je aan hem overgeven, is geweldig.
Ieder kind is blij, dat vader je oppakt en veilig thuis brengt.

Ik neem die 5 punten door.

1) Blijvende overgave aan God.

Weten gevonden te zijn, dat is je ook steeds weer laten vinden.

En dat is steeds weer een opgave, soms zelfs een gevecht.

Geloven is meer dan één keer beslissen.

Het is steeds weer ervoor kiezen om met God te leven, Hem te vertrouwen.

Soms gaat je dat gemakkelijk af; je voelt dat God jou gevonden heeft.

Een andere keer voel je dat nauwelijks, wil je misschien niet eens gevonden worden.

Ergernis, je stoten aan Gods manier, aan zijn geduld, zijn tijd voor alles nemen, zijn onzichtbaarheid.

En aan de andere kant: overgave, je weer laten vinden.

Weer bij Hem terug mogen komen.

God is trouw: je weer aan Hem overgeven, altijd welkom.

Rust bij Hem vinden; dat is ook iedere keer weer mooi.

Blijvende overgave aan God.

7

2) Dan erkennen van schuld.

Ook zo lastig: je fouten onder ogen zien, durven zeggen, dat je dingen niet kan, verkeerd doet, dat je jezelf tegenvalt.

Vergeving vragen aan God, aan je medemens als je die wat aangedaan hebt.

Moeilijk, tegelijk wat zie je daardoor de grootheid van God.

Wat ons niet lukt, dingen goed maken, relaties herstellen, dat kan de Heer Jezus.

En wat kan je het ook opluchten, je geeft je over met al je fouten, je hoeft de schijn niet meer op te houden.

Geen masker voor God en toch houdt Hij van je.

Erkennen van schuld.

3) Nog iets wat met geloof meekomt: Christus is de baas.

Ook dat hoort bij overgave en bij bekennen van schuld.

Christus weet – meer dan ik – wat goed is.

Hij is door en door goed, heeft het overzicht, heeft mij meer dan wie ook lief.

Hij de baas, het blijft moeilijk.

Wat helpt is: je inleven, leerling zijn.

Hoe meer je Christus leert kennen, hoe meer je je overgeeft, hoe meer ook je zijn wijsheid leert kennen, hoe meer je zijn stijl, zijn houding leert waarderen.

Daarom heet dat ook Jezus volgen.

Wij hoeven niet naar God toe te lopen.

Maar Jezus gaat voorop, laat zien wat goed is, wat opbouwt, wat mooi is.

Daar achteraan gaan, loslaten wat ik er van vind, dat hoort bij gevonden zijn en je overgeven.

4) Overgave aan God, erkennen van schuld, Christus is de baas.

Dat blijft moeilijk.

Wat kost dat? Zie je er tegenop? Wil ik dat? Kan ik dat?

Je zult hier vandaag voor het eerst zijn; alles uit handen geven? Jezus is Heer?

Bedenk (het 4^e), dat met geloof de Heilige Geest meekomt.

Dat is: God zelf die je krijgt, die je anders maakt.

Wij geloven niet alleen in God de Vader, die de aarde gemaakt heeft, die ons gemaakte heeft, ons leven stuurt en voor alles zorgt.

We geloven niet alleen in de Heer Jezus, Gods Zoon die kwam, voor ons stierf.

We geloven ook in de Heilige Geest.

Dat is God, die onzichtbaar op aarde is, die je helpt met overgave, die je helpt met zien wat slecht is, die leert schuld te bekennen en de je leert Gods liefde te zien, te geloven, Gods stijl te waarderen.

Je gaat Gods wil zelf willen.

En dat merk je ook.

Je kunt opzien tegen de stap om je over te geven.

Maar ooit iemand gehoord, die daar spijt van had?

Vrienden zeggen soms: sinds je christen bent, ben je een fijner mens.

De Heilige Geest verandert je.

Dat Christus is de baas is, wat Hij wil, dat ga je dan zelf ook steeds meer willen.

Je gaat eerlijkheid en betrouwbaarheid en vriendelijkheid ook bij jezelf steeds meer waarderen.

Dat is de gave van de Heilige Geest.

5) Ten slotte: de band aan de kerk.

God leer je in de kerk kennen.

De Heilige Geest krijg je vooral via de kerk.

Geloof, de band aan God, je steeds weer overgeven.

Daar heb je de kerk voor nodig: kerkdiensten, blijf komen, andere gelovigen, een kring van mensen die je wat beter kennen.

Je in die sfeer van God leer je ademen; zijn stijl overnemen.

Voeding aan de ene kant.

Aan de andere kant 'oefening'.

Omgaan met andere christenen; het is niet altijd makkelijk.

Ook in de kerk is heb je mensen die je minder goed liggen of waar je het niet mee eens bent.

Ook als je zelf gelooft, ben je nog lang niet perfect, ik zelf niet, de ander niet.

In de kerk mag je oefenen in liefde voor God door elkaar toch lief te hebben.

Dat is wat met geloof meekomt.

(1-5) Blijvende overgave, erkennen van schuld, Christus is de baas, je krijgt de Heilige Geest, je wordt onderdeel van Gods gemeente.

Mag ik nog iets anders zeggen?
Voor iedereen in de kerk die wel een twijfelt aan zijn of haar geloof.
Geloof ik wel? Geloof ik genoeg?
Neem deze 5 punten eens door.
Herken je jezelf in?
Probeer je je over te geven, weet je van schuld, probeer je de Heer Christus te volgen in je gedrag, bid je om de Heilige Geest, doe je mee in de kerk?
Het is niet volmaakt en misschien twijfel je.
Maar je leeft en doet toch als een kind dat gevonden is?
Je wil toch gevonden zijn?
Je gelooft.

Geloof is niet zoeken, maar erkennen, weten, dat je gevonden bent.
Geloof is niet allen weten dat er een God bestaat.
Geloof is een relatie met God, met de Heer Christus.
Geloof is de liefde van God zien.
Denk aan Rianne, verdwaald in het bos.
Je ziet het voor je; zij vind zelf de weg niet.
Maar wat gebeurt er? ...
Haar vader ziet haar; Rianne ziet haar vader: rennen op elkaar toe, omhelzen elkaar.

Dat is geloof: blij dat je gevonden bent, (**klik**) **Christus omhelzen**, je laten omhelzen door God die blij is dat Hij je vindt.
Amen.

Ds.Jaap Boerma
Gkv Rotterdam-Noord/Oost
27 januari 2019