

## Nieuwe coördinator Crea Café

Afgelopen maand is Ellie Rolfes gestopt als coördinator van het Crea Café. Daarmee sluit ze een periode van 12 jaar coördinatorschap af. Reden genoeg om Ellie te vragen een terugblik te schrijven. Dat heeft ze gedaan.

## Waar zal ik beginnen?

Ongeveer 12 jaar geleden zijn we begonnen met de Crea-middagen. Als vrijwilligers bij de voedselbank zagen we dat er behoefte was aan onderling contact. Een plaats om zomaar even binnen te lopen voor een praatje en een kopje koffie. Zo zijn we ook begonnen. Maar al snel kwam toen ook het idee om iets creatiefs te gaan doen. Op die manier konden de mensen zelf een cadeautje maken voor een verjaardag of voor zichzelf.



## Start met schilderen

We zijn begonnen met schilderen, wat ontzettend leuk was. De ideeën stroomden daarna binnen. Er werd niet alleen meer geschilderd.

Er werden poppen gemaakt van oude lappen, die we dan bespoten met houtlijm en water om ze te verharderen en daarna met bronsverf werden afgewerkt. Natuurlijk werd dit buiten gedaan. We waren behoorlijk trots op ons kunstwerk.

Alles werd gekocht bij de Action want dat is toch echt wel onze winkel. Bloemstukjes werden gemaakt en natuurlijk Kerststukjes.

## Smaken verschillen

Wat ik zelf moest leren, was dat wat ik mooi vond, niet door iedereen mooi werd gevonden. Er waren dames die er heel anders over dachten. We zouden een biedermeier maken. Dus ijscoupeglazen gekocht bij de kringloop, bloemen op de markt en een

voorbeeld gemaakt.

Maar de dames dachten er heel anders over, ze vonden het zonde om de stelen eraf te knippen, dus werd alles zo in de oase gestoken. Zelf vonden ze het prachtig! Ik wat minder maar het ging niet om mij maar wat ze zelf mooi vonden.

We verhuisden met de Crea naar de Ichthuskerk. Hier kregen we een eigen kast voor de spullen, wat een luxe!

## Een dynamisch gebeuren

In de Ichthuskerk kwamen de eerste stagiaires. Zo zou Kim komen, dus wij verwachtten een meisje, maar Kim was een jongen die graag een meisje wilde zijn. Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer dames naar de Crea. Het was iedere middag een gezellige boel.

Er werd lief en leed gedeeld en soms moest er een ruzie gesust worden. Maar over het geheel genomen hebben we het goed met elkaar en komen de bezoekers met veel plezier.

## Verhuizing naar het Palet

Wat heerlijk dat we ons eigen Palet kregen, een grote kast en nog een voorraadkast!

We hebben in die 12 jaar heel wat spullen verzameld en ook veel gekregen. Met kerst maken we het altijd gezellig. We zingen oude kerstliedjes die de meeste ouderen nog wel kennen van de zondagschool en er wordt een Kerstverhaal voorgelezen. Het is opvallend dat veel ouderen naar de zondagschool werden gestuurd, ook al geloofden hun ouders niet. Voor ons een mooie gelegenheid om daarop in te spelen en bij aan te haken.

Ik heb het Crea Café altijd met veel plezier gedaan, maar ga nu het stokje overdragen aan Maureen Fabri. Ik ga niet weg bij de Crea maar het coördineren gaat Maureen doen en ik word vrijwilligster. We hebben



een fijn team en ik bedank dan ook iedereen voor de fijne samenwerking.

Ik hoop dat we samen nog veel mooie creajaren hebben en dat God ons werk blijft zegenen.

Ellie Rolfes

## Nieuwe folder Open Arms



Afgelopen maand is er een nieuwe Open Arms folder gemaakt. In twee jaar tijd was er zoveel veranderd dat het hoog tijd werd voor een folder die up-to-date is. Die is er dus nu en hij ziet er prachtig uit. De folders liggen in het Palet en in beide kerken. Binnenkort komt de folder ook op de website te staan. De folders zijn bedoeld om het werk

van Open Arms breder bekendheid te geven, dus geef 'm gerust door aan anderen.

## Start nieuwe Alpha cursussen

Eind september gaan er opnieuw twee Alpha cursussen van start. Beide op de woensdag. Eén op woensdagochtend in het Palet. De andere op woensdagavond bij de Familie Nieuwenhuijse in Capelle. Kijkt u/jij vast rond wie je voor deze Alpha cursus uit zou kunnen nodigen?

## Beter Nederlands spreken en begrijpen

Op de dinsdagochtend was er altijd een praatgroep voor gevorderden in het Palet. Doordat de vrijwilliger van Buurtwerk stopte, stopte ook de activiteit. Dat was jammer, want het voorzag duidelijk in een behoefte. Dit voorjaar hebben Marion Klapwijk en Jacolien van der Linde met deze activiteit een voortvarende doorstart gemaakt. De groep zit inmiddels 'vol' met

enthousiaste mensen die zeer gemotiveerd zijn om hun Nederlands te verbeteren.

In september gaat er een tweede groep starten op een avond. Zo willen we ook mensen die overdag niet kunnen de kans bieden om mee te kunnen doen.



## Openingstijden activiteiten Open Arms in de vakantie

Tijdens de zomervakantie gaat het Inloop Café gewoon door. Dat betekent dat het Palet iedere dag van 10 tot 13 uur open is. Het uitdeelpunt van de Voedselbank en het Inloopspreekuur op vrijdag gaan ook gewoon door. Het lunchcafé is er niet in juli en augustus. De Kringloopwinkel is van 17 juli tot en met 8 augustus alleen op vrijdag open van 10 tot 14 uur. Alle andere weken is de winkel van 10 tot 14 uur open van dinsdag tot en met vrijdag. Spullen aanleveren graag tijdens de openingstijden.

Samen Eten is in juli op vrijdag 14 juli. Dit valt samen met de bbq bij de Ichthuskerk tijdens het zomerproject. In augustus is er geen Samen Eten. Daarna is het steeds de tweede en vierde donderdag van de maand.

Het BijbelCafé is op 15 juli. In augustus is het niet. Daarna is het steeds de eerste en derde zaterdag van de maand van 17 tot 19 uur in het Palet.

De Ouderensoos slaat in augustus een keer over. In september is het weer gewoon de eerste dinsdag van de maand.

Het Crea Café, de Paletkring en de taalgroepen volgen de zomervakantie van de basisscholen. In de laatste week van augustus gaan zij weer starten.



wat, wanneer, waar?

Bekijk de agenda op:

[www.openarms.nl](http://www.openarms.nl)

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

Email:

Telefoon:

(opbouwwerker)

[henkdenbreejen@openarms.nl](mailto:henkdenbreejen@openarms.nl)

06-2633 0860

OpenArms