

Zegen en dankbaarheid; terugblik 2016

'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe.' (Marcus 4 vers 26 en 27)

Deze tekst kwam in m'n hoofd toen ik dacht aan het jaar 2016 en wat er allemaal gebeurd is. Ik stond erbij, keek ernaar en dankte God ervoor. Het jaar 2016 is een rijk gezegend jaar geweest. Daar kan ik allerlei oorzaken voor noemen, maar het is ook iets wat ons als Open Arms overkomen is. Als een puzzel waarvan de stukjes op de goede plek terecht kwamen. Alsof alles wat er al was en alles wat erbij gekomen is op de goede manier samenviel. Een voorrecht om daar deel van uit te mogen maken.

Dat brengt me gelijk bij het tweede kernwoord voor 2016. Naast 'zeggen' is dat het woord 'dankbaarheid'. Dankbaar voor al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om goed nieuws te zijn voor de mensen die we van dienst mochten zijn. Dankbaar voor al die bezoekers die hun weg naar het Palet hebben gevonden en waar we korter of langer mee op mochten trekken. Dankbaar dat we het verschil hebben mogen maken voor heel wat mensen op heel verschillende manieren. Van een kopje koffie tot iemand van een hopeloze situatie begeleiden naar een stabiele toekomst en alles wat daar tussenin zit. Dankbaar voor alle partners in het welzijnswerk waarmee we hebben samengewerkt. Dankbaar voor het Palet, een prachtige ontmoetingsplek midden in Het Lage Land.



Is alles perfect gegaan? Zeker niet!

Zijn er geen verbeteringen meer mogelijk? Zeker wel! En toch overheersen die twee woorden: zegen en dankbaarheid.

We zijn dag in, dag uit, week in week uit, maand in maand uit bezig geweest, maar daar dwars doorheen is iets gegroeid dat wij zelf niet 'gemaakt' hebben. We hebben het gekregen. Als een kostbaar geschenk waar we heel zuinig op moeten zijn!



Belangrijkste punten jaarverslag Open Arms 2016; een jaar van groei

Het jaar 2016 is voor Open Arms een jaar van groei geweest. Die groei is zichtbaar geworden op meerdere terreinen.

Groei in activiteiten

Maatschappelijk werk en het BijbelCafé zijn er als nieuwe activiteiten bij gekomen. Bij het maatschappelijk werk is het goed om te zien dat we mensen echt verder kunnen helpen. We werken aan professionalisering, zonder dat het zakelijk wordt in de zin van afstandelijk.

Voor heel wat mensen is het een uitkomst dat ze in het Palet hun vragen kunnen stellen en dat er een tijdje met hen opgelopen wordt. Dat maakt een enorm verschil.

Met het BijbelCafé hebben we in oktober een start gemaakt. Twee keer per maand zijn wijkbewoners welkom om samen de Bijbel te lezen en elkaar te ontmoeten rond een maaltijd. Prachtige momenten hebben we al beleefd. De sfeer is goed en we zien ernaar uit hoe deze activiteit zich verder gaat ontwikkelen.

Bestaande activiteiten als het Inloopcafé en de Kringloopwinkel zijn vorig jaar op meer dagen open

gegaan. Wijkbewoners kunnen nu vijf dagen in de week terecht bij het Inloopcafé en de Kringloopwinkel is van dinsdag tot en met vrijdag open.

Het Lunch Café is er iedere donderdagmiddag van twaalf tot een uur. De drie taalgroepen op vrijdag zijn doorgegroeid naar vijf taalgroepen.

Groei in samenwerking

De samenwerking met de Leliezorggroep en buurtwerk is verder gegroeid en geïntensiveerd.

Het Palet is een huis van de wijk geworden, waarin steeds meer 'partijen' een onderkomen hebben gevonden. Dat is mooi om te zien. Met de samenwerking met meer partijen zijn er steeds minder dagdelen dat er 'niets' te doen is in het Palet. Ook is het aantal spreekuren toegenomen. Zo heeft bijvoorbeeld Havensteder iedere dinsdag spreekuur en is er ook wekelijks een wijkverpleegkundige te raadplegen op de dinsdagmiddag.



Groei in financiën

De Kringloopwinkel heeft een geweldig jaar achter de rug. Als activiteit en ontmoetingsplek, maar ook als we kijken naar de opbrengsten. Daarnaast levert de verhuur van Het Palet ons extra inkomsten op. Het is voor Open Arms ook financieel gunstig om samen te werken in/aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Uiteraard kunnen we niet zonder onze trouwe achterban die er jaar in jaar uit voor zorgt dat het

werk door kan gaan.

Al deze zaken samen zorgen ervoor dat we financieel gezien een goed jaar achter de rug hebben.

Groei in geloven

Onder invloed van het traject dat we via 'Nederland zoekt' gevolgd hebben, krijgt 'geloven' steeds meer een 'natuurlijke plek' in al ons bezig zijn. Niemand wordt tot iets verplicht, maar als mensen meer willen weten zijn ze van harte welkom bij de vrijdagmiddagkring, bij de Alphacursus en/of bij het BijbelCafé. En...die mensen zijn er. Mensen die meer willen weten. Het is een voorrecht om ons leven te delen met deze mensen en samen met hen op te trekken.

We beseffen dat deze groei niet 'uit de lucht komt vallen'.

Of eigenlijk... toch wel.

We zien het als zegen van God dat we groei zien op al die terreinen.

We beseffen dat we dwars door al ons bezig zijn heen in alles van Hem afhankelijk zijn.

Het maakt ons dankbaar dat we actief toeschouwer mogen zijn van wat Hij aan het doen is.

Een jaar als dit roept dromen wakker

Als dit allemaal mogelijk is gebleken, wat is er dan nog meer mogelijk?

En wat is er nodig om dat werkelijkheid te laten worden?

In ieder geval dit: Oog hebben voor wat God aan het doen is in Het Lage Land en daar zo goed mogelijk bij aansluiten. Bidt u met ons mee om oog te hebben/houden voor de goede dingen?

Henk den Breejen
(opbouwwerker Open Arms)



wat, wanneer, waar?

Bekijk de agenda op:

www.openarms.nl

Vragen, meer info of interesse in een vacature?

Henk den Breejen

Email:

Telefoon:

(opbouwwerker)

henkdenbreejen@openarms.nl

06-2633 0860

OpenArms

Bazaar Open Arms op 6 mei

Zaterdag 6 mei is er weer een bazaar in het Palet. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom. Bij de bar is er een kop koffie/thee of ander drinken met wat lekkers, pannenkoeken, soep, tosti's en warme wafels.

De Kringloopwinkel staat weer helemaal vol met spullen die wachten op een nieuwe eigenaar. Met de bazaar hebben we ook extra voorraad die we uitstallen en is ook de voorraad grotere meubels te bewonderen.

De bazaar duurt tot 14.00 uur.

Uiteraard is er ook aan de kinderen gedacht. Kom zelf en neem anderen mee!

Aanleveren van spullen graag tijdens de openingstijden van de Kringloopwinkel.

Dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 14 uur!

Lukt dit niet. Stuur dan even een mail naar: kringloopwinkel@openarms.nl



Vanuit het bestuur

Als bestuur van Open Arms hebben we afscheid genomen van Katinka van Ginkel. Katinka heeft de afgelopen jaren het secretariaat gedaan.

We zijn blij met al het werk dat ze gedaan heeft en dankbaar voor de periode dat ze deel heeft uitgemaakt van het bestuur.

Als er een opvolger voor Katinka gevonden is hoort u dat uiteraard.

Punten om voor te danken:

- Alle medewerkers van Open Arms die trouw en toegewijd invulling geven aan hun taak.
- Alle mensen die we door de dagen, weken, maanden heen van dienst mogen zijn.
- Voor de centrale plek die het Palet heeft in het Lage Land.
- Voor de mensen die op zoek zijn in het geloof en steeds nieuwe dingen leren.
- Voor het geweldige jaar 2016 dat



achter ons ligt.

- Dat we steeds weer nieuwe mogelijkheden vinden om goed nieuws te zijn.

Collecte Oranjefonds

Als Open Arms hebben we al een aantal keer een beroep gedaan op het Oranjefonds. En...nooit tevergeefs!

Daarom willen we ons graag inzetten voor de landelijke collecte van het Oranjefonds in Het Lage Land.

De collecteweek is van dinsdag 6 tot en met zaterdag 10 juni 2017. De tijdstippen kunt u zelf bepalen.

We zijn op zoek naar collectanten die ons deze week te helpen bij het collecteren. Komt u/kom jij helpen? De helft van de opbrengst gaat direct naar Open Arms!

Meld je/u aan en doe mee!

Graag even een berichtje naar

Henk den Breejen

henkdenbreejen@openarms.nl

Fancy Care

Voor het derde jaar op rij heeft basisschool De Kleine Prins in het Lage Land een Fancy Care georganiseerd. De opbrengst gaat ook voor de derde keer naar het uitdeelpunt van de Voedselbank van Open Arms. Er is ruim 600 euro opgehaald dat gebruikt wordt om iets extra's te doen voor de klanten van de Voedselbank.

Punten om voor te bidden:

- Dat we als medewerkers open ogen, oren en harten hebben voor de mensen die het Palet bezoeken.
- wijsheid in het traject van de toekomst van de huisvesting van Open Arms
- Voor de vele mensen in de wijk die het zwaar hebben en aan het overleven zijn.
- Het vinden van de juiste mensen voor kinder- en jongerenwerk en PR.
 - Dat Gods liefde zichtbaar mag zijn/worden door alle werk heen.
 - Voor de wijkbewoners die op zoek zijn naar God. Dat ze Hem mogen vinden.